

ĐIỆN BIÊN QUA BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG - THÁNG 12/2024

001. B.T.K/ Phó Thủ tướng tướng Hồ Đức Phúc thăm, làm việc tại Đoàn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang// Pháp luật Việt Nam.- Số 359.- Ngày 24/12/2024 - Tr.4

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, ngày 23/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phúc đã thăm và làm việc tại Đoàn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Đoàn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên trong việc bảo vệ biên giới, duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới Việt - Lào.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia trong bối cảnh các thách thức an ninh ngày càng gia tăng, nhất là các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, Phó Thủ tướng yêu cầu Đoàn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ biên giới, nâng cao hiệu quả phối hợp với các lực lượng chức năng. Đối với địa bàn vùng khó khăn, trình độ người dân còn hạn chế, Đoàn cần có cảnh báo kịp thời cho người dân về thủ đoạn mới của các loại hình tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tà đạo và buôn bán người. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tham gia cùng chính quyền địa phương thúc đẩy sản xuất, xóa đói giảm nghèo cho người dân.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng đề nghị đơn vị phối hợp với lực lượng Hải quan quản lý chặt chẽ, phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vận chuyển, buôn bán vật liệu nô qua biên giới; tham gia ngăn chặn truyền đạo trái phép, tà đạo có tính chất lừa đảo, lôi kéo người dân vào mê tín dị đoan; sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử lý những vấn đề phức tạp, không để bị động, bất ngờ xảy ra...

Trong năm qua, Đoàn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, đã chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, thực hiện tốt công tác bảo vệ biên giới theo các văn kiện pháp lý, thỏa thuận giữa Việt Nam và Lào. Đặc biệt là việc tổ chức tốt tuần tra song phương, gặp gỡ và hội đàm định kỳ với nước bạn, từ đó phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố, bảo vệ biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển. Đoàn đã phối hợp bắt giữ nhiều vụ phạm tội, trong đó có một vụ án lớn vào tháng 7, thu giữ 120.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan; tổ chức tiếp nhận 47 lượt/386 công dân Việt Nam vi phạm pháp luật Lào do lực lượng chức năng nước bạn trao trả.

Bên cạnh đó, Đoàn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương; triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo và học sinh khó khăn, như Nâng bước em tới trường, Con nuôi đồn biên phòng, "Xuân Biên

phòng âm lòng dân bản"... Năm 2024, đơn vị đã phối hợp xây dựng 2 ngôi nhà cho hộ nghèo, tặng hơn 296 suất quà cho các gia đình khó khăn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã lên kế hoạch chu đáo để tổ chức đón Tết Nguyên đán 2025 cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đơn vị sẽ gói 1.000 bánh chưng và tặng 83 suất quà cho các gia đình nghèo; tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao, nhằm tạo không khí Tết vui tươi, ấm cúng, đặc biệt là gia đình chính sách, người có uy tín trong cộng đồng...

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và đoàn công tác đã tới dâng hương Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ; thăm Khu di tích cấp quốc gia Thành Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên; thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.../.

002. Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên: Giữ bình yên nơi cực Tây tổ quốc// Công an nhân dân.- Số 7092.- Ngày 27/12/2024 - Tr.4

Năm 2024 trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 169 chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 và Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tất cả những sự kiện này đều được Công an tỉnh Điện Biên bảo đảm tuyệt đối an toàn; vượt 18,5% chỉ tiêu Bộ Công an giao về đấu tranh với tội phạm về TTXH; bắt giữ 1.090 vụ, 1.263 đối tượng phạm tội về ma túy, vượt 15% chỉ tiêu Bộ Công an giao; đứng thứ 2 toàn quốc về tỷ lệ thu nhận hồ sơ căn cước; có 1 trong 6 xã đầu tiên trên toàn quốc đạt chỉ tiêu thu nhận 100% hồ sơ căn cước; 40 ngôi nhà mới được trao đến nhân dân, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn; hàng trăm thông tin được cung cấp qua số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh được tiếp nhận, xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Trên đây là những kết quả nổi bật, những dấu ấn quan trọng trong thực hiện các mặt công tác Công an mà Công an tỉnh Điện Biên đã đạt được trong năm 2024. Thực hiện nghiêm túc phương châm: “3 không, 4 hơn, 5 chủ động” của Đảng ủy Công an Trung ương, bước sang năm công tác 2025, Công an tỉnh Điện Biên tập trung mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trong năm 2025 trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án số 101-ĐA/ĐUCA ngày 12/5/2024 của Đảng ủy Công an tỉnh về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Điện Biên thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Công an tỉnh Điện Biên sẽ huy động 100% CBCS ứng trực, thường trực chiến đấu để tập trung lực lượng thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trong các đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo

đảm ANTT; kéo giảm phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy; nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT, PCCC&CNCH; phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần bảo đảm ANQG, giữ gìn trật tự ATXH trên địa bàn.

003. PHAN QUÂN/ Nâng cao nhận thức cho người dân biên giới về phòng, chống mua bán người// Công an nhân dân.- Số 7075.- Ngày 10/12/2024 - Tr.7

Điện Biên là tỉnh miền núi nghèo, có đường biên giới tiếp giáp hai nước Lào và Trung Quốc, với 19 dân tộc cùng sinh sống. Do trình độ dân trí không đồng đều, lợi dụng những đặc điểm này, thời gian qua, tại Điện Biên, các đối tượng xấu thực hiện hành vi mua bán người với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Điện Biên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, nâng cao nhận thức cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người để chủ động phòng tránh.

Do có nhu cầu việc làm, chị Lò Thị P, trú bản Bó, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên suýt trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Chị P kể, sau COVID-19, với mong muốn có việc làm nên chị lên mạng xã hội vào trang giới thiệu việc làm... để tìm kiếm cơ hội. Thông qua Zalo, có người không rõ thân nhân rủ chị xuống tỉnh Vĩnh Phúc làm bánh kẹo nên chị và chồng cùng đi. Xuống bến xe khách ở Vĩnh Phúc, vợ chồng chị được xe ôm đón, đưa đi qua nhiều tuyến đường đất dẫn đến một khu nhà trọ nằm xa khu dân cư.

Tại đây, vợ chồng chị bị các đối tượng tách ra ở riêng với hai dãy trọ dành cho nam, nữ. Hằng ngày, các đối tượng đều giám sát hai vợ chồng 24/24 giờ nhưng khi hỏi về công việc thì không thấy đâu. Biết bị lừa nên hai vợ chồng chị cố gắng tìm cách và may mắn đã thoát thân.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Điện Biên), trước đây, nạn nhân mà các đối tượng mua bán người nhắm đến là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và trẻ em để bán sang Trung Quốc; sau COVID-19, tội phạm mua bán người có sự chuyển hướng hoạt động. Nạn nhân mà các đối tượng hướng đến đa dạng hơn, tập trung chủ yếu là thanh, thiếu niên, người trong độ tuổi lao động.

Sau khi lừa đảo, chúng đưa nạn nhân vào các đặc khu kinh tế của người Trung Quốc ở Lào, Campuchia và Myanmar để cưỡng bức tình dục (hoạt động mại dâm) và cưỡng bức lao động (ép thực hiện lừa đảo trên không gian mạng). Cụ thể, lợi dụng việc đang sinh sống tại nước ngoài, các đối tượng đưa ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho thu nhập cao, thông qua mối quan hệ bạn bè, họ hàng hoặc mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram... tuyển dụng công dân đi lao động ở nước ngoài.

Để tăng thêm tính thuyết phục, các đối tượng còn chi trả phí làm hộ chiếu, tiền xe và ăn uống cho người lao động. Tuy nhiên, thực tế khi sang đến nơi, nạn

nhân đều bị thu giữ hộ chiếu, đưa vào các công ty hoạt động lừa đảo trực tuyến hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, karaoke... trá hình do người Trung Quốc làm chủ.

Chúng ép nạn nhân ký hợp đồng bằng chữ Trung Quốc, với thời hạn một năm nếu phá hợp đồng bị phạt khoản tiền lớn. Trong quá trình làm việc, các nạn nhân bị cưỡng bức, ép làm công việc lừa đảo, ép bán dâm... Khi nạn nhân không muốn làm việc, đòi về, các đối tượng yêu cầu nộp khoản tiền lớn để chuộc.

Tại Điện Biên, hiện nay, còn xuất hiện nhóm nam giới, chủ yếu là người Trung Quốc, thông qua người môi giới hoặc mạng xã hội kết bạn, tán tỉnh yêu đương với các cô gái trẻ người dân tộc thiểu số (chủ yếu là người Mông). Sau khi đồng ý, các đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam, đến tận nhà ra mắt, mời cơm gia đình, họ hàng của các cô gái để xin được tìm hiểu. Thậm chí, các đối tượng đến UBND xã nơi các cô gái thường trú xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, đưa đi làm hộ chiếu, xin cấp visa, đăng ký kết hôn làm vợ tại Trung Quốc. Nói về hiện tượng này, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên cho biết, đến nay, tuy chưa ghi nhận vụ việc liên quan đến mua bán người nhưng đã có vụ việc lợi dụng để lừa đảo.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch về phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát hình sự sẽ triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, tập trung phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tội phạm mua bán người; phối hợp các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm nói chung, trong đó lồng ghép truyền thông chính sách pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người.

Trung tá Lê Ngọc Hoàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Điện Biên) cho biết, phụ nữ, trẻ em, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số là những đối tượng nguy cơ cao dễ bị mua bán. Đơn vị trực tiếp xuống địa bàn, thông qua những người có uy tín, già làng, trưởng bản, Hội Phụ nữ tiếp cận tuyên truyền. Đồng thời xây dựng nội dung tuyên truyền bằng tiếng dân tộc để truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

Trong 9 tháng năm 2024, đơn vị tổ chức trên 1.000 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 60.000 lượt người (đối tượng tuyên truyền chủ yếu là phụ nữ, trẻ em, học sinh, sinh viên).

Ngoài nỗ lực tuyên truyền, Công an tỉnh quyết liệt đấu tranh, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán người và bắt giữ nhiều đối tượng. Đến nay, Công an tỉnh phát hiện, khởi tố 5 vụ, 7 đối tượng mua bán người, giải cứu 38 nạn nhân bị mua bán sang Lào, Myanmar và Trung Quốc.

Thời gian tới, xác định tội phạm mua bán người tại tỉnh còn nhiều tiềm ẩn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc ít người, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo, ngoài nỗ lực của lực lượng chức năng, bà con cần nâng cao cảnh giác, khi phát hiện dấu hiệu tội phạm mua bán người chủ động tố giác, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn.

004. PHƯƠNG TRINH/ Nỗ lực xóa bỏ hủ tục nơi phen dậu// Thời nay.- Số 1561.- Ngày 30/12/2024 - Tr.5

Hôm nay đường vào bản như xa hơn vì mưa cứ rả rích không ngừng, đường trơn trượt khiến Thiếu tá Nguyễn Văn Ngân và đồng đội chẳng thể đi nhanh dù con đường đã quá quen thuộc. Đây đã là lần thứ 5 những cán bộ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 tới nhà Sùng Thị Hoa (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, Điện Biên) để thăm hỏi và động viên cô bé đi học trở lại.

Những lời ru buồn trên các bản làng

Cô bé Sùng Thị Hoa lấy chồng, sinh con khi mới chưa đầy 15 tuổi mà chẳng nghĩ ngợi nhiều bởi tục tảo hôn đã tồn tại ở những xã vùng cao biên giới này đã nhiều thế hệ. Chưa đầy 16 tuổi, Hoa đã là mẹ của một cậu con trai và trải qua đổ vỡ hôn nhân.

“Bọn em quen nhau hai tháng rưỡi mới yêu ạ. Lúc yêu thì hứa đủ điều, nhưng mà để con xong lại không muốn lấy nữa, lấy đủ lý do để đuổi mình khỏi nhà họ”, Sùng Thị Hoa nhớ lại.

Quen chóng vánh đã mang bầu, Hoa dọn về nhà ở với chồng mà chưa kịp tổ chức lễ cưới, cũng chưa đủ tuổi để đăng ký kết hôn. Rồi Hoa quay trở về nhà mẹ đẻ vì chồng không còn muốn thừa nhận đứa con.

“Anh chị đi trước thì bảo là nên đi học đừng nên lấy chồng quá sớm, khổ lắm. Nhưng mà lúc đấy vẫn còn nhỏ thì không biết cứ nghĩ là lấy chồng sẽ sướng lắm. Các bạn cùng tuổi thì đi học, có người thì đi làm cũng thấy tốt, còn mình thì...”, Hoa ngừng lại, tay ôm chặt hơn cậu con trai chưa đầy một tuổi đang dụi đầu vào ngực mẹ.

Câu chuyện của Sùng Thị Hoa không hiếm. Sau nhiều chục năm vận động bỏ nạn tảo hôn, vẫn còn những “lời ru buồn” như thế. “Ở dưới này họ ít nơi vui chơi, hiểu biết cũng hạn chế. Cứ mỗi lần có lễ hội, có chợ là tất cả cùng tụ tập. Thấy bạn có người yêu, có chồng mà mình 13 - 14 tuổi vẫn chưa có ai thì là “ế”. Rồi có bầu hoặc thích nhau là dắt nhau về đòi cưới”, Thiếu tá Nguyễn Văn Ngân (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379) kể. Nhiều năm làm công tác dân vận, vận động bà con từ bỏ hủ tục, người cán bộ ấy vẫn có phần day dứt khi nhìn thấy những đứa trẻ phải lấy chồng hay làm cha, làm mẹ lúc còn quá trẻ: “Trong mắt bà con thì gái cứ 13, còn trai 16 là lấy được rồi, thay đổi hủ tục truyền nhiều thế hệ như thế thì cần rất nhiều cố gắng. Mình phải đi giảng giải, phân tích cho bà con là không phải cứ lấy sớm là thêm của mà còn là nghèo đi, là ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản”.

“Chúng nó yêu nhau đòi cưới nhau bố mẹ không can được vì thời xưa bố mẹ chúng ai cũng tảo hôn. Không cho chúng nó cưới chúng nó đòi ăn lá ngón”, chị Thảo Thị Dưa, một người dân ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, Điện Biên -

tâm sự, “Nhưng đây là chúng nó trẻ con, người lớn, bố mẹ và các cán bộ lựa lời thì có đưa lại nghe, lại cố gắng học hết cái chữ, đủ tuổi mới cưới”.

Đi từng nhà, rà từng người xóa bỏ hủ tục

Đóng quân trên một địa bàn rộng, bao gồm 28 xã (18 xã biên giới) đặc biệt khó khăn thuộc bốn huyện (Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ - tỉnh Điện Biên và Mường Tè - tỉnh Lai Châu), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 không biết đã phải đi bao nhiêu lần, vận động bao nhiêu trường hợp tảo hôn, bỏ học sớm. Sau nhiều chục năm nỗ lực, hiện tỷ lệ tảo hôn tại 28 xã miền núi trên địa bàn đã giảm đáng kể. Những hủ tục như ép cưới hay bắt ép cướp vợ cũng gần như không còn nữa.

“Ngày mới về Đoàn, chính tôi đã cùng các đồng chí khác đi đến tận nhà một thanh niên trong bản vừa “bắt cóc” một cô về làm vợ, thuyết phục mãi. Phong tục là phải yêu rồi mới bắt, nhưng đây chẳng yêu đương gì, cô bé thì nhỏ tuổi bị bắt trên đường, bố mẹ thì ở xa không đến cứu kịp”, Đại tá Nguyễn Văn Thường, Đoàn trưởng đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 nhớ lại. “Chúng tôi đến nhà cậu thanh niên, phân tích, dọa nạt đủ cả thì cậu ta mới thả người. Cô bé con khi ấy khóc đã héo cả người. Giờ gần 20 năm trôi qua, giờ chúng tôi gặp lại mà có nhắc cô ấy vẫn buồn, nước mắt rơi lã chã”.

Hủ tục đã để lại vết thương lòng cho rất nhiều người dân đồng bào nơi đây, thậm chí là nhiều người phải đánh đổi cả sinh mệnh con người. Trầm ngâm nhìn về phía xa, Đại tá Nguyễn Văn Thường kể lại câu chuyện buồn về một sản phụ chỉ vì “tục lệ” nên phải tự dựng lán trong rừng sâu rồi sinh con để cả hai mẹ con đều mất. Sau lần như vậy, những người cán bộ của Đoàn lại càng tự hứa phải quyết tâm sâu sát hơn nữa.

“Một lần khác người dân đến báo, có gia đình con ốm nặng mà không mang đi bệnh viện, nhà chỉ treo cành xanh và đợi làm lý”, Đại tá Thường nhớ lại một lần đi vận động bà con. Làm lý là cách những người dân ở đây tìm đến các thầy cúng, mong muốn cúng bái xua đuổi tà ma, xui xẻo. Nhiều người vì tin vào làm lý mà không cho bác sĩ khám bệnh, không tin vào bộ đội, cán bộ xã, dẫn đến nhiều trường hợp đau lòng. Để thay đổi nhận thức, không thể cứng rắn, cũng không phải ngày một ngày hai. “Hiểu rõ phong tục của bà con rồi, chúng tôi đến và nhất trí cùng bà con làm lý, đồng thời khám bệnh và cấp thuốc, điều trị luôn cho người ốm đấy. Đầu tiên họ cũng không cho uống thuốc nhưng chúng tôi bảo đảm, nếu có gì chúng tôi chịu trách nhiệm, rồi uống thuốc xong người bệnh khỏi”, Đại tá Thường nói về cách giải quyết vấn đề.

Từng là một thầy cúng, từng chỉ tin vào việc có bệnh là do “có ma”, nhưng nay ông Vàng A Khái (xã Ma Thi Hồ, huyện Mường Chà, Điện Biên) đã nghĩ khác, ông tin vào một điều khác nhiều hơn, đó là “Tin Đảng, tin Nhà nước và tin các cán bộ”. Ngôi nhà nhỏ của ông Khái vẫn còn đầy đủ “đồ nghề” của một người thầy cúng, nhưng không phải lúc nào cũng “làm lý”, đặc biệt trong việc chữa bệnh. “Giờ mình làm lý là để giữ phong tục tập quán của người dân

tộc mình, như nhà có trẻ con khóc thì mình làm cái lý xem cháu nó có hết khóc không. Chứ nhà mà có người ốm, cán bộ nói một câu là đi viện đi thì mình cũng phải đi viện. Đi xong uống thuốc là khỏe nên tin, tin cán bộ lắm”, ông Khải nói.

Niềm tin dựng xây từ tình quân dân thắm thiết

Cũng bởi có niềm tin mà những hủ tục như tảo hôn, chữa bệnh bằng thầy cúng hay việc tin theo các đạo lạ cũng dần được xóa bỏ. Để có được niềm tin tuyệt đối từ quần chúng nhân dân, suốt 25 năm đóng quân tại địa bàn Khu Kinh tế - Quốc phòng Mường Chà, Đoàn 379 đã thực hiện tốt mô hình “3 bám, 4 cùng, 5 có” (3 bám: Bám chủ trương đường lối, bám địa bàn, bám dân; 4 cùng: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào; 5 có: Có hiểu biết, có tâm huyết, có trách nhiệm, có năng lực ứng xử, có bản lĩnh) để gần gũi, giúp đỡ đồng bào. Lên Đoàn từ những ngày đầu tiên thành lập, Đại tá Nguyễn Văn Thường tự hào kể rằng, mình đã đặt chân đến tất cả những bản làng dù là sâu nhất, xa nhất, đến đâu cũng được người dân nhớ mặt, nhớ tên và “mời vào uống rượu”.

“Khoảng 25 năm trước, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Đoàn 379 gần như không điện, không đường. Lúc đó vào nhà người dân không có gì đáng giá đến 10 nghìn đồng, quần áo không có mà mặc. Ở thì bằng cái bạt tre dựng tạm, họ hàng mới cho thóc lúa để đi làm giống. Đi nương thì kiếm cái gì trong rừng là phải ăn cái đó, bộ đội có khi phải nhường cơm sẻ áo”, Đại tá Thường nhớ lại. “Ngày ấy muốn vào đến các bản, tôi cứ đi bộ ròng rã mất hai ngày, đến bữa dừng lại ăn, mệt thì ngủ tạm đâu đó nhưng lúc nào ý chí cũng cao vì mình là cán bộ trẻ, được đi làm nhiệm vụ, được giúp đỡ người dân. Giờ hạnh phúc nhất là thấy người dân mỗi ngày một khấm khá, người dân thấy mình là hồ hởi ôm hôn”.

Còn với Thiếu tá Nguyễn Văn Ngân, sự gần gũi với giữa anh và người dân được xây dựng từ những hành động nhỏ nhất: “Mình phải tạo sự gần gũi của bà con, mình không chỉ nói bằng lời mà còn phải là những hành động, mình giúp đỡ làm nhà, khai hoang ruộng đất và áp dụng các kỹ thuật chăn nuôi. Đời sống bà con khấm khá rồi, bà con và cán bộ thân thiết rồi thì nói bà con sẽ nghe. Riêng câu chuyện tảo hôn, lúc vận động mình tuyên truyền với các video để bà con nhìn thấy thực tế tác hại của hủ tục ấy, hay những trường hợp như em Hoa thì Đoàn lại giới thiệu việc làm hay các lớp học để em bắt đầu cuộc sống mới. Cái niềm tin được xây dựng từ đó”.

Có lẽ chính bởi trách nhiệm người quân nhân và tình cảm dành cho người đồng bào nơi đây, bước chân của những cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 suốt nhiều chục năm vẫn không biết mỏi trên các bản làng, ngày và đêm nỗ lực thực hiện nhiệm vụ hết lòng vì nhân dân. Đổi lại, tình yêu thương của người dân dành cho bộ đội cũng thật sâu đậm.

“Có cái cán bộ Đoàn 379 này, cuộc sống người dân là khá hơn nhiều lắm đây. Các cán bộ cái gì cũng cho, cho dê, cho ngựa, cho cá, yêu các chú bộ đội lắm”, chị Thào Thị Dưa (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, Điện Biên) tâm sự. Nhà

chị thuộc diện nghèo, nhờ chính sách cấp phát con giống của Đoàn 379 mà nay nhà đã khá hơn, chị cho các con được đi học.

Tương tự với nhà chị Dưa, ông bà Sùng Thị Súa tại xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên cũng vui vẻ phấn khởi nói về chú trâu giúp gia đình “thoát nghèo”: “Hai vợ chồng già nhận được trâu từ cán bộ thì vui lắm, chưa bao giờ nghĩ nhà mình lại có con trâu trong nhà để chăn. Các cán bộ giúp đỡ, quan tâm nên mình lúc nào cũng tin và yêu các cán bộ lắm”.

Nơi vùng cao xa xôi của Tổ quốc, cuộc sống người dân đã ngày càng ấm no hơn, thế trận lòng dân cũng thêm vững chắc khi người dân tin yêu vào bộ đội ta, vào Đảng và Nhà nước.

005. HÀ TÁM/ Điện Biên làm tốt chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động// Đời sống & Pháp luật.- Số 296.- Ngày 9-14/12/2024 - Tr.23

Điện Biên là tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn, công tác giải quyết việc làm cho người lao động được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong năm 2024, các cấp, các ngành trong tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiều chính sách, giải pháp nhằm tạo việc làm mới cho người lao động như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời tình hình thị trường lao động trong nước cũng như các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, đa dạng hóa các hình thức kết nối cung - cầu lao động, các dịch vụ cung ứng lao động cho doanh nghiệp. Tăng cường kết nối phiên giao dịch việc làm online với các tỉnh phía Bắc trong tuyển chọn, cung ứng lao động. Phối hợp đào tạo, tuyển chọn lao động giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm khai thác có hiệu quả lực lượng lao động đã qua đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, kết hợp với việc tăng cường đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, triển khai của Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động nước ngoài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên đã ban hành các văn bản triển khai hướng dẫn thực hiện lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tính riêng chín tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 198 lao động xuất khẩu lao động làm việc ở nước ngoài có thời hạn. trong đó Đài Loan 93 lao động, Nhật Bản 85 Lao Động, Hàn Quốc 16 lao động, Malaysia 1 lao động, Singapore 1 lao động, Trung Quốc 1 lao động, Hungary 1 lao động. 95% lao động đi làm việc ở nước ngoài đều trong độ tuổi thanh niên.

Với sự quyết tâm của đảng bộ chính quyền toàn tỉnh, cùng với sự đồng thuận của người dân, tỉnh Điện Biên ngày càng khởi sắc.

006. HÀ THUẬN/ Vùng lũ Mường Pồn hồi sinh// Giáo dục và Thời đại.- Số 296.- Ngày 10/12/2024 - Tr.13

Sau gần 4 tháng xảy ra trận lũ quét lịch sử tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên (Điện Biên), người dân và chính quyền địa phương không ngừng nỗ lực để tái thiết mảnh đất này, từng bước ổn định cuộc sống nơi “rốn lũ”.

Ấm áp những ngôi nhà mới

Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào đêm 24, rạng sáng 25/7 tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên đã để lại hậu quả đau lòng. Lũ quét đã khiến 7 người chết và mất tích cùng đó 53 ngôi nhà bị cuốn trôi, vùi lấp, bị đổ sập; khoảng 46 ngôi nhà bị ảnh hưởng...

Sau lũ quét, tỉnh Điện Biên đã huy động mọi nguồn lực để nỗ lực tái thiết vùng lũ Mường Pồn. Nhiệm vụ quan trọng trước mắt là xây dựng nhà tạm và di chuyển người dân đến khu tái định cư mới.

Giữa tháng 10, Công an tỉnh Điện Biên đã xây dựng, hoàn thiện 10 ngôi nhà khang trang cho người dân tại bản Lĩnh, xã Mường Pồn. Điều này đã mang đến niềm vui cho người dân nơi đây.

Đại tá Lù Minh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã hỗ trợ 1 tỷ đồng để xây dựng 20 ngôi nhà cho 20 hộ dân ở xã Mường Pồn (50 triệu đồng/nhà). Cùng với đó, huyện Điện Biên cũng đã hỗ trợ 400 triệu đồng (20 triệu đồng/nhà).

Nhân dịp bàn giao những ngôi nhà mới vào ngày 14/10, Bộ Công an đã tặng 10 suất quà là các đồ dùng gia đình; Ban Thanh niên Công an tỉnh Điện Biên cũng tặng 1.000 con gà giống và thức ăn chăn nuôi trị giá 30 triệu đồng. Ban Phụ nữ Công an Điện Biên tặng 10 máy cắt cỏ để hỗ trợ sinh kế ban đầu cho các hộ dân.

Sau khi hoàn thành 10 ngôi nhà đầu tiên, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục đồng hành để làm 10 ngôi nhà còn lại, đảm bảo tất cả hộ dân bị thiệt hại đều có nơi ở mới ổn định trong năm 2024.

Là một trong những hộ được nhận nhà mới vào ngày 14/10, bà Lương Thị Hiêng không giấu được giọt nước mắt hạnh phúc: “Sau trận lũ lịch sử, ngôi nhà sàn 4 gian của gia đình tôi bị cuốn trôi. Nhưng giờ đây, chúng tôi đã có một ngôi nhà mới khang trang, vững chắc”.

Ngôi nhà mới của bà Hiêng có diện tích 45m², được thiết kế đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn. Tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà là 130 triệu đồng, trong đó có 60 triệu đồng là vốn đối ứng của gia đình.

Gia đình ông Lù Văn Yêu là một trong những hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất - cũng đang từng bước ổn định lại cuộc sống. Ngôi nhà sàn 5 gian của gia đình ông đã bị cuốn trôi và để lại đống đổ nát không thể bù đắp.

Bây giờ, gia đình ông Yêu cũng đã có ngôi nhà cấp 4 với diện tích gần 35m² trên nền đất của gia đình, cách ngôi nhà cũ khoảng 500m. “Đây là món quà rất lớn đối với người dân chúng tôi. Từ nay, gia đình tôi sẽ không phải đi ở nhờ, ở tạm nữa”, ông Yêu xúc động nói.

Mới đây, huyện Điện Biên phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên triển khai hỗ trợ 25 nhà cho nhân dân, trong đó: 17 nhà tại Huổi Ké; 6 nhà tại bản Lĩnh; 1 nhà tại bản Huổi Un và 1 nhà tại bản Huổi Chan.

Ngoài ra, huyện Điện Biên cũng đang tập trung, gấp rút triển khai xây dựng gần chục công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó có 2 công trình đã hoàn thành, 7 công trình đang thi công.

Cùng với đó, huyện Điện Biên đã đề xuất phương án sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai tại xã Mường Pồn, gồm 4 điểm cho 102 hộ dân. Trong đó, ổn định tại chỗ 36 hộ và di chuyển đến nơi ở mới 66 hộ, với tổng kinh phí hơn 106 tỷ đồng.

“Việc phục hồi, xây dựng hệ thống kênh mương tưới tiêu hiện đang gặp nhiều khó khăn do bị đất đá vùi lấp. Để đảm bảo vụ Đông Xuân 2024 - 2025, địa phương đang phối hợp với lực lượng quân đội và nhân dân để khắc phục tạm thời. Lâu dài, huyện Điện Biên vẫn cần phải nhờ sự hỗ trợ từ Trung ương về kinh phí để kè suối, bảo vệ đất sản xuất và đầu tư hệ thống thủy lợi mới”, bà Cao Thị Tuyết Lan, Bí thư Huyện ủy Điện Biên nói.

Ruộng đồng sẽ xanh trở lại...

Sau trận lũ quét lịch sử tại xã biên giới Mường Pồn, cánh đồng trù phú đã bị vùi lấp bởi hàng nghìn khối đất đá. Đến nay, những người dân vẫn không ngừng nỗ lực cùng các lực lượng cải tạo đồng ruộng để kịp gieo cấy vụ lúa Đông Xuân.

Những ngày trung tuần tháng 11, trên cánh đồng Bản Lĩnh, xã Mường Pồn, tiếng nói cười rộn rã. Những mảnh ruộng bị đất đá vùi lấp dần lấy lại được hình thửa. Những bờ, thửa mới đang được đào đắp, cải tạo. Nhiều cán bộ, chiến sĩ được huy động để cùng với nhân dân xã Mường Pồn tái thiết đồng ruộng, nạo vét kênh mương. Dự kiến, sẽ có khoảng hơn 80ha được khôi phục xong để cho người dân kịp thời gieo cấy đúng thời vụ.

Chị Lò Thị Diên, bản Lĩnh, xã Mường Pồn cho biết: “Trận lũ quét đã gây thiệt hại cho gia đình tôi 6.000 m² ruộng. Hiện nay mới khôi phục được 300 m². Thiệt hại xảy ra là rất lớn nên gia đình sẽ cố gắng khắc phục dần trong thời gian tới”.

Trận lũ quét tại xã Mường Pồn vào cuối tháng 7 vừa qua đã làm 123 ha đất sản xuất bị vùi lấp, cuốn trôi. Đặc biệt, có 66,5 ha đất bị vùi lấp bởi một lượng đất đá lớn, người dân không thể tự khắc phục. Lũ quét cũng làm 3 công trình thủy lợi bị hư hỏng hoàn toàn (thủy lợi Phai Dên, thủy lợi Na Ổ, Co Ké). Suối Nậm Pồn bị sạt lở 2 bên và đổi toàn bộ dòng với chiều dài 10 km.

007. LÊ LAN/ Nhà mới thấp niềm hy vọng mới// Thời nay.- Số 1561.- Ngày 30/12/2024 - Tr.6

Tuần cuối cùng của năm, khi con gà còn mơ màng chưa kịp cất tiếng gáy thì 17 ngôi nhà ở điểm dân cư mới Huổi Ké tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã sáng đèn. Dưới mỗi ngôi nhà, bà con tất bật trang trí với niềm hy vọng về cuộc sống mới sẽ ngày một tốt hơn...

Nơi con lũ đi qua

Tạm hài lòng với việc kê dọn, sắp xếp đồ đạc trong nhà, anh Chá A Thanh yên tâm ngồi xuống xếp lại mâm bánh dày còn nóng hổi. Tay nhẹ nhàng đặt từng chiếc bánh theo hàng, anh khẽ dặn vợ con: “Sắp sẵn từng cặp bánh vào túi, để lúc nữa gửi các chú bộ đội làm quà. Nhờ có các chú bộ đội, có cán bộ huyện giúp mà dân bản mình mới có nhà trên điểm bản đẹp đẽ như thế này”.

Anh Thanh kể với chúng tôi về cuộc sống của người H'Mông trên điểm bản Huổi Ké những ngày xưa. Nói là “xưa” nhưng cũng không lâu lắm, vì bản mới thành lập được hơn 30 năm. Đó là quãng năm 1992, khi vài gia đình ở bản Huổi Un, xã Mường Pồn đi tìm đất làm nương trên điểm Huổi Ké (cũ) đã quyết định làm luôn nhà ở gần nương cho tiện đi lại, trông coi. Ban đầu chỉ có 3 gia đình, sau đó tiếng lành “đất đẹp, nương gần” lan rộng, nên một số cặp vợ chồng trẻ ở bản Huổi Un xin đến ở cùng. Đến tháng 7/2024, toàn điểm bản Huổi Ké có 17 gia đình gồm hơn 120 nhân khẩu. Cuộc sống đầu còn nhiều khó khăn, nhưng người dân Huổi Ké luôn thương yêu, đùm bọc nhau.

Bất chợt, đêm 24 rạng sáng ngày 25/7/2024, con lũ đổ về. Nước lũ sầm sập từ các khe dòn về Huổi Ké, cuốn phăng 5 ngôi nhà và hai mẹ con chị G.T.D., để lại đau tột cùng cho 6 đứa trẻ mất mẹ... Bản Huổi Ké tan hoang, người Huổi Ké bàng hoàng sau cơn lũ...! Ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên nhớ lại: Lũ quét đổ về Huổi Ké quá bất ngờ, chẳng ai kịp xoay sở. Không chỉ cuốn trôi người, trôi nhà, lũ quét còn làm sạt hàng nghìn m³ đất, phá hủy đường mòn, đường nước của bà con dân bản.

Khi cơn lũ đi qua, khi người H'Mông ở điểm bản Huổi Ké tưởng như phải bắt đầu lại từ con số không với hai bàn tay trắng thì bộ đội và cán bộ huyện, xã đã đến, giúp bà con lương thực, đồ dùng thiết yếu và làm nơi ở tạm cho 5 hộ bị lũ cuốn trôi nhà. Suốt nhiều ngày sau, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 741 không quản nắng mưa, gió rét, giúp các gia đình tháo dỡ nhà cửa ở bản cũ để dựng nhà ở điểm bản mới.

“Thật đây mà vẫn ngỡ như mơ”!

Là một trong hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã có mặt giúp bà con ngay sau cơn lũ, nay Thượng úy Mùa A Cây, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên lại tiếp tục tham gia tháo nhà, chuyển nhà, làm nhà mới cho các hộ ở Huổi Ké. Anh Mùa A Cây cho biết:

Trong 17 ngôi nhà ở điểm bản Huổi Ké, có 5 nhà xây mới, 12 nhà chuyển từ điểm bản cũ về. Nhận nhiệm vụ phải hoàn thiện, bàn giao nhà cho bà con đón Tết truyền thống của dân tộc H'Mông, nên suốt từ ngày 15/11 đến ngày 26/12, anh em cứ mãi miết làm. Việc tháo dỡ từ nhà cũ làm nhà mới vốn đã khó, nhưng không thấm gì so với việc vận chuyển toàn bộ vật liệu, đồ đạc từ điểm bản cũ về điểm bản mới, với chặng đường 3,5 cây số lồi mòn đi qua 5 đỉnh núi.

Trận lũ quét lịch sử xảy ra tại xã Mường Pồn không chỉ khiến bản Huổi Ké tan hoang mà còn gây thiệt hại nặng nề cho hàng trăm hộ dân các bản Lĩnh, Tin Tộc, Mường Pồn. Hỗ trợ bà con bắt đầu cuộc sống mới, ngày 28/12, UBND huyện Điện Biên đã phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Lễ bàn giao nhà do Bộ Quốc phòng hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã Mường Pồn. Trong 35 ngôi nhà được bàn giao, có 17 ngôi nhà của bà con điểm dân cư Huổi Ké, 18 ngôi nhà của bà con điểm bản Tin Tộc 2 và bản Mường Pồn.

Xúc động gửi lời biết ơn đến cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741, ông Tráng A Di, Trưởng điểm dân cư bản Huổi Ké bảo, nhờ có bộ đội và chính quyền, bà con Huổi Ké có nhà ở mới trên điểm bản mới khang trang. Ông Tráng A Di còn kể: Mới tuần trước khi nghe cán bộ xã thông báo bộ đội đã hoàn thiện nhà để bà con chuyển về ở, nhiều người trong bản nửa tin, nửa ngờ. Nhưng giờ, họ thốt lên “Thật đây mà vẫn ngỡ như mơ!”. Nhà mới ở điểm bản mới đẹp hơn, khang trang hơn lại có đường, có điện, có nước sinh hoạt. Chắc chắn rồi cuộc sống của bà con sẽ đổi thay.

Sáng ngày 28/12, đại diện cho 17 gia đình ở Huổi Ké phát biểu tại lễ khánh thành, bàn giao nhà, ông Tráng A Di đã hứa: Dân bản Huổi Ké sẽ luôn đoàn kết, gắn bó các dân tộc khác để góp sức xây dựng bản làng, xứng đáng với niềm tin, sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và các cán bộ, chiến sĩ. Sau cơn lũ quét, dân bản đã hiểu hơn về hậu quả của phá rừng, biến đổi khí hậu nên sẽ nỗ lực bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên. Rồi năm sau và nhiều năm sau nữa, người dân Huổi Ké sẽ còn nhắc về trận lũ quét với bài học giữ rừng và những ân tình sau bão lũ, thiên tai.

Toàn bộ kinh phí làm nhà cho 35 hộ dân đều được sử dụng từ nguồn do Bộ Quốc phòng hỗ trợ, với mức bình quân 50 triệu đồng/nhà. Ngoài hỗ trợ kinh phí, Bộ Quốc phòng còn chỉ đạo Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cử hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741 đến Mường Pồn trực tiếp giúp bà con tháo dỡ, di dời nhà cửa, tài sản để dựng lại nhà mới.

008. TRẦN KIÊN/ Điện Biên: Mường Ảng thực hiện tiếp công dân giúp hạn chế điểm nóng về khiếu kiện// Thanh tra.- Số 51.- Ngày 19/12/2024 - Tr.8

Những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tại Mường Ảng đã quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân (TCD), qua đó tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn ngày càng có chuyển biến tích cực, đã hạn chế phát sinh điểm nóng về khiếu kiện.

Không phát sinh đơn thư vượt cấp kéo dài, không có điểm nóng

Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng Tô Trọng Thiện cho biết, công tác TCD, giải quyết KNTC tại Mường Ảng được các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, chú trọng chỉ đạo giải quyết, xử lý các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở. Do đó, tình hình KNTC trên địa bàn huyện những năm gần đây nhìn chung ổn định.

Theo số liệu thống kê của UBND huyện Mường Ảng, thời gian qua, trên địa bàn huyện số lượng đơn thư giảm dần qua từng năm, các vụ việc tồn đọng, kéo dài đã được quan tâm giải quyết dứt điểm, cho đến nay chưa phát sinh điểm nóng hay vụ việc phức tạp có yếu tố tôn giáo, chính trị.

Tại báo cáo 10 năm thực hiện Luật TCD được UBND huyện ban hành mới đây cho thấy nhiều kết quả tích cực, việc thực hiện TCD ngày càng đi vào nền nếp.

Theo ông Tô Trọng Thiện, ngay sau khi Luật TCD có hiệu lực, UBND huyện đã kịp thời tổ chức phổ biến, quán triệt, chỉ đạo việc thực hiện đến lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn.

Hàng năm, UBND huyện thường xuyên ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, tổ chức thực hiện TCD tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Theo đó, UBND huyện đã ban hành 21 văn bản để triển khai, thực hiện TCD; tổ chức 73 buổi phổ biến, tuyên truyền pháp luật trong đó có nội dung về TCD với 3.672 lượt người tham dự; tiến hành 28 cuộc thanh tra trách nhiệm về TCD tại 28 đơn vị trên địa bàn...

Trên địa bàn phát sinh 67 vụ việc KNTC chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai; cấp có thẩm quyền tập trung giải quyết ngay tại cơ sở, không phát sinh đơn thư vượt cấp kéo dài, không có điểm nóng về đơn thư.

Thực hiện nghiêm túc quy định tiếp công dân

Thực hiện Luật TCD, huyện Mường Ảng đã đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người đến KNTC, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của người TCD cũng được thực hiện đầy đủ.

Người đứng đầu đã phát huy trách nhiệm trong công tác TCD; trong đó lãnh đạo các đơn vị chủ động bố trí cơ sở vật chất, phân công nhiệm vụ TCD cho cán bộ, công chức, ban hành nội quy, quy chế TCD; thường xuyên kiểm tra giám sát công tác TCD tại đơn vị; tiến hành việc TCD định kỳ, đột xuất theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ tham mưu công tác TCD tham gia học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Ban TCD huyện được thành lập do 1 đồng chí Phó Chánh văn phòng HĐND - UBND làm Trưởng ban, 1 công chức thực hiện nhiệm vụ TCD thường xuyên đảm bảo đúng theo yêu cầu.

Thông tin về việc TCD của cơ quan, tổ chức, đơn vị được niêm yết công khai tại địa điểm TCD; việc tiếp nhận đơn thư, xử lý bước đầu, phân loại... thông báo kết quả xử lý được thực hiện theo quy định; an ninh trật tự tại địa điểm tiếp dân được đảm bảo. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động TCD, chế độ, chính sách đối với cán bộ TCD được thực hiện đầy đủ.

Theo Chủ tịch UBND huyện Tô Trọng Thiện, công tác TCD, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư trên địa bàn được sự quan tâm, chỉ đạo và ngày càng chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, công tác TCD thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, về công tác tuyên truyền vẫn nặng về hình thức, chưa thật sự thu hút, hấp dẫn người dân tham gia; hiệu quả của công tác TCD, xử lý và giải quyết đơn thư ở một số cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã có lúc chưa cao, vẫn còn hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm..

“UBND huyện sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác TCD, giải quyết KNTC, đồng thời chỉ đạo khắc phục sớm những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới” - ông Tô Trọng Thiện cho biết./.

009. MỸ HẰNG - DIỆU LINH/ Điện Biên Đông đổi thay sau “cơn mê” dài// Nông thôn ngày nay.- Số 200.- Ngày 13/12/2024 - Tr.5

Điện Biên Đông là nơi xa xôi và khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên. Sau bao năm vật lộn chuyển đổi cơ cấu cây trồng khi xóa bỏ cây thuốc phiện, giờ đây, người nông dân miền sơn cước đã biết sản xuất hàng hóa. Nhiều đặc sản như lạc Na Son, khoai sọ Phì Nhừ, bí xanh Tà Đình... trở thành sản phẩm OCOP 3 sao. Xứ sở của hoa thuốc phiện ngày nào đã và đang thay da đổi thịt từng ngày.

Ký ức đau buồn lùi vào dĩ vãng

Xã Phì Nhừ nằm tí trên núi cao. Mới chớm đông mà mây mù đã phủ kín trời, kín đất. Ngày trước con đường đến xã dốc ngược làm chồn chân ngựa. Giờ đây đường lên xã đã được trải nhựa phẳng lỳ. Theo đó mà cái đói, cái nghèo và sự lạc hậu cũng dần bị đẩy lùi.

Gặp ông Thào A Dua - Chủ tịch UBND xã Phì Nhừ mới cảm nhận hết được sự thay đổi nhanh chóng của xã miền núi này.

Ông Dua sinh ra và lớn lên ở Phì Nhừ, nên ông thấu hiểu và cảm nhận được những đổi thay mà bà con dân tộc nơi đây phải trải qua nhiều gian khó mới có được. Ngày trước Phì Nhừ cũng là vựa thuốc phiện của huyện Điện Biên Đông. Hầu như bà con người Mông nào cũng trồng cây thuốc phiện. Mùa xuân đến, hoa thuốc phiện phủ lấy cái nương, cái rẫy của bà con. Cửa nhà trồng được, nên trong bản có nhiều người nghiện. Tình trạng nghiện ngập khiến bản làng trở nên tiêu điều.

Năm 1993, Nhà nước có chủ trương vận động bà con nhân dân xóa bỏ cây thuốc phiện, người dân coi đây là cơ hội để cứu lấy dân, lấy bản. Từ bản trên, bản dưới cùng đồng lòng xóa bỏ cây thuốc phiện. Biết bao cuộc họp xã, họp bản, họp dòng họ được triển khai để tuyên truyền tới toàn dân về tác hại của việc trồng cây thuốc phiện. Ngày đó, nói bỏ cây thuốc phiện đâu có diễn ra trong ngày một ngày hai được, nó kéo dài suốt cả một thập niên. Quảng thời gian đó cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của toàn dân, nên chủ trương xóa bỏ cây thuốc phiện mới thành công.

Cây ngô, cây lúa, cây mận được đưa lên nương thay thế cây thuốc phiện. Người nghiện được vận động cai nghiện tại nhà hoặc xuống trung tâm huyện. Cây thuốc phiện dần vắng bóng ở đất Phì Nhừ cũng là lúc bà con biết thay đổi nếp nghĩ, cách làm để tập trung phát triển kinh tế. Cùng với sự thay đổi cơ sở hạ tầng, người dân cũng biết đưa giống cây mang lại hiệu quả kinh tế cao về trồng.

Gặp anh Hạ Nhìa Túa - Giám đốc HTX khoai sọ Phì Nhừ mới thấy được đất Phì Nhừ đã sang trang mới. Anh Túa là người Mông. Bao năm qua, anh cùng gia đình tra ngô, trồng lúa trên nương mà cuộc sống vẫn gặp muôn vàn khó khăn. Cách đây 3 năm, anh đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trên sang trồng khoai sọ. Cây khoai sọ phát triển tốt và cho chất lượng thơm ngon hơn hẳn các vùng khác. Nhờ vậy mà mỗi năm gia đình anh thu được cả trăm triệu đồng từ trồng khoai sọ.

Từ diện tích nhỏ bé ban đầu, đến giờ toàn xã Phì Nhừ đã trồng được 5ha khoai sọ. Anh Túa còn mạnh dạn thành lập HTX để cùng các hộ dân xây dựng thương hiệu khoai sọ Phì Nhừ. Theo chia của anh Túa, khoai sọ bán được giá và cho thu nhập cao gấp nhiều lần trồng ngô, trồng lúa. Hiện sản phẩm khoai sọ của Phì Nhừ đã được công nhận là OCOP 3 sao.

Cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng của xã Phì Nhừ chỉ là một điểm sáng trong hành trình làm kinh tế của bà con nhân dân ở huyện vùng cao này của tỉnh Điện Biên. Ký ức đau buồn về bản nghiện, xã trồng thuốc phiện ngày nào đã dần lui vào dĩ vãng. Đi qua các xã Xa Dung, Tìa Đình, Mường Luân, thị trấn Na Son... đâu đâu cũng thấy màu xanh của cây ăn quả, của cây đặc sản. Nhiều sản phẩm đặc sản của huyện Điện Biên Đông được người tiêu dùng biết đến và đón nhận như lạc Na Son, khoai sọ Phì Nhừ, bí xanh Tìa Đình... được tỉnh Điện Biên công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao.

Mỗi một giống cây trồng được đưa đến bà con các xã vùng cao đều được các cấp chính quyền địa phương tuyển chọn cẩn thận. Nó đều có thời gian thử nghiệm xem có hiệu quả hay không mới nhân rộng. Bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền, bản thân người dân nơi đây cũng chủ động tìm hướng làm ăn và vươn lên thoát. Ở mỗi xã, mỗi bản đều có những cá nhân đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Nhiều HTX nông nghiệp đã được thành lập mà người đứng đầu HTX lại chính là con em người dân tộc thiểu số. Đây là nét mới ở vùng sơn cước này. Mỗi mô hình tuy còn khiêm tốn về quy mô, nhưng nó đã nhen nhóm và mở ra cơ hội thoát nghèo và làm giàu cho bà con nơi đây.

Thế mạnh về nông nghiệp

Trong những năm vừa qua, ngoài việc tuyên truyền chủ trương chính sách của Nhà nước về không tái trồng các cây có chứa chất ma túy, huyện Điện Biên Đông tập trung vào phát triển nông nghiệp. Theo ông Nguyễn Trọng Huế Trưởng phòng NNPTNT huyện Điện Biên Đông, huyện có nhiều loại sản phẩm đặc trưng của từng địa bàn, có thế mạnh để phát triển, nâng cấp thành sản phẩm OCOP như: Bí xanh Tia Đình, khoai sọ Phi Nhừ; lạc đỏ, nếp tan Na Sơn, thịt lợn sấy, gạo nếp nương hạt to, tinh dầu hương nhu...

Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay huyện Điện Biên Đông đã có 4 sản phẩm được chấm điểm 3 sao, gồm: Lạc đỏ Na Sơn, khoai sọ Phi Nhừ, bí xanh Tia Đình và thịt lợn sấy. Các sản phẩm của huyện tham gia triển lãm đã bước đầu thu hút được sự quan tâm của thị trường. Ngoài 4 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP, huyện Điện Biên Đông đang tập trung vào 2 nhóm, gồm: Nhóm thực phẩm như gạo nếp hạt to, gạo nếp Lào; nhóm dược liệu như tinh dầu hương nhu, nước cất hương nhu.

Huyện Điện Biên Đông cũng xác định nâng cấp sản phẩm, chuỗi sản phẩm chủ lực là 32 sản phẩm hiện có (đánh giá theo tiêu chí sản phẩm có ít nhất 50% nguyên liệu địa phương, có tính độc đáo, không ảnh hưởng đến môi trường...) gồm 22 sản phẩm thực phẩm, 5 loại thảo dược, 1 sản phẩm may mặc (thỏ cặm Lào xã Mường Luân), 1 sản phẩm trong nhóm hàng lưu niệm nội thất (tờ bông chít); 3 sản phẩm du lịch dịch vụ nông thôn (suối nóng Pá Vạt, xã Mường Luân; sinh thái - ẩm thực hồ Noong U; du lịch trải nghiệm chợ phiên vùng cao).

Những đổi thay ở bản cao một lần nữa khẳng định sự đồng lòng trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm xóa bỏ hoàn toàn các cây có chứa chất ma túy ra khỏi địa bàn.

010. MỸ HẰNG - DIỆU LINH/ Tỏa Tinh sạch cây thuốc phiện, thành “thủ phủ” cà phê// Nông thôn ngày nay.- Số 196.- Ngày 06/12/2024 - Tr.14

Đất Tỏa Tinh từng được coi là vựa thuốc phiện của huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Trải qua bao năm kiên trì và nỗ lực chính quyền và nhân dân nơi đây mới xóa bỏ được cây thuốc phiện. Giờ đây, xã Tỏa Tinh trở thành vựa trồng cà phê và cây ăn trái của tỉnh Điện Biên. Nhiều hộ đã vươn lên thành triệu phú, tỷ phú.

Những người đi tiên phong

Pha Đin là địa danh mỗi khi nhắc đến ai cũng có chung hoài niệm về con đèo hùng vĩ, nhưng cũng không ít gian nguy và từng là nỗi kinh hoàng của tệ nạn trồng và sử dụng thuốc phiện cũng như vận chuyển, buôn bán ma túy.

Cách đây mấy thập niên, cây hoa anh túc đã từng phủ kín đèo Pha Đin. Những mùa hoa đẹp và quyến rũ đó cũng đã lôi kéo nhiều chàng trai Mông vào

con đường nghiện hút. Mỗi khi nhắc lại những mùa hoa đẹp đó, bà con người Mông vẫn còn tê da đầu. Chuyện của quá khứ đau thương đã dần trôi qua, người Mông nơi đây đã vươn lên mạnh mẽ.

Từ hơn chục năm về trước, chị Vàng Thị Dừa (ở bản Lồng, xã Tỏa Tình) đã vượt đường rừng, mang táo và dưa mèo bày bán bên đường ở đỉnh đèo Pha Đin. Người phụ nữ Mông lam lũ, nhưng nói tiếng phổ thông rất thành thạo và luôn tươi cười mời khách mua hàng. Ngay cả việc tính tiền, tính toán trọng lượng các mặt hàng, chị giải quyết cũng rất nhanh. Đây là một sự lạ ở bản Mông khi đó, bởi lẽ phụ nữ người Mông ở Tỏa Tình ở độ tuổi chị Dừa ít đi học và nhiều người còn không nói được tiếng phổ thông.

Việc mạnh dạn gửi nông sản đi bán đã làm thay đổi số phận của chị Dừa và gia đình. Nông sản tiêu thụ được, chị đầu tư nuôi thêm lợn, trồng thêm cây táo mèo, cây mận và cả vườn sa nhân rộng vài ha. “Do nhà quá nghèo, đất đai sản xuất thì rộng, tôi nhìn thấy đất bỏ hoang là tôi tiếc. Tôi chỉ nghĩ, mình cứ làm ra sản phẩm tốt, rồi khắc sẽ bán được”- chị Dừa nhớ lại. Giờ đây, khu vườn rộng của chị đã phủ xanh bởi cây ăn quả và cây sa nhân. Từ hộ nghèo trong bản, giờ mỗi năm chị thu được cả trăm triệu đồng.

Ở trên đỉnh đèo Pha Đin cũng có một người đàn ông Mông tên là Mùa Dững Dưa được coi là tỷ phú của bản. Sinh ra trong một gia đình đông anh em nên điều kiện kinh tế gia đình lúc nào cũng eo hẹp, thiếu thốn. Suốt mấy chục năm qua, ông Dưa kiên trì tìm ra nhiều cách làm sáng tạo để phát triển kinh tế. Ông nuôi trâu, nuôi bò, nuôi gà bản địa và trồng rừng - một việc mà người Mông khi đó cho là “chờ củi về rừng”. Đến giờ, ông Dưa đã gây dựng được cơ nghiệp vững chắc.

Khu trang trại của ông “sờ” chỗ nào cũng ra tiền. Điều khiến ông thành công nhất là ông đã không mắc nghiện thuốc phiện mà còn vận động nhiều người khác trong bản từ bỏ thuốc phiện và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Giờ đây diện tích rừng 20ha của ông, cây cối đã khép tán. Rất nhiều người trả nhiều tỷ đồng để sở hữu khu rừng tươi tốt đó, nhưng ông không bán. Ông Dưa tâm niệm, người Mông đã dừng cảm đoạn tuyệt với những mùa hoa anh túc, giờ việc xóa đói, giảm nghèo và làm giàu sớm muộn sẽ thực hiện được. Một tin vui nữa đến với bà con người Mông nơi đây, HTX Nông sản sạch Tây Bắc được thành lập ở xã Tỏa Tình. Cùng với một số nông sản khác, dưa mèo là sản phẩm chủ lực được HTX lựa chọn và công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao vàng năm 2021. Theo chị Hạng Thị Mạnh - Phó Giám đốc HTX Nông sản sạch Tây Bắc, hiện đơn vị đang sở hữu vùng trồng dưa mèo rộng hơn 6ha và 3ha liên kết với người dân.

Vựa cà phê của huyện Tuần Giáo

Đến xã Tỏa Tình vào những ngày này mới cảm nhận được sức sống của các bản vùng cao. Từ bản cao tới bản thấp, bà con đang tất bật thu hoạch cà phê. Nhà trồng nhiều thì vài ha, nhà trồng ít cũng vài nghìn cây. Năm nay cà phê lại

được giá nên bà con tranh thủ thu hoạch sớm để đón Tết Mông. Một cuộc sống mới với sự no ấm đang hiện hữu trên từng bản làng nơi đây.

Đi qua các bản Hua Sa A, Hua Sa B, bản Lòng, bản Háng Tàu là những nương cà phê xanh mướt. Từng vườn nối nhau dài tít tắp tới tận chân trời. Vườn cà phê 2ha của gia đình bà Lầu Thị Sia (bản Hua Sa A) nằm ngay cạnh đường cái, dự kiến năm nay thu được 30 tấn. Vào mùa thu hoạch, bà Sia thuê cả chục lao động đến hái cà phê thuê cho gia đình. Từng gùi cà phê chín đỏ được đóng vào từng bao. Thương lái đánh ô tô đến tận vườn để thu mua. Với giá bán trên dưới 20.000 đồng/kg, trừ chi phí, bà Sia thu được 200 triệu đồng.

“Ngày đầu trồng cà phê tôi lo lắng, không biết khi thu hoạch, liệu có ai mua quả không. Không ngờ mấy năm nay, giá cà phê liên tục tăng cao, gia đình tôi vui lắm”- bà Sia chia sẻ. Cùng chung niềm vui với bà Sia cả trăm hộ dân trồng cà phê ở xã Tủa Tình cũng đang tất bật thu hoạch cà phê. Năm nay, sản lượng cà phê có giảm đôi chút, nhưng bù lại giá cà phê lại tăng. Đứng từ trên đỉnh Pha Đin nhìn xuống, những vườn cà phê tươi tốt đang mang lại hiệu quả kinh tế to lớn cho bà con người Mông.

Gia đình ông Vừ Gà Nénh (ở bản Hua Sa B) cũng trồng 2ha cà phê. Cây cà phê đã cho thu hoạch được 3 năm. Nhờ có cây cà phê mà cuộc sống gia đình ông đã sang trang mới. Mỗi năm cây cà phê mang lại trên một trăm triệu đồng. Gia đình ông vừa có việc làm lại không phải đi làm thuê xa. Nhờ nguồn thu nhập từ vườn cà phê, con cái ông được học hành và ông còn xây được nhà mới.

Đến Tủa Tình vào những ngày này hòa mình vào với cuộc sống của bà con người Mông mới cảm nhận rõ hơn sự thay đổi của xã miền núi này. Ở đâu đó vẫn còn có những hộ nghèo, hộ khó, nhưng phần lớn bà con người Mông đã cảm nhận được cuộc sống thay đổi rõ rệt. Hình ảnh mùa hoa thuốc phiện ngày nào chỉ còn tồn tại trong ký ức của lớp người già. Bà con người Mông đã đoạn tuyệt được với quá khứ đau thương, giờ tập trung vào phát triển kinh tế.

Ông Lê Văn Lợi - Bí thư Đảng ủy xã Tủa Tình cho biết: “Xã đã trồng được 350ha cà phê. Cây cà phê phát triển tốt và cho năng suất cao. Mấy năm nay, cà phê được giá nên bà con rất vui mừng. Trong năm vừa qua, chính quyền xã thường xuyên phối hợp với các đơn vị cung ứng phân bón, giống cà phê, doanh nghiệp thu mua cà phê tổ chức các lớp tập huấn trồng và thu hoạch cà phê cho bà con. Có thể khẳng định, đến nay, cây cà phê đã mang lại nguồn thu nhập chính. Từ một vựa trồng thuốc phiện, nay Tủa Tình trở thành vựa trồng cà phê Arabica của tỉnh Điện Biên.

**011. HOÀNG ANH - TÙNG ĐÌNH/ Trở lại Mường Nhé, cực Tây tổ quốc//
Nông nghiệp Việt Nam.- Số 241-245.- Ngày 02/12/2024 - Tr.8+9**

Mường Nhé, cực Tây Tổ quốc hôm nay vẫn còn gian khó nhưng thấm đẫm tình đất, tình người, tình đoàn kết của đồng bào miền xuôi và miền ngược.

Mường Nhé bây giờ...

Hơn 12 năm sau những sự kiện "vương quốc Mông" từng biến Mường Nhé thành vùng đất nhứt nhối, chúng tôi quay trở lại cực Tây của Tổ quốc khi mùa hoa dã quỳ đang độ vàng tươi trên những triền đồi miền biên ải.

Mất già nửa ngày đường xuất phát từ thành phố Điện Biên Phủ, qua dốc Chà Cang, cả một dải biên cương hùng vĩ cực Tây của Tổ quốc hiện ra dưới ánh nắng vàng nhạt chiều cuối thu. Cổng chào huyện Mường Nhé sừng sững giữa núi rừng với slogan ngắn gọn - Điểm cực Tây Tổ quốc. Chẳng hiểu vì sao khi ngược nhìn lên chợt thấy lòng trào dâng cảm xúc rất lạ. Cảm xúc của đất trời, sông núi biên cương. Dưới kia, dòng Nậm Nhé, một nhánh của lưu vực sông Đà qua mấy trận mưa lũ đã trở lại vẻ hiền hòa, mền khách như cốt cách tự bao đời nay của người vùng cao. Tên sông được lấy đặt làm tên huyện, đặt theo tiếng Thái, vùng đất ở phía cuối chân trời.

Cảm nhận đầu tiên mỗi lần lên Mường Nhé luôn là chuyện đường sá. Đường lên mảnh đất cực Tây Tổ quốc hôm nay nếu so với mười năm trước đã nhàn nhã đi nhiều, cho dù suốt quãng đường có không ít lần chúng tôi buộc phải dừng xe lại để chờ máy móc san gạt, dọn dẹp các điểm sạt lở. Mỗi lệnh cấm đường thường mất từ 30 phút đến khoảng một giờ. Qua Mường Chà, cấm, đến Chà Cang lại cấm tiếp. Sau khoảng 4 đến 5 lệnh cấm như thế xe lại tiếp tục chuyên bánh, bỏ lại sau lưng những dốc, những đèo lúc ngoằn ngoèo cua tay áo, lúc lại xoáy tròn như xoắn ốc.

Đề voi bớt mệt nhọc của quãng đường dài, anh Trần Văn Nam, người bạn đồng hành cùng chúng tôi gọi chuyện: Đề tài mở đường lên cực Tây Tổ quốc có thể viết được cả tiểu thuyết đấy. Đơn giản nhất là chuyện ngày nay so với ngày xưa đã lắm thứ hay ho.

Rồi kể, cũng hơn mười năm trước, thỡ mới lên Mường Nhé lập nghiệp, nghe cán bộ bên huyện "dọa" rằng mấy năm trước nữa từ bên ngoài muốn đi vào Mường Nhé thường phải mất mấy ngày đường. Thời điểm Mường Nhé tách từ Mường Tè của Lai Châu để thành lập huyện mới vào năm 2002 thì muốn đến điểm trung tâm huyện còn gian khổ nữa. Có nhiều đoạn phải đi bằng ngựa, mang theo cả lương thực dự trữ, ngày cuốc bộ đêm dựng lều lán ngủ lại giữa rừng, sáng ra tiếp tục băng đèo, lội suối mà đi. Sợ đường xa là một chuyện, vừa đi vừa phải đề phòng gấu, cọp nhảy ra vồ. Thế nên người ta mới gọi con đường đi lên Mường Nhé là con đường gian khổ nhất trên vùng đất gian khổ Tây Bắc.

"Hơn 200 cây số hôm nay mà anh em mình đi có hơn nửa ngày là kỳ tích lắm rồi", giọng anh Nam dứt quãng theo một cú đánh lái gấp của bác tài.

Chuyện anh Nam xin được kể ở phần sau. Trước hết xin được sơ qua vài nét về Mường Nhé bây giờ. Huyện cực Tây của Tổ quốc được thành lập vào năm 2002 với phần lớn diện tích tự nhiên được tách ra từ huyện Mường Tè và thị xã Mường Lay của tỉnh Lai Châu cũ. Ngày ấy người ta thường đúc kết,

nghèo khổ nhất Việt Nam là Lai Châu - nhất Lai Châu là Mường Tè và Mường Nhé được lập nên từ nơi khổ nhất của vùng đất khổ. Xã hội chỉ biết đến nơi này qua sách báo, một vùng đất có ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc, nơi một tiếng gà gáy 3 nước cùng nghe, có đỉnh Khoang La San đặt cột mốc số 0 ở bản A Pa Chải, xã Sín Thầu. Lên Mường Nhé thời ấy hoặc là bộ đội biên phòng, cán bộ lên công tác, giáo viên cầm bản hoặc một vài nhà báo đi tìm kiếm đề tài, còn người bình thường chưa ai rõ đại đến mức đó cả.

Sau nhiều lần chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính, hiện Mường Nhé có 11 đơn vị cấp xã với khoảng 157,372 nghìn ha diện tích tự nhiên. Dân số thống kê vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập huyện vào khoảng 33 nghìn nhân khẩu. Với mức thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 23 triệu đồng/người/năm, hẳn nhiên Mường Nhé luôn nằm trong số các huyện nghèo nhất cả nước. Năm 2024 tỷ lệ hộ nghèo còn xấp xỉ 60%, vậy mà những ai biết và hiểu Mường Nhé đều trầm trồ con số ấy là kỳ tích. Thế mới thấy có khó, cái khổ của mảnh đất cực Tây nó đặc biệt đến mức nào.

Đã hơn 20 năm kể từ ngày thành lập huyện, vậy mà đến nay Mường Nhé vẫn chưa thể thành lập thị trấn. Trung tâm huyện lỵ ngày trước đặt ở ngoài Chà Cang, đến năm 2007 mới chuyển vào trong này. Cũng ngàn ấy thời gian, như chia sẻ của ông Vi Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã Mường Nhé, mặc dù chính quyền và các đồng bào dân tộc trên đây nỗ lực nhiều lắm, tuy nhiên mục tiêu xây dựng Mường Nhé trở thành đô thị của vùng đất cuối trời còn lắm gian nan, thách thức.

Cả xã có khoảng hơn 2.300 hộ dân, 11.700 nhân khẩu, 65% trong số đó là người đồng bào dân tộc Mông và 32,3% thuộc diện hộ nghèo. Ông Lưu lý giải, tự bao đời nay đời sống của bà con các đồng bào dân tộc Mường Nhé dựa hết vào nông nghiệp. Ngặt một nỗi đất đai canh tác quá khó khăn. Số dân lên hàng vạn, sức lực có thừa nhưng chỉ làm được vốn vẹn 307ha lúa, đa phần lại làm một vụ, được thua nhờ trời. Đồng bào cũng chịu khó phát nương làm rẫy, thậm chí xâm hại đến cả rừng để kiếm thêm diện tích đất canh tác nhưng chẳng mấy ăn thua. 780ha trồng sắn, 250ha đất trồng ngô..., không thấm thía gì so với nhu cầu sản xuất, chưa kể điều kiện tự nhiên, khí hậu quá khắc nghiệt.

Năm nay chẳng hạn, Chủ tịch xã Mường Nhé kể bằng giọng rất buồn: Từ Tết Giáp Thìn đến tận giữa năm mà ông trời chẳng chịu nhả cho bà con lấy một hạt mưa. Cây trồng không có nước tưới, vật nuôi thiếu nước uống, đến người cũng khô không khốc thì thử hỏi còn làm ăn được gì. Cho nên, dù là xã trung tâm của huyện thật đấy nhưng hàng năm Mường Nhé đều trông chờ nhận hỗ trợ cứu đói. Thường mỗi năm phải cứu vào 2 đợt, mùa giáp hạt và dịp chuẩn bị Tết cổ truyền.

Cái khó, cái khổ càng chồng chất lên Mường Nhé bởi vấn nạn dân di cư tự do. Ông Lưu tiếp tục... than thở. Trước những năm 2010 khi Mường Nhé dân còn thưa thớt, vấn đề sinh kế cho bà con không đến nỗi bức bách, chỉ hộ

nào có người ham rượu chè, lười lao động mới lo đói chứ chịu khó làm lưng cũng đủ cái ăn. Dần dà di dân tự do trên vùng cao bùng phát, trên này mới trở nên hỗn loạn.

Đặc biệt là giai đoạn năm 2011 khi các đối tượng xấu tuyên truyền, lôi kéo đồng bào người Mông về tụ tập tại bản Huổi Khon, xã Nậm Kè để gây sức ép với chính quyền, đòi yêu sách cấp đất để thành lập vương quốc Mông. Đám xấu bụng ấy tuyên truyền rằng người Mông đã sắp đến ngày tận thế. Người Mông phải đoàn kết lại với nhau để đón vua Mông xuất hiện giải cứu đồng bào. Nghe lời dụ dỗ, không ít người Mông ở nhiều nơi trên rẻo cao tây bắc từ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai... bán hết gia sản đất đai nhau về Huổi Khon tụ tập, dựng lán trại, sống đời mù mịt, đói nghèo trong giấc mộng vô căn cứ.

Giấc mộng trời ơi đất hời ấy nhanh chóng tan vỡ, nhưng hậu quả để lại cho Mường Nhé còn dai dẳng đến tận ngày nay. Cái gọi là "vương quốc Mông" đã đẩy hàng vạn đồng bào di dân tự do lâm vào cảnh không nhà, không cửa, không đất sản xuất, trở thành bài toán nan giải không chỉ riêng với huyện Mường Nhé, với tỉnh Điện Biên. Chính phủ phải ban hành riêng một đề án sắp xếp, ổn định dân cư cho huyện Mường Nhé.

Gọi nôm na là Đề án 79, ban hành năm 2012 với mục tiêu xây dựng huyện Mường Nhé ổn định về định canh, định cư, không còn hộ du canh, du cư và bảo đảm người dân có đủ đất sản xuất, có nhà ở, có đủ nước sinh hoạt... Đặc biệt, mục tiêu của Đề án 79 là di chuyển, sắp xếp ổn định chỗ ở, đất sản xuất cho 833 hộ với 5.256 khẩu dân tộc Mông chưa có đất ở và đất sản xuất đang cư trú trên địa bàn các xã Mường Nhé, Chung Chải, Leng Su Sìn vào các điểm quy hoạch để thành lập bản làng mới.

Mười năm trời, cả Mường Nhé chung tay xây dựng hơn 31 điểm bản 79. Đồng bào tại chỗ mở lòng bao dung, sẵn sàng tinh thần nhường cơm sẻ áo, nhường đất cho đồng bào di cư, nỗ lực ổn định cuộc sống, cùng nhau xây dựng, bảo vệ nơi phen dậu Tổ quốc. Cùng với các chính sách của nhà nước, các điểm bản 79 đều được đầu tư về cơ sở hạ tầng đồng bộ, như công trình nước sinh hoạt, nhà văn hóa, trường lớp học và hệ thống giao thông,...

Dân di cư được hỗ trợ làm nhà ở, nhà vệ sinh, ngoài ra chính quyền cũng tiến hành điều tra, thống kê những hộ không đảm bảo cuộc sống, các hộ không có trâu bò sản xuất, cấp gạo cho bà con, xuất tiền mua trâu bò cho các hộ thiếu, cung cấp giống cây trồng... Người Thái nhường bớt đất cho người Mông, bản cũ san sẻ, giúp đỡ bản mới, nhờ đó mà từ năm 2016 đến nay Mường Nhé đã không còn hiện tượng di cư tự do, bà con yên tâm lao động sản xuất.

Xã trung tâm huyện Mường Nhé có 9 điểm bản 79. Dù còn muôn vàn gian khó nhưng cũng có những tín hiệu đáng mừng là bà con các đồng bào đang từng bước ổn định đời sống, phát triển từng ngày. Hôm chúng tôi lên nhằm đúng thời điểm cả Mường Nhé bước vào mùa lễ hội. Dù năm nay thời tiết bất thuận, ngô lúa không được như mong muốn nhưng xem đời sống đồng bào đã ổn định hơn.

Nhờ làm công nhân cao su, nhờ phát triển thêm các mô hình chăn nuôi, trồng trọt. Ngày đại đoàn kết toàn dân, Tết cổ truyền của người Hà Nhì đồng bào cùng nhau vui vẻ ca hát, uống rượu, cờ Tổ quốc phấp phới bay trên những nóc nhà, trong từng bản làng, ngõ xóm đang ngày một khang trang.

Điểm bản 79 tên là Mường Nhé 2 có hơn 40 hộ, 100% là người Mông, đa phần dưới vùng Mai Sơn (tỉnh Sơn La) lên, được sắp xếp ổn định ở gần tuyến đường đi vào trung tâm huyện. Trưởng bản Sông A Pua ngâm ngùi, ngày trước bà con di dân không nhà cửa, không đất đai sản xuất, năm nào cũng đói ăn, nhờ ơn của chính quyền mà cuộc sống bây giờ được ổn định, không ít gia đình trở nên khá giả.

Trước điểm bản có một chiếc keng an ninh theo mô hình tiếng keng phòng cháy chữa cháy, cũng là vật dụng đặc biệt của trưởng bản Sông A Pua. Cứ mỗi lần có vấn đề gì cần phổ biến đến dân bản, Sông A Pua chỉ cần gõ lên mấy hồi, bà con lại tụ tập đông đủ tại nhà văn hóa ở giữa trung tâm. Nhờ nó, Sông A Pua phấn khởi, không một người Mông nào ở Mường Nhé 2 không nắm được chủ trương chính sách, không ai dám làm trái quy định của bản cả. Đi thêm một vòng quanh điểm bản 79, nhà nào nhà nấy đều khang trang, sạch sẽ, đầy đủ tivi, xe máy và vật dụng sinh hoạt. Mỗi gia đình đều sắm cho mình một lá cờ Tổ quốc phấp phới bay trước cổng, đời sống xem chừng ngày một đủ đầy.

“Bây giờ chẳng ai bảo dân bản đi đâu được nữa. Bà con quen với cuộc sống ở đây rồi, chỉ biết cố gắng lao động để xây dựng bản ngày càng khang trang hơn thôi”, Sông A Pua phấn khởi.

Chuyện người Mông và cây cao su

Ở bản Mường Nhé 2 tôi gặp Sông A Mạnh. Chuyện của người Mông này cũng là chuyện về tình đất, tình người ở cực Tây Tổ quốc.

Hôm ấy, khi chúng tôi đến nhà vừa lúc Sông A Mạnh mới đi nhận giải Bàn tay vàng từ Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé về. Dân bản đã kéo đến chờ sẵn để chúc mừng, có thêm mấy người khách lạ, bữa rượu càng thêm rôm rả. Thứ rượu ngô đặc trưng của người Mông, càng uống càng thấm, càng quý mến nhau. Rượu vào Mạnh khảng khái, rượu nhà tự làm đây, uống chỉ say chứ không đau đầu, gà ở ngoài vườn, cá dưới ao, thích nữa thì lên lán cao su mở lợn mừng.

Phải rồi, phải vui mừng chứ, bởi cuộc sống người Mông ở Mường Nhé 2 hôm nay không thể không nâng chén rượu lên mừng vui với bà con được.

Sông A Mạnh cùng với gần 40 hộ dân trong bản hầu hết là người Mông ở dưới xã Chiềng Chung (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) lên đây từ năm 2009. Ngày ấy lý do đi nghe kể cũng thật đơn giản: Ở dưới ấy đất ít, quanh năm chỉ biết mỗi cây ngô, nghe nói trên này đất đai rộng lớn, nhà nước chuẩn bị trồng cao su nên bà con rủ nhau đi, xem thử mặt mũi cây cao su nó thế nào. Ban đầu chỉ vài ba hộ, dần dà anh em họ hàng kéo nhau lên, đứng vào đợt Mường Nhé trong cơn hỗn loạn. Không nhà ở, không đất sản xuất, cả mấy chục hộ đồng bào

cứ loay hoay mãi. Tưởng đã cùng đường, sau mới được Nhà nước giao cho Công ty Cổ phần Cao su Mùong Nhé đưa về điểm bản 79 này.

“40 hộ dân được hỗ trợ 40 nền nhà, được chia 2ha đất trồng ngô, trồng lúa, lại còn được tuyển dụng và đào tạo làm công nhân cao su, hỗ trợ gạo trong vòng 6 tháng đầu để bà con ổn định cuộc sống”, Sông A Mạnh nói về sự khởi đầu ở vùng đất mới.

Có đất, có nhà, có công việc, cuộc sống của những người quen du canh du cư dần đi vào ổn định, nhất là khi cây cao su bước qua thời kỳ kiến thiết, bắt đầu chu kỳ khai thác mủ. Hiện cả bản Mùong Nhé 2 hầu như nhà nào cũng có một người được tuyển vào làm ở Công ty Cổ phần Cao su Mùong Nhé. Điều đặn mỗi ngày người Mông thức dậy từ lúc 6 giờ sáng, đi cạo mủ khoảng 3 giờ đồng hồ, lương mỗi tháng trung bình được hơn 7 triệu đồng/người, lại còn có thì giờ thảnh thơi đi làm thêm việc khác.

Ngoài làm công nhân cao su, Sông A Mạnh dựng lán giữa rừng cao su nuôi thêm lợn, gà, tận dụng con suối giữa 2 quả đồi làm thêm ao nuôi cá. Nhờ đó mà đời sống khá lên từng ngày, dựng được nhà, mua được xe cộ, lại còn tán đổ được một cô giáo người Yên Bái lên đây cắm bản. Bây giờ 2 vợ chồng, 2 đứa con, cuộc sống có thể coi là khá đủ đầy, Sông A Mạnh nói, đều là nhờ cây cao su cả.

“Đợt này em giành giải Bàn tay vàng trong cuộc thi cạo mủ của công ty nên đang tiếp tục rèn luyện để tới đây đi thi cấp vùng và cấp Tập đoàn anh ạ. Nếu đạt giải cao còn được vào thành phố Hồ Chí Minh, em nghe nói thế chứ chưa được vào đấy bao giờ”, Sông A Mạnh hăng hái rót một chén rượu đầy, lại tiếp tục nâng ly lên bảo anh em mình chúc mừng em và bản Mùong Nhé 2 này một chén.

Công ty Cổ phần Cao su Mùong Nhé có bao nhiêu điểm bản 79 như Mùong Nhé 2 này? Tôi hỏi.

12 bản. Anh Trần Văn Nam, Phó Tổng Giám đốc công ty, người bạn đồng hành của chúng tôi trả lời.

Anh Nam người gốc dưới Hải Dương, vốn là cán bộ công ty cao su Phú Riềng (Bình Phước), lên trên này từ hơn 10 năm trước khi cây cao su ở vào giai đoạn khó khăn đứng chân trên vùng Tây Bắc. “Ngày ấy đồng bào, thậm chí không ít cán bộ chính quyền chưa hiểu giá trị của cây cao su nên quá trình vận động bà con góp đất trồng cao su nhiều người phản đối lắm. Có bản còn bắt giữ luôn cả cán bộ xuống vận động, hò nhau chặt phá cây cao su khiến sự nghiệp phát triển “vàng trắng” ở Mùong Nhé gặp muôn vàn những khó khăn”, anh Nam nhớ lại.

Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay cao su Mùong Nhé đã bước sang giai đoạn thu hoạch sản phẩm, kinh doanh có lãi. Diện tích đất quản lý khoảng hơn 1.420ha, trong đó đất thuê của UBND tỉnh Điện Biên hơn 89ha,

còn lại hơn 1.330ha do người dân đóng góp. Sản lượng khai thác hằng năm đạt hơn 1.000 tấn, tổng doanh thu xấp xỉ 30 tỷ đồng. Mức lương bình quân của người lao động đạt 5,8 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, hằng năm Công ty Cổ phần Cao su Mùong Nhé luôn thanh toán đầy đủ giá trị 10% sản phẩm cho người dân góp quyền sử dụng đất để trồng cao su, như năm 2022 gần 2,2 tỷ đồng...

Cây cao su bén rễ và phát triển, người cao su cũng chọn ở lại với vùng đất cực Tây. Có rất nhiều công nhân cao su ở dưới xuôi lên lựa chọn xây dựng gia đình trên này, anh Nam cũng đã đưa vợ con lên đây từ nhiều năm trước. Một miền đất lạ đã hóa quê hương với người di cư tự do và với những người lên đây cống hiến sức mình cho Mùong Nhé.

“Năm 2024 này, công ty phân đầu khai thác trên 1.176ha cao su, sản lượng khai thác mũ chừng 1.100 tấn, tổng doanh thu hơn 33 tỷ đồng”, ông Nguyễn Ngọc Hoàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Mùong Nhé phấn khởi chia sẻ thêm.

Đến giờ này có thể khẳng định cây cao su giữ vai trò số 1 ở mảnh đất cực Tây của Tổ quốc, qua đó khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước đưa cây cao su lên Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung đã thành công. Đa phần các công ty hiện đã làm ăn có lãi, đặc biệt đã giải quyết được công ăn việc làm cho lao động tại chỗ, góp phần lớn ổn định an sinh xã hội, giải quyết việc làm và thu nhập cho lao động là người đồng bào dân tộc của địa phương, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới... 5 đội cao su ở Nậm Kè, Mùong Tong, Mùong Nhé đa phần công nhân là người đồng bào dân tộc như Mông, Dao, Thái, Hà Nhì..., thu nhập ổn định hằng tháng từ 6 - 7 triệu đồng.

Cũng giống anh Nam, ông Hoàn là cán bộ được điều chuyển từ Công ty Cao su Phú Riềng ra. Lần đầu lên với Tây Bắc, lên với Mùong Nhé, cực Tây Tổ quốc, đối mặt với muôn trùng khó khăn, vậy mà cũng vượt qua được hết. Học từng phong tục tập quán của các đồng bào, chung tay với anh em công nhân đào từng mét đường dẫn lên lô cao su, lặn lội trong mưa lũ đi vớt lại chiếc cầu ở Nậm Kè bị mưa lũ cuốn trôi... Nhờ đó mà Công ty Cổ phần Cao su Mùong Nhé hiện là đơn vị dẫn đầu khu vực về năng suất và thu nhập của cao su vùng Tây Bắc.

Công ty lại còn mới xây dựng trụ sở hết sức khang trang ở ngay trung tâm huyện. Nghe ông Hoàn kể, tất cả thợ thuyền đều đưa từ dưới xuôi lên, thi công thần tốc trong vòng có 6 tháng. Triết lý “biến nơi khó nhất thành sáng nhất” của người đứng đầu công ty được vận dụng triệt để. Tất cả khó khăn đều sẽ được giải quyết nếu có quyết tâm và có khát vọng vươn lên.

Tạm biệt Mùong Nhé, mảnh đất cực Tây Tổ quốc hôm nay đang tươi tắn như một bức tranh nhiều màu sắc. Sắc hoa dã quỳ vàng tươi ven đường, sắc xanh trên những cánh rừng cao su bạt ngàn và cả màu sắc trên từng bộ trang phục truyền thống của người Mông, người Dao, người Hà Nhì đang chuẩn bị bước vào mùa lễ hội.

012. ANH ĐÀO/ Lễ mừng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024: Thúc đẩy mở rộng thị trường khách du lịch trong nước và khu vực// Văn hóa.- Số 4131.- Ngày 23/12/2024 - Tr.6

Tối 22.12, tại Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ mừng Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024 với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ- Trải nghiệm bất tận”.

Tham dự Lễ mừng có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Chủ tịch Hội đồng điều phối Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường, đồng Trưởng Ban chỉ đạo Năm du lịch quốc gia - Điện Biên 2024; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Năm du lịch quốc gia - Điện Biên 2024; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, Cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và lãnh đạo tỉnh Điện Biên; các vị khách quốc tế; đại diện các đơn vị trực thuộc tỉnh Điện Biên; đại diện các doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư và các cơ quan báo chí.

Đón lượng khách cao nhất từ trước tới nay

Theo Ban Tổ chức, các hoạt động được tổ chức cơ bản đảm bảo theo nhiệm vụ đã đăng ký, nội dung đặc sắc, hấp dẫn có quy mô liên tỉnh, quốc gia và diễn ra xuyên suốt năm 2024. Năm Du lịch quốc gia đã góp phần mở ra thêm cơ hội mới trong hợp tác, kết nối với các doanh nghiệp du lịch, thúc đẩy mở rộng thị trường khách du lịch trong nước và khu vực ASEAN.

Trong suốt Năm Du lịch quốc gia 2024, Bộ VHTTDL, các Bộ, ban, ngành Trung ương chủ trì tổ chức 12/13 chương trình, sự kiện quốc gia; tỉnh Điện Biên chủ trì và phối hợp tổ chức 26/28 chương trình, sự kiện, hoạt động; các tỉnh, thành phố tổ chức trên 120 chương trình, sự kiện, hoạt động hưởng ứng. Việc đăng cai và tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, Nhân dân và toàn xã hội về tầm quan trọng của du lịch trong quá trình phát triển và hội nhập; khẳng định chủ trương tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 tại Điện Biên là hoàn toàn đúng đắn, hiệu quả.

Năm 2024, lần đầu tiên Điện Biên đón lượng khách du lịch cao nhất từ trước tới nay, 1.850.000 lượt, tăng 1,85 lần so với năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 11.500 lượt, tăng 1,31 lần so với năm 2023; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 3.300 tỉ đồng, tăng 1,89 lần so với năm 2023.

“Phát huy kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên quyết tâm tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, góp phần sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo yêu cầu của Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ

tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên”, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường cho biết.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Lãnh đạo nhiều Bộ ngành, đặc biệt của Bộ VHTTDL và tỉnh Điện Biên trong việc tổ chức thành công các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia. Phó Thủ tướng đề nghị, sau Lễ bế mạc, tỉnh Điện Biên tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ, tích cực nâng cao cơ sở hạ tầng, bảo tồn, vun đắp, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Điện Biên. Chú trọng phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch cộng đồng; phát triển nguồn nhân lực, quảng bá phát triển thị trường, tôn trọng bảo vệ cảnh quan thiên nhiên môi trường để du lịch Điện Biên phát triển bền vững, là điểm đến “Lịch sử hào hùng, thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đặc sắc, người dân thân thiện”.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng chúc mừng tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tỉnh này sẽ đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2025 với chủ đề “Kinh đô xưa-Vận hội mới”. Phó Thủ tướng tin tưởng, cùng sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế, với vị thế mới - “vận hội mới” của thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1.1.2025, thành phố Huế sẽ phát huy được vai trò đầu tàu, dẫn dắt các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch, tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2025.

Thừa Thiên Huế đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2025

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết: “Năm Du lịch quốc gia 2024 - Điện Biên, với chủ đề "Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận" đã thành công rực rỡ, tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng du khách trong và ngoài nước. Đây là năm mà chúng ta không chỉ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mà còn ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, đưa Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.”.

Các chương trình hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia, các hoạt động kích cầu du lịch của Điện Biên cũng như của các địa phương trong cả nước đã góp phần tích cực đề tính đến hết năm 2024, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 17,5 triệu lượt, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2023; khách nội địa ước đạt 110 triệu lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 840 nghìn tỉ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng: “Bước sang Năm Du lịch quốc gia 2025, với sự đăng cai của tỉnh Thừa Thiên Huế - thành phố Huế trực thuộc Trung ương từ ngày 1.1.2025, Cố đô với bề dày lịch sử và văn hóa phong phú, cùng với những vận hội mới sẽ tiếp tục là điểm đến thu hút không chỉ du khách trong nước mà còn quốc tế. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng, tiếp tục khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trong khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, các hoạt động du lịch tại Huế sẽ không chỉ tập trung vào bảo tồn, phát huy các giá trị

văn hóa, mà còn chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ số, cải thiện chất lượng dịch vụ và xây dựng các sản phẩm du lịch sáng tạo, hấp dẫn”.

Tại Lễ Bế mạc, tỉnh Điện Biên đã trao cờ luân phiên tổ chức “Năm Du lịch quốc gia” cho tỉnh Thừa Thiên Huế - địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2025 với chủ đề “Kinh đô xưa - Vận hội mới”.

Chiều cùng ngày, đã diễn ra Hội nghị tổng kết Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024, nhằm thực hiện tổng kết, đánh giá công tác tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024; tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các hoạt động Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024. Đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các chương trình, sự kiện hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Từ đó đề ra các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Điện Biên trong thời gian tới.

013. VĂN THÀNH CHƯƠNG/ Điện Biên vươn mình sau đăng cai Năm Du lịch quốc gia// Lao động.- Số 301.- Ngày 23/12/2024 - Tr.7

Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 đang dần khép lại với hàng loạt sự kiện quan trọng cùng các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao sôi động. Đây cũng là cột mốc mở ra giai đoạn phát triển mới cho du lịch Điện Biên.

Du lịch Điện Biên vươn mình cất cánh

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, có chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận” là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, đặc biệt gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954-7.5.2024).

Trong khuôn khổ năm Du lịch quốc gia, đã diễn ra gần 170 chương trình, sự kiện được tổ chức, thu hút hàng vạn du khách tham dự. Từ các sự kiện lớn cấp quốc gia đến những lễ hội truyền thống địa phương, Điện Biên đang dần khẳng định vị thế là một điểm đến hấp dẫn và độc đáo.

Từ cuối năm 2023, tỉnh Điện Biên đã tổ chức tuần văn hóa - du lịch tại Hà Nội, Thanh Hóa và TP Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu về vẻ đẹp mảnh đất, con người Điện Biên anh hùng, quảng bá đặc trưng, thể mạnh về bản sắc văn hóa và du lịch đến với du khách.

Ngay sau đó, đầu năm 2024, tại thị xã Mường Lay (Điện Biên), Lễ hội Đua thuyền đua én lần thứ IX và Giải vô địch các CLB Dù lượn Quốc gia lần thứ IV đã diễn ra sôi nổi, đánh dấu sự kiện mở màn cho năm Du lịch quốc gia 2024.

Sự kiện Lễ hội Hoa ban năm nay được tổ chức đồng thời với Lễ Khai mạc năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, như một lời mời gọi nồng nhiệt, mời du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một vùng đất lịch sử hào hùng.

Điểm nhấn trong năm chính là Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Sự kiện lịch sử này đã thu hút hàng vạn người dân cả nước và quốc tế đổ về Điện Biên, đặc biệt, phần diễu binh, diễu hành đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Sau dịp này, ngành du lịch Điện Biên đã ghi nhận một kỷ lục mới khi lượng khách du lịch tăng đột biến. Đợt cao điểm từ ngày 30.4 đến 7.5, hơn 370.000 du khách đến Điện Biên. Với lượng khách tăng vọt, lấp kín toàn bộ các cơ sở lưu trú. Tỉnh phải huy động thêm nhà dân để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Nhận diện đúng giá trị, lợi thế

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên, từ ngày 1.1 đến sau dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch trong đó có khoảng 4.800 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ ngành du lịch đạt hơn 1.900 tỉ đồng.

Năm 2024, tỉnh đặt mục tiêu đón 1,3 triệu lượt khách du lịch, với tổng doanh thu ước khoảng 2.200 tỉ đồng. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng, tỉnh đã đón một lượng khách du lịch kỷ lục, gần đạt mục tiêu của cả năm 2024.

Tại hội nghị, hội thảo quốc tế xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch VACOD - Điện Biên 2024, được tổ chức vào cuối tháng 10 vừa qua, ông Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch - Bộ VHTTDL cho biết, để tỉnh Điện Biên có thể phát triển, bứt phá trong thời gian tới cần phải nhận diện đúng giá trị, lợi thế. Nhất là những giá trị độc đáo riêng để tập trung xây dựng thương hiệu.

Phải thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch thật tốt ở những nơi có giá trị tài nguyên. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng kết nối các khu, điểm du lịch trong nội tỉnh và các địa phương khác trong khu vực Tây Bắc để tạo ra các sản phẩm du lịch nội vùng.

Để kết thúc chuỗi hoạt động trong năm du lịch quốc gia, tỉnh Điện Biên tổ chức Chương trình nghệ thuật và Lễ bế mạc năm du lịch quốc gia với tổng mức kinh phí trên 15 tỉ đồng vào ngày 22.12.2024 tại TP Điện Biên Phủ.

014. VIỆT THÀNH/ Trải nghiệm các hoạt động đặc sắc tại “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2025”// Đại đoàn kết.- Số 337.- Ngày 02/12/2024 - Tr.4

Từ ngày 1/12/2024 - 1/1/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động tháng 12 với chủ đề “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2025”. Hoạt động có sự tham gia của gần 200 đồng bào các dân tộc đến từ nhiều địa phương.

Điểm nhấn đáng chú ý trong tháng 12 là chương trình “Chào năm mới 2025” với nhiều hoạt động như: Tái hiện Tết Nào Pê Châu của dân tộc Mông, tỉnh Điện Biên, giới thiệu tới du khách một nét đẹp trong Tết cổ truyền có từ lâu

đòi, gắn liền với tín ngưỡng thờ vạn vật hữu linh, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của đồng bào Mông.

Theo đó, bên cạnh việc tận hưởng không khí ngày Tết của đồng bào Mông, du khách còn có cơ hội tìm hiểu và khám phá di sản văn hóa phi vật thể thông qua các nghi lễ trong ngày Tết của đồng bào dân tộc Mông; thưởng thức ẩm thực mang đậm hương vị truyền thống, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các bộ trang phục truyền thống của dân tộc Mông; lắng nghe tiếng khèn, tiếng sáo cùng những giai điệu dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian của đồng bào Mông qua chương trình dân ca dân vũ “Bản Mông vui đón Tết”.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc cũng được tổ chức trong tháng 12 để chào đón năm mới 2025 như: Chương trình dân ca, dân vũ chủ đề “Niềm vui đón năm mới” thể hiện niềm vui hân hoan đón chào năm mới của đồng bào các dân tộc, trong đó tái hiện không khí vui tươi ngày đầu năm mới, cùng nhau giao lưu, nhảy múa, ca hát; giới thiệu một số nét văn hóa truyền thống nghề dệt của các nhóm đồng bào Tây Nguyên (Tà Ôi, Ê Đê, Ba Na), nghệ thuật đan lát của đồng bào Gia Rai, Cơ Tu...

Chương trình “Món ngon vùng miền - Chào năm mới 2025” giới thiệu “Mâm cơm đoàn kết” đón chào năm mới 2025 cũng là một trong những hoạt động đáng chú ý trong tháng 12. Theo đó, mỗi làng có 1 đồng bào giới thiệu món ăn đặc trưng của dân tộc trong ngày lễ, Tết. 16 nhóm đồng bào sẽ chuẩn bị 16 món ăn mang đặc trưng văn hóa ẩm thực truyền thống của dân tộc mình để giới thiệu với du khách với mong ước cầu cho một năm mới đủ đầy...

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ có hoạt động tái hiện không gian “Phiên chợ vùng cao - Chào năm mới 2025”. Không gian chợ phiên với hơn 50 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương tại khu vực chợ vùng cao, giới thiệu ẩm thực truyền thống phục vụ nhu cầu của du khách khi tham quan...

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc cũng sẽ diễn ra tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong tháng 12 như giới thiệu, trình diễn: Múa khèn của đồng bào Mông, tỉnh Thanh Hóa; nghề thủ công truyền thống của các nhóm đồng bào vùng cao; Chương trình dân ca dân vũ “Sắc màu phiên chợ” của cộng đồng các dân tộc tại không gian chợ vùng cao phía Bắc; tái hiện Lễ “mừng cơm mới” của đồng bào Thái, tỉnh Thanh Hóa; tái hiện trích đoạn “Lễ hội cầu may” của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Thái tỉnh Thanh Hóa...

Đại diện Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, các hoạt động được tổ chức nhằm giới thiệu các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán mang đậm nét văn hóa đầu xuân đến với du khách, giúp du khách có cơ hội hiểu thêm những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của các dân tộc; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ cùng phát triển dịp đầu năm mới 2025.

015. THANH MAI/ Văn hóa đọc: Nhịp cầu tri thức nối liền các vùng đất// Văn hóa.- Số 147.- Ngày 6/12/2024 - Tr.11

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy văn hóa đọc đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là bà con vùng đồng bào DTTS và miền núi. Cũng nhờ những chính sách này, phong trào đọc sách đã lan tỏa mạnh mẽ không chỉ ở các đô thị lớn mà trên khắp mọi miền Tổ quốc, trở thành nhịp cầu tri thức gắn kết các vùng miền trên dải đất hình chữ S.

Điểm sáng về phục vụ thư viện lưu động

Thời gian qua, công tác phát triển văn hóa đọc cho đồng bào DTTS, miền núi ở nước ta đã có nhiều bước tiến, giúp phát triển đời sống văn hóa tinh thần cũng như vật chất cho bà con. Với đặc thù về điều kiện địa lý và địa bàn cư trú của đồng bào các DTTS, một trong những hướng đi được các thư viện triển khai mạnh mẽ là tăng cường phục vụ thư viện lưu động. Mô hình này không chỉ là cầu nối tri thức mà còn trở thành người đồng hành với bà con miền núi, mang lại những đổi thay tích cực trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, với người khiếm thị, những chuyến xe thư viện lưu động còn mang lại cơ hội cho họ được nghe sách nói, chạm vào những cuốn sách chữ nổi và hỗ trợ về công nghệ để tiếp cận kiến thức.

Tại các tỉnh vùng núi phía Bắc và một số nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống, nhìn chung, các thư viện tỉnh đã phát huy tốt công năng của xe thư viện để phục vụ các đối tượng bạn đọc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa sách đến với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trung bình mỗi năm, Thư viện Hòa Bình phục vụ 20 cuộc; Thư viện tỉnh Sơn La 75 cuộc; Thư viện tỉnh Lào Cai 120 cuộc; Thư viện tỉnh Yên Bái 183 cuộc; Thư viện tỉnh Điện Biên 60 cuộc... Các thư viện cũng đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực để tăng số chuyến xe lưu động, đưa sách đến với bà con vùng cao.

Không chỉ tập trung vào học sinh, thư viện lưu động cũng đã mở rộng phục vụ cho các đối tượng bạn đọc đặc thù. Với Thư viện tỉnh Yên Bái, chương trình còn cung cấp sách về sức khỏe, dinh dưỡng và hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả. Nhờ đọc sách, nhiều bà con đã biết đến những kiến thức khoa học, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế cho gia đình.

Ở khu vực phía Nam, nhằm khơi dậy niềm say mê nghiên cứu, lĩnh hội tri thức qua việc đọc sách đến mọi tầng lớp nhân dân, tỉnh Bình Thuận đã tập trung nguồn lực, tổ chức nhiều chuyến xe thư viện lưu động đa phương tiện. Là nơi có đông đồng bào các dân tộc Chăm, Chơ Ro, Nùng, Mường... sinh sống, với mô hình này, Thư viện tỉnh Bình Thuận đã triển khai hiệu quả tại các đơn vị, trường học như phục vụ sách, tài liệu, hướng dẫn sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin; tổ chức các hoạt động ngoại khóa liên quan đến sách, các cuộc thi phát triển văn hóa đọc. Nhiều sự kiện với chủ đề hay được luân phiên tổ chức nhằm tạo sự hứng thú, khơi dậy niềm yêu thích đọc sách cho các em học sinh như “Sách hay

cần bạn đọc”, “Sách quý tặng bạn”, “Tặng sách hay - Mua sách thật”, “Sách - Người bạn, người thầy vĩ đại”...

Cần thêm chính sách đặc thù

Bên cạnh những kết quả đã thu được, việc phát triển văn hóa đọc cho đồng bào DTTS, miền núi cũng còn gặp không ít khó khăn. Trong đó, do khoảng cách về địa lý, một số bản làng nằm ở vùng sâu, vùng xa khiến việc tiếp cận sách, báo, tạp chí gặp nhiều trở ngại. Hệ thống thư viện, tủ sách ở các bản làng còn thiếu và chưa đáp ứng được nhu cầu bạn đọc. Hiện nay, nhu cầu tham khảo sách báo của bà con vùng đồng bào DTTS và miền núi ngày càng đa dạng, tuy nhiên, sách đến được với đồng bào chưa nhiều. Một số nơi thực hiện bổ sung đầu sách theo kiểu “cho gì, đọc nấy”, không tiến hành khảo sát nhu cầu nên chưa đáp ứng được nguyện vọng của bà con.

Cùng với đó, nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa đọc còn hạn chế. Một bộ phận nhỏ các ngành, các cấp chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của phát triển văn hóa đọc cho đồng bào DTTS và khu vực miền núi. Chính sách đãi ngộ đối với cán bộ thư viện ở những khu vực này cũng chưa cao. Cán bộ thư viện nhiều nơi, bên cạnh phụ trách các phòng đọc cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã, còn phải kiêm nhiệm những công việc khác, khó tập trung vào chuyên môn.

Theo TS Vũ Dương Thúy Nga, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VH, TT & DL), để thúc đẩy phát triển văn hóa đọc cho đồng bào ở những vùng còn khó khăn, trước hết, chúng ta cần sự quan tâm hơn nữa của Đảng, Nhà nước và chính quyền thông qua việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động phát triển văn hóa đọc. Đặc biệt, cơ quan quản lý cần ban hành chính sách đặc thù về phát triển văn hóa đọc cho đồng bào các DTTS và người dân sinh sống ở khu vực miền núi, những nơi có điều kiện khó khăn.

Cùng với đó, các địa phương cần chủ động phát triển thêm các phòng đọc sách, tủ sách pháp luật ở điểm bưu điện - văn hóa xã; tủ sách biên phòng, câu lạc bộ đọc tại nhà văn hóa thôn, bản... Chính các mô hình thư viện, tủ sách cơ sở là “cánh tay nối dài” thực hiện việc rút ngắn khoảng cách giữa sách, tài liệu và người đọc. Cùng với nguồn lực của nhà nước, các địa phương cần đẩy mạnh xã hội hóa, bổ sung nguồn lực cho các thư viện vùng cao, với sự chung tay hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tình nguyện viên và cộng đồng trên cơ sở tìm hiểu nhu cầu đọc sách của bà con.

Cũng theo TS Vũ Dương Thúy Nga, khi đã có được hệ thống cơ sở vật chất cùng nguồn tài nguyên phong phú, các thư viện, phòng đọc cần đổi mới hình thức tuyên truyền, giới thiệu sách để thu hút bạn đọc đến thư viện. Việc tuyên truyền cần được thực hiện theo hướng sáng tạo, dễ nhớ, dễ hiểu, lồng ghép yếu tố văn hóa, văn nghệ; tổ chức các buổi giao lưu văn hóa với sách, kể chuyện dân gian để tạo sự hứng khởi trong bà con. Nhờ sức hút từ những mô hình hay, cách làm hiệu quả, bà con sẽ truyền tai nhau đến và sử dụng dịch vụ của thư viện, phòng đọc.

016. HIỂN VĂN/ Phạt tù 12 bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia// Bảo vệ pháp luật.- Số 99.- Ngày 09/12/2024 - Tr.5

TAND tỉnh Điện Biên vừa tuyên phạt 12 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền trên trên 3 tỉ đồng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia diễn ra tại Lào

12 đối tượng trong đường dây gồm: Nguyễn Quang Vũ (SN 1999), trú tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Bùi Thanh Cường, Nguyễn Văn Thương (cùng SN 1992), trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng; Phan Thị Liên (SN 1996), trú tại huyện Bảo Thắng, Vương Hồng Thắm (SN 1994), trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; Chu Văn Thắng (SN 2001), trú tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Lường Hà Tĩnh (SN 2006), Lò Văn Tính (SN 1990), Lò Quốc Anh (SN 2007), trú tại huyện Điện Biên; Lò Hồng Thanh, Lò Văn Quyết (cùng SN 2005) trú tại huyện Điện Biên Đông và Lường Văn Dũng (SN 2002).

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 10/2023 đến đầu tháng 1/2024 tại tỉnh Bò Kẹo nước Cộng hoà DCND Lào, nhóm đối tượng tham gia trong một tổ chức lừa đảo do nhóm người nước ngoài có các biệt danh (Lão Bản, 007, Tóc Xù, Bốn Mắt) quản lý.

Với kịch bản lừa đảo do đối tượng người nước ngoài cung cấp, nhóm đối tượng này đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội, kết bạn, làm quen và dụ dỗ 9 nạn nhân tham gia vào các sàn thương mại điện tử giả mạo.

Dưới sự hướng dẫn của các đối tượng người nước ngoài cầm đầu đường dây cùng hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, nhóm đối tượng này đã vào làm việc tại các công ty nước ngoài đặt tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng và bắt đầu các hoạt động phạm tội.

Với nhiều vai trò khác nhau, như tổ trưởng, phiên dịch, các đối tượng lôi kéo nạn nhân bằng cách cho hưởng hoa hồng trong một số đơn đầu tư cụ thể và tăng dần mức lợi nhuận trong các nhiệm vụ tiếp theo tùy thuộc vào mức độ đầu tư trong các sàn giao dịch do chúng lập nên; tới khi các nạn nhân bị sập bẫy với mức đầu tư lớn thì sẽ có những đơn kết, được giải thích với khách hàng là đơn thưởng có giá trị hàng lớn cùng tiền hoa hồng cao và phải nạp thêm tiền vào tài khoản mới hoàn thành được nhiệm vụ và rút được tiền ra.

Sau nhiều đơn thưởng có giá trị lớn dần, khách hàng không đủ tài chính để thực hiện nhiệm vụ thì sẽ yêu cầu khách hàng đi vay tiền của người thân, bạn bè để nạp vào hoàn thành nhiệm vụ, đến khi khách hàng không đủ tiền để làm nhiệm vụ thì các bị can đề nghị cho khách hàng vay tiền, tuy nhiên chỉ cho vay khoảng 20% - 40% giá trị đơn hàng, khách hàng sẽ phải xoay số tiền còn thiếu để nạp vào làm nhiệm vụ. Với các thủ đoạn lừa đảo tinh vi như vậy, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của 9 nạn nhân với tổng số tiền trên 3 tỉ đồng.

Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt các bị cáo từ 5 năm đến 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định quy định tại Điều 174 BLHS./.

**017. LÊ LAN/ Khẩn trương xử lý ổ dịch bệnh tại Mường Pồn//
<https://nhandan.vn>.- Ngày 16/12/2024**

Trong vòng một tuần (từ ngày 5 đến 12/12) liên tiếp xuất hiện các trường hợp học sinh ở xã Mường Pồn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) mắc bệnh tiêu chảy. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên khẩn trương cử cán bộ về hỗ trợ điều tra, khoanh vùng, xử lý ổ dịch.

Căn cứ kết luận điều tra triệu chứng lâm sàng, yếu tố dịch tễ, kết quả xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên khẳng định: Vi khuẩn gây bệnh có tên gọi là Shigella (hay còn gọi là vi khuẩn gây bệnh lỵ trực trùng); những trường hợp mắc bệnh tại Mường Pồn đều nằm trong phạm vi ổ dịch, bởi vậy cần xử lý, hạn chế bệnh lây lan trên diện rộng...

Đưa chúng tôi đến thăm khu vực cách ly, điều trị cho các em học sinh Trường trung học cơ sở Mường Pồn, thầy giáo Nguyễn Văn Tới, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngay khi có thông báo kết quả bệnh của học sinh đầu tiên trong trường nhiễm bệnh, Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết định sắp xếp, thu dọn toàn bộ đồ dùng trong hai phòng học bộ môn để làm phòng cách ly điều trị cho học sinh. Thực hiện theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế xã và bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, ngoài hành lang khu vực cách ly điều trị đều căng dây, để biển khu vực cấm vào; học sinh có biểu hiện bệnh, học sinh đã được kết luận mắc bệnh được đưa vào hai phòng điều trị có bác sĩ theo dõi, chăm sóc thường xuyên. Mọi sinh hoạt, ăn, nghỉ của học sinh đều được bố trí riêng tại khu cách ly bảo đảm thuận tiện, an toàn phòng bệnh cho học sinh toàn trường.

Từ trường hợp học sinh đầu tiên mắc bệnh là cháu H.T.D., học lớp 7E, người dân tộc H'Mông ở bản Pá Chả, xã Mường Pồn, đến ngày 13/12, toàn trường đã ghi nhận hơn 20 học sinh là dân tộc H'Mông ở 6 bản gồm: Nậm Ty, Đỉnh Đèo, Huổi Un, Huổi Chan 2, Pá Chả, Pá Sáng mắc bệnh.

Trực tiếp tiếp nhận, theo dõi, chăm sóc, điều trị cho các học sinh tại khu cách ly Trường trung học cơ sở Mường Pồn, bác sĩ Vũ Hồng Vương, Trưởng khoa Truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, cho biết: Bệnh tiêu chảy do vi khuẩn lỵ trực trùng gây ra thường có thời gian ủ bệnh dài (từ 5-10 ngày), do vậy hiện tại chưa đủ thời gian để khẳng định ổ dịch ở xã Mường Pồn đã chấm dứt hay được kiểm soát hoàn toàn. Thêm nữa, đó là môi trường, điều kiện sinh hoạt, ăn, ở của các học sinh chật chội cho nên nguy cơ ủ bệnh, lây nhiễm bệnh tiềm ẩn cao.

Để kiểm soát, khống chế và điều trị bệnh hiệu quả, tổ y tế lưu động cùng cán bộ Trạm Y tế xã Mường Pồn đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, giáo viên Trường trung học cơ sở Mường Pồn và các trường học khác trong địa bàn xã thực hiện nghiêm các biện pháp khử khuẩn, vệ sinh cá nhân, vệ sinh đồ dùng. Với các học sinh đã mắc bệnh được theo dõi, điều trị đúng phác đồ của Bộ Y tế, không để người bệnh tiếp xúc với người chưa mắc bệnh để ngăn chặn nguy cơ cao.

Bác sĩ Bùi Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên cho biết, từ ngày 6 đến hết 12/12, toàn huyện Điện Biên ghi nhận 28 trường hợp mắc bệnh; trong đó, xã Mường Pồn 26 trường hợp, xã Na Tông 2 trường hợp.

Nhận định các yếu tố tiềm ẩn gây bệnh và nguy cơ lây bệnh tại ổ dịch Mường Pồn, ngay khi tiếp nhận các ca bệnh đầu tiên từ Mường Pồn về Bệnh viện huyện điều trị, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên quyết định thành lập một tổ y tế lưu động về xã Mường Pồn thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn; thu dung, điều trị bệnh nhân. Tại Trung tâm Y tế huyện duy trì Khoa Truyền nhiễm làm khu cách ly, thu dung điều trị bệnh nhân tiêu chảy do ly trực trùng; nhân lực trực tiếp là bác sĩ và điều dưỡng của khoa trực liên tục trong ngày. Cùng với đó, trung tâm đã cử một tổ gồm 5 cán bộ y tế về Mường Pồn cùng với 3 viên chức Trạm Y tế, tám đồng chí dân quân xã Mường Pồn tiến hành phun khử khuẩn các trường học, các bản, các khu dân cư đã ghi nhận trường hợp mắc bệnh. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh được phối hợp thực hiện đến tất cả các bản ở khu vực trung tâm ổ dịch để người dân nâng cao ý thức phòng bệnh cho bản thân, gia đình.

Trước đó, vào đêm 24 rạng sáng 25/7 tại trung tâm xã Mường Pồn, đã xảy ra trận lũ quét gây thiệt hại lớn về người, tài sản với tổng thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ngay khi cơn lũ đi qua, ngành y tế Điện Biên đã tăng cường nhân lực về Mường Pồn tiến hành các biện pháp khử khuẩn, vệ sinh môi trường; hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh; đồng thời thường xuyên thông tin cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh dịch do ô nhiễm môi trường sau bão, lũ. Bởi vậy, với việc xuất hiện ổ dịch bệnh tiêu chảy do ly trực trùng thời điểm này thì ngành y tế Điện Biên cũng không loại trừ khả năng nguyên nhân do ô nhiễm nguồn nước hoặc ô nhiễm thực phẩm.

Song dù là nguyên nhân nào thì việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chủ động phòng, tránh bệnh cho nhân dân, học sinh vùng lũ để mỗi người dân là một tuyên truyền viên phòng chống dịch rất quan trọng. Có như thế, công tác khoanh vùng, khống chế ổ dịch ở Mường Pồn lúc này mới hiệu quả; đồng thời phòng, tránh được các bệnh khác có nguy cơ bùng phát khi giao điểm, giao mùa...

018. MINH ĐỨC/ Điện Biên gặp mặt động viên 100 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia// Giáo dục và Thời đại.- Số 302.- Ngày 16/12/2024 - Tr.6

Ngày 16/12, Sở GD&ĐT Điện Biên đã tổ chức gặp mặt, động viên các đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2024 - 2025.

Năm học 2024 - 2025, tỉnh Điện Biên tham dự thi học sinh giỏi quốc gia 10 môn Toán học, Ngữ Văn, Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học, Lịch Sử, Địa Lý, Tiếng Anh, Tin học, tiếng Trung Quốc với tổng số 100 học sinh.

Trong đó, 94 em là học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; 6 học sinh ở các trường PTDTNT THPT Mường Nhé; THPT Thành phố; PTDTNT

tỉnh; THPT huyện Điện Biên; 36 học sinh vượt cấp lớp 11; 25 học sinh dự thi lần 2 và 3 học sinh lớp 10.

Tất cả các học sinh thi vượt cấp đều thuộc trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Số học sinh người dân tộc thiểu số là 10. Tổng số thầy, cô tổ ôn luyện là 41 giáo viên của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt đề nghị Ban Giám hiệu các trường cần tập trung động viên khích lệ để giáo viên phát huy nội lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy, tích cực xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, quản lý việc dạy học đảm bảo khoa học để định hướng cho giáo viên trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, không chỉ cho năm học này mà còn cho các năm tiếp theo.

Với giáo viên phụ trách các đội tuyển và tham gia giảng dạy các đội tuyển, ông Đoạt đề nghị cần tập trung cao nhất trí lực, khả năng, tâm huyết để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, cả về tri thức, kĩ năng, tâm thế cho học sinh để các em sau thời gian tập huấn, bước vào kì thi vững vàng tự tin giành kết quả cao nhất.

019. MINH ĐỨC/ Điện Biên: Cải thiện dinh dưỡng cho học sinh vùng cao từ bữa ăn học đường// Giáo dục và thời đại.- Số 306.- Ngày 21/12/2024 - Tr.8

Năm học 2024-2025, nhiều trường học tại Điện Biên đã chủ động đổi mới và thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh nội trú, bán trú. Trong đó, tiêu biểu là Trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Nhé.

Ở Trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng, nhằm tạo sự gắn kết trong trường nội trú, trường đã đổi mới bằng việc áp dụng mô hình “ăn bằng mâm”. Các em học sinh sẽ ngồi ăn theo nhóm, mỗi mâm có từ 6-7 học sinh. Đây là mô hình bữa ăn gia đình, giúp tăng tính san sẻ, đoàn kết, và hạn chế lãng phí thức ăn. Trên mâm luôn có 2 món ăn chính, rau, và hoa quả tráng miệng từ các loại quả địa phương.

Thực đơn bữa ăn được nhà trường công khai tới giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và học sinh. Mô hình “ăn bằng mâm” tuy mới được áp dụng từ đầu năm học nhưng đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ học sinh và phụ huynh.

Hằng ngày, học sinh nội trú vui vẻ, hào hứng gọi nhau đi ăn. Các bữa ăn không còn mang tính “của ai người nấy ăn” như trước mà trở thành những bữa cơm quây quần, giúp các em cảm thấy ấm áp và hạnh phúc như ở gia đình.

Tại TP Điện Biên Phủ, để xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học hơn cho trẻ, nhiều trường mầm non đã được Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức tập huấn và triển khai thử nghiệm phần mềm dinh dưỡng.

Bà Bùi Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng GD&ĐT TP Điện Biên Phủ, cho biết: Các chương trình tập huấn không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn

về dinh dưỡng mà còn trang bị cho cán bộ quản lý, giáo viên cách sử dụng công nghệ hiện đại để quản lý khẩu phần ăn, tối ưu hóa chi phí và đảm bảo chất lượng bữa ăn hàng ngày cho trẻ. Đây là một bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ em tại TP Điện Biên Phủ.

Bà Hiền hy vọng rằng với sự hỗ trợ của phần mềm dinh dưỡng hiện đại, công tác quản lý dinh dưỡng tại các trường mầm non sẽ đạt hiệu quả cao và sớm được triển khai trên diện rộng.

020. LÊ LAN/ Gieo chữ ở miền rẻo cao// Nhân dân.- Số 25225.- Ngày 03/12/2024 - Tr.5

“Người vùng biên mãi nhớ công ơn thầy, cô giáo”... Đó là lời ông Pờ Dàn Sinh, người có uy tín của đồng bào dân tộc Hà Nhì ở xã biên giới Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên nói khi đưa chúng tôi đến thăm Trường mầm non Sín Thầu ở trung tâm xã. Ông Pờ Dàn Sinh kể cho chúng tôi về kỷ ức những tháng năm học chữ và kỷ niệm với các thầy, cô giáo trong niềm nhớ khôn nguôi...

Chỉ tay về tấm biển tên Trường mầm non Sín Thầu, ông Pờ Dàn Sinh nói: Bây giờ việc học ở biên giới đâu khác gì miền xuôi có trường, có lớp ở trung tâm xã và có cả lớp học mầm non ngay tại bản. Thế hệ chúng tôi ngày trước, để học cái chữ, phải đi bộ vài trăm cây số về Trường Dân tộc Nội trú tỉnh rồi ở đó cả năm trời. Miếng ăn, giấc ngủ đều một tay các thầy, cô ở trường chăm bẵm, nâng niu.

Ông Pờ Dàn Sinh bồi hồi nhớ lại những ngày đầu vượt núi, vượt sông từ biên giới Sín Thầu về trường học chữ. Ông Sinh kể: Năm 1972, khi ấy tôi 12 tuổi, gia đình quyết định đưa tôi về Trường Dân tộc nội trú tỉnh ở huyện Điện Biên (nay là thành phố Điện Biên Phủ) học chữ. Chặng đường từ nhà đến trường là đường mòn, dài gần 400 km, phải đi qua núi, vượt qua sông. Sau gần chục ngày đi bộ, tôi cùng bố và anh trai cũng đến được trường.

Người đầu tiên đón cũng là người dạy tôi cầm bút viết nét chữ đầu tiên là cô giáo Nguyễn Quý Lạc, sau này là Nhà giáo Ưu tú. Mấy chục năm trôi qua, không khi nào tôi quên ánh mắt, nụ cười và cái ôm nồng ấm mà cô giáo Nguyễn Quý Lạc đã dành cho chúng tôi ngày xưa ấy.

Sáng ngày đầu tiên thức giấc, đã thấy cô Lạc ngồi cạnh giường, chung quanh, khung cảnh, bạn bè đều xa lạ. Như hiểu được lo âu choán tâm hồn con trẻ, cô choàng hai tay ôm tôi vào lòng, vỗ về: “Em yên tâm, ở đây có cô và các bạn. Từ nay, các em sẽ là con cô, là anh em chung lớp, chung trường”!

Những ngày tiếp theo, cô Lạc dạy chúng tôi cách ăn, nếp ngủ, dạy từng nét chữ, lời đọc. Lớp có hơn chục học sinh là con em của hơn chục dân tộc, mỗi đứa một tính, mỗi đứa một ngôn ngữ, vậy mà cô kiên nhẫn dạy bảo từng trò. Được cô chăm sóc, dạy chữ 4 năm liền, tập thể lớp tôi luôn đạt tập thể tiên tiến, có nhiều học sinh giỏi, chăm ngoan nhất trường...

Mới đó mà đã mấy chục năm đi qua; ông Sinh bộc bạch: “Tôi và bạn bè cùng trang lứa là con em các dân tộc thiểu số ở các huyện Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên Đông mãi nhớ công ơn dạy dỗ, nuôi nấng của cô. Bố tôi dạy chúng tôi, “phải luôn biết ơn thầy, cô giáo, vì chính thầy, cô là những người không quản gian nan từ miền xuôi lên miền núi dạy chữ, đưa ánh sáng về với đồng bào”...!

Ông Pờ Dẩn Sinh kể về thầy Nguyễn Văn Bôn, người đặt nền móng đầu tiên cho sự nghiệp giáo dục của huyện Mường Tè, Mường Nhé thuộc hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên ngày nay. Bố ông là cụ Pờ Pó Chừ (dân tộc Hà Nhì), sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cụ Pờ Pó Chừ tin theo Đảng, theo cách mạng, tham gia tiếp tế lương thực, nuôi giấu cán bộ.

Sau đó, cụ được kết nạp Đảng, được tin tưởng giao trọng trách cán bộ xã. Vậy nhưng công việc xã rất khó khăn vì cụ không biết chữ. Đến năm 1959, khi thầy giáo Nguyễn Văn Bôn về xã Mù Cả (huyện Mường Tè) dạy học, cụ cùng các cán bộ xã thời ấy xin đi học. Ngày đi làm, tối về các cụ đốt lửa trước sân nhà nhờ thầy Bôn dạy chữ. Phấn không có, bảng cũng không, thầy Bôn đã lấy than củi viết xuống nền đất từng chữ, để học trò đọc, viết theo.

Khó khăn, thiếu thốn như thế nhưng cụ Pờ Pó Chừ đã đọc thông, viết thạo. Còn học sinh và người dân ở Mù Cả thì sau 5 năm được thầy Bôn dạy đều biết đọc, biết viết. Năm 1963, Trường Mù Cả trở thành nơi đầu tiên của rẻo cao Việt Nam tuyên bố hết nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học. Thầy Nguyễn Văn Bôn được trao tặng danh hiệu Anh hùng giáo dục vào năm 1962.

Sau này, khi thầy Bôn chuyển công tác rời Mường Tè (huyện cũ trước khi chia tách thành hai huyện Mường Nhé, Mường Tè ngày nay) cụ Chừ và dân bản Hà Nhì không được gặp thầy nữa. Dù thời gian có qua đi, lớp lớp người dân tộc Hà Nhì, dân tộc H'Mông, dân tộc La Hủ, dân tộc Thái... luôn nhớ công ơn trời biển của các thầy, các cô.

Nhờ sự dạy dỗ, chăm lo của các thầy, cô giáo mà con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở Mường Nhé, Mường Tè đã hiểu hơn giá trị việc học, nỗ lực khắc phục khó khăn để theo học lên các cấp, trở thành cán bộ, lãnh đạo tỉnh, huyện, xã. Hiện, trong dòng họ Pờ thuộc con cháu của cụ Pờ Pó Chừ có hơn 40 người có trình độ thạc sĩ, cử nhân..., đảm đương nhiều vị trí ở các sở, ngành cấp tỉnh, huyện, xã.

Cũng nhờ công của các thầy, cô giáo như thầy Bôn, cô Lạc đã gieo những con chữ đầu tiên và gieo ánh sáng tri thức cho con em đồng bào các tộc ở vùng ngã ba biên giới Việt Nam-Trung Quốc-Lào, mà giờ đây sự học ở vùng biên giới này đã đổi thay với 100% số học sinh trong độ tuổi đều đến trường; đời sống nhân dân các dân tộc ở Sín Thầu ngày càng tốt hơn và Sín Thầu cũng là xã đầu tiên của huyện Mường Nhé được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.