

## ĐIỆN BIÊN QUA BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG - THÁNG 6/2024

**001. SƠN BÌNH - THANH TÚ/ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ -  
Dư âm vang mãi: Vững bước trong vòng tay nhân dân// Quân đội nhân dân.- Số  
22684.- Ngày 7/6/2024 - Tr.1+3**

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã diễn ra tròn một tháng, nhưng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội vẫn lan tỏa những hình ảnh, bài viết về lễ kỷ niệm đầy ấn tượng này. Đặc biệt, người dân TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên vẫn nhắc mãi kỷ niệm về những ngày đón cán bộ, chiến sĩ LLVT về luyện tập, tổ chức diễu binh, diễu hành, phục vụ lễ kỷ niệm. Tình cảm quân dân đặc biệt ấm áp như "bộ đội về làng" năm xưa càng làm cho mỗi người thêm phấn khởi, tự hào về Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng...

70 năm trước, ngày 7-5-1954, tướng De Castries, chỉ huy quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ đầu hàng. “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non/ Gan không núng/ Chí không mòn”, các chiến sĩ anh hùng của Quân đội anh hùng đã tiêu diệt và bắt sống hơn 16.000 tên địch, đập tan tập đoàn cứ điểm được các nhà quân sự phương Tây khi ấy coi là “pháo đài bất khả xâm phạm”. Điện Biên Phủ đi vào từ điển quân sự thế giới với tầm vóc là một trong những trận đánh lớn mang tính kinh điển về nghệ thuật chiến tranh nhân dân, được ghi vào trang vàng lịch sử Việt Nam như một Bạch Đằng, Chi Lăng của thế kỷ 20.

Với những ý nghĩa mang tầm quốc tế lớn lao, Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được Đảng, Nhà nước tổ chức trang trọng vào sáng 7-5-2024 tại sân vận động tỉnh Điện Biên, được đông đảo người dân trong nước và quốc tế chờ đón, nhất là phần diễu binh, diễu hành, màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc thể hiện ý nghĩa to lớn, giá trị thời đại của chiến thắng "chấn động địa cầu" năm xưa và sự tiếp nối hôm nay. Qua đây đã khơi dậy khí thế hào hùng, tiếp thêm tinh thần yêu nước cho tất cả người dân Việt Nam dù ở trong nước hay sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài.

Điều đặc biệt ấn tượng là qua Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như những ngày chuẩn bị trước đó, ai cũng thấy rõ tình cảm quân dân đoàn kết, gắn bó mật thiết. Những hình ảnh được truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội khiến thế giới thêm khâm phục sức mạnh tinh thần Việt Nam thể hiện sinh động ở tình đoàn kết quân dân ruột thịt, ấm áp như cùng chung một nhà, đại gia đình Việt Nam trong ngôi nhà Tổ quốc.

Trong những giờ giải lao khi tập luyện diễu binh, diễu hành, dưới nắng gắt đầu hè cùng gió Lào khô nóng, người dân TP Điện Biên Phủ, bà con các dân tộc Tây Bắc, bà con từ vùng xuôi lên, bà con Việt kiều từ nước ngoài về thăm Điện Biên... mang nước mát và các loại hoa quả, đồ ăn nhẹ đến mời từng chiến sĩ; mang quạt, nón, ô che nắng mưa cho bộ đội, dân quân... Nhiều người dân còn mang loa kéo, nhạc cụ ra đàn hát, nhảy múa, reo hò cổ vũ cán bộ, chiến sĩ LLVT luyện tập. Hôm tổ chức lễ kỷ niệm, ngay sau khi diễu binh, diễu hành qua lễ đài, các khối tiến ra đường, diễu qua

các tuyến phố trong tiếng vỗ tay và cờ hoa vẫy chào của rạng rỡ "rừng người" vô cùng sôi nổi, hào hứng khiến ai chứng kiến cũng thấy trào dâng niềm tự hào dân tộc Việt Nam anh hùng. Ai cũng muốn chụp ảnh cùng cán bộ, chiến sĩ...

Sau đại lễ, người dân Điện Biên rất xúc động, lưu luyến khi phải tạm biệt bộ đội về đơn vị công tác. Bà con mang những đặc sản địa phương, nào túi gạo nếp nướng, túi mận, giỏ hoa ban... tặng cán bộ, chiến sĩ và những cái bắt tay, ôm chặt, ánh mắt bịn rịn chẳng muốn rời. Nổi bật trong ngày chia tay Điện Biên là hình ảnh Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngồi trên xe tươi cười vẫy chào người dân; bà con xúm xít, ai cũng muốn được bắt tay, được chụp ảnh cùng Đại tướng. Bức ảnh ấn tượng ấy được đăng tải trên nhiều trang báo và lan tỏa trên mạng xã hội như một biểu tượng đẹp về tình quân dân cá nước. Qua đó còn toát lên hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tha thiết yêu hòa bình, một Việt Nam cởi mở, thân thiện với bạn bè năm châu...

Nhiều tờ báo quốc tế đã đồng loạt đưa tin về Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự ngưỡng mộ sâu sắc. Ngày 7-5, hãng thông tấn Reuters (Anh) khẳng định "trận Điện Biên Phủ lịch sử là một trong những trận đánh vĩ đại của thế kỷ 20" kèm theo tin Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sebastien Lecornu cũng tham dự lễ kỷ niệm. Hãng tin AFP (Pháp) đưa tin và hình ảnh đông đảo đồng bào các dân tộc Tây Bắc dự lễ kỷ niệm với bao niềm hân hoan... Báo chí của Lào, Campuchia, Tây Ban Nha, Mexico... cũng đưa tin ca ngợi lễ diễu binh, diễu hành. Báo Voces Del Periodista (Mexico) nhấn mạnh: "Sau 70 năm, dư âm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn vang vọng như một bản anh hùng ca của thế kỷ 20". Báo Granma (Cuba) đăng bài có tiêu đề ấn tượng: "Điện Biên Phủ-Trận chiến trên xe thù"...

Từ những thông tin, hình ảnh lễ kỷ niệm, bạn bè khắp thế giới ngưỡng mộ đại gia đình các dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng, đồng tâm, hiệp lực; tận dụng mọi thời cơ, vận hội mới; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm phấn đấu đưa nước nhà "sánh vai với các cường quốc năm châu" như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Lời phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ kỷ niệm cũng là lời của toàn dân, của ý chí và niềm tin Việt Nam: Chúng ta tin tưởng và tự hào rằng những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc ta với tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt, những khó khăn sẽ được tháo gỡ, những thách thức sẽ vượt qua để viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng...

Chiến thắng Điện Biên Phủ trở thành một biểu tượng văn hóa quân sự Việt Nam lung linh tỏa rạng những vàng hào quang giá trị văn hóa: Một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ là đội quân vô địch. Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tiếp thêm lửa để biểu tượng ấy soi rõ hơn con đường toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta mạnh mẽ, tự tin bước vào thời kỳ mới.

Từ thực tiễn Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa và thực tế lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành hôm nay đã khẳng định một chân lý: Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng mới có thể thống nhất được các đoàn thể chính trị, các tầng lớp xã hội, các vùng miền, các dân tộc, miền xuôi, miền ngược... tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Chỉ có Đảng lãnh đạo,

Quân đội ta mới tập trung thống nhất một cách tuyệt đối từ mục tiêu, lý tưởng đến phương hướng nhiệm vụ, đối tượng, nội dung tác chiến. Trong bối cảnh mới, các nước có nền quốc phòng mạnh đang hướng theo nguyên tắc “Thà ít mà tốt” của V.I.Lênin: Tinh gọn ở quân số; tập trung, thống nhất ở chỉ đạo; thông minh về vũ khí; nhanh chóng về cơ động. Sức mạnh một quân đội chỉ được thể hiện mạnh mẽ khi có sự thống nhất từ trên xuống dưới như một cơ thể. Với Quân đội ta, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đã tạo ra và phát huy cao nhất sự thống nhất ấy.

Qua lễ kỷ niệm, chúng ta càng thấm sâu bài học kinh nghiệm giữ gìn mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Quân đội ta là con đẻ của nhân dân, từ dân mà ra, vì dân mà chiến đấu. Phát huy cao độ bản chất này sẽ tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo thế trận lòng dân vững chắc, hình thái “chiến tranh nhân dân” đặc sắc, hiệu quả. Qua nghiên cứu đỉnh cao Chiến thắng Điện Biên Phủ và công cuộc chống Mỹ, cứu nước, nhiều nhà nghiên cứu quân sự hàng đầu thế giới khẳng định nhờ đường lối chiến tranh nhân dân mà Việt Nam đã tập hợp được cao nhất sức mạnh nội sinh, kết hợp với sự ủng hộ quốc tế để vượt qua những thách thức tưởng như không thể. Trên cơ sở quan hệ cá nước với nhân dân nên Quân đội ta đã kết tinh cao độ, tập trung trí tuệ, bản lĩnh, niềm tin, sự chủ động của toàn dân. Cụ thể là sự kết hợp đồng bộ, thống nhất LLVT 3 thứ quân, trong đó nòng cốt là bộ đội chủ lực vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Thực tiễn các cuộc chiến tranh từ xưa đến nay, kể cả các cuộc xung đột vũ trang gần đây cho thấy, dù chiến tranh có dùng vũ khí công nghệ cao thì sự ủng hộ của nhân dân và tinh thần người lính vẫn mang tính quyết định. Đó là tinh thần yêu nước, xả thân, khát vọng cống hiến vì Tổ quốc, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh trong mọi tình huống. Để có được tinh thần ấy, Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đã và đang nỗ lực phấn đấu hết mình vì nhân dân, vì Tổ quốc; được nhân dân ủng hộ, tin yêu, ngày càng củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Tình cảm quân dân sâu nặng, lắng đọng mãi sau Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã thể hiện rất rõ điều này, là động lực, niềm tin để toàn quân tiếp tục gìn giữ, phát huy để bất kỳ ở đâu cũng “Đi dân nhớ, ở dân thương”, được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, chở che...

**Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, bày tỏ: "Lễ kỷ niệm đã qua tròn một tháng, nhưng hình ảnh các đoàn diễu binh, diễu hành hàng ngũ chỉnh tề, nghiêm trang cùng những ánh mắt và nụ cười lấp lánh trên khuôn mặt rạm nắng; những tràng pháo tay vang dội và nhất là tình cảm ấm áp của cán bộ, chiến sĩ LLVT với nhân dân vẫn nguyên vẹn trong tâm trí người dân tỉnh Điện Biên và cả vùng Tây Bắc".**

**002. Lê Bảo/ Xúc động và tự hào khi tác nghiệp tại sự kiện lớn// Sức khỏe & Đời sống.- Ngày 21/06/2024 - Tr.8+9**

**Được tác nghiệp tại một sự kiện trọng đại của đất nước không chỉ là niềm tự hào mà đó còn là trọng trách lớn lao của mỗi phóng viên, nhà báo. Tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa diễn ra, đã có hàng trăm nhà báo**

**tác nghiệp xuyên suốt ngày đêm cả tuần lễ, để truyền tải những thông tin sống động nhất tới người dân cả nước.**

### **Để lại niềm tự hào cho mỗi người dân Việt Nam**

Sáng 7/5/2024 vừa qua, nhân dân cả nước đều hướng về mảnh đất Điện Biên lịch sử nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Lễ kỷ niệm đã diễn ra thành công, để lại ấn tượng và niềm xúc động, niềm tự hào cho mỗi người dân Việt Nam.

70 năm trước, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" và tạo nên "thiên sử vàng" chói lọi với các giá trị lịch sử không bao giờ phai mờ qua các thế hệ người Việt Nam.

Thông qua các hoạt động của Lễ kỷ niệm giúp chúng ta hiểu thêm về cuộc kháng chiến thần thánh, vĩ đại của nhân dân ta chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ. Từ đó, mỗi chúng ta luôn tự hào về các thế hệ cha anh đi trước, rèn luyện ý chí, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc nền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.

Trong bài diễn văn phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trải qua "Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non/ Gan không núng/ Chí không mòn...", với "đôi chân đất", tinh thần thép và ý chí chiến đấu quật cường, bền bỉ, anh hùng của quân và dân ta, Chiến dịch Điện Biên Phủ đã giành thắng lợi vang dội - "Chín năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng", giáng đòn quyết định, đánh bại nỗ lực cuối cùng của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Đây là đỉnh cao thắng lợi của cuộc kháng chiến "Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính", là thắng lợi của tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", là sự kết tinh sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một sự kiện trọng đại, không chỉ có ý nghĩa đối với Cách mạng Việt Nam, mà còn trở thành bản anh hùng ca bất hủ thôi thúc các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay: Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công".

### **Báo chí góp phần làm nên thành công**

Để tuyên truyền sâu, rộng và đậm nét các hoạt động của Lễ kỷ niệm, các cơ quan báo chí đã cử nhà báo, phóng viên, biên tập viên có mặt tại tỉnh Điện Biên để thực hiện nhiệm vụ. Ông Mùa A Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên đánh giá cao sự đóng góp tích cực, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, các văn nghệ sĩ của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật địa phương và Trung ương, chủ động phối hợp, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng

thông tin của Đảng, Nhà nước và của tỉnh với số lượng tin bài tuyên truyền về Điện Biên rất lớn, trải đều trên các ấn phẩm, sách, báo, trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Cùng nhiều cơ quan báo chí khác, Báo Sức khỏe và Đời sống (Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế) đã cử nhóm phóng viên có mặt tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để tác nghiệp phục vụ chuỗi hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Là một sự kiện mang tầm cỡ quốc gia, nhận được sự quan tâm của toàn thể người dân, nên bất cứ nhà báo, phóng viên nào được cử lên thành phố Điện Biên Phủ tác nghiệp đều cảm thấy tự hào, nỗ lực hết mình, vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Vẫn còn đó hình ảnh anh kỹ thuật viên ôm vội chiếc máy quay vào người khi trời đổ cơn mưa bất chợt; hay hình ảnh phóng viên ảnh ướt đầm mồ hôi dưới tiết trời nắng như đổ lửa; cũng có những phóng viên phải cuốc bộ vài km để di chuyển tới nơi tác nghiệp khi việc di chuyển không thuận lợi. Dù khó khăn nhưng những người làm báo đều nỗ lực hết sức để truyền tải thông tin đến bạn đọc sớm nhất, chân thực nhất.

Chia sẻ về niềm tự hào khi được tác nghiệp tại sự kiện này, nhà báo Đỗ Tuấn Anh - Báo Sức khỏe và Đời sống nói: "Mỗi khi bấm máy tại tất cả các địa điểm như Nghĩa trang lịch sử A1, Di tích đồi A1, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ và Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành... tất cả chúng tôi đều cảm thấy thiêng liêng, xúc động".

Một trong những buổi tác nghiệp đáng nhớ của bản thân tôi cùng rất nhiều đồng nghiệp khác đó là khi chứng kiến các cựu binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đến Nghĩa trang lịch sử A1 thăm lại đồng đội đã mãi mãi nằm xuống vì đất nước. Chúng tôi đã nghẹn lòng khi nghe ông Phạm Bá Miều (94 tuổi, là Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 76, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316) nói: "Lúc bấy giờ, tôi phụ trách 1 tiểu đội. Trong 56 ngày đêm, trận đánh mà tiểu đội chúng tôi hy sinh nhiều nhất là ngày 4 và ngày 5/5/1954. Khi hoàn thành nhiệm vụ, giành chiến thắng thì tiểu đội chỉ còn 5 đồng chí thôi".

Tiểu đội trưởng Phạm Bá Miều rung rung cho biết thêm, tối 7/5/1954, các tiểu đội ngồi lại với nhau và ông có nói rằng "sống rồi, chúng ta sống rồi". Dù vui trong chiến thắng nhưng trong sâu thẳm trái tim tất cả đều cảm thấy đau thương lắm, bởi chỉ trong một tiểu đội 11 đồng chí do ông phụ trách mà có tới 6 đồng chí đã hy sinh.

### **Tình người Điện Biên**

Sau chuyến xe giường nằm chạy xuyên đêm dưới trời mưa như trút nước, hình ảnh đầu tiên khi chúng tôi đặt chân tới thành phố lịch sử giữa núi rừng Tây Bắc là khắp đường phố, con ngõ, các trụ sở... đâu đâu cũng rợp bóng cờ, băng-rôn kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khi tới nơi, chúng tôi bất ngờ được một đồng chí công an đang trực chốt cho mượn chiếc xe máy để di chuyển tạm từ đầu thành phố tới Trung tâm báo chí (đường tạm cấm ô tô phục vụ lễ sơ duyệt) nhận thẻ tác nghiệp. Vội vã tới mức cả hai bên đều chẳng kịp để lại phương thức liên lạc. Ít lâu sau, khi trả chiếc xe, chúng tôi nhận được

nụ cười tươi rói của đồng chí công an. Lúc này, chúng tôi hiểu rằng Điện Biên luôn mến khách sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai khi đặt chân tới.

Và xuyên suốt một tuần lễ tác nghiệp tại đây, chắc chắn không ít đồng nghiệp của các cơ quan báo chí luôn cảm nhận được sự hào sảng, tình người và lòng mến khách của người dân Điện Biên. Đó là hình ảnh hàng trăm "trạm cấp nước miễn phí" đặt khắp các tuyến đường, thậm chí nhiều điểm di tích còn cung cấp thêm đá lạnh, trái cây, lương khô... "tiếp sức" cho người dân, du khách và cả lực lượng điều binh, diễu hành luyện tập.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho hay, dịp cao điểm từ ngày 30/4 đến 7/5, địa phương đón trên 371.000 lượt khách du lịch. Để phục vụ lượng lớn người dân, du khách đến với Điện Biên, các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ đã hoạt động hết công suất. Đặc biệt, hàng trăm hộ gia đình tại thành phố Điện Biên Phủ được vận động đón khách tới lưu trú. Các hộ gia đình đã nhường phòng, cùng san sẻ chỗ ở để không ai không có chỗ ngủ. Đặc biệt, hình ảnh nhiều hộ gia đình đã thức xuyên đêm mời du khách về nhà ở miễn phí đã khiến chúng tôi cũng như bất cứ ai đều xúc động...

### **003. ĐỨC HẠNH/ Tăng cường trao đổi thông tin giữa Bộ CHQS tỉnh Điện Biên với Bộ CHQS tỉnh Phongsaly// Quân đội nhân dân số 22689.- Ngày 12/6/2024 - Tr.7**

Ngày 11-6, tại tỉnh Phongsaly (Lào), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Điện Biên và Bộ CHQS tỉnh Phongsaly (Quân đội nhân dân Lào) có buổi làm việc, trao đổi một số thông tin về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với Bộ CHQS tỉnh Phongsaly (Lào). Hội nghị thống nhất đánh giá, thời gian qua, hai bên đã thường xuyên quán triệt, tuyên truyền các văn bản, nghị định thư hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quân đội hai nước về công tác đối ngoại, đối ngoại quốc phòng tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và địa phương hai bên biên giới; giáo dục, tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt quy chế biên giới; phối hợp bảo đảm tốt các nội dung Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 4; tăng cường trao đổi thông tin; kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động qua lại biên giới, kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc nảy sinh trên biên giới ngay từ cơ sở.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quân đội hai nước; truyền thống của lực lượng vũ trang hai tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế biên giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần giữ gìn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

### **004. NGUYỄN VĂN HUÂN/ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379: 25 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành Đại tá, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn KT-QP 379// Quân khu hai.- Số 1284, kỳ 2.- Tháng 6/2024 - Tr.5**

Năm nay, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 379 kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống (22/6/1999 – 22/6/2024). Đây là dịp để mỗi cán bộ, nhân viên, trí thức

trẻ tình nguyện (TTTTN) đã và đang công tác tại Đoàn ôn lại truyền thống vẻ vang, những cống hiến hy sinh, đóng góp thầm lặng, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng đồng bào các dân tộc trên địa bàn hướng Tây Bắc của tỉnh Điện Biên.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 150, ngày 01/8/1998 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về việc Quân đội tham gia lao động sản xuất, làm kinh tế, xây dựng đất nước đi đôi với củng cố quốc phòng, an ninh trên các địa bàn chiến lược của đất nước; ngày 10 tháng 2 năm 1998, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 151/QĐ-QP về thành lập Đoàn Quốc phòng – Kinh tế Mường Chà (có phiên hiệu là Đoàn 22-12) tương đương cấp Lữ đoàn, trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 2; Ngày 19 tháng 5 năm 1999, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 761/1999/QĐ-QP đổi phiên hiệu Đoàn Quốc phòng – Kinh tế Mường Chà (Đoàn 22-12) thành Đoàn KT-QP 379.

Đoàn KT-QP 379 làm nhiệm vụ trên địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh phía Tây của Tổ quốc, với hơn 280km đường biên giới giáp Trung Quốc và Lào. 25 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc nơi đơn vị đóng quân, các thế hệ cán bộ, nhân viên, TTTTTN của Đoàn đã phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và truyền thống của Lực lượng vũ trang Quân khu 2 nói riêng, luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn gian khổ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngược dòng thời gian trở về những ngày đầu thành lập với muôn vàn khó khăn, thử thách, được coi là địa bàn “4 không” (không nước sạch, không đường giao thông, không điện lưới, không sóng điện thoại); tình hình an ninh chính trị, dân tộc, tôn giáo có nhiều vấn đề phức tạp. Nhưng với ý chí quyết tâm cao, tập thể Đoàn KT-QP 379 đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kinh tế. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực xây dựng hệ thống cơ sở chính trị, thực hiện có hiệu quả các dự án được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh trong Khu Kinh tế – Quốc phòng Mường Chà. Đặc biệt, Đoàn đã thực hiện tốt mô hình “3 bám, 4 cùng, 5 có” (bám chủ trương đường lối, bám địa bàn, bám dân; 4 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào; 5 có: có hiểu biết, có tâm huyết, có trách nhiệm, có năng lực ứng xử, có bản lĩnh). Trên cơ sở đó, Đoàn đã chủ động phối hợp với các địa phương trong vùng dự án quy hoạch, đầu tư kinh phí xây dựng, hỗ trợ di chuyển được 6 điểm dân cư tập trung, thành lập 3 bản mới, góp phần cùng địa phương sắp xếp, ổn định dân cư địa bàn biên giới; đồng thời, Đoàn đã triển khai nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc và lớp học tiếng Mông cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trình độ giao tiếp cho cán bộ, nhân viên, làm cơ sở để thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trong phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn trên địa bàn đóng quân.

25 năm là một chặng đường chưa phải là dài so với bề dày lịch sử của dân tộc, của Quân đội, nhưng những thành tích đạt được của Đoàn KT-QP 379 rất đáng trân trọng và tự hào; là công lao của các thế hệ cán bộ, nhân viên đã và đang công tác tại Đoàn. Dù đóng quân ở vùng gian khổ, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, nhưng lớp lớp các thế hệ cán bộ, nhân viên, TTTN Đoàn KT-QP 379 đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Các cán bộ, nhân viên trong Đoàn luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong mọi điều kiện, tình huống, không quản khó khăn, gian khổ, chủ động nắm chắc tình hình chính trị – xã hội, an ninh trật tự địa bàn được phân công; luôn tăng cường mối đoàn kết quân dân, đoàn kết với các cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang trên địa bàn, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nên truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Tự lực – Quyết thắng”.

Ghi nhận những thành tích to lớn đó, nhiều tập thể và cá nhân cán bộ, nhân viên, TTTN của Đoàn đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu và tỉnh Điện Biên khen thưởng. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống, Đoàn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

**005. NGUYỄN VĂN THƯỜNG/ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 (Quân khu 2):  
Gắn bó máu thịt với đồng bào, xây dựng vùng biên vững mạnh Đại tá , Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379// Quân đội nhân dân.- Số 22694.- Ngày 17/6/2024 - Tr.2**

**Hơn 25 năm thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 28 xã, trong đó có 18 xã biên giới đặc biệt khó khăn thuộc Khu Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) Mường Chà, tỉnh Điện Biên, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn KT-QP 379 đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các dự án KT-QP, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao đời sống nhân dân trong vùng dự án, xây dựng Khu KT-QP Mường Chà ngày càng phát triển bền vững.**

Đoàn KT-QP 379 thành lập ngày 22-6-1999, đứng chân và làm nhiệm vụ trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, với hơn 280km đường biên giới giáp Trung Quốc và Lào; địa hình rừng núi, hạ tầng giao thông chưa phát triển; tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số cao, dân trí thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn. Nắm chắc đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ và nhận thức rõ tầm quan trọng của địa bàn trọng điểm biên giới Tây Bắc, nhiều năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả kết hợp kinh tế với quốc phòng và đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị được chú trọng; các mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế được đẩy mạnh. Việc tham mưu, chỉ đạo, tổ chức sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, đội sản xuất, xí nghiệp... đạt chất lượng ngày càng cao, luôn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Với phương châm “Hướng về cơ sở”, hằng năm, cán bộ, nhân viên, đội viên trí thức trẻ tình nguyện của đơn vị luôn chủ động, khắc phục khó khăn, đổi mới, sáng



tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kiên trì, gần dân, bám bản, thực hiện “Ba bám, bốn cùng, năm có” (Bám chủ trương, đường lối, bám địa bàn, bám dân; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào và có hiểu biết, có tâm huyết, có trách nhiệm, có năng lực ứng xử, có bản lĩnh) với nhân dân, vận động đồng bào chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo chủ trì phụ trách từng địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng địa bàn vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Các đội sản xuất giao cán bộ, nhân viên quản lý địa bàn đến từng hộ gia đình theo phương châm “Đến từng nhà, rà từng người”.

5 năm qua, bằng nguồn quỹ vốn của đơn vị, kết hợp công sức của bộ đội, Đoàn KT-QP 379 đã xây dựng thành công, nhân rộng nhiều dự án, mô hình chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả kinh tế cao để nhân dân tham quan, học tập và làm theo. Đơn vị tích cực hỗ trợ, cấp phát vật tư, cây, con giống cho 41 bản trên địa bàn 21 xã với tổng kinh phí 22,5 tỷ đồng; phối hợp với địa phương lựa chọn, xây dựng và phát triển 9 mô hình liên kết hộ gia đình làm kinh tế giỏi, tiêu biểu để giới thiệu tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn; phối hợp rà soát 663 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, triển khai thực hiện 8 mô hình phát triển kinh tế. Đoàn chủ động, tích cực tham gia giúp đỡ các địa phương đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, như: Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, trung tâm y tế các huyện: Nậm Pồ, Mường Chà, Mường Nhé khám bệnh, tư vấn, chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, nhân dân địa phương. Quân y đơn vị và Bệnh xá Quân dân y khám, điều trị cho hơn 500 lượt người dân; cùng y tế địa phương khám, cấp thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho hơn 1.500 lượt người...

Hơn 25 năm gắn bó với miền cực Tây của Tổ quốc, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, dù ở đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Đoàn KT-QP 379 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Khu KT-QP Mường Chà. Những việc làm thiết thực, trách nhiệm và nghĩa tình của Đoàn KT-QP 379 góp phần tích cực xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, xây dựng Khu KT-QP Mường Chà ngày càng khởi sắc, phát triển bền vững. Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liền, Đoàn KT-QP 379 được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 2 và các cấp, các ngành, địa phương khen thưởng. Năm 2023, đơn vị tiếp tục được Bộ Quốc phòng tặng cờ "Đơn vị xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng". Năm 2024 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

**006. THANH NAM/ Tỉnh Điện Biên: An táng 12 HCLS hy sinh tại Lào// Cựu chiến binh Việt Nam.- Số 1546.- Ngày 26/6/2024 - Tr.11**

**Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Ban chỉ đạo 515, Quân khu 2 tổ chức Lễ truy điệu và an táng 12 HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.**

Trước đó, ngày 18-6, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Ban chỉ đạo 515 Quân khu 2 và các cơ quan chức năng của Lào tổ chức lễ đón nhận, hồi hương 12 HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Đây là những HCLS được Đội Quy tập mộ liệt sĩ, Cục Chính trị Quân khu 2 tìm kiếm, cất bốc tại bản Muang Ngoy, huyện Muang Ngoy, tỉnh Luang Prabang (Lào).

Tại buổi lễ, đồng chí Vừ A Bằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: Trong những năm tháng chiến đấu trên đất bạn Lào, các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã đoàn kết với quân, dân Lào vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

**007. Lê Lan/ Điện Biên quyết liệt giải ngân đầu tư công// Nhân dân.- Số 25059.- Ngày 19/6/2024 - Tr.7+8**

**Dù đã nỗ lực triển khai nhiều công trình, dự án song điểm lại kết quả giải ngân đầu tư công trong 5 tháng đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thẳng thắn thừa nhận: Chưa đạt yêu cầu; còn quá nhiều danh mục dự án đã được ghi kế hoạch vốn năm 2024 vẫn chưa thể giải ngân.**

Thực trạng nêu trên đã và đang đặt ra yêu cầu bức thiết, đòi hỏi cả hệ thống chính trị trong tỉnh Điện Biên phải nỗ lực, quyết tâm cao và hành động quyết liệt mới có thể thực hiện được mục tiêu giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch vốn năm 2024 như yêu cầu Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.

**Tỷ lệ giải ngân thấp “báo động”**

Đề cập kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Điện Biên, từ đầu năm đến ngày 30/5, ông Nguyễn Phi Sông, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên, cho biết: Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định giao vốn đầu tư công năm 2024 là 4.070 tỷ 513 triệu đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện phân bổ chi tiết 4.065 tỷ 254 triệu đồng (đạt 99,87% so với tổng kế hoạch Thủ tướng giao).

Tuy nhiên, đến cuối tháng 5/2024, toàn tỉnh mới giải ngân được 722,483 tỷ đồng (đạt 17,75% kế hoạch giao); trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 21,36%; vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt 11,71%; vốn thực hiện của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giảm nghèo bền vững; nông thôn mới) giải ngân đạt 20,66%. Riêng vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024 (bao gồm cả phần vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia được phép kéo dài từ năm 2021, 2022 sang năm 2024) giải ngân đạt 17,21% so với tổng kế hoạch.

Cùng với khẳng định kết quả thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công của tỉnh đạt 17,75% là rất thấp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Phi Sông còn cho biết thêm, so với cùng kỳ năm 2023 thì tỷ lệ giải ngân của tỉnh Điện Biên trong 5 tháng vừa qua thấp hơn hẳn 2,36%. Đáng lo ngại là con số 11/40 chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân mà chưa có báo cáo khó khăn, vướng mắc; 71 danh mục dự án đã được ghi kế hoạch vốn năm 2024 chưa thực hiện giải ngân.

Điều đáng nói, trước thời điểm Điện Biên đánh giá tiến độ giải ngân đầu tư công của địa phương vừa qua, Bộ Tài chính đã có báo cáo đánh giá đến ngày 30/4/2024 Điện Biên có 105 dự án vốn đầu tư công có tỷ lệ giải ngân thấp nhất cả nước, với tổng vốn chưa giải ngân là 343 tỷ đồng.

Thực tế này đã và đang đặt thêm nhiều trách nhiệm, áp lực giải ngân vô cùng lớn đối với các cấp, các ngành trong tỉnh Điện Biên. Như phân tích của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô thì đó chính là áp lực về thời gian từ nay đến cuối năm không nhiều (chỉ còn 2 quý) trong khi phần vốn kế hoạch giao trong năm chưa giải ngân còn tới 77,79%. Tính trung bình trong mỗi quý, Điện Biên phải giải ngân khoảng 1.583 tỷ đồng; còn nếu tính tháng thì bình quân mỗi tháng phải giải ngân 527 tỷ đồng. “Để giải ngân được hết số vốn đó thì nỗ lực trong từng tháng, từng quý phải gấp 3 lần so tốc độ giải ngân 5 tháng vừa qua”, đồng chí Lê Thành Đô nhấn mạnh.

### **Làm rõ nguyên nhân gắn với trách nhiệm người đứng đầu**

Tại hội nghị đôn đốc giải ngân đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa tổ chức, ông Nguyễn Phi Sông đã báo cáo nhóm các nguyên nhân làm chậm tiến độ giải ngân đầu tư công có cả yếu tố khách quan, chủ quan nhưng nhóm các nguyên nhân chủ quan là cơ bản. Đó là sự thiếu quyết liệt của một số chủ đầu tư; sự phối hợp giữa chủ đầu tư với các cơ quan quản lý nhà nước và các địa phương có dự án đầu tư trên địa bàn có nơi chưa nhịp nhàng, hiệu quả, nhất là trong việc hoàn thiện các thủ tục hồ sơ dự án, phối hợp giải phóng mặt bằng; có hiện tượng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm. Đơn cử là thực trạng vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên để phục vụ thi công 2 dự án, gồm: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279, Quốc lộ 12 và dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm. Hiện tại, tiến độ hai dự án trọng điểm này rất chậm.

Cũng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ hiện có dự án Xây dựng trụ sở làm việc kết hợp với trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình tỉnh hiện đã gần đến hạn hoàn thành nhưng vẫn chưa có mặt bằng thi công các hạng mục chính. Ông Nguyễn Quốc Quân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư dự án), cho biết: Dự án có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021-2024, đến nay mới thu hồi 3.200 m<sup>2</sup> trong khi diện tích còn lại chưa thể thu hồi 3.800 m<sup>2</sup> đất. Do vậy, chủ đầu tư chưa có mặt bằng để thi công các hạng mục chính, như: Trụ sở làm việc; trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình...

Nhất trí với nhận diện gọi tên các nguyên nhân chậm tiến độ giải ngân đầu tư công mà Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Phi Sông đề cập, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên còn thẳng thắn chỉ rõ việc chậm giải ngân đầu tư công có phần trách nhiệm từ sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của một số sở, ngành, địa phương thiếu quyết liệt, sâu sát; vai trò người đứng đầu chưa được phát huy tối đa; công tác lập kế hoạch của một số đơn vị, chủ đầu tư còn yếu; năng lực của một số chủ đầu tư hạn chế dẫn đến chậm hoàn thiện hồ sơ, chất lượng hồ sơ dự án không bảo đảm phải sửa nhiều lần...

Tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Đồng chí Lê Thành Đô cũng đồng thời trao quyền cho sở này nếu thấy cần thiết thì thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân đầu tư công.

Với Sở Nội vụ, đồng chí Lê Thành Đô giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào nội dung cam kết của các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư về giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 làm cơ sở xem xét tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Nhấn mạnh mục tiêu, quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công giao năm 2024 đạt hơn 95% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành, đồng chí Lê Thành Đô yêu cầu các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố đã được giao nhiệm vụ chủ đầu tư phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ. Cụ thể: Rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện của từng chương trình, dự án theo từng nguồn vốn cụ thể đến thời điểm hiện tại, trên cơ sở đó lập kế hoạch giải ngân chi tiết và cam kết trách nhiệm người đứng đầu, chủ đầu tư. Khẩn trương rà soát, tính toán lộ trình kế hoạch giải ngân cụ thể cho từng dự án đã được Trung ương cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn từ các năm trước sang năm 2024; khẩn trương quyết toán các dự án đã hoàn thành năm 2022, 2023; rà soát kế hoạch vốn năm 2022, 2023, 2024 chưa giải ngân hết, không còn nhiệm vụ chi để tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn để bố trí cho các dự án đã được phê duyệt còn thiếu vốn để triển khai, bảo đảm hoàn thành mục tiêu các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định.

Riêng với số vốn 560 tỷ đồng (vốn dự phòng ngân sách trung ương) vừa được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung để thực hiện hai dự án, gồm: Cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia và dự án bảo tồn, tôn tạo Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ kết hợp cải tạo lại hệ thống cây xanh tại các điểm di tích thì đồng chí Lê Thành Đô yêu cầu phải khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, thi công bảo đảm hoàn thành giải ngân hết 560 tỷ đồng trước ngày 31/12/2024.

#### **008. Hiệu quả công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ rừng tại Điện Biên// Nhân dân.- Số 25068.- Ngày 28/6/2024 - Tr.6**

**Với 592 nghìn ha đất quy hoạch lâm nghiệp (chiếm 62% diện tích tự nhiên); trong đó diện tích có rừng hơn 419 nghìn ha, Điện Biên được xếp vào nhóm các tỉnh có diện tích rừng lớn. Do vậy công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Điện Biên luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu và nâng cao đời sống. Người dân từ việc hưởng lợi dịch vụ môi trường rừng đã yên tâm gắn bó với rừng...**

Ông Hà Lương Hồng, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết: Đến cuối năm 2023 tỷ lệ che phủ rừng của Điện Biên đạt 44,01%. Đây là nỗ lực rất lớn

của chủ rừng, cấp ủy, chính quyền các địa phương và lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Bởi thực tế là sau thời gian dài bị sụt giảm diện tích rừng thì khoảng 10 năm trở lại đây, rừng Điện Biên dần được phục hồi, bảo vệ nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, với diện tích rừng hiện có của Điện Biên trải đều các huyện vùng cao biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với thói quen sản xuất, tập quán tín ngưỡng phụ thuộc rừng, cho nên một bộ phận người dân do gánh nặng mưu sinh... chưa quan tâm đến việc quản lý, bảo vệ rừng. Cùng với đó là tập quán canh tác sản xuất trên nương xen lẫn với rừng, làm nhà bằng gỗ, sử dụng củi làm chất đốt đã tăng áp lực đến việc quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng.

Với trách nhiệm của cơ quan tham mưu quản lý, bảo vệ rừng trong toàn tỉnh; đồng thời là thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, hằng năm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức của chủ rừng, người dân và cấp ủy, chính quyền để bảo vệ rừng hiệu quả. Chủ công trong công tác tham mưu, tuyên truyền là Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố và lực lượng kiểm lâm ở các địa bàn đã tổ chức 574 buổi tuyên truyền trực tiếp đến 31.654 người các quy định quản lý, bảo vệ rừng; tuyên truyền trên loa phát thanh thôn, bản 1.479 lượt với tổng 1.778 giờ phát. Qua đó, có 25.067 người đại diện cộng đồng các thôn, bản, các chủ rừng ký cam kết bảo vệ rừng theo đúng quy định pháp luật.

Riêng với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, việc tuyên truyền bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng được thực hiện đồng thời theo hình thức trực tiếp (tập huấn đến chủ rừng) và tuyên truyền bằng các bài viết, tin, ảnh, phóng sự truyền hình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Quỹ còn tổ chức cấp phát hướng dẫn chủ rừng ghi chép, theo dõi trên sổ tay chi trả, sổ tay tuần tra bảo vệ rừng; cấp bình giữ nhiệt, thùng phân loại rác cho các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Mường Ảng, Trường tiểu học xã Xuân Lao, Ủy ban nhân dân xã Xuân Lao và các đơn vị.

Ông Trần Xuân Tâm, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên cho biết: Riêng 6 tháng đầu năm 2024, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã cấp phát 351 sổ tay chi trả, sổ tay tuần tra bảo vệ rừng, bình giữ nhiệt, thùng phân loại rác đến các chủ rừng và các đơn vị, trường học. Về tập huấn, Quỹ tổ chức thành ba đợt (18 lớp), cử cán bộ của Quỹ trực tiếp đứng lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các chủ rừng là cộng đồng thôn, bản thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP (ngày 16/11/2018) về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng; ghi chép sổ tay chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, sổ tay tuần tra bảo vệ rừng, cung ứng tiền dịch vụ môi trường rừng cho đại diện chủ rừng trên địa bàn các huyện: Tủa Chùa, Điện Biên, Điện Biên Đông với 549 học viên tham gia.

Từ việc thực hiện đồng thời các biện pháp tuyên truyền của các cơ quan, giúp người dân, chủ rừng nắm vững kiến thức quản lý, bảo vệ rừng và thủ tục liên quan chi trả dịch vụ môi trường rừng đã giúp chủ rừng vận dụng vào thực tế quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng hiệu quả.

Nhờ đó, dù những tháng đầu năm 2024, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, lượng mưa ít song tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn Điện Biên giảm 2,44% (6 vụ) so với cùng kỳ năm 2023. Người dân tích cực khoanh nuôi, trồng cây phân tán, bảo vệ rừng. Cụ thể, diện tích khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 11.110 ha (đạt 105,7% kế hoạch giao); chăm sóc rừng trồng 734 ha (đạt 100% kế hoạch giao).

Theo kết quả kiểm tra của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Điện Biên ghi nhận 2.428 vị trí có biến động tăng với tổng diện tích rừng là 6.164,65 ha. Đây là kết quả rất tích cực, cho thấy diện tích rừng của Điện Biên được bảo vệ ngày càng tốt hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc các chủ rừng tại Điện Biên sẽ được hưởng nhiều hơn lợi ích từ dịch vụ môi trường rừng.

**Trong 6 tháng đầu năm 2024, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên đã thanh toán 4.746.195.066 đồng tiền dịch vụ môi trường rừng các năm trước cho 198 chủ rừng; thanh toán hơn 110 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 cho chủ rừng.**

**009. Lê Lan/ Chuyện cây cà-phê tổ đất Mường ảng// Thời nay.- Số 1503.- Ngày 10/6/2024 - Tr.17**

**Cuối những năm 70 - 80 của thế kỷ trước, cà-phê được trồng ở Mường ảng. Nhưng mới hơn chục năm trở lại đây cà-phê mới đem lại giá trị kinh tế vượt trội, trở thành cây trồng chủ lực giúp hàng nghìn gia đình ở Mường Khoe xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu vững chắc...**

**Người dè sẻn từng bát, nhưng nước cho cây phải tưới hằng ngày**

Đưa chúng tôi đi một vòng qua khu vườn cà-phê thuộc xã ảng Nưa đến đầu thị trấn Mường ảng, ông Nguyễn Thế Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Mường ảng mới kể những kỷ niệm tuổi thơ. Ông bảo rằng, những đứa trẻ được sinh ra, lớn lên ở vùng đất này đều gắn với cây cà-phê thân thuộc, gần gũi.

Ông Trung ngày nhỏ thường theo cha mẹ đi làm cỏ, đào hố trồng cà-phê nên giờ đã ngoại tứ tuần mà vẫn nhớ như in kỹ thuật đào hố trồng cà-phê đạt tiêu chuẩn phải là 50\*50\*50 (có nghĩa là dài, rộng, sâu đều phải 50 cm mới đạt yêu cầu); rồi cả cách làm cỏ dưới gốc cây mới trồng cũng đòi hỏi xới khẽ nhẹ tay để không chạm rễ, long gốc... Năm theo năm, hết mùa làm cỏ đến mùa hái quả, lớp lớp người Mường ảng như ông Trung đều được nuôi lớn nhờ công trồng, chăm sóc và thu hái cà-phê. Bởi thế, với người Mường ảng thì cây cà-phê “thân như người thân trong đời. Khi đi đào hố làm cỏ, lúc lại chơi đánh trận giả, chơi trốn tìm trên vườn cà-phê... tuổi thơ của chúng tôi lớn lên trên những vườn cây ấy”, ông Trung tâm sự.

Cũng gắn bó với cây cà-phê, thế nhưng với những người như ông Nguyễn, bà Sáu, ông Phan ở bản Co Hầm, xã ảng Nưa thì cây cà-phê còn thân như người bạn tri kỷ. Thế hệ công nhân nông trường Mường ảng ngày ấy đã gửi trọn niềm hy vọng cơm áo, gạo tiền nuôi dạy đàn con thơ...

Bắt đầu trồng vào năm 1982, ông Trần Minh Nguyễn, bà Nguyễn Thị Sáu và rất nhiều công nhân, nông dân ở Nông trường Mường ảng ngày đó đều không biết

cà-phê là cây như thế nào. Khi cán bộ nông trường triển khai, họ phát cho mỗi gia đình một túi hạt và nói rằng “đấy là hạt cà-phê”. Rồi sau đó, nông trường mời kỹ sư từ dưới xuôi lên hướng dẫn công nhân cách làm tum bầu đặt hạt vào ươm cây. Làm theo hướng dẫn là mỗi tum một hạt, những công nhân nông trường lại hồi hộp mong đợi từng ngày được nhìn mặt cây. Khi đạt chiều cao từ 30 cm thì công nhân đem trồng quanh các khoảnh vườn, đất nương gần nhà.

Trước yêu cầu trồng, chăm sóc cây cẩn thận bảo đảm cây ra hoa, đậu quả để lấy hạt làm giống cho mùa sau, những người đã gieo hạt ươm cây càng lo lắng hơn. Kể lại những ngày chăm cây mong có hạt làm giống, bà Sáu nhớ như in quãng thời gian chờ đợi từ hơn 40 năm trước: Chúng tôi chăm sóc cây từng li từng tí. Có năm khô hạn, nước ăn cho người phải dè sẻn từng bát nhưng nước cho cây thì chúng tôi vẫn phải tưới hằng ngày. Qua mùa hạn năm 1985, cây bắt đầu nở hoa. Từng chùm bông trắng muốt nở từ thân đến cành khiến người nhìn không khỏi xuýt xoa. Bà con người dân tộc H'Mông, dân tộc Thái ở mấy bản quanh huyện còn đi bộ hàng chục cây số từ trên núi xuống xem cây ngắm hoa mà ngạc nhiên, thích thú lắm. Lúa hạt đầu tiên thu về, các nữ công nhân của nông trường như bà Sáu lại tỉ mỉ chọn từng hạt tròn mẩy gói ghém cẩn thận chờ mùa gieo hạt vào tum.

### **Cây như hiểu lòng người nên gấn bện, sinh sôi**

Năm qua năm, mùa gởi mùa như thế từ những hạt cà-phê đầu tiên gieo ươm thành công ở mảnh đất Mường Khoe, được công nhân nông trường ngày ấy chăm bẵm, ươm thành triệu triệu cây cà-phê hôm nay. Đứng trước vườn cà-phê xanh ngút ngàn, bà Sáu khẽ nói: Hạt giống đầu tiên chúng tôi ươm trồng là giống Arabica thế nên bây giờ cả vùng này đều một dòng giống ấy. Ban đầu gia đình tôi ươm giống cấp cho các gia đình cùng công nhân, sau thì bà con trong vùng cũng về xin, mua giống. Cùng với việc để hạt làm giống, tôi còn hướng dẫn mọi người cách chọn hạt, làm tum ươm cây. Tính tuổi đời thì cà-phê trong vườn nhà tôi, vườn nhà ông Phan đã hơn 40 năm rồi đấy. Các vườn cây khác trong xã Ảng Nưa, Ảng Cang, Ảng Tở là thế hệ “cây con”, “cây cháu” của các cây cà-phê tổ trên đất này.

“Thông thường là cây nhiều năm tuổi thế này thì thoái hóa, không có quả nữa, nhưng không hiểu sao cây cà-phê ở đất này vẫn cứ lên xanh và năng suất vẫn tốt lắm. Cứ như thế cây hợp đất, cây hiểu lòng người nên cây gấn bện sinh sôi. Nghĩ như thế nên chúng tôi cứ lần nữa năm này qua năm khác chẳng muốn phá cây trồng lại”, bà Sáu khẽ nói như tự hỏi.

Lời bà Sáu khiến tôi nhớ tới hai cây cà-phê ở khu trung bày sản phẩm OCOP Mường Ảng được đặt ở hai vị trí trang trọng, dưới gốc còn có biển chữ “Cà-phê Arabica Mường Ảng - cây cà-phê tổ” được đưa từ vườn của gia đình ông Lò Văn Phan ở bản Co Hầm về. Thoạt nhìn thì hai cây cà-phê ấy bình thường như bao cây khác song khi nhìn kỹ tấm biển “Cà-phê Arabica Mường Ảng - cây cà-phê tổ” treo sát gốc cây tôi mới nhận thấy sự khác biệt rõ ràng. Như lời của ông Lò Văn Quý, Phó Chủ tịch HĐND xã Ảng Nưa thì gốc cây phải nhìn sát mặt đất mới thấy, chứ từ thân lên là chồi trên nền gốc nhiều năm rồi. Hỏi thêm ông Lò Văn Quý về ngọn nguồn hai cây cà-phê tổ ấy tôi mới biết, đó là hai trong số nhiều cây cà-phê đã được người Mường Ảng ươm trồng bằng hạt từ năm 1982, đến nay cây đã qua tuổi 42 rồi. Từ lúa

cây này, người Mường Ảng đã để hạt ươm cây trồng được gần 3.000 ha trong toàn huyện. Xét về nguồn gốc, dòng giống thì lúa cây cà-phê đầu tiên ấy là dòng cây tổ trên vùng đất Mường Khoe!

Và như ngại điều giải nghĩa cho cây cà-phê tổ chưa thuyết phục, ông Lò Văn Quý nói thêm rằng: Cây tổ bởi cây có nguồn gốc rõ ràng; cây làm cây giống của cà-phê toàn huyện. Hơn nữa là, trong huyện Mường Ảng này thì những cây cà-phê ấy không chỉ gắn bó với đất mà còn rất đời thân thuộc với con người. Một đời cây nuôi lớn bao con người, bởi vậy mà cây là niềm tự hào của người người Mường Ảng!

**Ông Tạ Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng: Có nguồn gốc cây giống rõ ràng, có vùng nguyên liệu đặc trưng cho ra hạt cà-phê hương vị riêng mà không vùng nào có được, hiện tại cà-phê Mường Ảng chỉ còn đợi kết quả đánh giá, công nhận bộ chỉ dẫn địa lý của Bộ Khoa học và Công nghệ là hoàn toàn đủ điều kiện gia nhập thị trường cà-phê thế giới. Khi ấy, không chỉ có sân chơi “thị trường” rộng lớn, mà thương hiệu cà-phê Mường Ảng cũng đặc biệt riêng có.**

Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng Tạ Mạnh Cường cho biết: Với kết quả trồng thử nghiệm bằng cách ươm hạt gieo cây từ cuối những năm 1970 của thế kỷ trước, Nông trường Mường Ảng đã khẳng định cây cà-phê thuộc giống Arabica phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng Mường Ảng. Ở độ cao từ 700-1.700 m, cà-phê Arabica Mường Ảng có hương vị đặc trưng riêng bởi được nuôi dưỡng bằng chất đất bazan màu mỡ và quện cả hơi sương của vùng đất với tình người. Thế nhưng phận cây cũng bao phen chìm nổi trên thương trường bởi vòng luân quản “được mùa mất giá” hay khi “được giá lại mất mùa” nên có kỳ cây được trồng đại trà khắp nơi nhưng cũng có kỳ cây bị chặt bỏ không thương tiếc...

Nhưng bằng tình yêu và niềm tin với cây, hàng trăm hộ dân ở Mường Ảng như gia đình các ông Hà Văn Hoan, Lâu Chông Lử, Lò Văn Phan, Mùa Súa Tông và bà Nguyễn Thị Sáu vẫn quyết giữ cây như giữ miền ký ức với hy vọng làm giàu trên đồng đất Mường Khoe. Đặc biệt từ khi được Đảng bộ huyện Mường Ảng xác định “cà-phê là cây chủ lực xóa đói, giảm nghèo” thì cây cà-phê Arabica đã được chăm sóc, bảo vệ đúng với giá trị của nó. Bởi vậy mà những năm gần đây diện tích cà-phê được trồng mới của huyện tăng rất nhiều. Hiện toàn huyện có hơn 3.000 ha cà-phê giống Arabica, tập trung chủ yếu tại thị trấn Mường Ảng và ba xã Ảng Nưa, Ảng Cang, Ảng Tở; sản lượng trung bình quả tươi đạt 15 tấn/ha. Nhờ cây cà-phê, mỗi năm người Mường Ảng thu khoảng 500 tỷ đồng từ cà-phê và còn tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động là đồng bào dân tộc H'Mông, dân tộc Thái từ khắp các huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo, Thuận Châu (Sơn La), với thu nhập bình quân từ 7,5 triệu đồng đến 9 triệu đồng/người/tháng.

Hơn ai hết, người trồng cà-phê Mường Ảng sẽ yên tâm sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu bền vững, để cây cà-phê Mường Ảng ngày càng rợp bóng trên vùng đất xanh, thom.

**010. Thanh Xuân/ Điện Biên Phủ Nhiệm vụ bắt khả thi của đội quân xâm lược// An ninh thủ đô.- Số 7248.- Ngày 14/6/2024 - Tr.12**



**Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Điện Biên Phủ - Nhiệm vụ bất khả thi” của PGS.TS Trần Việt Nghĩa.**

Chiến thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là sự chấm dứt của 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, dẫn đến việc ký Hiệp định Genève về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. 70 năm đã trôi qua, nhưng chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” - Điện Biên Phủ, vẫn còn vang mãi. Chiến dịch Điện Biên Phủ được khắc họa trong rất nhiều tác phẩm, những cuốn sách, bài báo, những tài liệu phim, ảnh của các bên tham chiến, và của thế giới. Trong đó, mỗi tác phẩm lại có cách tiếp cận và khai thác khác nhau về chủ đề này.

Với một cách tiếp cận mới, văn phong cuốn hút, sử dụng tư liệu trong và ngoài nước đa dạng, phong phú với góc nhìn khách quan, nhiều chiều, cuốn sách “Điện Biên Phủ - Nhiệm vụ bất khả thi” của PGS.TS. Trần Việt Nghĩa góp phần làm rõ cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của 9 năm chống thực dân Pháp, mà điểm nổi bật đó chính là chiến thắng Điện Biên Phủ của quân và dân ta.

Bố cục cuốn sách gồm 14 phần, nội dung cuốn sách được thể hiện ấn tượng, hấp dẫn gắn liền với những phân tích luận giải sâu sắc, cùng ý tưởng xuyên suốt, muốn lý giải kết cục của một cuộc chiến. Việc lựa chọn xây dựng Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm mạnh nhất trong kế hoạch Navarre đã khẳng định tầm quan trọng và mong muốn xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương của Pháp. Điện Biên Phủ như vậy đã trở thành “điểm hẹn lịch sử” trong cuộc đụng đầu giữa hai đối thủ đều khát khao giành thắng lợi. Tuy nhiên, nhiệm vụ được coi là khả thi đó của thực dân Pháp đã sớm trở thành bất khả thi, bởi đã tâm xâm lược không thể ngăn cản được sức mạnh của lòng yêu nước và ý chí quyết tâm giành lại nền độc lập, hòa bình của dân tộc Việt Nam.

**011. TRẦN SIÊU/ Những ngày Hà Nội tại tỉnh Điện Biên// Giáo dục và thời đại,- Số 137.- Ngày 7/6/2024 - Tr.10**

**Chương trình “Những ngày Hà Nội tại tỉnh Điện Biên” kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) dự kiến diễn ra từ 9 - 11/8 với nhiều hoạt động nghệ thuật hấp dẫn.**

Ngày 6/6, thông tin từ Văn phòng Thành ủy Hà Nội cho hay, chương trình “Những ngày Hà Nội tại tỉnh Điện Biên” do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức, nhằm tiếp tục quảng bá, giới thiệu các đặc trưng về văn hóa, di sản văn hóa tiêu biểu độc đáo của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến; con người Thủ đô thanh lịch, văn minh, Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo. Đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội - Điện Biên trong việc phát huy, khai thác tiềm năng, lợi thế về văn hóa, di sản văn hóa, du lịch; kinh tế, dịch vụ, thương mại... nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, thu hút đồng bào Thủ đô đến với Điện Biên và đồng bào Điện Biên về với Thủ đô.

Theo Kế hoạch số 168/KH-UBND, lễ khai mạc “Những ngày Hà Nội tại tỉnh Điện Biên” sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 9/8 tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên, Đài Phát thanh và Truyền hình một số tỉnh, thành phố lân cận.

Chương trình sẽ diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn. Đó là triển lãm chủ đề 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, diễn ra từ ngày 9 - 11/8 tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Điện Biên. Tổ chức chương trình “Xúc tiến quảng bá sản phẩm nông nghiệp, làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP tiêu biểu của Thủ đô” tại Quảng trường 7/5.

Chương trình giao lưu “Giai điệu kết đoàn” diễn ra từ 19 giờ 30 phút ngày 10/8 tại Quảng trường 7/5 thành phố Điện Biên Phủ. Tại đây, Thành đoàn Hà Nội sẽ tặng quà cho Tỉnh đoàn Điện Biên và trao học bổng cho 30 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó của tỉnh Điện Biên. Bên cạnh đó là triển lãm trưng bày 70 hình ảnh, tư liệu tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội, các hoạt động đối ngoại, giao lưu văn hóa Hà Nội - Điện Biên, quân và dân Thủ đô trong cuộc kháng chiến chống Pháp (giai đoạn 1945 - 1954).

**012. Hà Thuận/ Đặc sắc lễ hội Thành Bản Phủ// Giáo dục và thời đại.- Số 156.- Ngày 29/6/2024 - Tr.28+29**

**Đã thành thông lệ, hàng năm, Lễ hội Đền thờ Hoàng Công Chất - Thành Bản Phủ lại diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc. Ngoài ý nghĩa hoạt động tín ngưỡng, Lễ hội Thành Bản Phủ còn là sự kiện văn hóa nhằm duy trì và phát huy những tinh hoa văn hóa của các dân tộc trên địa bàn, tưởng nhớ vị anh hùng áo vải Hoàng Công Chất.**

### **Đánh đuổi ngoại xâm, dựng thành Chiềng Lê**

Di tích Thành Bản Phủ thuộc xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên được xây dựng vào những năm 1758 - 1762, cách thành phố Điện Biên Phủ 12km về phía Nam. Thành là chứng tích ghi dấu mốc lịch sử về công cuộc đánh đuổi ngoại xâm, giải phóng Mường Thanh do tướng Hoàng Công Chất lãnh đạo vào thế kỷ 18. Vừa qua, tại Khu Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Thành Bản Phủ, UBND huyện Điện Biên tổ chức khai mạc Lễ hội Thành Bản Phủ năm 2024. Lễ hội năm nay đánh dấu mốc kỷ niệm 270 năm chiến thắng của nghĩa quân Hoàng Công Chất, giải phóng Mường Thanh (1754 - 2024).

Ông Nông Quang Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên chia sẻ: “Lễ hội Đền thờ Hoàng Công Chất - Thành Bản Phủ được tổ chức hàng năm vào ngày măt của thủ lĩnh Hoàng Công Chất (25/2 âm lịch) để tưởng nhớ công ơn người anh hùng áo vải quê lúa Thái Bình. Tướng quân Hoàng Công Chất có tên thật là Hoàng Công Thư, quê ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Năm 1748, nghĩa quân của ông cùng Tướng Ngải, Tướng Khanh là hai thủ lĩnh người dân tộc Thái ở Điện Biên lãnh đạo nhân dân các dân tộc đánh đuổi giặc Phẻ, giải phóng Mường Thanh (Điện Biên) vào tháng 5/1754”.

Để có căn cứ hoạt động lâu dài, Hoàng Công Chất đã cho xây dựng Thành Chiềng Lê (nay gọi Thành Bản Phủ). Từ đó, căn cứ hoạt động của nghĩa quân đã phát triển ra khắp mười châu của Phủ An Tây, phía Bắc giáp biên giới Trung Quốc, phía Nam mở rộng xuống Hòa Bình - Ninh Bình - Thanh Hóa. Theo các tài liệu lịch sử, Thành Bản Phủ rộng hơn 80 mẫu, dựa lưng vào sông Nậm Rốm; chân thành rộng 15m, mặt thành rộng 5m, cao 15m; tường thành đắp bằng đất; trồng 3 vạn gốc tre gai đem từ miền Tây Thanh Hóa lên; hào sâu rộng 4 - 5 thước. Thành có các cửa: Tiền, hậu, tả, hữu. Mỗi cửa có đồn cao và vọng gác...

Trong thời gian diễn ra cuộc khởi nghĩa, Hoàng Công Chất đã tập hợp nhân dân các dân tộc vùng Hưng Hóa (Tây Bắc) thành một khối thống nhất. Xây dựng mối tình đoàn kết ngược xuôi để cùng nhau đánh giặc giữ nước, bảo vệ núi rừng vùng biên cương Tổ quốc. Khi đó, Mường Thanh trở thành trung tâm văn hóa, chính trị của đất Tây Bắc. Hoàng Công Chất là người có công trong việc truyền bá những kiến thức, kỹ thuật trồng trọt của người miền xuôi cho đồng bào các dân tộc nơi đây, là nhân tố chính đoàn kết cộng đồng các dân tộc.

Dân gian kể lại rằng, Hoàng Công Chất lúc bấy giờ có 6 vị tướng tài, trong đó nổi bật có tướng Ngải và tướng Khanh. Họ cùng Hoàng Công Chất chọn đất, xây thành. Cuộc khởi nghĩa do Hoàng Công Chất lãnh đạo kéo dài suốt 30 năm. Đến năm 1769, quân Trịnh tấn công Mường Thanh, xóa bỏ vùng cát cứ của Hoàng Công Toàn (con Hoàng Công Chất), đánh úp và phá hủy Thành Bản Phủ.

Khi Hoàng Công Chất qua đời, người dân Mường Thanh đã lập đền thờ ông và 6 vị tướng lĩnh (đến nay người dân chỉ còn nhớ tên 2 tướng Ngải và tướng Khanh) trong khu vực Thành Bản Phủ. Ban chính điện đền Hoàng Công Chất thờ 10 pho tượng sơn son thếp vàng gồm: Tượng đức vua cha, Nam Tào, Bắc Đẩu, tượng Hoàng Công Chất và 6 vị tướng lĩnh; Ban công đồng đặt 7 bài vị của tướng quân Hoàng Công Chất và 6 vị tướng.

Ngày nay, tuy không còn mang dáng vẻ hùng vĩ như xưa nhưng di tích Thành Bản Phủ được tôn tạo một đoạn tường thành để du khách có thể liên tưởng về tòa thành cổ uy nghi bề thế, một công trình kiến trúc quân sự trấn thủ vùng biên cương. Đứng trên vọng thành, khách tham quan có thể ngắm nhìn phong cảnh toàn vùng với những mái nhà sàn thấp thoáng ẩn hiện sau những rặng tre xanh và cánh đồng trải dài.

Khu vực bên trong thành có nhà sàn văn hóa đủ sức chứa hàng trăm người. Hai bên tường thành là ao sen kê đá xung quanh cùng hệ thống đường gạch và sân bãi rộng phục vụ cho những hoạt động văn hóa, lễ hội, vui chơi và thi đấu thể thao. Tại trung tâm đền thờ, sừng sững cây cổ thụ được người dân nơi đây gọi là cây đại đoàn kết. Bởi cùng chung một gốc, nhưng cây đại đoàn kết lại là sự hòa hợp của 3 cây: Cây si, cây đa, cây đề gắn kết hòa quyện vào nhau, tỏa bóng mát cho cả sân đền.

Tương truyền rằng, cây cổ thụ này là do thủ lĩnh Hoàng Công Chất và 2 vị thủ lĩnh người Thái là tướng Ngải và tướng Khanh cùng trồng. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, cây cổ thụ vẫn vững chãi, như biểu tượng của tinh thần đoàn kết giữa người Thái, người Kinh và các dân tộc anh em trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, giữa miền xuôi và miền ngược. Cạnh gốc cây cổ thụ là ngôi đền thờ Hoàng

Công Chát cùng các vị tướng là nơi để du khách dâng hương tỏ lòng thành kính và thành tâm khẩn bái cầu xin an lành và những điều may mắn...

### **Nơi lưu giữ nét đẹp văn hóa dân tộc**

Những năm qua, huyện Điện Biên luôn tăng cường công tác giữ gìn, bảo vệ và tôn tạo, nâng cấp di tích để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của khách tham quan, du lịch trong và ngoài nước, đặc biệt là nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Kể từ năm 1994, khi đền thờ Hoàng Công Chát chính thức được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận xếp hạng di tích lịch sử, cứ mỗi độ xuân sang đúng vào ngày mất của ông (25/2 âm lịch), các cơ quan quản lý văn hóa của tỉnh Điện Biên và huyện Điện Biên lại tung bừng tổ chức lễ hội trong khuôn viên Thành Bản Phủ.

Lễ hội Thành Bản Phủ gồm phần lễ và phần hội. Mở đầu lễ hội là các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân gian như: Múa rồng, biểu diễn trống hội. Phần lễ diễn ra trang nghiêm với những nghi thức thiêng liêng được gìn giữ như: Rước kiệu, dâng hương, đọc chúc văn tưởng nhớ, tri ân công đức của vị thủ lĩnh Hoàng Công Chát và kêu gọi tinh thần đoàn kết các dân tộc.

Phần hội là các chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc đến từ các đội văn nghệ quần chúng; tổ chức thi đấu các môn thể thao mang đậm bản sắc dân tộc như: Đẩy gậy, kéo co, tung còn... Trong tiếng trống, chiêng rộn rã, đoàn rước linh vị thủ lĩnh Hoàng Công Chát vào trong thành. Dẫn đầu đoàn rước có đôi rồng, tiếp đó là kiệu rước linh vị, đội lính, đội tế lễ, dâng hương... Khi kiệu được rước vào sân đền, đội tế bắt đầu thực hiện từng nghi lễ trang trọng. Trong màn khói hương phảng phất, tất cả cùng phủ phục, tỏ lòng thành kính trước linh vị thủ lĩnh họ Hoàng.

Đội tế dâng lên hoa thơm, rượu nồng, nước mát, chúc thư tưởng nhớ công đức của Hoàng Công Chát cùng lời cầu nguyện, xin ngài phù hộ cho sơn hà xã tắc mãi được vững bền, mùa màng được bội thu. Các đội múa rồng, múa cờ, trình diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc, tái hiện không khí hào hùng của nghĩa quân xưa kia và biểu dương sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ trước sự tán thưởng của đông đảo bà con nhân dân đến dự lễ hội.

Ông Bùi Hải Bình - Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cho biết: “Lễ hội Thành Bản Phủ không chỉ là hoạt động tín ngưỡng đặc sắc, mà còn là sự kiện văn hóa nhằm tôn vinh, giới thiệu đến du khách thập phương về những nét văn hóa đặc sắc của 11 dân tộc anh em cùng chung sống trên địa bàn huyện. Lễ hội cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Lễ hội là dịp để nhân dân các dân tộc trên địa bàn trong và ngoài huyện Điện Biên có thể giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Đây cũng là cơ hội để quảng bá, tôn vinh bản sắc văn hóa, văn nghệ dân gian và tiềm năng thu hút, phát triển du lịch của huyện cũng như tỉnh Điện Biên”.

Chị Lò Thị Tín - đội trưởng của đội văn nghệ quần chúng bản Bông, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên chia sẻ: “Hàng năm, cứ mỗi dịp sau Tết Nguyên đán, đội văn nghệ lại hăng hái tập luyện các tiết mục văn nghệ đặc sắc để diễn trong chương trình

nghệ thuật quần chúng. Chúng tôi thường lựa chọn các tiết mục múa xòe để thể hiện, đây cũng là cách để gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Thái. Người Thái có câu hát: ‘Không xòe không vui, không xòe cây lúa không trở bông, không xòe cây ngô không ra bắp, không xòe trai gái không thành đôi...’. Vì vậy, trong Lễ hội đền Hoàng Công Chất, không thể nào thiếu đi những điệu xòe Thái”.

Theo ông Lò Văn Hiêng - người dân xã Pom Lót, huyện Điện Biên: “Thành Bản Phủ không chỉ là nơi mọi người đến với tâm linh, mà còn là nơi để các đoàn văn nghệ thể hiện tài năng và giao lưu văn hóa văn nghệ. Năm nào cũng vậy, xã đã cử các đội văn nghệ quần chúng luyện tập để giao lưu; thi đấu các môn thể thao truyền thống”.

Đến nay, Di tích lịch sử Thành Bản Phủ - Đền thờ Hoàng Công Chất là Di tích lịch sử cấp quốc gia và Lễ hội Thành Bản Phủ cũng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nằm trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Lễ hội Thành Bản Phủ năm nay đã quy tụ hàng vạn du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Với cấp ủy, chính quyền huyện Điện Biên thì việc tổ chức các hoạt động trong mùa lễ hội năm nay là cơ hội để quảng bá, tôn vinh bản sắc văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc. Đồng thời, thu hút đầu tư, phát triển văn hóa, du lịch của huyện cũng như tỉnh Điện Biên. Từ đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc để chung tay xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển. Ông Bùi Hải Bình

**013. Xuân Tư/ Lưu giữ nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Lào ở Điện Biên// Sức khỏe & Đời sống.- Số 91.- Ngày 6/6/2024 - Tr.12**

Nằm yên bình bên dòng Nậm Núa, bản Na Sang 1 và 2, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) là nơi sinh sống của gần 200 hộ đồng bào dân tộc Lào. Hiện nay, cộng đồng người dân tộc Lào ở Na Sang vẫn còn lưu giữ nghề truyền thống dệt thổ cẩm.

Ban đầu, người dân chỉ dệt trang phục cho bản thân. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhận thấy nghề dệt không chỉ là bản sắc mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định, nhiều phụ nữ ở đây đã cùng nhau gìn giữ, phát huy nghề truyền thống của dân tộc mình.

Đồng bào Lào ở Na Sang chủ yếu dệt thổ cẩm vào những lúc nông nhàn, sau những vụ mùa bận rộn. Để có được tấm vải thổ cẩm hoàn hảo, những người phụ nữ với đôi tay khéo léo, tỉ mỉ, phải trải qua nhiều công đoạn từ trồng cây bông, thu hoạch bông đến tách hạt sợi bông, sau đó bỏ bông vào quay rồi ngâm trong nước gạo, tới khi sợi bông thật dai mới vót ra cho vào máy quay se thành sợi. Cuối cùng, những bó sợi này được đi qua phiến để kéo thành sợi rồi nhuộm màu bằng các loại cây trên rừng, sau đó mới đến công đoạn dệt để tạo ra những tấm vải nhiều màu sắc với những họa tiết, hoa văn hết sức đặc trưng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Lào.

Bà Lường Thị Un ở bản Na Sang 1 người đã có gần 50 năm gắn bó với nghề dệt thổ cẩm, theo bà Un, nghề dệt thổ cẩm đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo của đôi bàn

tay người phụ nữ. Trong khâu dệt, ban đầu bà phải tập dệt trơn, sau đó mới dệt các loại hoa văn cầu kỳ. Một người mới học cho đến khi biết dệt cơ bản phải mất ít nhất 3 tháng, dệt khoảng 1 năm mới thạo nghề. Trong dệt thổ cẩm của người dân tộc Lào, dệt chân váy là khó nhất. Để có một tấm thổ cẩm đẹp với nhiều loại hoa văn rực rỡ, một phụ nữ Lào phải mất hàng tuần, có khi hàng tháng mới hoàn thành.

Trang phục thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Lào bao gồm: áo, váy, khăn đội đầu, thắt lưng. Tất cả đều bằng vải nhuộm chàm, được thêu nhiều họa tiết hoa văn như hình con voi, con rồng, con chim công, các loại hoa lá... với nhiều màu chỉ, kết hợp khéo léo các sắc màu để nổi bật hoa văn. Mỗi nét hoa văn thổ cẩm trên trang phục của người Lào đều là tinh hoa văn hóa dân gian đã được chọn lọc, gìn giữ và truyền lại qua nhiều đời. Ngoài chức năng làm đẹp, các họa tiết trên trang phục còn mang ý nghĩa bảo vệ sức khỏe cho chính người sử dụng trang phục.

Chị Lò Thị Viên, bản Na Sang 2 cho biết, từ xưa, người dân tộc Lào quan niệm phụ nữ phải biết dệt vải, nếu không biết dệt vải thì sẽ không lấy được chồng. Bởi vậy, người con gái trước khi muốn đi lấy chồng phải biết dệt để sau khi xây dựng gia đình có thể tự tay dệt trang phục cho chồng, cho con. Nhiều cô gái Lào đã được các bà, các mẹ truyền dạy kiến thức nghề dệt từ khi còn nhỏ. Tới khi lớn tuổi, không dệt vải được nữa, họ lại tiếp tục truyền nghề cho con cháu. Cứ như thế, từ đời này sang đời khác, nghề dệt thổ cẩm đã được giữ gìn, bảo tồn, trở thành nghề truyền thống của dân tộc Lào.

Hiện nay, nhiều nghệ nhân dệt thủ công truyền thống ở Na Sang đã lớn tuổi. Trước nguy cơ mai một nghề truyền thống, nhiều người có kinh nghiệm dệt lâu năm trong bản đã và đang tiến hành truyền dạy cho con cháu, với mong muốn gìn giữ, phát huy nghề truyền thống của dân tộc, để đưa các sản phẩm dệt thủ công của người Lào nơi đây trở thành một sản phẩm có thương hiệu.

Chị Hoàng Yên Vy, bản Na Sang 1 chia sẻ, trang phục của dân tộc Lào rất đẹp, nhiều màu sắc, thể hiện được đặc trưng văn hóa. Bởi vậy, thế hệ trẻ như chị cố gắng tiếp nối nghề dệt thổ cẩm truyền thống mà các bậc cao niên trong bản truyền dạy, với mong muốn giữ gìn, bảo tồn nghề truyền thống và tạo thu nhập cho người dân có thể sống, gắn bó được với nghề.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Núa Ngam Trần Phương Nam, để tạo điều kiện giữ gìn và phát huy nghề dệt thủ công truyền thống của người dân tộc Lào, chính quyền xã Núa Ngam đã thành lập Hợp tác xã dệt thổ cẩm Na Sang quy tụ những người biết dệt thổ cẩm trong bản để cùng nhau tạo ra các sản phẩm thổ cẩm Lào đa dạng, bắt mắt và tìm nguồn tiêu thụ. Từ đó, giá trị sản phẩm dệt được nâng lên, một số cơ sở kinh doanh cũng đã tìm đến bản Na Sang để đặt hàng. Thế nhưng, các sản phẩm dệt ở Na Sang vẫn chưa xây dựng được thương hiệu để nhiều nơi trên cả nước biết đến.

Chính quyền xã Núa Ngam đã hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Lào ở Na Sang trở thành sản phẩm OCOP, qua đó góp phần khuyến khích, vận động bà con phát huy nghề dệt truyền thống lâu đời. Đặc biệt, tháng 4/2024 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 952/QĐ-BVHTTDL công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc

gia: Nghệ thuật trang trí trên trang phục người Lào huyện Điện Biên và huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Điều này đã góp phần cổ vũ, động viên người dân tộc Lào thêm tự hào, yêu văn hóa truyền thống, cũng như trang phục truyền thống; ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy nét đẹp riêng có của dân tộc mình, từng bước tạo thành sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trải qua nhiều thế hệ, nghề dệt thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Lào ở Na Sang vẫn được gìn giữ, bảo tồn. Thế nhưng, người dân vẫn chủ yếu dệt lúc nông nhàn, bởi vậy, để trở thành một thương hiệu sản phẩm tạo nên nguồn thu nhập chính cho người dân nơi đây, các cấp, ngành địa phương cần có những cơ chế quan tâm hơn nữa nhằm tạo thương hiệu cho làng nghề, để sản phẩm dệt thủ công của đồng bào Lào ở Na Sang nói riêng và các sản phẩm thủ công của các cộng đồng dân tộc ở Điện Biên nói chung sẽ trở thành những điểm nhấn đối với du khách khi đến với mảnh đất này.

**014. LÊ THÙY/ Đánh thức tiềm năng bản Lòng// Văn hóa.- Số 4051.- Ngày 19/6/2024 - Tr.7**

**Huyện Tuần Giáo (Điện Biên) có hệ thống di sản văn hóa khá phong phú với nhiều loại hình, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Thời gian qua, huyện Tuần Giáo đã và đang khai thác lợi thế này để phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.**

Bản Lòng thuộc xã Tủa Tình, huyện Tuần Giáo với diện tích tự nhiên gần 1.500 ha, cách quốc lộ 6 tuyến đi qua đèo Pha Đin cũ khoảng hơn 5 km về phía Tây Bắc. Đây là không gian sinh hoạt và giao lưu văn hóa cộng đồng của khoảng 100 hộ dân tộc Mông. Với những cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa sẵn có, bản Lòng có tiềm năng lớn để trở thành bản du lịch cộng đồng. Nhận thấy tiềm năng đó, bản Lòng đã và đang hoàn thiện các khâu xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, dự kiến mở cửa đón khách vào cuối năm 2024. Sau khi hoàn thiện, đây sẽ là bản du lịch cộng đồng dân tộc Mông đầu tiên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Với mục tiêu “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, huyện Tuần Giáo đã kêu gọi nhiều nguồn đầu tư, hỗ trợ về cơ sở vật chất, hạ tầng, chú trọng bảo vệ môi trường, nguồn nước và xử lý rác thải sinh hoạt; tổ chức cho người dân tham quan các mô hình du lịch cộng đồng có hiệu quả, thường xuyên tập huấn nâng cao kỹ năng làm du lịch cộng đồng bền vững; vận động các hộ gia đình đồng bào dân tộc Mông tại bản cùng hưởng ứng, tham gia xây dựng bản Du lịch dưới nhiều hình thức; thành lập các đội văn nghệ thôn bản, luyện tập các tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc và các tiết mục dân vũ dân tộc Mông phục vụ du khách cùng giao lưu...

Đến bản Lòng, du khách cũng sẽ được trải nghiệm quy trình hoàn thiện một bộ quần áo dân tộc Mông truyền thống (ngành Mông trắng). Hình thức làm du lịch này đang được Chi hội Phụ nữ bản Lòng vận động hội viên thực hiện. Phân đầu mỗi hộ

gia đình đăng ký làm Du lịch có ít nhất 3 bộ quần áo mới để phục vụ du khách trải nghiệm. Chị Vừ Thị Dừa chia sẻ: “Minh cùng các chị em trong bản cùng may những trang phục dân tộc Mông truyền thống và cùng muốn dạy lại cho con, cháu để gìn giữ nét truyền thống của dân tộc Mông mình”.

Phát triển du lịch không chỉ tạo kinh tế bền vững cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mà còn đánh thức sức sống tiềm tàng của tài nguyên du lịch bản địa. Mô hình này sẽ góp phần nâng cao ý thức xây dựng môi trường văn hóa, cảnh quan văn minh, sạch sẽ, đóng góp tích cực cho việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số qua các lễ hội, trang phục, ẩm thực... nhằm mang đến cho công chúng và du khách những trải nghiệm đặc sắc.

Bên cạnh đó, nguồn thu nhập chính của người dân bản Lòng vẫn là nông nghiệp, trong đó nổi bật với một số sản phẩm OCOP như táo mèo và một số loại nông sản đặc sản như lê và cà phê. Những sản phẩm này sẽ có vai trò quan trọng trong xây dựng chuỗi cung ứng các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ cho bản Lòng khi phát triển du lịch. Các điểm check-in đẹp để thu hút du khách đã và đang được người dân hoàn thiện như điểm ngắm bình minh săn mây, ngắm ruộng bậc thang, khu vực trải nghiệm hoạt động bắt ốc, đường vào hang cộp, đường vào đá mũi rồng...

Phát triển du lịch cộng đồng sẽ mang lại lợi ích kép cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tuần Giáo. Song, phát triển du lịch cộng đồng ở miền núi còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Để phát triển du lịch cộng đồng bền vững, huyện Tuần Giáo đã có kế hoạch xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với cải thiện sinh kế bền vững để khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống bản địa, song song với bảo tồn, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên sẵn có, gắn với bảo vệ môi trường, cũng như bảo đảm hiệu quả kinh doanh. Song, để đưa du lịch cộng đồng bản Lòng vận hành như mục tiêu đề ra, huyện Tuần Giáo cần tiếp tục có sự nghiên cứu cụ thể ở nhiều lĩnh vực như cuộc sống cư dân bản địa, văn hóa, ẩm thực đặc trưng, phong tục, tập quán sinh hoạt... từ đó định hướng các giá trị cốt lõi của cộng đồng, để phát triển du lịch không mang tính “thương mại hóa” vẫn giữ đúng ý nghĩa quảng bá, bảo tồn, phát huy, giữ gìn nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Mông ở địa phương.

#### **015. Ngát xanh Mường Báng// Nhân dân.- Số 25062.- Ngày 23/06/2024 - Tr.1+3**

**Trên suốt chặng đường từ thành phố Điện Biên Phủ đến xã Mường Báng thuộc huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, chúng tôi cảm nhận rõ bầu không khí nóng dần trong cái nắng đầu mùa gay gắt quện lẫn mùi khói đốt nương đặc trưng của vùng đất này. Nhưng khi xe băng qua những chặng đèo dốc lớn, tới địa phận Mường Báng, tất cả dường như dịu lại, sự oi bức phút chốc vơi đi. Chẳng thế mà đồng bào người Thái, H'Mông nơi đây luôn tự hào quê hương mình có diện tích rừng rậm phong phú, nhiều vùng đá tự nhiên có tầng dày hàng trăm mét và văn hóa bản địa vô cùng đặc sắc...**

Điểm nhấn của địa phương là lưu giữ được bản sắc văn hóa, ẩm thực, nghề truyền thống của các dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn. Nên khí hậu mát



mẻ, thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ với rừng thông cổ thụ, các điểm săn mây cùng nhiều lễ hội dân gian phổ biến các làn điệu dân ca, dân vũ độc đáo, Mường Báng khiến du khách đã đến một lần đều khát khao trở lại.

### **Làm cho đất nóng "nở hoa"**

Xã Mường Báng có 3/4 diện tích tự nhiên là đồi, núi cao với độ dốc lớn, cách trung tâm huyện Tủa Chùa 1 km. Xã đông dân cư, với tổng số 1.157 hộ, 5.911 nhân khẩu, sáu dân tộc anh em: Kinh (0,6%); Thái (25,2%); H'Mông (65,1%); Khơ Mú (8,5%); Ê Đê (0,3%) và 0,08% các dân tộc khác sinh sống tại 13 thôn, bản trong đó 10 thôn, bản vùng cao, 3 thôn, bản vùng thấp.

Hình ảnh thơ mộng về Mường Báng được lan truyền suốt thời gian qua chính là những con đường hoa uốn lượn, lung linh khoe sắc dẫn vào các thôn, bản. Dịp này, hoa ban, hoa trâu và các loài hoa khác chỉ còn lác đác, điểm xuyết trên cảnh nhưng vẻ đẹp bình yên của miền đất vẫn vẹn nguyên và đầy lôi cuốn. Con đường liên thôn đang trong giai đoạn hoàn thiện càng khiến bà con thêm phấn khởi. Đó là dấu ấn của lòng quyết tâm, tình đoàn kết để cùng hướng tới sự văn minh, phát triển. Cán bộ xã cho biết, tất cả các hộ dân liên quan tới con đường đều tự nguyện hiến đất để công trình chung của thôn, của xã được hoàn thiện sớm nhất, đẹp nhất, mang lại sự tiện lợi cho nhân dân và chào đón khách xa.

Một vài năm trở lại đây, xác định du lịch cộng đồng như một hướng phát triển đầy tiềm năng, xã Mường Báng đã lựa chọn một số thôn, bản vùng thấp như Phai Tung, Tiên Phong để xây dựng mô hình bản văn hóa để tạo sức hút, phục vụ khách du lịch tốt hơn. Đến nay, cùng với triển khai mô hình homestay phục vụ nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi của khách du lịch trong nước và quốc tế, nhiều hộ dân đã chủ động nâng cấp, cải tạo nhà sàn của gia đình theo hướng vừa đáp ứng nhu cầu du khách, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Ở hai thôn, bản nêu trên, bà con dân tộc Thái chiếm tỷ lệ cao, khi đến đây, du khách sẽ được khám phá trải nghiệm thực tế sinh hoạt, lao động sản xuất của dân tộc Thái; trực tiếp tham gia chế biến món ăn, giao lưu văn hóa văn nghệ, thưởng thức ẩm thực địa phương...

Bản Phai Tung có bốn hộ đang kinh doanh dịch vụ lưu trú gồm: Lò Văn Giót (Homestay Phương Đông), Mào Văn Bồn (Homestay Bằng An), Điều Chính Thủy (Homestay Quốc Khánh), Lò Văn Quyến (Homestay Quyến Choi). Lần lượt dừng chân tại các homestay, chúng tôi cảm nhận được sự khang trang của nhà cửa, công trình vệ sinh cũng như cách đầu tư trong trang trí cây cảnh, các vật dụng truyền thống với đời sống của đồng bào. Mới đi vào hoạt động chưa lâu, song, các homestay đã đón nhiều đoàn khách, trong đó sự hài lòng thông qua phản hồi là không gian thoáng đãng, trong lành và ẩm thực phong phú.

Rời Phai Tung, chúng tôi theo chân cán bộ xã đến thôn Súng Ún - nơi quy tụ chủ yếu của đồng bào H'Mông, cũng là niềm tự hào của nhân dân bởi ở đây có các nghệ nhân khèn nức tiếng miền Tây Bắc. Từ con đường dốc cheo leo xuyên bản, chúng tôi đã nghe thấy điệu khèn da diết, vang vọng. Hỏi bà con, mọi người chỉ về một nóc nhà đang phát phơ làn khói bếp, xa xa thấy bóng dáng người phụ nữ H'Mông đang cắm cùi thêu hoa văn xanh, đỏ rực rỡ dưới ánh nắng chan hòa. Đó là nhà của nghệ nhân trẻ Chang A Vàng (sinh năm 1985). Vừa mời khách vào nhà, anh

vừa khoe: "Minh thuộc biết bao nhiêu bài khèn, đêm không nổi, thổi không hết". Bó anh - ông Chang A Phộng - cũng là nghệ nhân làm khèn và em trai Vàng là Chang A Chu (sinh năm 2001) đang tiếp nối truyền thống gia đình. Anh kể, lúc 10 tuổi đã bắt đầu làm khèn. Vừa làm khèn, vừa thổi khèn. Lúc buồn thổi điệu buồn, vui thổi điệu vui, bản có lẽ lạt gì cũng mang khèn đến thổi. Bây giờ, người biết làm khèn không nhiều, người thổi được những bài mang tính lễ nghi, tín ngưỡng càng ít nữa.

Khèn Mông độc đáo bởi hình dáng, cấu tạo và độ vang vọng của âm thanh. Mỗi chiếc khèn Mông thường có 6 ống làm từ một loại trúc gắn trên một cái bầu thường bằng gỗ pơ mu khoét rỗng, kết nối bằng nhựa cây và vỏ cây đào rừng. Chi tiết quan trọng nhất "lưỡi gà" làm bằng đồng, mà chỉ những người thợ tinh tế mới chế tạo sắc nét, chuẩn mực được, để âm thanh của khèn đạt nhất. Mọi công đoạn làm khèn đều được chế tác thủ công, không có quy chuẩn chung. Các nghệ nhân đo bằng tay, ngắm bằng mắt và cảm giác của riêng mình. Để có chiếc khèn ưng ý, thổi được đúng các làn điệu dân ca H'Mông, cần sự khéo léo, kiên nhẫn, kinh nghiệm và tài hoa. Dù đi đâu, người đàn ông H'Mông cũng luôn mang theo khèn bên mình. Khèn còn xuất hiện ở trong những ngày Tết đến, xuân về khi hoa mơ, hoa mận, hoa ban bung nở khắp núi rừng.

"Con trai thổi khèn hay, nhảy đẹp thì mới có nhiều con gái thích", Chang A Vàng nháy mắt tinh nghịch nói với khách xa. Bây giờ, vợ anh là Thào Thị Chư đang ngồi thêu bên bếp. Căn bếp nhìn ra khoảng không gian mênh mông. Phía này, lúa đã lên xanh. Phía kia, những vạt nương vừa đốt còn vương khói. Ngày nối ngày, mùa nối mùa trong bình yên, hy vọng.

Chang A Vàng hồ hởi khoe, những lúc nông nhàn, mỗi tháng anh làm được 6-7 chiếc khèn, giá trị mỗi chiếc vài triệu đồng, có chiếc đặc biệt thì cao hơn và nhiều lần sang tận Sìn Hồ (Lai Châu) bán. Anh tự hào bởi ở nơi xa xôi ấy, có những hộ gia đình bảy người đàn ông thì tất cả đều biết đến khèn của mình. Cách nhà Vàng một đoạn, em trai anh - Chang A Chu đang gửi nước từ khe lên nhà. Mùa khô nào bà con cũng cực nhọc và nhằn nại như thế...

### **Cần phát triển đa dạng hơn**

Mỗi dân tộc ở xã Mường Báng đều có bản sắc văn hóa riêng. Trong đó tiêu biểu nhất là bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc H'Mông với lễ hội xuân hằng năm, hội chọi dê, bảo tồn được các nghề thủ công truyền thống (rèn, làm khèn, thêu...); các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc Thái trắng, Khơ Mú và kho tàng tri thức dân gian đồ sộ, gồm: chữ viết, các bài thuốc dân gian, sản vật vùng cao nổi tiếng (rượu Mông pê, dê núi đá, lợn cắp nách, gà đen, khoai sọ tím, đậu huyết rồng...) Nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân địa phương về phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới đang ngày càng được nâng lên. Dù vậy, mô hình homestay vẫn đang vận hành theo hình thức tự phát, nhiều khi chưa đáp ứng yêu cầu của du khách và thân thiện, hài hòa với cảnh quan chung quanh.

Để phát triển xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với các yếu tố lịch sử, văn hóa cần bảo đảm bốn chủ thể cùng tham gia: người dân (trực tiếp xây dựng sản phẩm, tổ chức phục vụ khách...), chuyên gia (tư vấn mô hình, định hướng sản phẩm, thị trường, công tác đào tạo...), Nhà nước (quản lý về chất lượng, quy mô, hỗ trợ vốn,

bảo đảm an ninh...) và sự chung tay của doanh nghiệp lữ hành (đầu tư, chia sẻ lợi nhuận thỏa đáng...).

Theo các chuyên gia, những địa phương giàu tiềm năng như xã Mường Báng muốn xây dựng mô hình du lịch cộng đồng phát triển cần giữ nguyên gốc, nguyên sơ, chân thực của văn hóa bản địa, bởi đó là giá trị cốt lõi của cộng đồng. Khảo sát thực tế cho thấy, để thu hút được du khách tham gia du lịch cộng đồng thì người dân địa phương phải giữ nếp sinh hoạt truyền thống của địa phương, ví như truyền thống canh tác nông nghiệp, phát triển nghề thủ công, giữ nét đẹp trao đổi sản phẩm canh tác, chăn nuôi... Trong điều kiện còn khó khăn, nếu du lịch cộng đồng phải tận dụng chính cơ sở vật chất của người dân thì chính quyền cần có chính sách hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghiệp vụ, tổ chức các chương trình quảng bá, xây dựng sản phẩm...

Có thể nói thời gian qua, mô hình du lịch cộng đồng ở xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa đã có bước phát triển tích cực, từ đó đã tạo bước chuyển biến trong công tác đầu tư, khai thác du lịch đúng định hướng. Khi có chủ trương tổ chức các tour du lịch cộng đồng, người dân nơi đây rất thích thú và khẳng định ủng hộ đầu tư phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương mình. Phần lớn bà con đều sẵn sàng cho khách du lịch cư trú tại nhà mình. Không chỉ có giá trị về mặt kinh tế, điều quan trọng nhất chính là hoạt động du lịch cộng đồng đã giúp người dân thật sự hiểu và trân trọng bản sắc văn hóa của chính cộng đồng mình bởi đó là vốn để phát triển du lịch.

**016. Bích Nguyên/ Nỗ lực xóa bỏ tà đạo trên vùng biên Điện Biên// <https://www.bienphong.com.vn>.- Ngày 17/06/2024**

**Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân, các đối tượng xấu đẩy mạnh hoạt động truyền đạo trái phép với những luận điệu phi lý, sai trái tại các thôn, bản xa xôi trên địa bàn các huyện biên giới của tỉnh Điện Biên. Hoạt động sai trái của các đối tượng tuyên truyền tà đạo không chỉ làm cho đời sống tinh thần và vật chất của đồng bào bị xáo trộn mà còn kích động thù hằn dân tộc, biến mâu thuẫn nhỏ thành mâu thuẫn lớn, xúi giục người dân chống lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.**

### **Bài 1: Hoạt động tôn giáo diễn biến phức tạp**

**Khu vực biên giới tỉnh Điện Biên gồm 4 huyện, 29 xã; 300 thôn, bản và 3 tổ dân cư, có 16 dân tộc sinh sống với tổng dân số hơn 27.800 hộ/hơn 134.000 khẩu thuộc nhiều thành phần dân tộc khác nhau, trong đó, dân tộc Mông chiếm 49,5%, dân tộc Thái chiếm 23,4%, còn lại là các dân tộc khác. Trong những năm qua, hoạt động tôn giáo trên địa bàn biên giới Điện Biên diễn biến phức tạp do mâu thuẫn trong nội bộ các tôn giáo và hoạt động của một số tà đạo.**

### **Tình hình chung về hoạt động tôn giáo ở khu vực biên giới**

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy BDBP Điện Biên, hoạt động tôn giáo trên địa bàn khu vực biên giới Điện Biên tập trung ở 22/29 xã thuộc địa bàn 13/17 đồn Biên phòng (BP) gồm 4 tôn giáo chính: Phật giáo, Công giáo, Tin lành và Cơ đốc Phúc lâm với tổng số 6.283 hộ/hơn 34.700 tín đồ, sinh hoạt tập trung ở 150 điểm nhóm,

trong đó, 136 điểm nhóm được cấp giấy chứng nhận sinh hoạt, số tín đồ người Mông là hơn 32.000 người.

Cụ thể: Phật giáo có 13 tăng y, phật tử chùa Linh Quang thuộc xã Thanh Nưa, điểm tâm linh Linh Sơn thuộc xã Thanh Luông, huyện Điện Biên. Công giáo có 324 hộ/hơn 2.000 tín đồ, sinh hoạt tại 6 cơ sở thờ tự thuộc 6 xã: Leng Su Sìn, Chung Chải, Mường Nhé (huyện Mường Nhé); Na Cô Sa, Nà Búng, Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ). Đạo Tin lành có hơn 5.770 hộ/hơn 31.200 tín đồ sinh hoạt tại 136 điểm nhóm thuộc 19 xã của 4 huyện biên giới (gồm 7 hệ phái: Tin lành Việt Nam miền Bắc; Liên hữu Cơ đốc; Truyền giảng phúc âm; Nước hàng sòng; Tin lành Báp Tít; Phúc âm ngũ tuần và Liên đoàn Truyền giáo Phúc âm). Đạo Cơ đốc Phục lâm Việt Nam có hơn 700 tín đồ sinh hoạt tại 6 điểm nhóm.

Một số hệ phái tôn giáo trên địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên đã đề nghị chính quyền địa phương công nhận, cấp phép thành lập các tổ chức tôn giáo ở cơ sở như Giáo xứ Nậm Pồ, Ban đại diện Tin lành Việt Nam miền Bắc tỉnh Điện Biên. Việc chia tách, chuyển sinh hoạt sang hệ phái tôn giáo khác của một số điểm nhóm, tín đồ vẫn thường xuyên diễn ra.

### **Nhận diện các hoạt động tà đạo**

Bên cạnh những hoạt động tôn giáo thuần túy, hoạt động theo quy định của pháp luật, tại địa bàn BP tỉnh Điện Biên xuất hiện sự xâm nhập, hoạt động của một số tà đạo, đạo lạ. Nổi lên là tà đạo Bà cô Dợ với 15 hộ/106 khẩu (địa bàn Đồn BP Leng Su Sìn, Nậm Kè, Nậm Nhừ, Mường Mươn); Lời sự sống Việt Nam có 27 hộ/143 khẩu tham gia (địa bàn Đồn BP Nậm Nhừ, Na Cô Sa, Si Pha Phìn, Mường Mươn); Hoa Long 17 hộ/50 khẩu tham gia, Pháp Luân Công 20 khẩu; 4 hộ/6 khẩu theo đạo lạ "Nhân chứng Giê-hô-va" (địa bàn Đồn BP Mường Nhé, Na Cô Sa); 7 hộ/46 khẩu theo đạo lạ "Ân điển cứu rỗi" (địa bàn Đồn BP Nậm Kè). Đây là số liệu thống kê đầu năm 2023. Nội dung tuyên truyền của các tà đạo này là mê tín dị đoan, đả kích các tôn giáo chính thống, tô vẽ ra nhân vật vua Mông, kích động tư tưởng li khai, tự trị đòi thành lập Nhà nước Mông nhằm thực hiện âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định an ninh chính trị.

Trong đó, phức tạp nhất là đạo Bà cô Dợ hoạt động mang màu sắc chính trị do một số đối tượng ở nước ngoài cầm đầu nhằm tuyên truyền, lôi kéo, tập hợp lực lượng, lập "Nhà nước Mông". Theo tài liệu của các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên, đạo Bà cô Dợ còn gọi là "Đức chúa trời yêu thương chúng ta" do Vừ Thị Dợ, sinh năm 1978, người Mông, sinh sống tại bang Wisconsin, Mỹ cầm đầu, sáng lập và chỉ đạo hoạt động. Gia đình của bà Dợ nguyên là thành viên của Hội thánh liên hiệp ân điển Hmông (CM&A) từ tháng 3/1999 đến tháng 5/2012.

Trong thời gian đó, bà Dợ đã có những phát ngôn sai lệch trên mạng xã hội. Do đó, ngày 17/3/2012, các trưởng lão của hội thánh đã mời bà đến để nói về các giáo lý sai lệch mà bà đã công bố trên các mạng xã hội nhưng bà không hợp tác. Sau đó, hội thánh lại cử một Ủy ban đặc biệt để giúp bà ra khỏi tà giáo, tuy nhiên, bà Dợ vẫn không hợp tác. Vào ngày 29/5/2012, Hội thánh liên hiệp ân điển Hmông công bố quyết định "bà Dợ và gia đình không còn là thành viên của Hội thánh liên hiệp ân điển Hmông".

Thực tế, trong nhiều năm qua, bà Dợ xuyên tạc kinh thánh, thường xuyên tán phát các thông tin sai lệch, hoang đường trên các trang mạng xã hội để lôi kéo tín đồ. Vừ Thị Dợ kể rằng, năm 2000, bà đi ngủ và mơ thấy có người phụ nữ nói là sẽ giết bà Dợ trong năm 2000, rồi sau đó đưa bà Dợ đi gặp chúa. Khi lên trời gặp chúa về, tự dung bà Dợ mang bầu và sinh con. Hiện nay, con trai Dợ đã được 22 tuổi và có thể biết hết mọi thứ diễn ra trong tương lai như: Người Mông sẽ bị các dân tộc khác lột da và bị giết như ngày xưa ở Trung Quốc, nên chúa mới chọn sinh ra trong người Mông (Nu Si Lông, con bà Dợ) để giúp đỡ, giải quyết vấn đề của người Mông.

Cụ thể, Vừ Thị Dợ tự nhận mình là người đẻ ra Chúa Giê-su tái lâm, đưa con thứ 5 của bà là Cú A Lông (Nữ Si Lông), sinh ngày 23/11/2000, chính là Chúa Giê-su tái lâm lần thứ 2. Đây là điều bịa đặt trắng trợn bởi trong Kinh thánh không hề có ghi chép Chúa Giê-su sẽ tái lâm trong hình hài của một đứa trẻ. Thực tế, tà đạo Bà cô Dợ không có hiến chương, điều lệ rõ ràng. Giáo lý của tà đạo này chủ yếu cóp nhặt, trích dẫn, xuyên tạc Kinh thánh Tân ước, Cựu ước của đạo Tin lành để sinh hoạt và truyền đạo trái phép. Lời tuyên truyền của Bà cô Dợ là một tà thuyết, mang màu sắc mê tín dị đoan và dối trá, lừa đảo mọi người.

Cơ quan Công an tỉnh Điện Biên cho biết, những luận điệu tuyên truyền của Vừ Thị Dợ và các đối tượng trong nhóm Bà cô Dợ không những có tính chất tà giáo, mà còn thể hiện rõ bản chất phản động, tuyên truyền, lôi kéo người theo tà đạo với mục đích tập hợp lực lượng để hoạt động “ly khai”, “tự trị” thành lập nhà nước riêng của người Mông. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Ngoài những tà đạo xâm nhập vào địa bàn biên giới Điện Biên từ trước, còn có một số đạo lạ, tà đạo mới xuất hiện như: Tia chớp phương Đông; Đức chúa trời toàn năng; An bình hạnh phúc; Tin lành Mông (do đối tượng Mùa Nỏ Cò, người Mông, quốc tịch Mỹ cầm đầu)... cũng tích cực lôi kéo, móc nối phát triển tín đồ.

**017. Bích Nguyên/ Nỗ lực xóa bỏ tà đạo trên vùng biên Điện Biên - Bài 2: Tà đạo len lỏi vào các thôn, bản xa xôi// An ninh biên giới.- Số 25.-Ngày 23/6/2024 - Tr.8**

**Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phần tử phản động đã tận dụng ưu thế kết nối không giới hạn về không gian, thời gian, tốc độ lan tỏa nhanh của Internet và mạng xã hội, truyền bá tư tưởng tà đạo tới tận các thôn, bản biên giới tỉnh Điện Biên. Chúng thường xuyên rao giảng những thông tin sai sự thật, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền; xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam, gây mâu thuẫn, phân biệt tôn giáo, kêu gọi kích động chia rẽ dân tộc, tôn giáo, tạo thành các “điểm nóng”. Đối tượng chủ chốt hầu hết ở nước ngoài, chỉ đạo phần tử phản động trong nước và trực tiếp truyền đạo trái phép qua các phòng họp online thông qua ứng dụng Zoom, Facebook, Zalo, Telegram...**

### **Lén lút hoạt động**

Thực tế cho thấy, trong những năm qua, các đối tượng phản động, thù địch thường xuyên lợi dụng tôn giáo, lôi kéo người dân tham gia tà đạo nhằm gia tăng số lượng tín đồ, mở rộng mạng lưới. Hoạt động truyền đạo trái phép, đặc biệt là hoạt động tà đạo đang tạo nên những “điểm nóng”, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Trong đó, tà đạo Bà cô Dợ có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Bộ Chỉ huy BDBP Điện Biên cho biết, riêng về tà đạo Bà cô Dợ, tính đến đầu năm 2023, trên địa bàn các xã biên giới đã hình thành 7 điểm nhóm, có 15 hộ sinh hoạt lén lút tại các thôn bản thuộc địa bàn các Đồn Biên phòng (BP): Leng Su Sìn, Nậm Kè, Nậm Nhù, Mường Mươn.

Ngoài đạo Bà cô Dợ, tại khu vực biên giới Điện Biên còn có một số đạo lạ khác đang lén lút hoạt động như: Lời sự sống Việt Nam (địa bàn Đồn BP: Na Cô Sa, Nậm Nhù, Si Pha Phìn, Mường Mươn); đạo Hoa Long (địa bàn Đồn BP Thanh Luông); Pháp Luân Công (địa bàn Đồn BP: Thanh Luông, Mường Nhà, Pa Thơm); đạo Ân điển cứu rỗi (địa bàn Đồn BP Nậm Kè); “Đức chúa trời toàn năng”...

Chúng tôi tới công tác tại Đồn BP Leng Su Sìn trong bối cảnh đơn vị đang nỗ lực vận động nhân dân sinh hoạt tôn giáo đúng với chính sách, pháp luật của Nhà nước. Theo những người lính ở đây, từ giữa năm 2023 trở về trước, vấn đề nan giải và phức tạp nhất là hoạt động của tà đạo Bà cô Dợ. Các đối tượng thường mở các phòng zoom để tuyên truyền đạo, hướng dẫn người dân cách chống đối chính quyền, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồn BP Leng Su Sìn quản lý hai xã biên giới Chung Chải và Leng Su Sìn với hơn 9.400 nhân khẩu thuộc 6 dân tộc, đa số là người Mông. Đồng bào sinh hoạt tôn giáo theo đạo Tin lành và Truyền giáo phúc âm. Dù chỉ có 3 hộ/18 khẩu và 1 cá nhân theo hai tà đạo Bà cô Dợ và Tia chớp Phương Đông nhưng đã trở thành “điểm nóng” của xã. Đồn BP Leng Su Sìn và các lực lượng chức năng cùng chính quyền xã đã phải rất vất vả mới ổn định được tình hình địa bàn.

Ông Pờ Xè Chừ, Bí thư Đảng ủy xã Chung Chải cho biết, nhận thức của một bộ phận người dân trên địa bàn xã còn rất hạn chế. Lợi dụng điều này, một số đối tượng người Mông ở nước ngoài đã kêu gọi trên các nền tảng mạng xã hội và Internet, vận động người Mông theo đạo Bà cô Dợ. Các đối tượng cầm đầu sử dụng nội dung Kinh thánh của đạo Tin lành cải biến đi theo ý của họ, tổ chức giảng dạy, truyền đạo trên nền tảng Zoom. Nội dung chủ yếu là hướng dẫn cách chống đối chính quyền địa phương, lôi kéo, tập hợp lực lượng lập “Nhà nước Mông”. Bà cô Dợ lớn tiếng tuyên bố những điều phi lý: “Tôi sẽ giải cứu người Mông khỏi sự hành hạ của các dân tộc khác và thành lập vương quốc Mông”, vẽ ra ảo tưởng theo Chúa không làm cũng có ăn, hàng ngày chỉ cần ngồi cầu nguyện, chết sẽ được lên thiên đường, được Chúa che chở...

### **Bỏ làm ăn để nghe thuyết giảng tà đạo online**

Theo chân cán bộ BP, chúng tôi tới bản Cà Là Pá 1, xã Leng Su Sìn – nơi từng là điểm nóng về di cư trái phép và truyền đạo bất hợp pháp. Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, người dân từ nơi khác di cư về đây đã được bố trí đất ở tái định cư, ổn định sản xuất và sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật. Anh Sùng A Sin, người Mông, sinh năm 1996 cho biết: “Chúng tôi cảm ơn Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi ổn định cuộc sống, được sinh hoạt tôn giáo theo mong muốn”.

Trưởng bản Cà Là Pá 1 Sùng A Tủa cũng là một người dân di cư về đây tìm cuộc sống mới. Khi tới đây, trong tay anh không có tài sản, không có đất làm ăn.

Thực hiện công tác ổn định đồng bào Mông di cư, anh Tủa được chính quyền bố trí 3ha đất nương, nuôi thêm trâu bò. Anh Tủa chia sẻ: “So với trước đây, cuộc sống của gia đình tôi tốt hơn rất nhiều. Con tôi được đi học. Nhà nước cấp cho thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh miễn phí. Chúng tôi còn được Nhà nước hỗ trợ cây, con giống để phát triển sản xuất. Tôi và bà con trong bản đều yên ổn làm ăn”.

Về chuyện sinh hoạt tôn giáo, anh Tủa cho hay: “Đa số bà con trong bản theo đạo Tin lành, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước. Chúng tôi bảo nhau không nghe, không tin theo kẻ xấu, chỉ làm những việc tốt như lời Chúa dạy và chấp hành pháp luật của Nhà nước. Thế nhưng một số ít người dân trong bản vẫn bị đối tượng xấu lôi kéo theo các loại đạo không được Nhà nước công nhận, làm ảnh hưởng đến cả bản”.

Người mà Trưởng bản Tủa nhắc đến là chị Giàng Thị Cú, sinh năm 1999, vợ của anh Sin. Chị Cú thông qua mạng xã hội đã bị lôi kéo theo tà đạo “Tia chớp Phương Đông” từ năm 2022, sinh hoạt online qua phòng Zoom. Anh Sin kể: “Từ ngày theo tà đạo này, nó bỏ bê nương rẫy, cả ngày chỉ ngồi nghe giảng đạo, không làm bất cứ việc gì. Tôi khuyên can mãi không được”. Không bỏ cuộc, cán bộ bản và chính quyền xã đã phối hợp với cán bộ BP kiên trì vận động thuyết phục, đến nay, chị Cú đã bỏ tà đạo này.

Chúng tôi được biết, thời gian qua, Đoàn BP Leng Su Sìn đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 160 của huyện Mường Nhé và các lực lượng chức năng kiên trì tuyên truyền, định hướng người dân tham gia sinh hoạt tôn giáo đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời triển khai các biện pháp kiên quyết xóa bỏ tà đạo, làm trong sạch địa bàn. Theo những người lính BP, công việc này thực sự rất khó khăn. BDBP phải kiên trì đến từng hộ theo tà đạo giáo dục, vận động nhiều lần để bà con nhận rõ những điều phi lý, không đúng sự thật trong nội dung tuyên truyền của tà đạo cũng như hiểu đúng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cũng như những chính sách của Nhà nước về hoạt động tôn giáo. Đồng thời, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản trong việc vận động người dân từ bỏ tà đạo, đạo lạ, không nghe lời kẻ xấu gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, đến nay, các hộ dân nói trên đã cam kết từ bỏ tà đạo Bà cô Dọ và Tia chớp Phương Đông.

### **018. Bích Nguyên/ Nỗ lực xóa bỏ tà đạo trên vùng biên Điện Biên - Bài 3: Nguy cơ mất đoàn kết dân tộc vì tà đạo// An ninh biên giới.- Số 26.- Ngày 30/6/2024 - Tr.8**

**Cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Điện Biên đã không ít lần bị “xáo trộn” vì hoạt động của các loại tà đạo. Không chỉ làm cho người dân mơ hồ, phân tâm trong lao động sản xuất, hoạt động truyền bá các loại tà đạo đã gây ra những bất ổn trong tư tưởng nhân dân, thậm chí có mầm mống làm chia rẽ tình đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc thiểu số nơi đây.**

#### **Xáo trộn vì tà đạo**

Thực tế cho thấy, hoạt động của các loại tà đạo là một trong những nguyên nhân làm trầm trọng thêm tình trạng di cư tự do, phá rừng làm rẫy, gia tăng các vụ việc gây rối an ninh trật tự, chống đối việc thực hiện các chủ trương, chính sách

của Đảng, Nhà nước. Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến hoạt động thành lập nhà nước riêng của người Mông, tuyên truyền tà đạo. Trong quá trình tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tà đạo, các đối tượng cầm đầu đều lợi dụng giáo lý, thần quyền tôn giáo và xuyên tạc Kinh thánh... Điển hình là các vụ việc như: Vụ tụ tập phá rối an ninh tại bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé (tháng 5/2011); vụ tập kích vào tổ công tác liên ngành Công an, Quân đội (tháng 10/2012); hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân do đối tượng Sùng A Sinh ở bản Huổi Chạ, xã Nậm Vì và Lầu A Lệnh ở xã Mường Tong cầm đầu. Những hoạt động này vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng và các đối tượng cầm đầu đã bị tòa án tuyên xử phạt mức án chung thân như Giàng Pà Tình, Sùng A Sinh, Lầu A Lệnh, Thào A Chính, Vừ A Phủ...

Nhắc đến địa danh Huổi Khon, hẳn nhiều người vẫn nhớ hàng ngàn người Mông từ khắp nơi bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động đã đổ về đây để thành lập cái gọi là “Nhà nước Mông” gây mất an ninh trật tự. Đến khi không thấy vua Mông xuất hiện, chỉ thấy khổ sở, bệnh tật, người dân mới biết mình bị lừa phỉnh và tự động quay trở về quê hương. Huổi Khon bây giờ được tách thành bản Huổi Khon 1 và Huổi Khon 2. Các thiết chế văn hóa, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng cơ bản. Nhiều ngôi nhà khang trang mọc lên thay cho những mái nhà lụp xụp trước đây. Đời sống của người dân từng bước được nâng lên

Chúng tôi tới nhà Trưởng bản Huổi Khon 1 Vàng A Chơ đúng bà con đang tập trung tại đây để triển khai các chính sách hỗ trợ hộ nghèo của Nhà nước. Hỏi chuyện năm xưa, ai cũng bảo, chỉ vì những đối tượng xấu mà cả bản đã bị ảnh hưởng. Người dân ở xa nghe theo bọn xấu kéo nhau đến đây dựng lều, ăn ở khổ sở. Những tên cầm đầu còn rào bản, tổ chức tuần tra, không cho ai ra vào bản. Cả bản Huổi Khon chỉ có 4 hộ tin theo bọn chúng, còn lại, chúng tôi đều không tham gia vào những việc xằng bậy đó. Chúng bảo vua Mông sẽ về đón người Mông đi, không cần làm cũng có ăn. “Chúng tôi nhận thấy không có vua Mông nào cả, bọn xấu chỉ tuyên truyền lừa bịp để phục vụ mục đích xấu xa của chúng. Chỉ có Đảng và Nhà nước là luôn quan tâm tới người Mông và đồng bào các dân tộc khác sinh sống ở đây” – ông Sùng A Kỷ, Trưởng ban Công tác mặt trận bản Huổi Khon 1 chia sẻ.

Ông Kỷ bảo rằng, bà con trong bản theo đạo Liên hữu cơ đốc và được Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh hoạt. Chủ nhật hàng tuần, người dân tập trung tại nhà cầu nguyện nghe giảng Kinh thánh, chia sẻ những điều hay, lẽ phải, cũng như kinh nghiệm phát triển sản xuất.

Ông Kỷ cho biết thêm, trước đây, có vài hộ theo tà đạo Bà cô Dợ. Theo cách nói của ông, đây không phải là đạo chính thống, không có đầu, không có đuôi, không có nguồn gốc, không có mục sư. “Việc theo đạo lạ, tà đạo dễ khiến người ta bị xui khiến, lôi kéo làm những việc sai trái, gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần đoàn kết, an ninh trật tự của bản. Tôi cùng với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương đã vận động các hộ dân đó từ bỏ tà đạo này quay về với chính đạo, cùng với bà con trong bản đoàn kết, chăm chỉ làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no” – ông Kỷ chia sẻ.

### **Mong người dân tỉnh táo đi theo chính đạo**



Khi mặt trời đứng bóng, chúng tôi đặt chân tới bản Huổi Khon 2. Dẫu vẫn còn khó khăn khi so với ngày mới thành lập, đời sống của 48 hộ dân nơi đây đã được nâng lên rất nhiều. “Trước đây, hầu hết bà con trong bản đều ở trong nhà nhỏ, đường sá đi lại khó khăn. Bây giờ, bà con đều làm nhà lớn để ở, có nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, kho để đồ riêng. Nhà nào cũng có bồn chứa nước sinh hoạt. Bà con ai cũng tin tưởng, đồng lòng thực hiện các chính sách của Nhà nước” – Trưởng bản Thào A Da chia sẻ. Điều khiến anh Da trăn trở, lo lắng là nguy cơ mất đoàn kết trong cộng đồng chỉ vì một số ít hộ dân nghe lời dụ dỗ của kẻ xấu đi theo tà đạo Bà cô Dợ. Họ được những người sinh sống ở nước ngoài gửi tiền về cho mua điện thoại để sinh hoạt họp nhóm trên mạng xã hội. “Đạo Bà cô Dợ này có nhiều lời giảng dạy sai với lịch sử và hiện thực. Bà Dợ khẳng định, Chúa Giê Su tái sinh vào con trai bà, đạo Tin lành là đạo giả, đạo của bà mới là đạo chính thống. Đây là sự lừa bịp và xúc phạm đến những người tin theo Chúa” – anh Da bức xúc nói.

Theo lời anh Da, người dân ở Huổi Khon 2 vốn tín Chúa, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, nhưng từ khi đạo Bà cô Dợ xuất hiện đã gây chia rẽ trong quan hệ họ hàng, thân tộc và người dân trong bản với nhau. “Truyền thống của người Mông chúng tôi là luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau. Nhà nào có việc tang ma hay cưới hỏi, mọi người đều tới hỗ trợ, chia sẻ. Thế nhưng, từ ngày tà đạo Bà cô Dợ xâm nhập vào bản, tinh thần đoàn kết của chúng tôi đã bị ảnh hưởng. Những người theo Bà cô Dợ không tham gia họp bản và các sinh hoạt chung khác. Khi bản tổ chức bữa cơm ăn chung trong các dịp lễ tết, ngày kỷ niệm..., họ đều từ chối tham gia. Tới nhà vận động thì họ nói rằng, Bà cô Dợ bảo là theo đạo của bà phải kiêng không giúp người đạo khác, không được ăn cơm cùng, ngay cả với anh em trong dòng họ. Thậm chí, người trong dòng họ của họ bị ốm đau, bệnh tật, dựng nhà hay làm cỗ, họ cũng không tới giúp. Vì thế mà mối quan hệ đoàn kết trong bản không được như trước đây” - anh Da cho biết.

Nhận thấy tà đạo Bà cô Dợ tác động gây chia rẽ trong nhân dân, anh Da thường xuyên nhắc nhở bà con trong bản kính Chúa, lựa đức tin đúng đắn, không nghe kẻ xấu, đồng thời, tới tận nhà vận động người theo tà đạo Bà cô Dợ quay về với đạo chính thống. Anh Da chia sẻ: “Tôi thường nói với bà con, mình là công dân của nước Việt Nam, là tín đồ theo đạo chính thống phải chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo. Quan trọng nhất là không theo tà đạo, nhất là đạo Bà cô Dợ. Bây giờ, trên mạng xã hội tuyên truyền đạo trái phép rất nhiều, bà con mình cần phân biệt đúng sai, không kết bạn, không tiếp cận các trang tin lạ để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo làm điều sai trái, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự, sự đoàn kết trong bản. Bà con phải cố gắng cho con cháu đi học để có kiến thức, phần đầu sản xuất, gìn giữ văn hóa truyền thống”.

Điều đáng mừng là thông qua nỗ lực tuyên truyền, vận động của Đoàn Biên phòng Nậm Kè và chính quyền địa phương, đến nay, 8 hộ dân trên địa bàn đã từ bỏ tà đạo Bà cô Dợ, quay lại sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật.

**019. Quốc Tiệp/ Khởi tố nghi phạm dùng súng kíp sát hại vợ// Đời sống & Pháp luật.- Số 137.- Ngày 3-8/6/2024 - Tr.23**

Công an huyện Mường Chà (Điện Biên) vừa khởi tố, tạm giam Sùng Khoa Chia để điều tra hành vi dùng súng kíp giết vợ.

Tối ngày 11/5, Công an huyện Mường Chà nhận được tin báo về việc chị Hồ Thị D. bị súng bắn tại nhà riêng ở bản Phi 2, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà. Ngay sau xuống hiện trường, cơ quan công an đã đưa chị D. đi cấp cứu, đồng thời tiến hành vây bắt đối tượng nghi vấn là Sùng Khoa Chia.

Chia khai do mâu thuẫn gia đình, Chia đã nhiều lần hành hung, đe dọa làm chị D. sợ hãi bỏ lên lán nương cách nhà 100m để ở. Thời gian gần đây, Chia bị ốm, không có người chăm sóc nên nảy sinh ý định giết vợ. Vốn làm nghề thầy cúng, Chia đã tự chế tạo khẩu súng kíp để sử dụng khi “làm lý” cho người dân khi có nhu cầu.

Vào 19h ngày 11/5, Chia phát hiện chị D. về nhà lấy đồ nên lấy khẩu súng kíp đã sẵn đạn hướng về phía chị D. nổ súng. May mắn do đường đạn Chia bắn về phía chị D. không chính xác và được cấp cứu kịp thời nên chị D. đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

## **020. Khánh Ngân/ Bắt phiên dịch viên kiêm "nghề" mua bán người// Đòi sống & Pháp luật.- Số 138.- Ngày 3-8/6/2024 - Tr.17**

**Các đối tượng thỏa thuận, nếu đưa được một người sang Lào, Lò Thúy Ngân sẽ nhận ngay 2.000 tệ (khoảng 6 triệu đồng tiền Việt Nam).**

Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can đối với Lò Thúy Ngân (SN 1999, ở xã Noong Luống, huyện Điện Biên) về hành vi mua bán người.

Trước đó, qua công tác bám nắm địa bàn và nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, đầu tháng 5/2024, phòng CSHS Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một đường dây nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán người hoạt động trên địa bàn.

Sau đó, phòng CSHS, Công an tỉnh Điện Biên đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an điều tra, xác minh, làm rõ, thu thập chứng cứ để triệt phá chuyên án. Ngày 1/6, Ban Chuyên án đã làm rõ đối tượng trong đường dây là Lò Thúy Ngân.

Tại cơ quan công an, Lò Thúy Ngân đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, đầu năm 2022, Ngân làm phiên dịch tiếng Trung cho một công ty có tên "Tai Yang" tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bò Kẹo, Lào. Sau một thời gian quen việc, Ngân đã nhận lời một đối tượng người Trung Quốc, sử dụng các mối quan hệ tìm kiếm, lôi kéo, dụ dỗ và lừa đưa người Việt Nam sang làm việc tại công ty.

Tại đây các đối tượng thỏa thuận, nếu đưa được một người sang, Ngân sẽ nhận ngay 2.000 tệ (khoảng 6 triệu đồng) hoặc phương án 2, nếu người đó làm việc được đủ 6 tháng, Ngân sẽ nhận 2.000 tệ và khoảng 1% hoa hồng từ lương hàng tháng của người đó.

Với chiêu bài tuyên truyền ra nước ngoài làm việc bán hàng online, giới thiệu sản phẩm, việc nhẹ, lương cao khoảng 20 triệu đồng/tháng, từ tháng 5 đến tháng 7/2022, Lò Thúy Ngân đã lừa đưa được 14 công dân trên địa bàn huyện Điện Biên,

tỉnh Điện Biên tin theo, sang làm việc cho công ty trên. Tuy nhiên, thực tế lại khác, đây là công ty chuyên lừa đảo qua mạng. Các công dân Việt Nam sang bị ép lập các nick ảo trên mạng xã hội Facebook, Zalo để tìm kiếm, lôi kéo, dụ dỗ lừa người Việt Nam tham gia vào các app đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo mà chúng lập ra nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tham gia.

Các công dân khi đã “sa chân” vào công ty sẽ bị thu hết giấy tờ cá nhân, điện thoại; bị quản lý, giám sát chặt chẽ 24/24 giờ; bị ép làm việc 12 tiếng/ngày, nếu không lừa được ai sẽ bị phạt thêm 2 tiếng thành 14 tiếng. Không làm việc, muốn trở về Việt Nam thì phải nộp cho chủ công ty một khoản tiền chuộc từ vài chục triệu cho đến hàng trăm triệu đồng, nếu không có tiền chuộc sẽ bị bán sang công ty khác.

Quá trình làm việc, nhiều công dân vi phạm quy định của chúng đã bị đánh đập, tra tấn dã man. Trong số 14 người do Lò Thúy Ngân lừa sang, có 2 người phải nộp tiền chuộc để về, một người bị đuổi do nghiện ma túy, số còn lại được các cơ quan chức năng giải cứu.

**021. LÊ LAN/ Điện Biên tìm cách hỗ trợ học sinh khó khăn// Nhân dân.- Số 25041.- Ngày 1/6/2024**

**Quyết tâm "không để học sinh nào phải bỏ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 vì hoàn cảnh khó khăn", những ngày này, ngoài việc dành thời gian hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh, ban giám hiệu các trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn kêu gọi, tìm nguồn hỗ trợ bữa ăn cho các em. Công việc dù vất vả, bộn bề, song mỗi thầy, cô giáo đều nỗ lực vượt qua với mong muốn cùng học sinh toại nguyện ước mơ 12 năm đèn sách.**

Đưa chúng tôi đi một vòng qua các phòng học, khu bếp nấu, phòng ăn của học sinh, thầy giáo Lê Trường Giang, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông huyện Mường Nhé cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, toàn trường có 285 học sinh tham dự. Qua rà soát, nắm bắt hoàn cảnh điều kiện từng học sinh thấy rằng, có 49 học sinh là con em đồng bào các dân tộc H'Mông, Dao, Hà Nhì, Thái, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Có em mồ côi bố, có em mồ côi mẹ; nhiều em gia đình thuộc hộ nghèo, đông con rất khó khăn. Với 236 em không thuộc diện đặc biệt khó khăn thì điều kiện gia đình cũng không mấy dư dả; nhiều em trong đó theo học được đến cuối cấp nhờ chế độ hỗ trợ từ chính sách dành cho học sinh vùng dân tộc thiểu số miền núi, nhưng bắt đầu từ ngày 1/6 thì hết thời gian hỗ trợ (chính tháng trong năm học) cho nên kinh phí ăn học của các em cũng là cả vấn đề.

Để bảo đảm cho các em đủ sức khỏe ôn luyện bước vào kỳ thi từ giữa tháng 5/2024, Ban Giám hiệu Trường trung học phổ thông huyện Mường Nhé đã tổ chức họp bàn tìm giải pháp hỗ trợ học sinh trên tinh thần chủ động, san sẻ. Trong đó, mỗi thầy, cô giáo trong trường góp sức bằng việc khấp nối các mối quan hệ cá nhân để kêu gọi vận động giúp học sinh.

Tập thể Ban Giám hiệu đã gửi thư ngỏ đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức đoàn thể trong địa bàn huyện chung tay. "Để bảo đảm bữa ăn hằng ngày

cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, trường đã lập nhu cầu dự kiến khoảng 170 triệu đồng. Đây là số tiền rất lớn đối với nhà trường nhưng với quyết tâm không để học sinh bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn, mỗi thầy, cô giáo đều động viên nhau sẽ cố gắng cao nhất - thầy Giang cho biết.

Tại Trường trung học phổ thông Phan Đình Giót (phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ), những ngày này, các thầy, cô giáo cũng đang miệt mài bồi dưỡng kiến thức, chăm sóc học sinh ôn luyện.

Thầy Phạm Thành Luân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong 237 học sinh của trường đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, có 55 em thuộc diện khó khăn. Nhiều em có bố thi hành án tù giam, mẹ bỏ đi lấy chồng phải nương tựa họ hàng; có em mồ côi cả cha, mẹ và rất nhiều em là con em hộ nghèo... Để giúp các em có đủ bữa ăn mỗi ngày, đủ sức khỏe sẵn sàng bước vào kỳ thi, Ban Giám hiệu đã lập danh sách và hoàn cảnh từng em gửi Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị hỗ trợ và kêu gọi vận động kinh phí. Theo điều kiện, hoàn cảnh, mỗi thầy, cô giáo trong trường đã tình nguyện ủng hộ giúp các em có thêm bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng học tập.

Là một trong số 55 học sinh đã được thầy, cô giáo, bạn bè đùm bọc suốt 3 năm theo học tại Trường trung học phổ thông Phan Đình Giót, những ngày ôn luyện chuẩn bị kỳ thi này, em B.T.H., lớp 12C5 càng cảm nhận rõ hơn tình cảm, sự yêu thương của thầy, cô giáo, bạn bè.

B.T.H. cho biết: Bố em mất do bệnh; mẹ em chấp hành án tù đã nhiều năm nên chị em em sống nhờ nhà cậu mợ. Suốt ba năm học tại trường, em đã được thầy, cô giáo và các bạn giúp đỡ rất nhiều từ bữa ăn, nơi ở. Chuẩn bị ôn luyện kỳ thi này, thầy, cô giáo đã không quản vất vả dành thời gian ôn luyện, củng cố kiến thức, chăm lo từng bữa ăn cho em mỗi ngày. Em sẽ cố gắng ôn luyện, thi tốt để không phụ tấm lòng chăm sóc yêu thương của thầy, cô giáo!

Tìm hiểu thêm tại các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, các trung tâm dạy nghề-giáo dục thường xuyên trong tỉnh Điện Biên, chúng tôi được biết, hầu hết các trường, trung tâm đều có học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, toàn tỉnh hiện có 483 học sinh thuộc 22 trường và bốn trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự trang trải chi phí ăn ở, ôn luyện. Hầu hết số học sinh này cũng đều là những trường hợp đã được nhà trường giúp đỡ, hỗ trợ trong suốt thời gian theo học vừa qua.

Thầy giáo Cù Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết: Ngoài 483 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thì từ ngày 1/6, toàn tỉnh có gần 2.000 học sinh lớp 12 đang theo học bán trú không được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước (vì đã kết thúc năm học). Để có nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn, học sinh bán trú yên tâm ôn luyện cho kỳ thi, sở đã chỉ đạo các trường bàn với cha mẹ học sinh huy động nguồn lực tổ chức nấu ăn cho các em đến khi thi xong. Tại thời điểm này, nhiều trường đã đưa tất cả học sinh dự thi tốt nghiệp, nhất là các em nhà xa, vào ở bán trú tập trung để các em tập trung ôn luyện, có thời gian ăn nghỉ

hợp lý, có tinh thần, sức khỏe tốt nhất bước vào kỳ thi. Làm theo cách này thì giáo viên, ban giám hiệu các trường vất vả hơn, nhưng đổi lại thầy, cô giáo đều yên tâm với việc học sinh được chăm sóc, chuyên tâm ôn luyện. "Quyết tâm không để học sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn, mỗi cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên đã sẵn sàng tâm thế hỗ trợ học sinh bằng cả vật chất, tinh thần. Đó là quyết tâm của toàn ngành" - thầy giáo Hoàn cho biết.

Không chỉ năm nay mà nhiều năm trước, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã chủ động rà soát, kêu gọi nguồn lực hỗ trợ bữa ăn cho học sinh hoàn cảnh khó khăn. Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022-2023, Sở đã vận động, tiếp nhận ủng hộ hơn 156 triệu đồng để giúp gần 500 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ trung bình từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng/học sinh. Nhờ nguồn hỗ trợ này, tất cả học sinh hoàn cảnh khó khăn đã tham dự đầy đủ các môn thi và đạt kết quả tốt, giúp nhiều em tiếp tục theo học các trường đại học, trường nghề theo đuổi ước mơ...

**Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023-2024, tỉnh Điện Biên có 7.277 thí sinh đăng ký, trong đó, có 6.091 thí sinh đang học lớp 12 tại các trường trung học phổ thông; 346 thí sinh đang học lớp 12 các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; 840 thí sinh tự do. So với kỳ thi năm trước, số thí sinh của tỉnh Điện Biên đăng ký dự thi tăng 592 em.**

**022. Đức Minh/ Điện Biên: Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi tốt nghiệp// Giáo dục và Thời đại.- Số 152.- Ngày 25/6/2024 - Tr.2**

Sáng 24/6, Sở GD&ĐT Điện Biên tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức coi thi tốt nghiệp THPT dành cho lãnh đạo phòng chuyên môn, Thanh tra, các đơn vị trực thuộc Sở và Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố... Hơn 250 cán bộ, giáo viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên tham dự.

Tại hội nghị, các báo cáo viên phổ biến quy chế và văn bản hướng dẫn thi; cách phát hiện thiết bị công nghệ cao trong gian lận thi cử; hướng dẫn sử dụng bộ biên bản và mẫu biểu dùng trong kỳ thi... tập huấn nghiệp vụ coi thi, công tác tổ chức coi thi; thanh tra, kiểm tra, đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình thi.

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt kết quả cao, Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên - Nguyễn Văn Đoạt đề nghị các điểm thi quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh an toàn. Mỗi cán bộ, giáo viên được giao nhiệm vụ thanh tra tại các điểm thi cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững nghiệp vụ, quy định, quy chế, không bỏ sót, bỏ lọt các vi phạm.

Ngoài ra, sau tập huấn ông Đoạt yêu cầu các Điểm thi phải rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị thi, khó khăn vướng mắc phải báo cáo ngay về Sở GD&ĐT và UBND cấp huyện để được chỉ đạo, hướng dẫn. Chú ý tạo mọi điều kiện cho thí sinh dự thi nhất là học sinh con hộ nghèo, diện chính sách.

Theo Sở GD&ĐT Điện Biên, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh có 7.335 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh có 26 điểm thi (11 điểm thi liên

trường, 15 điểm thi độc lập), tăng 2 điểm thi so với năm 2023. Dự kiến số cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức thi là 1.400 người.

**023. HÀ KHÁNH/ Điện Biên: Kỳ thi THPT diễn ra nghiêm túc, kết thúc an toàn// <https://www.qdnd.vn>.- Ngày 28/06/2024**

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Điện Biên cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Điện Biên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Chiều 28-6, gần 7.300 thí sinh tại Điện Biên đã hoàn thành bài thi ngoại ngữ, môn thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên, toàn tỉnh triển khai kế hoạch, phương án, kịch bản hết sức trách nhiệm, góp phần vào thành công chung của kỳ thi.

Theo đánh giá, Công an tỉnh Điện Biên đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được tuổi trẻ Điện Biên triển khai đồng loạt ở khắp các địa phương. Tại các điểm thi, các tổ chức chính trị, xã hội, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, nhân lực, tổ chức bữa ăn miễn phí cho các thí sinh tham gia dự thi. Sở Giao thông vận tải cùng với UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công an tỉnh phân công cán bộ ứng trực, đảm bảo giao thông thông suốt trong quá trình vận chuyển, đề thi, bài thi và những ngày diễn ra kỳ thi.

Kỳ thi năm nay, tỉnh Điện Biên có 7.275 thí sinh đăng ký dự thi; tổ chức thi tại 26 điểm với gần 2.000 lượt cán bộ tham gia làm thi. Sau 2 ngày thi, có 45 thí sinh bỏ thi ít nhất 1 môn. Trong đó, 41 thí sinh bỏ thi ngay từ đầu (7 học sinh đang học lớp 12 THPT, 1 thí sinh đang học lớp 12 GDTX và 33 thí sinh tự do). Ngoài ra, có 4 thí sinh bỏ thi giữa chừng (bỏ thi khi đã thi xong ít nhất 1 môn), đều là thí sinh tự do.

Theo ông Nguyễn Văn Đoạt, công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế thi, đúng hướng dẫn thi của Bộ GD&ĐT. Sau 2 ngày thi, tại Điện Biên không có thí sinh và cán bộ làm thi nào vi phạm quy chế thi. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Theo kế hoạch, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức chấm thi từ ngày 2 đến 12-7. Kết quả thi sẽ được công bố vào lúc 8 giờ ngày 17-7; xét công nhận tốt nghiệp THPT ngày 19-7. Sở GD&ĐT Điện Biên sẽ thu nhận đơn phúc khảo từ ngày 17 đến hết 26-7; hoàn thành công tác chấm phúc khảo chậm nhất ngày 4-8. Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo chậm nhất vào ngày 9-8.

**024. Hà Thuận/ Điểm sáng chuyển đổi số ở vùng cao// Giáo dục và thời đại.- Số 136.- Ngày 6/6/2024 - Tr.7**

**Đề dạy và học trên môi trường số trở thành hoạt động thường xuyên, nhiều trường vùng cao đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.**

**Thí điểm sử dụng học bạ điện tử**

Năm học 2023 - 2024, huyện Mường Ảng (Điện Biên) có 34 trường, 485 lớp và 13.573 học sinh. Thực hiện chủ trương chuyển đổi số, các trường học chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư mua sắm thiết bị công nghệ thông tin hiện đại phục vụ công tác giảng dạy. Đồng thời, triển khai hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc, thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử chữ ký số.

Hiện, dịch vụ công mức độ 3, 4 được kết nối liên thông với trang thông tin điện tử của ngành, tạo thuận lợi cho việc giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực GD-ĐT. Đối với học bạ điện tử, phòng GD&ĐT thí điểm tại 7 trường tiểu học để đánh giá tính năng, quản lý sử dụng phần mềm, tính đồng bộ làm cơ sở nhân rộng cho năm học 2024 - 2025.

Đến nay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm ứng dụng trong quản lý, dạy học được triển khai cơ bản đáp ứng nhu cầu. Cả 34 trường học của huyện thực hiện kết nối Internet băng thông rộng tại điểm trường trung tâm. Các trường thực hiện kết nối mạng LAN, Internet cho máy tính văn phòng, phòng máy tính; hệ thống wifi phục vụ nghiên cứu, học tập, tra cứu tài liệu... của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. 100% trường học trên địa bàn thu nộp học phí, chi trả chế độ chính sách không dùng tiền mặt.

Ông Nguyễn Đức Quang - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Ảng cho biết: “Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học. Điển hình là xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, triển khai chữ ký số, văn bản số, lưu trữ hồ sơ.

Đa số trường học trên địa bàn lắp đặt hệ thống camera an ninh nhằm quản lý học sinh, phòng ngừa vụ việc gây mất an ninh trật tự trong học đường. Xây dựng sổ liên lạc điện tử, nhóm Zalo trong cán bộ quản lý, giáo viên và lớp học”.

Ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh. Chia sẻ thông tin, thầy Nguyễn Đức Trường - Hiệu trưởng Trường THCS Ảng Nưa (xã Ảng Nưa huyện Mường Ảng) đồng thời cho hay: Soạn giáo án điện tử, giảng bài bằng máy chiếu giúp giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy; kết hợp cả video, âm thanh, hình ảnh tạo hứng thú học tập cho học sinh. Phương pháp làm việc số hóa giúp giáo viên dễ dàng chia sẻ tài liệu với đồng nghiệp, học sinh thông qua mạng Internet...

Về công tác quản lý, Trường THCS Ảng Nưa sử dụng các phần mềm như: smas.edu.vn quản lý hồ sơ, sổ gọi tên ghi điểm, học bạ điện tử; csdl.moet.gov.vn quản lý theo dõi về học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên; dienbien.vnerp.vn quản lý cán bộ công chức, viên chức; phần mềm kế toán: Salagow, misa, quản lý tài sản... giúp tiết kiệm thời gian, nhân lực, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.

### **Số hóa công tác quản lý**

Tả Ngảo là xã miền núi, đời sống người dân khó khăn, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực làm việc trong ngành Giáo dục còn hạn chế. Những khó khăn đặc thù của giáo dục vùng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuyển đổi số của các trường học. Tuy vậy trên địa bàn vẫn có những trường học vươn lên thành “cánh chim đầu đàn” của ngành Giáo dục huyện Sìn Hồ (Lai Châu) trong công tác chuyển đổi số.

Trong đó, Trường PTDTBT Tiểu học Tả Ngảo là “điểm sáng” trong chuyên đổi số. Ban Giám hiệu nhà trường luôn xem đây là “mấu chốt” giúp nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục trong thời kỳ mới.

Năm học 2022 - 2023, các trường học trên địa bàn huyện Sìn Hồ gặp khó khăn, việc dạy và học bị gián đoạn do thời tiết khắc nghiệt... Nhờ chủ động chuyển đổi sang dạy học trực tuyến, Trường PTDTBT Tiểu học Tả Ngảo vẫn đảm bảo 100% học sinh được học tập liên mạch, chất lượng giáo dục ổn định, thậm chí đạt kết quả cao. Nhà trường đã đầu tư trang bị máy chiếu, tivi, Internet thực hiện số hóa cho 100% phòng chuyên môn của đơn vị. Trường có 29 lớp, tất cả được số hóa từ khâu quản lý học sinh, giáo viên bộ môn, giáo án điện tử. Năm qua, chất lượng học sinh được đánh giá qua môn học giáo dục đạt 98,2%, năng lực phẩm chất học sinh đạt 99,8%.

Năm học 2024 - 2025, trường sẽ triển khai Chương trình GDPT 2018 tại tất cả các khối lớp; chuẩn hóa 100% cán bộ, giáo viên. Bên cạnh đó, công tác quản lý được số hóa công khai, giúp hoạt động của Ban Giám hiệu nhà trường, đội ngũ giáo viên và nhân viên có sự liên mạch, tiết kiệm ngân sách.

Cô Hoàng Thị Oánh - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Tả Ngảo cho biết: Chuyển đổi số được nhà trường ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: Quản lý ngân sách, quản lý chuyên môn của giáo viên; giám sát công tác bán trú, số hóa cơ sở dữ liệu của nhà trường trong kiểm tra, đánh giá. Cũng nhờ cơ sở dữ liệu được số hóa, chia sẻ công khai nên việc gia đình phối hợp quản lý, giáo dục học sinh diễn ra thuận lợi.

Ngoài ra, chuyển đổi số ở Trường PTDTBT Tiểu học Tả Ngảo giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh có thể kết nối với nhiều phần mềm học tập hữu ích. Từ đó chất lượng giáo dục nâng cao rõ rệt, học trò nhanh nhạy, chủ động, được tra cứu, tìm kiếm thông tin phục vụ học tập...

“Với 100% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số nên việc nói - viết tiếng phổ thông còn gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng trên, nhà trường tổ chức mô hình “thư viện số”, “góc tăng cường Tiếng Việt” giúp học sinh có nhiều thời gian thực hành và học tiếng Việt”, cô Oánh chia sẻ.

Trường PTDTBT Tiểu học Tả Ngảo cũng đặc biệt quan tâm khai thác các phần mềm do phòng GD&ĐT giới thiệu để đồng bộ hóa với toàn ngành. Mặt khác, trường yêu cầu giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực, tích cực học tập thông qua các lớp tập huấn, video bài giảng, ứng dụng phần mềm dạy học.

***Huyện Mường Ảng (Điện Biên) có 1.013 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục. Cơ bản cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu về kỹ năng sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin, tin học văn phòng; sử dụng các phần mềm phục vụ quản lý, dạy và học; soạn bài giảng trình chiếu, điện tử; khai thác Internet phục vụ công việc. Giáo viên Tin học có kỹ năng bảo trì, khắc phục sự cố máy tính, an toàn an ninh thông tin mạng và dữ liệu.***

**025. Hà Thuận/ “Son ca Mường Thanh” ngân vang “Hello Viet Nam” trên Đồi A1// Giáo dục và thời đại.- Số 140.- Ngày 11/6/2024 - Tr.8**



**Cậu bé Ngô Tường Minh, học sinh Trường THCS Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ) nổi tiếng trên mạng xã hội với video ca hát trên di tích lịch sử Đồi A1., khiến du khách trong và ngoài nước vô cùng thích thú. Tuổi nhỏ song Tường Minh đã ấp ủ nhiều khát vọng. Em luôn chủ động học hỏi, rèn luyện để từng ngày vun đắp và hiện thực hóa ước mơ trở thành một nhà ngoại giao giỏi.**

### **Ngân vang “Hello Viet Nam”...**

Trong những ngày cả nước hướng về Điện Biên, tung bừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, video cậu học trò Ngô Tường Minh học sinh lớp 7B3, Trường THCS Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ) mặc áo cờ đỏ sao vàng trò chuyện và ca vang bài hát “Hello Viet Nam” bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh trên di tích lịch sử Đồi A1, trước các du khách trong nước và quốc tế, trước Bộ trưởng Quân đội Pháp cùng các cựu binh Pháp đã được lan tỏa rộng rãi.

Video đã thu hút nhiều lượt tương tác, chia sẻ trên mạng xã hội. Cậu bé rạng rỡ, tự tin, hát hay, phát âm tiếng Anh tốt đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của Điện Biên hôm nay đến du khách mọi miền.

Từ khi còn nhỏ, Ngô Tường Minh đã yêu thích ca hát. Rồi em thêm say mê học tiếng Anh và được gia đình tạo điều kiện tiếp cận, tự học qua các ứng dụng, mạng Internet. Chăm chỉ học tập, Tường Minh đã có vốn tiếng Anh cơ bản để tự tin giao tiếp với người nước ngoài.

“Em cảm thấy rất thú vị và vui khi có thể trò chuyện với người nước ngoài, giới thiệu với họ về lịch sử, di tích, nét đẹp của quê hương Điện Biên. Vì vậy, em cố gắng học tiếng Anh và thực hành bằng cách cuối tuần hoặc những ngày rảnh rỗi một mình vào các di tích lịch sử trên địa bàn để tập làm “hướng dẫn viên” miễn phí, tìm cơ hội giao tiếp để rèn luyện kỹ năng nghe, nói cho mình”, Ngô Tường Minh chia sẻ.

Dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa qua, Tường Minh có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với nhiều khách tham quan thập phương, đặc biệt là em đã may mắn được tiếp xúc với Bộ trưởng Quân đội Pháp, Sebastien Lecornu và các cựu binh Pháp.

Ngay trên chứng tích chiến tranh Đồi A1 lịch sử, dưới gốc phượng vĩ đỏ rực, Tường Minh tự tin, vui vẻ nói chuyện và hát tặng cho các vị khách quốc tế bài “Hello Viet Nam”. Video này của em được “dân mạng” lan truyền, chia sẻ rộng rãi với sự yêu thích và tự hào.

Kể lại ấn tượng về cuộc gặp đặc biệt ấy, Tường Minh chia sẻ: “Dù chủ động chào hỏi và bày tỏ ý định hát tặng ca khúc, nhưng em vẫn cảm thấy khá run. Khi thấy các vị khách đều thân thiện, gần gũi nên em đã tự tin hơn. Em chọn bài hát ‘Hello Viet Nam’ để thay lời chào gửi đến các vị khách ấy. Hơn nữa, đây là bài hát rất ý nghĩa, khá nổi tiếng ở cả Việt Nam và nước ngoài. Bài hát có nhiều phiên bản ngôn ngữ khác nhau. Vì đó, em muốn lan tỏa bài hát cùng tình yêu quê hương, đất nước qua giai điệu và lời ca”.

### **Nuôi dưỡng ước mơ từ tình yêu lịch sử**

Ngô Tường Minh đã thuyết minh, giới thiệu về các di tích, về mảnh đất Điện Biên cũng như hát tặng các ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước tới nhiều đoàn khách khác nhau khi họ đặt chân tới Điện Biên. Dù nhỏ tuổi, Tường Minh đã ý thức sâu sắc về nơi mình sinh ra, về niềm tự hào dân tộc và biến điều đó thành mục tiêu, ước mơ.

“Sau này lớn lên em muốn trở thành một nhà ngoại giao, mang những điều mới mẻ, giá trị của nước ngoài về Việt Nam; đem nét đẹp của Việt Nam ra thế giới để du khách nước ngoài chiêm ngưỡng, biết và yêu mảnh đất, con người Việt Nam nhiều hơn. Như câu hát trong bài “Một vòng Việt Nam” mà em rất thích: Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói giày xéo tháng năm...”, Tường Minh tâm sự.

Trường THCS Mường Thanh được bao bọc bởi quần thể khu di tích lịch sử như: Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hàm Đờ Cát-xtơ-ri, Đồi A1, cầu Mường Thanh, Nghĩa trang Liệt sĩ A1... Chính điều đó đã giúp học sinh nhà trường có điều kiện thuận lợi để tìm hiểu lịch sử địa phương và dân tộc, nhen lên lòng yêu nước trong trái tim thế hệ trẻ.

Thầy Nguyễn Bình Minh chia sẻ: “Ngô Tường Minh là một trong những học sinh giỏi, năng nổ của trường. Em từng tham gia Cuộc thi kể chuyện theo sách với chủ đề “Huyền thoại Điện Biên” và gameshow “Âm vang Điện Biên”. Khuôn viên nhà trường nằm giữa quần thể khu di tích lịch sử đã tạo điều kiện để các hoạt động dạy và học của thầy, trò Mường Thanh có thêm nhiều cơ hội mở mang kiến thức, được trực tiếp tiếp cận những giá trị hào hùng của lịch sử dân tộc và có nhiều trải nghiệm sinh động, thiết thực, hữu ích”.

“Khi học trên lớp, em cảm thấy môn Lịch sử khá thú vị, đặc biệt là hình ảnh hào hùng của lịch sử dân tộc Việt Nam. Em thường xuyên tham gia các hoạt động trải nghiệm tại những di tích lịch sử trên địa bàn để hiểu rõ hơn về chiến thắng vẻ vang trong lịch sử đấu tranh bảo vệ dân tộc. Gameshow “Âm vang Điện Biên” chính là cơ hội để truyền tải những thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, về ý nghĩa lịch sử, những anh hùng dân tộc đã góp công sức để bảo vệ Tổ quốc”, Ngô Tường Minh tâm sự.

Ứng hộ ước mơ của con trai, anh Ngô Văn Hà, bố của Tường Minh thường xuyên động viên, đồng hành ứng hộ con tích lũy thêm kiến thức bổ ích và các kỹ năng cần thiết mỗi ngày.

“Khi biết Tường Minh có đam mê và ước mơ như vậy, gia đình hoàn toàn ủng hộ và định hướng thêm cho con biết đặt ra những mục tiêu để phấn đấu. Từ đó, con nỗ lực học tập, chủ động tìm hiểu và đề xuất với bố mẹ hỗ trợ một số hoạt động ngoài giờ học. Cháu đến các di tích để thực hành giao tiếp song ngữ tự tin, lưu loát hơn. Tối thứ 7 hàng tuần, con thỏa đam mê với chương trình du ca đường phố cùng câu lạc bộ ca hát. Con làm mọi việc với sự vui vẻ và hạnh phúc. Thấy con như vậy, chúng tôi thấy rất mừng và càng thêm tin tưởng để đồng hành cùng con”, bố Ngô Tường Minh tâm sự.

Qua hè này Tường Minh vào lớp 8. Mang trong mình tình yêu quê hương, đất nước và ước mơ được ấp ủ, cậu bé Tường Minh đã và đang có những ngày tháng tuổi

thơ tràn ngập niềm vui với những kỷ niệm rục rĩ. Đây là hành trang giúp em vững bước lớn lên, tự tin chinh phục tương lai.