

## **Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 5/2019**

**001. NGUYỄN ANH SƠN/ Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm.- Tỉnh Điện Biên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất// Quân đội nhân dân.- Số 20862.- Ngày 7/5/2019 - Tr.1+4**

**Sáng 6-5, tại TP Điện Biên Phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Điện Biên (28-6-1909/28-6-2019); 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10-10-1949/10-10-2019); 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.**

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Tổng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Võ Văn Thương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các cựu chiến sĩ Điện Biên, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã ôn lại truyền thống ra đời, hình thành, phát triển của tỉnh Điện Biên, Đảng bộ tỉnh Điện Biên và ý nghĩa lớn lao, tầm vóc vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sau khi trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Tổng Thị Phóng khẳng định: Tỉnh Điện Biên có bề dày lịch sử, truyền thống hào hùng, là mảnh đất phen dậu trên vùng Tây Bắc của Tổ quốc. Đồng bào các dân tộc trong tỉnh Điện Biên luôn phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quân dân Điện Biên cùng quân dân cả nước đã không tiếc máu xương, của cải vật chất để làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tỉnh thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2020 tỉnh Điện Biên trở thành tỉnh phát triển trung bình của vùng trung du miền núi phía Bắc; tích cực chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân; tăng cường cải cách hành chính, xây dựng bộ máy công quyền các cấp vững mạnh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; củng cố, tăng cường bảo đảm quốc phòng an ninh,...

Tiếp đó là chương trình diễu binh, diễu hành của 27 khối với sự tham gia của gần 2.300 cán bộ, chiến sĩ LLVT trong tỉnh và các đơn vị đóng quân trên địa bàn; cán bộ, công chức, viên chức và đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Sau điều binh, điều hành là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ- bản hùng ca bất tử”. Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng với sự tham gia của gần 700 ca sĩ, diễn viên đến từ Học viện Múa Việt Nam, Đoàn nghệ thuật Hoa Ban Trắng tỉnh Điện Biên, Trung tâm Văn hóa tỉnh Điện Biên; học sinh, sinh viên đến từ các trường cao đẳng, trung cấp, THPT của tỉnh và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 (Quân khu 2). Chương trình nhằm tái hiện truyền thống lịch sử, truyền thống đấu tranh anh dũng, bất khuất và truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của đồng bào các dân tộc tỉnh dân Điện Biên qua các thời kỳ lịch sử; đồng thời tái hiện không khí hào hùng của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ và sự chỉ huy tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để làm nên Chiến thắng “Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu” cách đây 65 năm. (ANH THẢO)

\* Tối 6/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ A1(phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ), Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức dâng hương, thấp nển tri ân các Anh hùng liệt sỹ Nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm thành lập tỉnh và 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên. Đây là hoạt động nhằm phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Điện Biên nói riêng, tuổi trẻ cả nước nói chung đối với những người con ưu tú của dân tộc đã cống hiến tuổi xanh, anh dũng chiến đấu hi sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện cùng đoàn kết phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, bất khuất của thế hệ cha anh, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, cống hiến trí tuệ, sức trẻ; tích cực xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. 500 đoàn viên, thanh niên đại diện cho hơn 162.000 đoàn viên, thanh niên các cộng đồng dân tộc trong tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm, thấp nển và dâng hương lên các phần mộ liệt sỹ. (TTXVN)

\* Ngày 6-5, tại thành phố Pleiku, Bảo tàng tỉnh Gia Lai khai mạc triển lãm ảnh “Điện Biên xưa-nay và Chiến thắng Đak Pơ”. Triển lãm đã trưng bày, giới thiệu hơn 130 hình ảnh, bản trích theo 3 phần: Chiến thắng Điện Biên Phủ; Chiến thắng Đak Pơ và Đak Pơ-Gia Lai trong thời kỳ đổi. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 20-6, sau đó Ban tổ chức sẽ tổ chức triển lãm tại Di tích Chiến thắng Đak Pơ (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) từ ngày 24 đến 26-6.

**002. NGUYỄN XUÂN PHÚC/ Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, xây dựng đất nước giàu mạnh Nguyễn Xuân Phúc (Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ)// Người lao động.- Số 8252.- Ngày 7/5/2019 - Tr.3**

**Đã 65 năm trôi qua nhưng âm hưởng, ý nghĩa và bài học lịch sử của Chiến thắng ấy vẫn còn vang vọng mãi, là động lực và tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.**

Chiến thắng Điện Biên Phủ "lùng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là kết tinh của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn dân, toàn quân ta trên con đường đấu tranh, thực hiện khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Đã 65 năm trôi qua nhưng âm hưởng, ý nghĩa và bài học lịch sử của Chiến thắng ấy vẫn còn vang vọng mãi, là động lực và tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Đất nước ta trong những ngày đầu độc lập gặp muôn vàn khó khăn, thử thách trong bối cảnh "thù trong, giặc ngoài" - thực dân Pháp đã tâm quay trở lại xâm lược đất nước ta một lần nữa... Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (tháng 12 năm 1946), dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã nhất tề đứng lên thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, giành được những thắng lợi quan trọng, nổi bật là trên các mặt trận Việt Bắc 1947, Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá sâu sắc tình hình thế giới và trong nước, Trung ương Đảng đề ra Kế hoạch chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 để đánh bại Kế hoạch Na-va của địch... Trước nguy cơ kế hoạch Na-va bị phá sản, thực dân Pháp gấp rút điều động lực lượng nhảy dù, chiếm Điện Biên Phủ, tăng cường lực lượng, xây dựng nơi đây thành Tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương - "một pháo đài không thể công phá", nhằm tạo bàn đạp chiến lược khổng lồ khu vực Tây Bắc, Thượng Lào và thu hút, "nghe nát" chủ lực của ta.

Nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn của địch, đầu tháng 12-1953, Bộ Chính trị đã quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ... Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo, đây là chiến dịch có ý nghĩa quân sự, chính trị, ngoại giao rất quan trọng; phải đánh thắng; chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh... Trước thực tiễn chiến trường và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Chiến dịch, đứng đầu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định chuyển phương châm tác chiến từ "Đánh nhanh, giải quyết nhanh" sang "Đánh chắc, tiến chắc" ngay trước giờ mở màn Chiến dịch.

Đây là một quyết định sáng suốt, thể hiện tài thao lược quân sự, phù hợp với thực tế diễn biến chiến dịch và chính là một trong những yếu tố mang tính quyết định đến thắng lợi cuối cùng.

Trải qua "năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt; máu trộn bùn non; gan không núng; chí không mòn"<sup>(1)</sup>, ngày 7 tháng 5 năm 1954, Lá cờ "Quyết chiến Quyết thắng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã hiên ngang tung bay trên nóc hầm Đờ Ca-xơ-ri, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lùng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"... Chiến thắng Điện Biên Phủ đã giáng đòn quyết định, buộc Chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương, mở ra trang mới cho cách

mạng Việt Nam; đồng thời là một sự kiện quan trọng báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới.

## II

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, chiến thắng của đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, của ý chí quyết chiến, quyết thắng, "dám đánh, quyết đánh, biết đánh và biết thắng"; của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại... Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa mang ý nghĩa lịch sử to lớn, vừa mang tầm thời đại sâu sắc, làm sáng ngời chân lý: Một nước nhỏ, kinh tế chậm phát triển, nếu có một Đảng Mác-xít chân chính lãnh đạo, có đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, được nhân dân thế giới đồng tình ủng hộ, thì nhất định đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù, dù kẻ thù đó mạnh hơn nhiều lần. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:

*“Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là dấu mốc bằng vàng. Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong thời đại ngày nay: Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định bị thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công”<sup>(2)</sup>...*

## III

... Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn trong những năm tiếp theo; trong đó cần tập trung thực hiện tốt những định hướng chủ yếu sau:

*Một là*, Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng... Trong quá trình thực hiện, phải kiên định các mục tiêu, nguyên tắc chiến lược; linh hoạt, mềm dẻo về sách lược; vừa hợp tác, vừa đấu tranh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, lấy bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc là mục tiêu tối thượng; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

*Hai là*, Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới; khơi dậy khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Đây là một yêu cầu vừa cấp thiết, vừa mang tính chiến lược lâu dài đối với cách mạng Việt Nam; là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Tập trung kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội

và các tổ chức thành viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân... Cần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

*Ba là*, Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, ngày càng hiện đại, tạo nền tảng bảo vệ vững chắc Tổ quốc "từ sớm, từ xa".

*Bốn là*, Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nòng cốt là Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng vững mạnh về mọi mặt, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao... Chúng ta mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của Bác Hồ kính yêu, của các vị tiền bối, lão thành đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Chúng ta luôn ghi nhớ, tri ân các vị tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, đóng góp máu xương, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ và các chiến công vĩ đại khác trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước.

Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí quyết chiến, quyết thắng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta chung sức đồng lòng, gắn kết sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

**003. TS Nguyễn Huy Hiệu Thượng tướng, Viện sĩ, , nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng/ Tâm vóc và giá trị lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954// Công an nhân dân.- Số 5033.- Ngày 8/5/2019 - Tr.3**

**Đã 65 năm trôi qua, chiến thắng trong trận quyết chiến chiến lược tại Điện Biên Phủ (ngày 7-5-1954) là thắng lợi quyết định, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp của quân và dân ta. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, một thắng lợi “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”, là một sự kiện mang tầm vóc vĩ đại và bài học lịch sử rất quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.**

Đánh giá về ý nghĩa và tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát: Điện Biên Phủ là cột mốc bằng vàng trong lịch sử dân tộc, đánh dấu nơi chủ nghĩa thực dân lặn xuống dốc và tan rã, khởi đầu quá trình phi thực dân hóa trên phạm vi toàn thế giới. Chiến thắng vẻ vang của dân tộc Việt Nam đã đi vào lịch sử thế giới như một bản hùng ca, song những giá trị của thắng lợi trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc luôn còn đọng mãi với lịch sử của dân tộc Việt Nam ta qua các thế hệ. Có được những thắng lợi đó trước hết là sự kế thừa truyền thống

chống giặc ngoại xâm của cha ông ta và sự vận dụng sáng tạo về lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà quân sự thiên tài.

Thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, với vũ khí thô sơ và tinh thần “cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược quân sự của thực dân Pháp. Quân ta càng đánh, càng mạnh, càng thắng, quân viễn chinh Pháp càng ngày càng lún sâu vào thế bị động, lúng túng. Vùng giải phóng của ta được mở rộng, chính quyền dân chủ nhân dân được củng cố. Đến năm 1953, nhân dân và quân đội ta đã làm chủ trên chiến trường, tạo ra sự so sánh lực lượng có lợi cho ta.

Ngày 25-1-1954, các đơn vị bộ đội ta ở vị trí tập kết sẵn sàng nổ súng theo phương châm tác chiến “đánh nhanh, giải quyết nhanh”. Nhưng nhận thấy địch đã tăng cường lực lượng phòng ngự vững chắc, Bộ Chỉ huy và Đảng ủy chiến dịch đã đưa ra quyết định đúng đắn: Giữ vững quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, thay đổi phương châm tác chiến sang “đánh chắc, tiến chắc”. Đây là quyết định đúng đắn nhưng ta cũng gặp không ít khó khăn. Đó là, thời gian tác chiến dài hơn, cách đánh cũng khác nên có những việc ta phải chuẩn bị lại từ đầu, nhất là việc tổ chức, bố trí hệ thống hỏa lực chiến dịch. Với địa hình hiểm trở, pháo của ta kéo vào tập trung tại trận địa đã khó khăn, nay thay đổi phương châm tác chiến lại phải kéo pháo phân tán ra các trận địa mới trên các điểm cao tạo thành vòng cung bao vây tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, để bắn trực tiếp vào các mục tiêu dưới lòng chảo càng khó khăn hơn. Với tinh thần quả cảm, không quản ngại gian khổ, hy sinh, quân và dân ta đã tìm mọi cách vượt qua thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ là một trận quyết chiến chiến lược, sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên, bắn rơi 62 máy bay, thu 64 ô tô và toàn bộ vũ khí, đạn dược, quân trang quân dụng của địch; một trận tiêu diệt điển hình nhất, trực tiếp đưa đến việc buộc thực dân Pháp xâm lược phải ngồi vào bàn hội nghị ký Hiệp định Genève về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Đông Dương.

Tầm vóc và giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ được thể hiện nổi bật ở mấy bài học quý sau:

**Trước hết**, về sự chỉ đạo chiến lược đúng đắn, sáng tạo, kiên quyết và tài giỏi của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nắm vững âm mưu, kế hoạch chiến lược của địch, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kịp thời đề ra phương châm kháng chiến: “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt” nhằm phá khối chủ lực, cơ động chiến lược của địch ngay từ trong trứng nước. Theo đó, quân và dân ta trên khắp các địa bàn, nhất là ở đồng bằng Bắc Bộ, chủ động đẩy mạnh các hoạt động tác chiến làm cho địch không những không thể thực hiện được kế hoạch đã vạch ra, mà còn lâm vào thế bị động đối phó. Trước nguy cơ lực lượng cơ động chiến lược trên chiến trường Đông Dương bị xé lẻ, phân tán, Na-va vội điều lực lượng lớn lên Điện Biên Phủ xây dựng tập đoàn cứ điểm, được mệnh danh là “bất khả chiến bại” hòng lôi kéo, “nghiền nát” lực lượng chủ lực của ta. Trung ương Đảng và Bác Hồ nhận định: Đây tuy là mưu đồ của địch, nhưng cũng là thời cơ cho ta tập trung binh lực, hỏa lực để

tiêu diệt quân địch, kết thúc chiến tranh. Tác chiến trên địa bàn này, ta tuy có những khó khăn nhất định, nhưng có thuận lợi cơ bản, đó là: Phát huy được sở trường đánh địch ở địa hình rừng núi, địa bàn chiến dịch tiếp giáp vùng mới giải phóng. Đối với địch, có bất lợi: Chưa kịp xây dựng, củng cố vững chắc công sự, trận địa, lại xa hậu phương, chỉ có thể tiếp tế bằng đường không; địa thế của “lòng chảo Điện Biên” lại thấp. Trong quá trình chuẩn bị, Bộ Tư lệnh Chiến dịch nhận thấy địch đã củng cố, xây dựng nơi đây thành tập đoàn cứ điểm mạnh nên ta không thể “đánh nhanh, giải quyết nhanh”. Vì thế, Tư lệnh Chiến dịch đã kịp thời chuyển phương châm tác chiến sang “đánh chắc, tiến chắc”. Chủ trương trên được Bộ Chính trị nhất trí, nhưng cũng là một quyết định rất khó khăn về mặt tư tưởng đối với bộ đội, nhất là trong điều kiện lực lượng ta đã áp sát mục tiêu tiến công lại phải dừng lại để rút ra chuẩn bị kỹ hơn về: Vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm, thuốc men và cách đánh.

Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của trận quyết chiến chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn đồng chí Võ Nguyên Giáp trước khi lên đường đi Chiến dịch: “Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Đánh chắc thắng, không chắc thắng không đánh” (*Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng tập Hồi ký*, Nxb QĐND, H. 2006, tr. 900.).

Cuộc đấu trí, đấu lực cả trước và trong Chiến dịch với phần thắng thuộc về quân và dân ta đã chứng minh sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây chính là nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả nước đánh thắng đội quân xâm lược nhà nghề của thực dân Pháp và buộc chúng phải ký Hiệp định Genève, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương.

**Hai là**, Phát huy cao nhất sức mạnh của toàn dân cho trận quyết chiến chiến lược. Tính cả trước và trong Chiến dịch, có tới 62.000 dân công, thanh niên xung phong tham gia làm và sửa chữa hàng trăm kilômét đường, nhiều bến, cầu; vận chuyển hơn 25.000 tấn lương thực, thực phẩm, hàng nghìn tấn vũ khí trang bị, đạn dược tới mặt trận; hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ được cứu chữa, chăm sóc... trở thành nhân tố quan trọng đảm bảo thắng lợi.

Ngoài nhiệm vụ phục vụ, họ còn trực tiếp tham gia chiến đấu cùng các đơn vị quân đội. Đây là “cuộc ra quân lớn nhất” của cả nước kể từ đầu cuộc kháng chiến. Thực tiễn đã khẳng định: đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân là nhân tố quan trọng góp phần vào thắng lợi của chiến dịch.

**Ba là**, Sự ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế. Sau gần 5 năm bị cô lập, chiến đấu trong vòng vây, cuộc kháng chiến của nhân dân ta gặp không ít khó khăn về vật chất, vũ khí, súng đạn, thậm chí cả về đấu pháp với một đội quân nhà nghề được trang bị vũ khí hiện đại... Để khắc phục tình trạng trên, Đảng ta kiên trì đường lối kháng chiến: Toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính; đồng thời, tích cực, chủ động tìm sự ủng hộ về vật chất và tinh thần từ bên ngoài, nhất là từ các nước XHCN và các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Bên cạnh đó, Đảng còn định ra chủ trương, chính sách đúng đắn để phát triển lực lượng vũ trang, chuẩn bị vật chất hậu cần, kỹ thuật cho trận đánh lớn, kết thúc chiến tranh. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta nhận được sự giúp đỡ về tinh thần và vật chất ngày càng lớn của bạn bè quốc

tế, nổi bật là sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân Liên Xô, Trung Quốc (*Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945 - 1975 thắng lợi và bài học*, Nxb CTQG, H. 2000, tr. 600: *Vũ khí, đạn dược, vật chất hậu cần, kỹ thuật là 21.517 tấn; 24 khẩu sơn pháo 75mm, 24 khẩu lựu pháo 105mm, 76 khẩu pháo cao xạ 37mm và 12 khẩu pháo hỏa tiễn H6 và 715 xe. Chỉ tính riêng trong hai năm 1953, 1954, số lượng hàng hóa viện trợ đạt 9.292 tấn.*). Ngoài ra, các nước bạn còn giúp ta trong đào tạo cán bộ, huấn luyện chuyên loại các đơn vị pháo binh, pháo cao xạ....

Chiến thắng Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hoà bình, tiến bộ của nhân loại. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giáng một đòn chí mạng vào nền móng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đánh sập thành lũy của chủ nghĩa thực dân cũ, báo hiệu sự thất bại chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa thực dân mới do đế quốc Mỹ cầm đầu.

Sau hơn 30 năm đổi mới, thế và lực của đất nước ta đã lớn mạnh, nhưng bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cơ hội và thách thức vẫn đan xen, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải mài sắc tinh thần cảnh giác, phát huy cao độ nội lực; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững và không ngừng tăng cường đoàn kết quân dân, đoàn kết hữu nghị với nhân dân và quân đội các nước bạn truyền thống; tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế và đối ngoại. Chú trọng xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng trên các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, nâng cao đời sống nhân dân, xoá đói giảm nghèo, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Tổ chức lực lượng vũ trang hợp lý, đồng bộ, cân đối giữa bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ, các quân binh chủng phù hợp với yêu cầu tác chiến mới. Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

**004. NGÔ DUY DÔNG/ Trung đoàn trên Tây Bắc// Quân đội nhân dân.- Số 20862.- Ngày 7/5/2019 - Tr.6**

**Đứng chân trên mảnh đất Điện Biên lịch sử, những năm qua, Trung đoàn 82, Quân khu 2 luôn tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện, rèn luyện bộ đội, tích cực giúp đỡ nhân dân, xây dựng trung đoàn vững mạnh toàn diện.**

### **Hăng say luyện rèn**

Mặt trời đã gần đứng bóng mà tại điểm cao 520B, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 vẫn chăm chú tập luyện. Đỉnh đồi vắng bóng cây, nắng ửng ửng nên mồ hôi của các chiến sĩ chảy thành dòng trên mặt. Trung tá Vũ Hoài Thanh, Phó tham mưu trưởng trung đoàn giới thiệu: "Đây là các chiến sĩ vừa nhập ngũ đầu năm 2019. Anh em đang tập luyện bài 1 bắn súng tiểu liên AK. Từ ngày Bộ Tổng Tham mưu hướng dẫn huấn luyện bài bắn theo điều kiện mới, cán bộ, chiến sĩ phải đầu tư nhiều công



sức. Do chiến sĩ nhận thức, tiếp thu động tác khá tốt nên qua bắn các phân đoạn, đơn vị đều đạt thành tích cao. Tuy nhiên, bản lĩnh của bộ đội khi bắn đạn thật thì còn phải rèn luyện thêm...". Tôi hiểu nội dung bắn súng khó ai nói hay được, phải trải qua rèn luyện thường xuyên, liên tục thì mới thành công. Kế đó cũng phải có đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, nhiệt tình chỉ bảo thì những thanh niên vừa "chân ướt chân ráo" vào quân đội mới có thể hoàn thành mục tiêu của bài bắn.

Nắm chắc những điểm mạnh, điểm yếu của bộ đội nên Thượng úy Lê Đình Giang, Trung đội trưởng Trung đội 7, Đại đội 10, Tiểu đoàn 6 thường xuyên phân loại đối tượng theo từng nhóm để luyện tập. Những đồng chí khá thì anh giao cho tiểu đội trưởng tiếp tục rèn giữa, còn mình tập trung vào một số chiến sĩ đường ngắm cơ bản còn chưa chuẩn, thao tác còn vụng về. Thượng úy Lê Đình Giang nói với chúng tôi: "Những sai sót nhỏ ban đầu của bộ đội nếu không được uốn nắn kịp thời sẽ trở thành cố tật. Thế nên tôi phải kiên trì bám sát anh em, tỉ mỉ sửa từng động tác cho bộ đội...".

Trong số chiến sĩ mới của Đại đội 10, Binh nhì Hồ A Páo ở Trung đội 7 là một người có kỹ thuật và có đường ngắm tốt. Hồ A Páo bộc bạch: "Bài bắn này chúng tôi đã được học đến buổi 23 và trải qua 3 lần bắn đạn thật phân đoạn với các tư thế nằm, quỳ và đứng bắn. Bắn được trúng bia mà điểm lại cao là khó lắm. Có anh em nâng khẩu súng lên tay còn run, nên đường ngắm nó khua như cái vành mũ ấy. Mình bắn được là vì mình giữ được cây súng chắc chắn, bóp cò nhẹ nhàng thôi". Binh nhì Đèo Văn Hợp, chiến sĩ Trung đội 7 cũng vậy. Hợp khá thành thạo trong việc lấy đường ngắm và điểm ngắm. Qua những lần kiểm tra bắn đạn thật phân đoạn ở 3 tư thế nằm, quỳ và đứng bắn, Đèo Văn Hợp đạt tổng 73 điểm (đạt giỏi).

Nhìn cách điều hành và duy trì luyện tập của cán bộ Trung đoàn 82 trên bãi tập, chúng tôi thấy chỉ có bám sát thao trường, bám sát bộ đội để hướng dẫn từng động tác, từng cá nhân thì kết quả huấn luyện mới có thể tiến bộ. Chúng tôi cũng được biết, Trung đoàn 82 là đơn vị liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu Đơn vị huấn luyện giỏi của Quân khu 2.

### **Bám địa bàn, giúp dân kịp thời**

Là đơn vị chủ lực đứng chân độc lập trên địa danh lịch sử ở Tây Bắc Tổ quốc nên nhiều việc khó, việc gấp... đều đến tay Trung đoàn 82. Các cán bộ, chiến sĩ trung đoàn dường như ai cũng thấu hiểu điều đó nên mọi nhiệm vụ quân khu giao, tỉnh phổ biến, bà con dân bản nhờ... đều được trung đoàn thực hiện và hoàn thành chu đáo. Thượng tá Cao Xuân Thành, Chính ủy Trung đoàn 82 kể với chúng tôi: "Có lần đã chuẩn bị cho bộ đội đón Giao thừa, nhưng bỗng đơn vị nhận được thông báo của xã là có cháy rừng, UBND tỉnh còn chưa kịp điện thì anh em chúng tôi đã cơ động đến cứu cháy. Lại nữa, trên địa bàn vốn có địa hình phức tạp nên lũ lụt, sạt lở, lốc xoáy xảy ra thường xuyên. Có hôm bộ đội vừa tắt đèn đi ngủ thì dông gió kéo đến, nhà sập đổ, trường học tốc mái, cây cối ngổn ngang. Điện khẩn từ trên xuống phải huy động bộ đội đi cứu hộ ngay, thế là cán bộ, chiến sĩ trung đoàn lại khẩn trương cơ động giúp dân. Có lần kịp này về được đến đơn vị thì trời đã tảng sáng, kịp khác đã lại sẵn sàng quân tư trang đi thay thế...". Nhưng chính từ những cuộc hành quân ấy đã khiến cho tình cảm giữa trung đoàn với bà con nhân dân Điện Biên càng thêm gắn

bó. Các liên chi đoàn của đơn vị đều kết nghĩa với tổ chức đoàn của các địa phương. Cũng từ đây, nhiều mối nhân duyên giữa cán bộ, chiến sĩ trung đoàn với các nữ đoàn viên ở địa phương đã đơm hoa kết trái. Thế nên việc công, việc tư đều bền chặt.

Nói chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Đông, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 82 cho biết thêm: "Đơn vị vừa nhận hàng trăm chiến sĩ mới vào huấn luyện. Hầu hết trong số ấy đều là người dân tộc thiểu số. Trong tuyển quân, với tinh thần không để có "xã trắng" nên có xã anh em phải đi bộ cả ngày trời mới đến được nhà thanh niên nhập ngũ để động viên họ lên đường. Chính đội ngũ này sau khi hết thời hạn phục vụ tại ngũ sẽ trở thành nguồn cán bộ cho địa phương, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở...".

Những ngày "3 cùng" với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82, chúng tôi càng thêm hiểu ý chí khắc phục khó khăn để đứng vững trên miền Tây Bắc Tổ quốc. Họ là những người tiếp tục làm sáng đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên mảnh đất Điện Biên lịch sử.

### **005. ĐÀO DUY TUẤN/ Chiến sĩ áo trắng ở Nậm Pồ// Quân đội nhân dân.- Số 2085.- Ngày 27/4/2019 - Tr.3**

**Bệnh xá Quân dân y, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 379 thuộc Quân khu 2 làm nhiệm vụ trên địa bàn 4 huyện: Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) và huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu). Những năm gần đây, nhiều hủ tục được xóa bỏ; nhận thức về sức khỏe, dinh dưỡng, vệ sinh môi trường của đồng bào các dân tộc trên địa bàn có sự đổi thay tích cực... Kết quả ấy có sự đóng góp của các chiến sĩ áo trắng Bệnh xá Quân dân y.**

Đến Bệnh xá Quân dân y Đoàn KT-QP 379 một ngày cuối tháng 3, chúng tôi nhận thấy có hàng chục người dân đến khám, chữa bệnh (KCB). Đội ngũ y sĩ, bác sĩ chăm chú làm việc, tư vấn sức khỏe cho bà con. Đại úy, bác sĩ Nguyễn Tuấn Duy, Bệnh xá trưởng chia sẻ: 4 huyện vùng dự án có 18 xã giáp biên giới với nước bạn Lào và Trung Quốc, cùng 16 dân tộc sinh sống, trong đó chủ yếu là các dân tộc Mông, Thái, Hà Nhì. Nhận thức của bà con dân tộc trước đây rất lạc hậu, nhiều hủ tục như bị bệnh gọi thầy mo cúng bái; người ở trên, nhốt trâu bò ở dưới; nạn tảo hôn, đẻ dày, đẻ nhiều... vẫn tồn tại. Mặc dù trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện đi lại khó khăn, kinh phí hoạt động của bệnh xá có hạn, địa bàn xa xôi hẻo lánh; đội ngũ y sĩ, bác sĩ còn thiếu so với biên chế nhưng với tất cả tấm lòng và trách nhiệm của mình, những người thầy thuốc của bệnh xá đã không quản ngày đêm vất vả, thường xuyên gần dân, bám bản làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con ăn ở hợp vệ sinh, khám sức khỏe định kỳ; có bệnh phải đến các cơ sở y tế chữa trị, xây dựng lối sống khoa học, lành mạnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.

Không chỉ KCB tại bệnh xá mà đội ngũ y sĩ, bác sĩ còn thường xuyên xuống các khu dân cư phối hợp với trạm y tế xã tiêm phòng cho các cháu nhỏ, hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe, xóa bỏ hủ tục, tham gia cấp cứu, điều trị nhiều trường hợp. Như vụ việc xảy ra vào cuối tháng 12-2018, chị Vàng Thị Pài, nhà ở bản Văn Hồ, xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ) bị đau bụng vùng hạ vị, mặt tím tái, nhưng gia

đình lại đi gọi thầy mo đến cúng, thắp hương. Nhận được thông tin từ một người dân, bác sĩ Nguyễn Tuấn Duy điều một bác sĩ, một y tá nhanh chóng đến gia đình thuyết phục, vận động người nhà đồng ý để khám, chẩn đoán bệnh. Bác sĩ nhận định chị Pài bị chữa ngoài tử cung, túi thai vỡ nên dẫn đến đau dữ dội vùng hạ vị. Sau khi báo cáo chỉ huy, bệnh xá điều xe cứu thương chuyển chị Pài lên Bệnh viện Đa khoa huyện Nậm Pồ cách đó hơn 50km. Sau một thời gian điều trị, chị Pài được xuất viện trong niềm vui khôn xiết của gia đình và bà con xóm giềng. Từ đó chị Pài coi các thầy thuốc của bệnh xá như ân nhân.

Không chỉ chị Pài mà anh Vàng A Công, nhà ở bản Mo Công, xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) cũng vậy. Dịp Tết Kỷ Hợi vừa qua, bệnh xá nhận được tin có vụ tai nạn giao thông, cần cấp cứu gấp. Mặc dù trời tối nhưng các bác sĩ của bệnh xá nhanh chóng cơ động bằng xe máy đèn hiện trường. Đến nơi chỉ thấy có một chiếc xe máy cũ bị hư hỏng nặng, anh Vàng A Công người nồng nặc mùi rượu, bị đa chấn thương, nằm co quắp ven đường. Sau khi đưa anh Công về đến bệnh xá, các bác sĩ tiến hành cấp cứu, phẫu thuật, khâu 7 mũi ở đùi. Sau một tuần điều trị, sức khỏe hồi phục, anh Công được xuất viện. Anh Công chia sẻ: "Chúng tôi được các y sĩ, bác sĩ Bệnh xá Quân dân y Đoàn KT-QP 379 khuyến khích tham gia giao thông cẩn thận, đã uống rượu, bia thì không lái xe, nhưng thói quen này chưa bỏ được. Cũng may được các bác sĩ cấp cứu, chữa trị kịp thời nên tôi mới bảo toàn tính mạng. Sau dịp này tôi hứa sẽ không lái xe khi đã uống rượu, bia".

Trao đổi với chúng tôi, ông Giàng A Hòa, Chủ tịch UBND xã Si Pa Phìn cho biết: "Bệnh xá Quân dân y Đoàn KT-QP 379 đã có những đóng góp quan trọng cho công tác chăm sóc sức khỏe và nâng cao dân trí cho nhân dân. Bên cạnh đó, bệnh xá còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc, tiêm phòng miễn phí cho trẻ em. Cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương luôn trân trọng sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ áo trắng".

## **006. DUY TUẤN - TRUNG HIẾU/ Đổi thay Mường Nhé// Trích nguồn báo Quân khu 2.- Số 1043 kỳ 4 tháng 5-2019.- Ngày 30/5/2019 - Tr.3**

**Mường Nhé là huyện biên giới thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên. Nơi đây, khoảng 10 năm về trước từng là “điểm nóng” về di dịch cư tự do, truyền đạo trái phép; hệ thống chính trị ở cơ sở bộc lộ nhiều hạn chế, không nắm được tình hình địa bàn và giải quyết các sự việc phát sinh không hiệu quả. Song những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng gần dân, hiểu dân; tổ chức Đảng, chính quyền thường xuyên xuyên củng cố, kiện toàn đảm bảo vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.**

### **Bài 1: Đảng mạnh, dân tin yêu**

Từ thành phố Điện Biên Phủ, chiếc xe ô tô u-oát đưa chúng tôi đi theo quốc lộ 4D hơn 200 cây số đường đèo dốc mới đến được trung tâm huyện Mường Nhé – xã Mường Nhé. Mặc dù chỉ là xã nhưng cơ sở hạ tầng nơi đây đã mang dáng dấp hình hài của một thị trấn vùng biên sôi động. Đất ở đây có vị trí giá hàng chục triệu đồng một mét vuông. Các đại lý, cửa hàng mọc lên khá nhiều, đủ các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong khu vực.

Trên đường dẫn chúng tôi đến xã Leng Su Sin, đồng chí Giàng A Dế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Nhé giới thiệu khá đầy đủ, chi tiết về địa phương. Theo đó, huyện Mường Nhé có 11 xã, trong đó 6 xã giáp biên giới với nước bạn Lào và Trung Quốc, có 10 dân tộc sinh sống, riêng dân tộc Mông chiếm 67,74%; là địa bàn trọng điểm về thực hiện Nghị quyết 30a, Chương trình 135, Quyết định 79/QĐ-TTg của Chính phủ, Đề án 600 của Bộ Nội vụ. Chỉ khoảng hơn mười năm về trước có nơi được ví là địa bàn “4 không”, không đường giao thông, không sóng điện thoại, không điện lưới, không trường THPT (cả huyện chỉ có 2 lớp 9). Tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 90%. Nhưng nay, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn hơn 60%. Một số loại cây công nghiệp đưa vào trồng thử nghiệm đang có chuyển biến tích cực như cao su, cà phê, cây mắc ca... Đặc biệt, tình hình di dịch cư tự do và tuyên truyền đạo trái phép có những diễn biến hết sức phức tạp, nhưng đến nay, tình hình cơ bản đã ổn định tuy nhiên nạn di cư và giải quyết hậu quả vẫn là vấn đề khá nan giải. Các đơn vị LLVT như Ban CHQS huyện, Công an huyện và Bộ đội biên phòng tăng cường cán bộ phụ trách xã, nắm tình hình địa bàn hàng ngày, luôn chủ động trong mọi tình huống.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Leng Su Sin, Sừng Sừng Khai, địa bàn xã có 7 bản, 557 hộ, 2.975 nhân khẩu, nhưng có đến 75% người dân tộc Mông di cư từ nơi khác đến. Tháng 1- 2018, được trên quan tâm điều động đồng chí Đại úy Phạm Văn Thao, Đội trưởng đội tăng cường cơ sở Đoàn biên phòng Leng Su Sin về giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã. Kể từ đó, công tác xây dựng Đảng ở địa phương đã có nhiều đổi thay. Trước đó có 2 bản chưa có đảng viên và chi bộ Đảng. Nhưng nay đã được kiện toàn đảm bảo 7/7 bản đã có đảng viên và chi bộ. Tuy mới về xã được hơn một năm nhưng đồng chí Thao đã nắm địa bàn và tình hình nhân dân rất chắc, có những tham mưu, đề xuất sát thực tế, luôn gần dân bám bản. Các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội được củng cố kiện toàn, hoạt động hiệu quả.

Trao đổi về vấn đề xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Mường Nhé cho rằng, ở Mường Nhé, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể được đặc biệt coi trọng. Chính vì lẽ đó, từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, Thường vụ Huyện ủy đã có Nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên. Theo đó, trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 500 đảng viên, xóa bản trắng đảng viên. Huyện ủy đã thành lập ban chỉ đạo do Bí thư thường trực Huyện ủy làm trưởng ban; tập trung phát triển đảng tại chỗ để có tính bền vững. Với đặc thù cơ bản là dân di cư từ nhiều nơi đến, vì thế số nguồn để phát triển đảng nhiều đồng chí tự ti, do trình độ văn hóa thấp, điều kiện kinh tế khó khăn. Nhận rõ được những bất cập đó, Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo mở các lớp riêng, có hỗ trợ tiền ăn 50.000đ/người/ngày và bảo đảm nơi nghỉ có các đồng chí tham gia học lớp bồi dưỡng về Đảng; chỉ đạo mở các lớp bồi dưỡng phát triển đảng theo cụm, tạo thuận lợi trong đi lại, ăn nghỉ và để các học viên dễ làm quen giao tiếp, chia sẻ lẫn nhau, cùng nhau thi đua học tập. Chính vì vậy, công tác phát triển tổ chức Đảng có những tiến triển tích cực, vượt chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới.

Nếu như năm 2015 toàn huyện chỉ có 1.298 đảng viên thì nay đã có 2.150 đảng viên, trong đó đảng viên là người dân tộc ít người chiếm 68%; 25 bản chưa có đảng viên nay chỉ còn 3 bản; 79 bản chưa có chi bộ nay chỉ còn 14 bản. Huyện đã

phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh điều động 6 đồng chí tăng cường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy của 6 xã biên giới. Bên cạnh đó, ở Mường Nhé vấn đề di dịch cư tự do và tuyên truyền đạo trái pháp luật vẫn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp. Một số đối tượng lợi dụng sự hiểu biết hạn chế của người dân để dụ dỗ, lôi kéo làm cho tư tưởng người dân bị xáo trộn, sẵn sàng rời bỏ chỗ ở cũ để đi tìm nơi ở khác hoặc có những hành vi vi phạm pháp luật. Làm sao để an dân, giữ được dân đó là điều mà đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Mường Nhé trăn trở và lo lắng nhất.

### **007. Hải An - Văn Dũng/ Đổi thay Mường Pôn// Tuần tin tức.- Số 19.- Ngày 9/5/2019 - Tr.13**

Nằm bên đèo Cò Chạy trên tuyến quốc lộ 12 nối tỉnh Điện Biên với tỉnh Lai Châu, xã Mường Pôn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là một trong 4 xã vùng ngoài lòng chảo Mường Thanh, nơi có di tích lịch sử Mường Pôn - hơn 65 năm trước là chiến trường ác liệt, gắn liền với sự hi sinh anh dũng của chiến sĩ liên lạc Bé Văn Đàn “lấy thân mình làm giá súng” để đồng đội dội đạn về phía quân thù, bẻ gãy đợt phản kích, góp phần cùng đồng đội làm nên những chiến công vang dội.

Ông Lò Văn Máng, Chủ tịch UBND xã Mường Pôn cho biết, xuất phát điểm là xã thuần nông, tỷ lệ hộ nghèo còn cao nhưng với quyết tâm đưa địa phương thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Mường Pôn đã tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến mọi tầng lớp nhân dân; tập trung chỉ đạo công tác sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, chuyển đổi cơ cấu kinh tế thích hợp với các loại giống có năng suất, sản lượng phù hợp với địa bàn; quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các chương trình, dự án được đầu tư tại địa bàn; mở rộng khai hoang, tăng diện tích canh tác.

Đến nay, Mường Pôn có tổng diện tích gieo trồng nông nghiệp đạt hơn 705ha, trong đó cây lương thực có hạt đạt hơn 565ha, cho tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt hơn 2.250 tấn, đưa bình quân lương thực đầu người đạt gần 440kg/năm. Cơ cấu cây lương thực của Mường Pôn cũng đa dạng với các loại cây trồng khác như: Ngô, sắn, đậu tương, lạc... Hiện, toàn xã có hơn 6.000 con gia súc các loại, gần 24.000 con gia cầm, gần 40ha diện tích nuôi trồng thủy sản.

Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trong xã cũng ngày càng nâng lên. Đến nay, toàn xã có 6/12 thôn, bản được công nhận là bản làng văn hóa tiêu biểu, xây dựng được 8/12 đội văn hóa. Hiện, xã đã có các trường: Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non, đảm bảo việc con em đến tuổi ra lớp đều được đi học đầy đủ, thuận lợi. Xác định công tác xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nên những năm qua chính quyền xã Mường Pôn đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 29%.

Ông Lò Văn Máng cho biết thêm: Là một trong 29 xã biên giới của tỉnh, những năm qua, chính quyền địa phương luôn phối hợp với Đoàn biên phòng Mường Pôn xây dựng kế hoạch tuần tra, bảo vệ đường biên mốc giới, đảm bảo công tác an ninh trật tự

trên địa bàn được giữ vững; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp. Hướng ứng phong trào này, người dân ở 12/12 thôn, bản đã ký cam kết thực hiện.

Hiện tại, Mường Pồn đã đạt được 8/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có những tiêu chí quan trọng như: Quy hoạch, điện, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, cơ sở hạ tầng thương mại... đã tạo tiền đề quan trọng cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2019, khi hoàn tất các công trình thủy lợi ở bản Co Chạy 1; bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm ở bản Co Chạy 2; hoàn thành nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng các bản Lĩnh 1, Lĩnh 2, nhà sinh hoạt cộng đồng các bản Mường Pồn 1, Mường Pồn 2..., diện mạo nông thôn của xã tiếp tục đổi thay, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để người dân phát triển kinh tế.

Tại bản Mường Pồn 1 có hơn 130 hộ dân với gần 620 nhân khẩu (100% là dân tộc Thái) sinh sống. Với kinh tế chủ lực chỉ từ trồng lúa, ngô và nuôi trồng thủy sản nhưng nhờ ý chí, động lực vươn lên thoát nghèo, mạnh dạn thay đổi cơ cấu kinh tế của người dân mà đời sống của bà con nơi đây ngày càng đổi thay, ấm no hơn. Trước đây nhiều năm, bản Mường Pồn 1 là một trong những địa bàn “nóng” về tệ nạn xã hội và vi phạm trật tự an ninh, khoảng 30% số hộ thuộc diện thiếu đói. Đến nay, cả bản chỉ còn 17% hộ nghèo, không còn hộ thiếu đói; hơn 20 mô hình kinh tế VAC đang phát huy tốt hiệu quả, cho thu nhập cao, ổn định. Bản làng cũng không có người mắc tệ nạn xã hội, tình hình an ninh trật tự ở bản luôn đảm bảo. Từ năm 2013 đến nay, bản liên tục được công nhận là “Bản văn hóa tiêu biểu”, là mô hình, điểm sáng cho các bản khác học tập.

Qua cây cầu treo bên dòng Nậm Pồn, chúng tôi vào trung tâm của bản Lĩnh 2, nơi có hơn 70 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu sinh sống trong những nếp nhà sàn truyền thống được xây dựng vững chãi, khang trang bên những rặng cây. Học sinh cười nói, nô đùa tại trường tiểu học số 2 Mường Pồn càng làm không gian bản làng thêm sinh động. Ông Lò Văn Lả, bản Lĩnh 2, xã Mường Pồn cho biết: Những năm qua, nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi tập quán canh tác mà cuộc sống của người dân trong bản làng ấm no hơn.

Đến Mường Pồn hôm nay, khi vượt qua đèo Cò Chạy của tuyến đường huyết mạch là quốc lộ 12, trước mắt chúng tôi là cánh đồng trồng lúa 2 vụ xanh mướt, trải dài diện tích chạy dọc thung lũng lọt thỏm giữa dãy Pú Đôn và các diện tích rừng: Pa Hang và Pa Nát. Dọc hai bên tuyến quốc lộ 12 dài hàng chục km là những dãy nhà sàn truyền thống nằm san sát nhau của những bản làng.

Những năm qua, cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương, người dân các dân tộc Thái, Kinh, Mông, Khơ-mú nơi đây đã phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của vùng căn cứ địa cách mạng, từng ngày ra sức, đoàn kết chung tay tập trung sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng bản làng ngày một đổi thay, tạo nên một sức bật mới, diện mạo mới cho cửa ngõ phía Bắc của thành phố Điện Biên Phủ.

**008. LÊ LAN/ Đổi thay ở Điện Biên Đông// Nhân dân.- Số 23236.- Ngày 29/5/2019 - Tr.4**

**Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện nghèo Điện Biên Đông (Điện Biên) thu được kết quả đáng ghi nhận. Bộ mặt nông thôn**

**đổi thay tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân dần được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng được bảo đảm.**

Để chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự đổi thay trong chương trình NTM ở bản làng vùng cao, cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Điện Biên Đông đưa chúng tôi về xã Mường Luân - xã tiêu biểu trong xây dựng NTM của huyện. Những năm trước, Mường Luân “có tiếng” là xã nghèo, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ người mắc tệ nạn xã hội cao. Toàn xã có hơn 890 hộ với tổng số hơn 4.110 nhân khẩu thì hộ nghèo chiếm hơn 60%; nhiều hộ phải ở nhà tạm, dột nát. Nhưng từ khi triển khai xây dựng NTM giai đoạn 2017 - 2020, diện mạo NTM xã Mường Luân đã có chuyển biến rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt 17,5 triệu đồng/người/năm; bình quân lương thực đạt 1.131 kg/người/năm (riêng thóc đạt 575 kg/người/năm).

Đi một vòng quanh các bản ở trung tâm xã, như: Mường Luân 1, Mường Luân 2, Mường Luân 3, Trung Tâm, Co Kham, Na Hát..., Chủ tịch UBND xã Mường Luân Lò Văn Sơn đi cùng chúng tôi, say sưa nói về thành quả phong trào xây dựng NTM của địa phương. Đó không chỉ là diện mạo mới cho mỗi con đường liên xã, liên bản hay là cảnh bản làng phong quang sạch đẹp, mà phong trào xây dựng NTM còn đem lại luồng khí thế mới cho mỗi người dân, nhất là đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú. Riêng trong năm 2018, sau sáu đợt tuyên truyền, kêu gọi cán bộ, đảng viên, nhân dân chung sức thực hiện tiêu chí môi trường, xã đã nhận được sự ủng hộ của hàng nghìn người tham gia với tổng số 9.230 ngày công làm đường, dọn vệ sinh, trồng hoa, cây cảnh ven đường nội bản. Phong trào hiến đất có sức lan tỏa trong nhân dân, bắt đầu từ một vài gia đình ở bản Trung Tâm hiến đất làm đường liên bản và các công trình hạ tầng chung, nay nhiều hộ ở khắp các bản đều tự nguyện hiến đất. Điển hình như gia đình các ông Lò Văn Pọm, Lò Văn Lanh và Lò Văn Khén... đã hiến đất, ủng hộ thêm hàng chục triệu đồng làm đường, nhà văn hóa bản và sân vận động xã. Ông Lò Ngọc Ánh, người có uy tín ở bản Trung Tâm, xã Mường Luân chia sẻ, phong trào xây dựng NTM ở địa phương còn đem lại suy nghĩ và cách làm mới cho mỗi người dân nơi xã nghèo còn nhiều gian khó.

Khó khăn hơn Mường Luân bởi giao thông cách trở, địa hình đồi núi cao, đời sống người dân phụ thuộc hoàn toàn sản xuất nông, lâm nghiệp, cho nên thời điểm trước tháng 6-2018, xã Xa Dung mới đạt bốn trong số 19 tiêu chí NTM, gồm: giáo dục, y tế, quy hoạch và văn hóa. Được sự chỉ đạo của UBND huyện và Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, giữa năm 2018, Xa Dung đã họp bàn và đưa ra quyết tâm: Xã thoát khỏi nhóm dưới năm tiêu chí vào cuối năm 2018. Thực hiện quyết tâm ấy, UBND xã Xa Dung tổ chức thêm nhiều buổi họp bàn, lựa chọn tiêu chí ưu tiên thực hiện theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”. Theo đó, hai tiêu chí được tập trung thực hiện là vệ sinh môi trường và phát triển chăn nuôi. Với tiêu chí vệ sinh môi trường, cấp ủy, chính quyền xã cùng các tổ chức thanh niên, phụ nữ... thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm; người dân không nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới sàn nhà; làm nhà vệ sinh hợp lý, cách xa nhà ở. Xác định chăn nuôi là hướng phát triển kinh tế lâu dài, xã phân công cán bộ, công chức phụ trách từng điểm bản để tuyên truyền, vận động nhân dân quan tâm chăn nuôi đàn gia súc; hướng dẫn bà con tuân thủ kỹ thuật nuôi, tiêm phòng định kỳ cho vật nuôi. “Không

phân biệt lãnh đạo hay cán bộ, đảng viên, không ưu tiên bản gần, bản xa, thực hiện nhiệm vụ vận động nhân dân phát triển chăn nuôi gia súc, mỗi tháng tôi trực tiếp về hai, ba bản thăm hỏi, động viên bà con tích cực chăn nuôi và chăm sóc vật nuôi. Nhà nào có trâu, bò mới sinh hay trâu, bò ốm, tôi đều nắm rõ”, Bí thư Đảng ủy xã Xa Dung Lâu Chú Sinh cho biết. Chỉ sau thời gian ngắn, đàn gia súc, gia cầm ở xã Xa Dung tăng đáng kể, với tổng số hơn 22.000 con. Xa Dung trở thành một trong những xã có đàn gia súc, gia cầm nhiều nhất huyện. Đến cuối năm 2018, xã đạt thêm hai tiêu chí NTM, đưa Xa Dung “thoát” nhóm xã nghèo dưới năm tiêu chí của huyện Điện Biên Đông.

Nói về kinh nghiệm triển khai chương trình NTM của huyện, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông Bùi Ngọc La chia sẻ: Thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện; đồng thời thành lập các tổ công tác giúp xã, trong mỗi tổ công tác đều phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng cán bộ phụ trách các xã, nhất là các xã dưới năm tiêu chí. Tùy điều kiện từng xã, theo từng năm, Ban chỉ đạo xây dựng cụ thể nội dung, đề mục công việc của từng xã... Dưới sự chỉ đạo quyết liệt từ UBND huyện, các xã dưới năm tiêu chí đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, đoàn viên, hội viên tham gia tích cực phong trào xây dựng NTM. Đến hết năm 2018, toàn huyện đã có một xã đạt 15 tiêu chí NTM, một xã đạt chín tiêu chí, một xã đạt tám tiêu chí, chín xã đạt từ năm đến bảy tiêu chí; chỉ còn một xã dưới bốn tiêu chí là Tà Dình. Giai đoạn 2019 - 2020, huyện Điện Biên Đông sẽ tập trung thực hiện các biện pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong xây dựng NTM giai đoạn trước; đồng thời đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, huy động mọi nguồn lực triển khai chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

#### **009. V.H/ Bàn giao nhà công vụ cho cán bộ, đoàn viên ở Điện Biên// Lao động.- Số 120.- Ngày 28/5/2019 - Tr.4**

Ngày 27.5, Công đoàn(CĐ) Y tế VN phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh, Sở Y tế tỉnh Điện Biên bàn giao nhà công vụ cho cán bộ, đoàn viên Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông.

Công trình có diện tích 80m<sup>2</sup>, được chia làm 4 phòng, có thể bố trí chỗ ở cho 16 cán bộ.

Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình cho biết, công trình có ý nghĩa thiết thực nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân, chào mừng kỷ niệm 90 năm CSVN. Chủ tịch CĐ Y tế VN mong rằng, các cán bộ, đoàn viên trung tâm sử dụng hiệu quả công trình, qua đó có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện.

Ngoài ra các nhà hảo tâm tặng cán bộ, đoàn viên trung tâm 4 chiếc quạt; Tạp chí Lao Động và Công đoàn tặng 1 chiếc tivi 40 inch.

#### **010. Ngọc Tuấn/ Dự án Bãi đỗ xe tĩnh TP Điện Biên Phủ: Không để “chìm xuồng”... // Giáo dục và thời đại.- Số 107.- Ngày 4/5/2019 - Tr.13**

Sau khi Báo GD&TĐ đăng tải bài viết “Dự án Bãi đỗ xe thành phố Điện Biên Phủ: Sai phạm được phép “chìm xuồng”?”, UBND tỉnh Điện Biên đã có văn bản phản hồi.



Trong Công văn số 1169/UBND-TH ngày 26/4/2019 do ông Nguyễn Quang Hưng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên thừa lệnh UBND tỉnh ký đóng dấu gửi Bộ GD&ĐT, Báo GD&ĐT đã thừa nhận những sai phạm trong quá trình triển khai dự án Bãi đỗ xe tĩnh thành phố Điện Biên Phủ của Công ty cổ phần Vận tải Ô tô Điện Biên (Công ty Ô tô Điện Biên) đúng như Báo GD&ĐT phản ánh.

Tuy nhiên, công văn này không đề cập đến vấn đề mà dư luận đang quan tâm là liệu sự việc trên có đi vào quên lãng hay không dù đã nhiều lần tỉnh Điện Biên “hạ” quyết tâm xử lý dứt điểm những sai phạm nghiêm trọng của chủ đầu tư, qua các Thông báo số 47/TB-UBND ngày 2/11/2018 và Thông báo 08/TB-UBND ngày 8/3/2019. Theo đó, Thông báo số 47 yêu cầu: Công ty Ô tô Điện Biên nộp đủ tiền thuê đất còn nợ; Tự tháo dỡ các công trình vi phạm, hoàn thành trước ngày 30/12/2018. Đến thời gian trên, nếu chủ đầu tư chưa hoàn thành, UBND tỉnh Điện Biên sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ dự án đến cơ quan điều tra để xem xét xử lý các sai phạm theo quy định.

Còn Thông báo số 08 gần như “chép” lại toàn bộ thông báo trên. Điều khác biệt là cho Công ty Ô tô Điện Biên lùi thời hạn nộp thuế, tháo dỡ các công trình sai phạm đến ngày 20/3/2019.

Trong Công văn 1169 gửi Báo GD&ĐT, ông Nguyễn Quang Hưng cho biết UBND tỉnh Điện Biên đang giao Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra để “củng cố” cơ sở pháp lý thu hồi dự án và xử lý nghiêm các sai phạm(?). Sau khi có kết luận từ phía Thanh tra, tỉnh Điện Biên sẽ chỉ đạo xử lý. Còn mốc thời gian cụ thể đến khi nào sẽ giải quyết dứt điểm thì không được nhắc đến.

#### **011. Minh Thịnh/ Vượt biên làm thuê: ần họa khôn lường// Giáo dục và thời đại.- Số đặc biệt 125.- Ngày 25/5/2019 - Tr.36**

**Mấy năm gần đây, ở tỉnh Điện Biên rộ lên tình trạng người lao động trốn ra nước ngoài làm thuê bất hợp pháp. Yếu tố này đang tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.**

#### **Mưu sinh...**

Xã Nậm Tin, địa phương có số lao động vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê đông nhất của huyện Nậm Pồ trong mấy năm trở lại đây. Theo chân đoàn cán bộ xã, chúng tôi đã tìm gặp gia đình chị Giàng Thị Mi, có chồng vượt biên đi lao động làm thuê.

Trước mắt chúng tôi là căn nhà gỗ tối tăm, chật hẹp, khoảng 10m<sup>2</sup>, nơi trú ngụ của 9 thanh niên gia đình chị Mi, bản Nậm Tin 2. Ở độ tuổi ngoài 30, anh chị đã có 7 người con. Không có ruộng nước, ngần ấy miệng ăn phải trông chờ vào một vạt nương nhỏ.

Làm nương thì năng suất thấp, không đủ ăn, mới đây thôi, chồng của chị, anh Vàng A Hòa đã phải mang theo đứa con gái lớn 14 tuổi sang Trung Quốc kiếm việc làm. “Ở đây làm nương không đủ ăn. Chồng và con gái tôi phải sang Trung Quốc làm thuê, kiếm tiền gửi về nuôi mấy mẹ con”, chị Giàng Thị Mi tâm sự.

Theo thống kê, tình trạng người lao động bỏ trốn đi nước ngoài chủ yếu ở các huyện: Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Ảng và Tuần Giáo. Nậm Pồ là địa phương có số lao động đi đông nhất, bình quân mỗi năm khoảng 800-1.000 lao động thường xuyên vắng mặt tại địa bàn. Đa số những người trở về nước cho biết, việc trốn đi nước ngoài làm thuê bất hợp pháp luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro. Nó như một canh bạc với cuộc đời. Ai may mắn thì được chủ mướn đối xử tử tế. Những người không may thì bị lừa tiền công, bị đánh đập, bóc lột sức lao động và làm việc trong môi trường không đảm bảo an toàn lao động.

Việc xuất cảnh qua biên giới trái phép gây khó khăn cho công tác quản lý. Các đối tượng đã lợi dụng việc này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như buôn bán người, tổ chức người trốn ra nước ngoài, thậm chí một số đối tượng tổ chức cho công dân Việt Nam ở lại nước ngoài bất hợp pháp, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết.

Vợ chồng anh Lý A Pao ở xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ mới trở về nước. Năm nhân khẩu của cả gia đình trông chờ vào khoảng 1.000 m<sup>2</sup> ruộng nước. Mỗi năm cho thu về chục bao thóc. Thiếu đói, vợ chồng anh Pao rờn rấn nhau sang Trung Quốc làm thuê, bất chấp mọi nguy hiểm, rủi ro miễn sao kiếm tiền nuôi con ăn học. Thời điểm cả 2 vợ chồng đi làm thuê thì ở nhà, 3 đứa con tự chăm nhau. Con trai cả bước sang tuổi 13, còn đứa nhỏ 4 tuổi “làm thuê được mấy tuần về mua được ít thóc nuôi con. Công thì cũng bình thường, họ không đánh nhưng công việc thì cũng nặng đấy”, anh Lý a Pao tâm sự.

Về nhà, xong vợ chồng anh Pao vẫn chưa thể quên được những tháng ngày lang thang cơ cực nơi xứ người. Mong ước của vợ chồng anh là có cuộc sống no đủ, các con được học hành, không muốn các con dẫm phải bước chân của bố mẹ chúng. Nhưng, khi mà chỉ với hai bàn tay trắng thì ngay cả với bản thân anh Pao cũng không biết tương lai sẽ đưa các con anh đi đâu về đâu!

### **Việt Nam mới chính là quê hương**

Theo chân lãnh đạo công an huyện Mường Ảng, tôi đến nhà chị Vàng A Áa ở bản Kéo Lánh, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng (Điện Biên). Chị Áa vừa từ bên kia biên giới về nước. Bốn năm sinh sống bên xứ người một cách bất đắc dĩ, nhưng chị Áa cảm giác như thời gian đó dài vô tận.

“Hôm đấy tôi đang trên đường đi chợ về, có một người tự giới thiệu tên Hòa, ở Lào Cai bắt chuyện làm quen. Rồi anh ta rủ tôi và một người em trong bản đi chơi, mua sắm một số thứ. Đến Lào Cai, sau khi ăn cơm xong, chúng tôi ngủ lịm đi. Tỉnh dậy không biết đang ở đâu. Chỉ biết là đang ở trên taxi cùng với hai người Trung Quốc. Họ đưa đến một gia đình rồi bỏ đi. Tôi phải làm vợ cho một người Trung Quốc. Chúng tôi đã có với nhau một đứa con trai 3 tuổi”, chị Vàng A Áa trầm ngâm.

Trở về nước, chị Áa quyết tâm không quay trở lại phía gia đình bên Trung Quốc nữa. Chị Áa bàng hoàng khi đến nhà thì được biết chồng đã đi lấy vợ mới, bản thân chị quay trở về ở với bố mẹ đẻ và quyết tâm làm lại từ đầu.

“Tôi sẽ không trở về Trung Quốc nữa bởi vì bên đấy tôi chỉ có một người con. Còn ở bên này tôi có 4 đứa con. Các cháu nó cần tôi hơn. Tôi sẽ không đi vì Việt Nam mới là đất nước của tôi”, chị Áa rơm rớm nước mắt.

Cùng đi với chị Áa ở thời điểm năm 2012 là một người trong dòng họ. Cho đến nay thì gia đình vẫn bất vô âm tín.

Tình trạng người dân bị lợi dụng lừa sang Trung Quốc đang là vấn đề nan giải, khiến các cấp chính quyền trăn trở, bản Kéo Lánh xã Búng Lao có 3 người vắng mặt tại địa bàn. Đó là chị Giàng Thị Dưa, Vàng Thị Dợ và Vàng Thị Sớ. Xem như đây là những trường hợp điển hình cho tình trạng nhẹ dạ cả tin và bị kẻ xấu lừa phỉnh.

Mặc dù trên thực tế các cấp chính quyền từ huyện đến xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra; đồng thời nhằm ngăn chặn tình trạng người dân vượt biên trái phép ra nước ngoài lao động bất hợp pháp nhưng tình trạng này vẫn diễn ra hết sức phức tạp và khó kiểm soát.

## **012. Nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ// Quân đội nhân dân.- Số 20863.- Ngày 8/5/2019 - Tr.1+3**

\* Sáng 7-5, hàng ngàn người dân trên khắp cả nước đã về khu vực **Vũng Chùa-Đảo Yên (Quảng Bình)**, nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tỏ lòng thành kính đối với vị Tổng tư lệnh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Năm nay, **Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng** đã bàn giao công tác quản lý, bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho chính quyền địa phương và gia đình Đại tướng đảm nhiệm. Năm đầu đảm nhận nhiệm vụ, chính quyền địa phương và gia đình Đại tướng đã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, hướng dẫn khách tham quan, tạo không khí trang trọng, trật tự. Tính từ dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 đến nay, đã có hơn 10 nghìn người dân ở khắp cả nước đã đến thắp hương viếng mộ Đại tướng. (TTXVN)

\* Sáng 7-5, nhân kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2019), **Sở Thông tin và Truyền Thông TP Hồ Chí Minh**, phối hợp Công ty Đường sách TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc đợt hoạt động-giao lưu “Điện Biên Phủ-Chuyện những người làm nên lịch sử”. Theo đó, ban tổ chức triển lãm 14 pa nô giới thiệu những diễn biến chính của chiến dịch thông qua ảnh tư liệu và các mẫu chuyện của những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch theo các phần: Chuyện những người không cầm súng, Theo dòng sự kiện, Quyết định khó khăn nhất, Chuyện của những người lính, Đợt tiến công đầu tiên, Ngày chiến thắng... Tại chương trình, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên thành phố còn được giao lưu với những cựu chiến binh trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Sáng cùng ngày, **Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Văn hóa quận 5** khai mạc triển lãm ảnh chuyên đề kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cùng ngày, Nhà xuất bản Kim Đồng đã ra mắt tập thơ “Điện Biên chiến thắng, Điện Biên thơ” do Đại tá, nhà văn Ngô Vĩnh Bình tuyển chọn và giới thiệu. Đồng thời, tái bản tập truyện “Người lính Điện Biên kể chuyện”, tập truyện ký “Điện Biên Phủ của chúng em”. Đặc biệt, Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản cuốn sách “Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ” do Trung tướng Phạm Hồng Cư viết. (HÙNG KHOA)

\* **Ban liên lạc truyền thống Chiến sĩ Điện Biên Phủ tại TP Hồ Chí Minh** đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-

2019). 65 năm trước, lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội ta đã giương cao trên nóc sớ chỉ huy của tướng Đờ Cát (De Castries), kết thúc thắng lợi chiến dịch kéo dài 56 ngày đêm. Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của chiến cuộc Đông xuân 1953-1954, là chiến công chung của cả dân tộc, ngày truyền thống vẻ vang của quân đội. Trong dịp này, Ban liên lạc còn tổ chức một đoàn cựu chiến binh về thăm quê Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Tập đoàn Mai Linh tài trợ. Được biết, Ban liên lạc truyền thống Chiến sĩ Điện Biên Phủ tại TP Hồ Chí Minh được thành lập cách nay 25 năm (7-5-1994), lúc đầu với hơn 400 thành viên đến nay còn khoảng 200 thành viên. (HUY VÕ)

\* **Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh** vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 11 cán bộ quân đội nghỉ hưu có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong đó, có hai đồng chí được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và 9 đồng chí được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã đi thăm và tặng quà một số cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa thành phố Hạ Long. Ngoài ra, ban CHQS các địa phương trong tỉnh cũng tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ trên địa bàn. (VĂN ĐAM)

### **013. HỮU TRƯỞNG/ Kết thúc Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân" Khẳng định chuyên môn, sâu nặng nghĩa tình// Quân đội nhân dân.- Số 20862, Ngày 7/5/2019 - Tr.1+4**

Tinh thần Điện Biên của thế hệ cha ông đã góp phần “truyền lửa” cho Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân” càng thêm hấp dẫn, ý nghĩa và thành công về mọi mặt.

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam Huỳnh Thanh Tùng giành nhất chặng

Tiết trời TP Điện Biên Phủ chiều 6-5 nắng gắt nhưng đông đảo người dân đã có mặt từ sớm ở hai bên đường Võ Nguyên Giáp để đón xem chặng 4 Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân”. Trước giờ đua, không khí càng oi bức nhưng các vận động viên (VĐV) vẫn thể hiện sự quyết tâm, tự tin bước vào “cuộc chiến” quyết định bằng 24 vòng đua vòng quanh đường Võ Nguyên Giáp có lộ trình gần 40km.

Ở chặng này, các đội tiếp tục cho những VĐV đã hết cơ hội tranh chấp danh hiệu cá nhân chung cuộc đua tăng tốc từ sớm. Trong tốp dẫn đầu, Trần Thanh Điền (VUS TP Hồ Chí Minh), Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), Jericho Jay Lucero (Gor For Gold Philippines Developmental) liên tục đeo bám nhau quyết liệt. Tốc độ dần được tăng cao giúp cho tốp 1 dần tách tốp và tạo khoảng cách 10 giây, có lúc lên tới 30 giây so với tốp sau. Trong khi đó, cuộc đua thật sự cho các danh hiệu cá nhân lại nằm ở tốp 2, nơi có sự góp mặt của Quàng Văn Cường, Golakhour Pourseyedi Mirsamad (Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời), Sarda Pered Javier (VUS TP Hồ Chí Minh), Loic Desriac (Bike Like Đồng Nai) đeo bám nhau quyết liệt, nhưng thi đấu thận trọng và không dám vội vàng tăng tốc từ sớm.

Sau 51 phút 18 giây, Huỳnh Thanh Tùng về đích đầu tiên. Về ở vị trí tiếp theo lần lượt là Jericho Jay Lucero, Trần Thanh Điền. Dù vậy, kết quả ở chặng 4 không ảnh hưởng nhiều đến thành tích chung cuộc. Cua-rơ Golakhour Pourseyedi Mirsamad (Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời) đã giành Áo vàng chung cuộc với tổng thời gian 9 giờ 17 phút 29. Với 1 giây nhiều hơn, Sarda Pered Javier đành chấp nhận xếp vị trí thứ hai. Tay đua Quàng Văn Cường xếp thứ ba với tổng thời gian 9 giờ 21 phút 11. Ở nội dung đồng đội, VUS TP Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng chung cuộc với tổng thời gian 28 giờ 00 phút 35. Về ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (28 giờ 01 phút 27), Bike Like Đồng Nai (28 giờ 04 phút 37)... Danh hiệu Áo xanh thuộc về Quàng Văn Cường, trong khi tay đua trẻ Ismael Grospe đến từ Philippines mặc Áo đỏ và Áo trắng chung cuộc.

### **Dấu ấn chuyên môn, ban tổ chức**

Sau 6 ngày thi đấu và hành quân, cuộc đua đã kết thúc an toàn, đạt được nhiều dấu ấn về chuyên môn và công tác tổ chức. Dù các chặng đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt, lúc thì mưa to, khi nắng gắt nhưng các VĐV vẫn duy trì tinh thần thi đấu quyết thắng. Các chặng đua mang đến không ít thách thức khi trải qua nhiều cung đèo cao hiểm trở nhưng không một VĐV nào bỏ cuộc hay mất an toàn. Để làm được điều đó thì công tác tiền trạm, sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan của ban tổ chức cuộc đua được kịp thời, chính xác và hiệu quả. Công tác truyền thông cũng được phối hợp nhịp nhàng giữa phóng viên các cơ quan báo chí giúp thông tin về thành tích VĐV được tuyên truyền nhanh chóng, chính xác.

Tham dự cuộc đua xe đạp lần này là các VĐV đến từ 10 đội đua mạnh nhất cả nước hiện nay cùng 2 đội đua quốc tế có chất lượng chuyên môn tốt. Có thể kể tới những cua-rơ trong nước có chất lượng tốt, như: Quàng Văn Cường, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Trường Tài... Một số cua-rơ ngoại cũng được giới chuyên môn đánh giá cao như: Mirsamad, Javier, Loic, Grospe... Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, khẳng định: “Thêm một lần nữa Báo Quân đội nhân dân đã tổ chức thành công một giải đua xe đạp chuyên nghiệp. Các VĐV tham dự cuộc đua lần này có chất lượng chuyên môn cao. Đặc biệt, lần này cuộc đua có sự tham dự của đội tuyển trẻ Việt Nam đã tạo ra cơ hội rất tốt để các tay đua trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu”.

### **Cuộc đua giàu ý nghĩa**

Bên cạnh mục đích tạo sân chơi cho các VĐV đua xe đạp Việt Nam, cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân” còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc khi có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở mỗi địa phương mà đoàn đi qua. Phát biểu tại lễ bế mạc cuộc đua, Thiếu tướng Phạm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc đua ghi nhận và biểu dương tinh thần thi đấu vượt qua điều kiện khó khăn về thời tiết của VĐV; đồng thời cảm ơn các doanh nghiệp, nhà tài trợ, đơn vị đã đồng hành; cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các địa phương mà đoàn đua đi qua đã hết lòng ủng hộ, cổ vũ, động viên đoàn đua trong suốt hành trình.

Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân” đã thành công về mọi mặt. Ông Lê Văn Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, khẳng định: “Trong không khí tung bừng của những ngày tháng 5 lịch sử, đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên rất vui mừng chào đón Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân”. Cuộc đua đã góp phần làm phong phú thêm các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Điện Biên, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Điện Biên đã trao Bằng khen tặng 2 tập thể là Báo Quân đội nhân dân, Tập đoàn Mai Linh và 3 cá nhân là Thiếu tướng Phạm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc đua; Đại tá Nguyễn Ngọc Khoa, Cán bộ hoạt động xã hội, Báo Quân đội nhân dân; ông Ngô Văn Nam, Phó giám đốc Kênh Thể thao-Văn hóa (VTC3), Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC(Đài Tiếng nói Việt Nam).

*Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân” có sự đồng hành, tài trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo điện tử Dân trí, Tập đoàn Mường Thanh, Tập đoàn Vingroup, Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc NOVA, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Quỹ Vì tâm vóc Việt (TH True Milk), Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải, Công ty Cổ phần Hyundai Thành Công, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC...*

#### **014. Nguyễn Văn Thanh/ Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và hiện thực// Người cao tuổi.- Số 73.- Ngày 7/5/2019 - Tr.8+9**

**Đông Xuân 1953 - 1954, để đối phó với hướng tiến công của quân ta lên Tây Bắc Việt Nam và Thượng Lào, Na-va cho đổ quân xuống Điện Biên Phủ và biến nơi đây trở thành một tập đoàn phòng ngự mạnh, gồm 49 cứ điểm, chia làm 3 phân khu với quân số lúc cao nhất là 16.200 tên.**

Để đánh bại kế hoạch quân sự Na-va, Bộ Chính trị quyết định thành lập Bộ chỉ huy và Đảng ủy Mặt trận do Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam trực tiếp làm Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy.

Sau khi cân nhắc trong 11 ngày đêm, Đại tướng quyết định chuyển từ phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” để tiêu diệt và làm suy

yếu dần đôi phương, đồng thời giảm thương vong ở mức thấp nhất cho bộ đội. Sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, kiên cường, đến ngày 7/5/1954, quân ta tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch, đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp. Buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ tôn trọng độc lập, chủ quyền của Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 là thắng lợi to lớn nhất của quân đội và Nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Với trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ đã bảo vệ và phát triển thành quả của cách mạng tháng Tám, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn mới. Miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và miền Nam tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, hoàn thành độc lập dân tộc, dân chủ và thống nhất đất nước.

Khi nói về nguyên nhân chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: “Chiều sâu của chiến thắng Điện Biên Phủ tiềm ẩn trong truyền thống quật cường, bất khuất mấy ngàn năm của dân tộc”. Chính động lực to lớn này, khi Đảng ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, cả nước đã ra trận để chiến đấu ở Điện Biên Phủ và phối hợp chiến đấu với Điện Biên Phủ với tinh thần “quyết chiến quyết thắng”.

Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong bối cảnh mới, chúng ta tiếp tục đổi mới tư duy, tạo bước đột phá về lí luận và chính sách để phát triển bền vững. Tập trung nghiên cứu, tổng kết, dự báo chính xác những vấn đề mới nảy sinh; nhận thức, giải quyết trúng và đúng các yêu cầu cần thiết của sự nghiệp đổi mới. Nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Kỉ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ còn là dịp ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, tưởng nhớ công lao của Đảng, Bác Hồ; tri ân đồng chí, đồng đội và đồng bào đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và hòa bình, dân chủ thế giới.

#### **015. Hiền Anh/ 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ Mốc vàng chói lọi// Giáo dục và thời đại.- Số 110.- Ngày 8/5/2019 - Tr.9**

**Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/ 2019), Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông vừa cho ra mắt bộ sách “65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc vàng chói lọi”.**

Bộ sách ghi lại cuộc chiến đấu trường kỳ của dân tộc, ghi lại những chiến công oanh liệt, lẫy lừng của quân và dân ta. “65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc vàng chói lọi” gồm 7 đầu sách: Kể chuyện Điện Biên Phủ (1953 - 1954); Điện Biên Phủ - những trận đánh đi vào lịch sử; Điện Biên Phủ - Mốc vàng thời đại; Điện Biên Phủ (13/3 - 07/5/1954); Đường tới Điện Biên Phủ; Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử; Ném trái Điện Biên.

Đây là bộ sách lịch sử được các nhà sử học, khoa học, giáo dục... đánh giá cao. Đồng thời, bộ sách còn là kho tư liệu quý giá, đồ sộ, giúp độc giả có được những

góc nhìn khách quan, thời sự về 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” của quân và dân ta. Cùng với đó là những hồi ức, những câu chuyện của các nhân chứng sống từng trải qua những năm tháng lịch sử ấy.

**016. Đại tá: NGUYỄN HỮU TÀI (Nguyên chủ nhiệm chính trị trung đoàn 209 trong chiến dịch Điện Biên Phủ)/ 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: Trận đánh cuối cùng// Tiền phong.- Số 127.- Ngày 7/5/2019 - Tr.8**

**Trung đoàn 209 Đại đoàn 312 chúng tôi bắt đầu hành quân lên Điện Biên Phủ ngày 15/12/1953. Đơn vị trải qua gần 5 tháng lao động, chiến đấu cực kỳ gian khổ từ làm đường, đến kéo pháo, đào chiến hào, xây dựng trận địa dưới mưa bom, bão đạn của địch. Và trong trận đánh cuối cùng của chiến dịch, Trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: bắt sống Tướng De Castries và Bộ tham mưu của địch, kết thúc chiến dịch một cách vẻ vang.**

Trận đánh cứ điểm 507 là trận đánh cuối cùng, có nhiều khó khăn phức tạp, đồng thời là chiến thắng oanh liệt nhất của trung đoàn 209. Trận đánh để lại những kỉ niệm sâu sắc đối với chúng tôi những người trực tiếp tham gia sự kiện vẻ vang này trong suốt cuộc đời chiến đấu của mình.

Cứ điểm 507 là một vị trí trong cụm phòng ngự của địch gồm 506, 507, 508, 509 thuộc khu đề kháng trung tâm của địch đặt tên là Elian 10, tổ chức phòng ngự theo hình vòng tròn.

Cụm cứ điểm này dưới chân đồi A1, sát với cầu Mường Thanh bên tả ngạn sông Nậm Rốm để bảo vệ sở chỉ huy của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Nhiệm vụ của trung đoàn trong đợt tiến công thứ 3 của toàn chiến dịch là tiêu diệt cứ điểm 507 đồng thời phối hợp với các đơn vị bạn tiêu diệt các cứ điểm còn lại trên dãy cao điểm phía đông là A1, C2.

Đợt tiến công này có sự chi viện mạnh mẽ của pháo binh, chiến dịch có thêm 12 dàn Hỏa tiễn 6 nòng (H6).

20 giờ ngày 6/5/1954 pháo binh trút bao lửa xuống các cứ điểm của địch ở trung tâm Mường Thanh. Lần đầu Hỏa tiễn của ta xuất hiện chúng tôi được lệnh tất cả đều phải rút quân dưới giao thông hào.

Tiếng rít của Hỏa tiễn rào rào qua đầu cùng với tiếng nổ rền vang của các loại pháo của ta trút xuống đầu kẻ thù khiến chúng tôi vui mừng hò reo. Đồng thời lúc đó quả bộc phá 1.000kg dưới lòng đất đồi A1 phát nổ.

Tiểu đoàn 130 của trung đoàn là mũi xung kích chủ yếu đột phá vào cứ điểm 507 dưới sự yểm trợ của các loại pháo, cối và hỏa lực bắn thẳng của trung đoàn.

Đội bộc phá đã liên tục phá nhiều hàng rào, nhưng vẫn chưa thể xung phong được vì vẫn còn hàng rào trước cửa mở. Chiều tối hôm trước địch đã cho rải thêm lớp hàng rào bùn nhùn phía trước nên bộc phá nổ nhưng hàng rào dây thép gai bùn nhùn không đứt được.

Các khẩu đại liên, trung liên pháo cối của địch bắn sát vào khu vực cửa mở của ta. Đại đội 363 bị thương vong không thể tiếp tục xung phong. Chiến sĩ thi đua Trần



Can, trung đội trưởng lên thay thế đại đội trưởng, nhưng anh đã trúng đạn và hy sinh tại cửa mở. Anh là người cầm lá cờ đầu tiên ở Điện Biên Phủ trong trận chiến thắng Him Lam. Chúng tôi vô cùng xúc động khi được tin Trần Can hy sinh, một cán bộ vô cùng gan dạ và linh hoạt.

Trời gần sáng, thấy tình hình khó khăn trung đoàn trưởng Hoàng Cầm lệnh cho đơn vị ngừng tiến công, giữ vững trận địa và chờ lệnh. Đồng chí Trần Quân Lập chính ủy, Bí thư Đảng ủy trung đoàn triệu tập các đảng ủy viên đến sở chỉ huy hội ý.

Sau khi cân nhắc, phân tích tình hình, khả năng chiến đấu của trung đoàn vẫn có thể giành thắng lợi nếu đánh ban ngày. Được tham dự cuộc họp ấy, tôi không ngờ quyết định của Đảng ủy lại có ý nghĩa to lớn đến chiến thắng lịch sử của trung đoàn trong trận đánh cuối cùng ở Điện Biên Phủ. Tuy nhiên khi báo cáo quyết tâm lên cấp trên, Đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn chưa chấp thuận, lệnh cho trung đoàn củng cố lực lượng chờ lệnh tổng tiến công toàn mặt trận.

Lãnh đạo và chỉ huy trung đoàn tiếp tục trao đổi ý kiến, xin cấp trên cho đơn vị tiến công ban ngày, không phải vì cay cú, do chưa hoàn thành nhiệm vụ đêm trước mà vì địch ở cứ điểm 507 đã suy yếu, thời điểm đó, quân địch ở A1, C2 đã bị tiêu diệt nên hoang mang lo sợ.

Đại đoàn trưởng sau khi nghe báo cáo đã xin chỉ thị của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, tư lệnh chiến dịch. Tư lệnh chiến dịch chuẩn y và cho pháo binh chi viện cho trận đánh - Đại đoàn lệnh cho Trung đoàn 209 tiến công vào 14 giờ ngày 7/5/1954, có sự chi viện hỏa lực của trung đoàn 165 từ cứ điểm 506. Nhận được lệnh, toàn trung đoàn phấn khởi chuẩn bị cho trận đánh ban ngày lần đầu tiên trong chiến dịch. Đại đội 360 của tiểu đoàn 130 thay thế đại đội 363 làm nhiệm vụ xung kích chủ yếu.

Là đại đội thứ 3, ít khi nhận được nhiệm vụ chủ công, nay được đưa lên làm mũi tiến công chủ yếu nên cán bộ chiến sĩ rất phấn khởi, quyết tâm thi đua lập công, hoàn thành nhiệm vụ. Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật là cán bộ tham gia trận Phủ Thông năm 1948, trận công kiên đầu tiên của quân đội ta có kinh nghiệm đánh công kiên.

Trong cuộc họp chi bộ, trước trận chiến đấu, đồng chí Tạ Quốc Luật đã hứa: “không thắng trận này không về gặp trung đoàn”. Sau khi đột nhập vào các chiến hào quân ta tỏa ra đánh các lô cốt, lần lượt tiêu diệt ở các ụ súng. Trước thế tiến công áp đảo của ta, số địch còn lại phát cờ trắng xin hàng. Trong khi ấy đài quan sát của trung đoàn phát hiện nhiều cờ trắng bên bờ sông Nậm Rôm. Cùng lúc đó trung đoàn nhận được lệnh của Bộ Tư lệnh: “Không đợi trời tối, mở ngay cuộc tổng kích vào Mường Thanh”.

### **Thời cơ lớn đã đến**

Sau khi làm chủ cứ điểm 567, Tạ Quốc Luật chủ động cho đơn vị tiến sang cứ điểm 509 sát đầu cầu Mường Thanh.

Anh lệnh cho trung đội trưởng Chu Văn Thê dẫn đơn vị vượt cầu phao sang phía hữu ngạn sông Nậm Rôm. Quân địch ở bên kia sông dùng đại liên và trọng liên 12,7 ly bắn dọc theo cầu sắt. Mũi tiến công của Chu Văn Thê ném lựu đạn, thủ pháo vào các ổ đề kháng của địch chúng bỏ chạy, chớp thời cơ Tạ quốc Luật dừng cảm dẫn đơn vị vượt qua cầu sắt và bắt được tên sĩ quan địch dẫn tới hầm De Castries.

Đó là khu vực có vòm sắt uốn cong bên trên có một cột ăngten trên nóc hầm. Khí thể tiến công mãnh lực, thừa thắng xông tới, quân ta hô vang: “Bắt sống Tướng De Castries, mừng thọ Bác Hồ” và ta đã xông thẳng vào sở chỉ huy của địch.

Sau này Tạ Quốc Luật kể lại lúc bắt Tướng De Castries như sau: Khi chúng tôi tiến gần đến sở chỉ huy của địch, một tên sĩ quan Pháp lóp ngóp bò lên từ dưới hào và nói to: “ Chúng tôi đã thua trận, xin cho tôi được gặp sĩ quan chỉ huy”.

Tôi để đồng chí Lam và đồng chí Hiếu bịt cửa hầm phía bên kia, còn Nhỏ và Vinh vào cửa hầm phía bên này. Tôi dặn Nhỏ và Vinh tôi đi đầu, các đồng chí ở phía sau sẵn sàng yểm trợ cho tôi tiến vào hầm, nếu địch chống cự tôi sẽ né tránh sang một bên, các đồng chí dùng hỏa lực bắn quét ngay. Vào tới cửa hầm tôi hô to: “ Bỏ súng xuống”. Tất cả bọn sĩ quan đều giơ tay lên, riêng De Castries đang xé tài liệu -Tôi chìa súng vào hắn và nói: “ Tại sao không giơ tay đầu hàng”.

De Castries vội giơ tay lên ngang vai, tôi lệnh cho tên sĩ quan khác dập tắt lửa khói tài liệu vừa đốt, rồi hô to: “ Tất cả các anh theo tôi”.

Tôi dẫn toàn bộ Bộ tham mưu của địch ra khỏi cửa hầm và áp tải chúng về Sở chỉ huy đến đầu cầu thì gặp Trung đoàn phó Thăng Bình, tôi báo cáo: Đã bắt được Tướng De Castries và toàn thể Bộ tham mưu của địch ở Điện Biên Phủ - lúc đó là 16 giờ 30 phút ngày 7/5/1954”.

Từ đầu cầu chính trị viên Tiểu đoàn 130 Trần Quải báo cáo về Sở chỉ huy Trung đoàn là ta đã bắt được De Castries.

Đồng chí Hoàng Cầm vội báo cáo lên Đại đoàn và lệnh đưa De Castries về Sở chỉ huy. De Castries mặc quân phục đeo lon cấp tướng cùng nhiều sĩ quan tham mưu, lục tục cúi đầu được dẫn giải về chỉ huy sở.

Khi chúng tôi đến hầm De Castries thì đã có nhiều cán bộ Trung đoàn, Tiểu đoàn của Đại đoàn 308 và 312 ở đó. Đèn điện trong hầm vẫn sáng. Tiếng phát điện vẫn âm vang các loại giấy tờ chai lọ, vứt bừa bãi, tung tóe khắp nơi. Tiếng súng đã lặng im từ lúc nào...

## **017. TRẦN MẠNH TUẤN/ Vọng mãi bản hùng ca huyền thoại/ Văn Hóa.- Số 3249.- Ngày 6/5/2019 - Tr.8+9**

**Trong nhiều ca khúc bất tử hát về tinh thần chiến đấu bất khuất ngoan cường trong cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc, Chiến thắng Điện Biên là khúc ca xuyên thế kỷ. 65 năm là quãng thời gian khá dài để nhân gian có thể quên nhiều thứ, nhưng Chiến thắng Điện Biên luôn sống mãi trong lòng người Việt.**

Khúc ca Chiến thắng Điện Biên đã đi vào tâm thức người Việt nhiều thập niên qua. Nó như một thông điệp truyền tụng tinh thần yêu nước và ý chí quật cường của người Việt trong cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc với bầu bạn thế giới. Đây là khúc ca bất tử, song không phải ai cũng hiểu khúc ca ấy ai là tác giả, nó ra đời ở đâu?

### **Viết trong tự hào niềm vui và nước mắt**

Đỗ Nhuận là nhạc sĩ tài hoa, người cố nhạc sĩ mà tên tuổi của ông gắn liền với những ca khúc viết về Bộ đội Cụ Hồ và Trường Sơn huyền thoại. Trong nhiều ca

khúc sáng tác về người lính như Hành quân xa, Trên đồi Him Lam, thì ca khúc Chiến thắng Điện Biên là biểu tượng cao đẹp về sự hội tụ niềm vui của toàn Đảng, quân và dân ta sau 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Năm 1995, trong dịp nhạc sĩ Đỗ Nhuận được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật (đợt đầu tiên), khi tâm sự về sự ra đời của ca khúc Chiến thắng Điện Biên ông nói với đồng đạo báo giới rằng: “Tôi đã hình dung ra ngày quân và dân Tây Bắc giải phóng. Những ca từ trong bài hát đều rút ra trong cuốn hồi ký trong những ngày tháng tôi chiến đấu. Tôi nghĩ, mình phải có một ca khúc sáng tác về ngày Điện Biên giải phóng trong sự hân hoan vui mừng của các dân tộc anh em miền Tây Bắc. Vậy là đêm mùng 7 tháng 5 năm 1954, tôi đã thức trắng để gieo những nốt nhạc đầu tiên lên những vần thơ. Những ca từ “Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về, giữa mùa này hoa nở, miền Tây Bắc tung bừng vui”, đã nung nấu trong đầu tôi nhiều ngày, nhiều tháng trước đó. Ca khúc Chiến thắng Điện Biên là ca khúc ruột của cuộc đời tôi, đã nở hoa giữa miền Tây Bắc”.

Khi các phóng viên phỏng vấn: “Tâm trạng lúc đó của ông như thế nào khi viết ca từ đầu tiên”, nhạc sĩ Đỗ Nhuận rung rung nước mắt: “Lúc đó tôi nghĩ đến ngày thắng lợi, đến sự thất bại của quân viễn chinh Pháp. Tôi mừng tưng ra sự đầu hàng của các binh lính Pháp, bên cạnh đó là niềm vui hân hoan reo hò thắng lợi của quân và dân miền Tây Bắc. Suốt những ngày nung nấu những ca từ, là những ngày tôi sống trong xúc động. Lòng trắc ẩn về sự vui mừng mà rơi nước mắt. Nói cách khác, tôi viết ca khúc Chiến thắng Điện Biên trong niềm xúc động tự hào và cả nước mắt”.

Ngay sau khi ca khúc Chiến thắng Điện Biên hoàn chỉnh, Đài Tiếng nói Việt Nam đã trực tiếp thu âm và trở thành bản nhạc “bình minh” chào đón mỗi ngày mới, phát rộng rãi trên toàn quốc. Những nốt nhạc “Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về, giữa mùa này hoa nở, miền Tây Bắc tung bừng vui” đã làm nức lòng chiến sĩ cả nước, ăn sâu bám rễ vào tiềm thức nhân dân, có sức lan tỏa khắp 5 châu 4 biển và toàn thế giới. Ca khúc Chiến thắng Điện Biên như một “lá chắn” chấm dứt 9 năm trường kỳ đánh thực dân Pháp và tuyên bố với bạn bè thế giới là toàn thắng đã về với nhân dân Việt Nam, thực dân Pháp đã thất bại hoàn toàn, con người và dải đất Điện Biên đã bước sang ngày mới.

### **Sống mãi trong lòng nhân dân**

65 năm qua, âm hưởng của ca khúc Chiến thắng Điện Biên luôn vang dội khắp non sông. Ca khúc ấy không chỉ là thông điệp tuyên bố chấm dứt sau 9 năm trường kỳ kháng chiến của dân tộc ta, mà còn là người bạn đồng hành của những người lính đã từng chiến đấu trên chiến trường Điện Biên Phủ. Ca khúc ấy không chỉ tượng trưng cho lá cờ bách chiến bách thắng, mà còn là “sợi chỉ đỏ” đánh dấu “cột mốc” ngày toàn thắng, thấm đẫm bao mồ hôi, xương máu chen lẫn niềm vui vô bờ bến của quân và dân cả nước. Nó vừa có sức lan tỏa rộng rãi trên toàn thế giới, vừa có sức sống mãnh liệt trong lòng công chúng. Ai cũng thuộc, ai cũng nhớ, ai cũng tự hào và chẳng bao giờ quên.

Khi nói về ca khúc Chiến thắng Điện Biên, nhạc sĩ trẻ Trần Hợp, hội viên Hội Nhạc sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận xét: Đó là tác phẩm điển hình, mẫu mực của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Ông đã sáng tạo điệu thức dân ca, vận dụng nhuần nhuyễn sự mới

lạ, mang sắc thái những điệu dân ca Tây Bắc và làn điệu chèo (xấp qua cầu) của đồng bằng Bắc Bộ. Tất cả những hình tượng như tiếng kèn, nhịp bước quân hành, những bước chân rạo rức, điệu múa xòe hoa đều cuộn chảy trong tâm hồn ông, rồi trào dâng thành hoa thành vân, nhạc, điệu.

Con người và phong cảnh Mường Thanh, Điện Biên, Tây Bắc đã được thăng hoa trong những ca từ, nhảy múa trong từng nốt nhạc, hân hoan hùng tráng trong mỗi điệp khúc, tạo thành biểu tượng sắc thái cho chiến thắng vinh quang của dân tộc. Để khi “Núi sông bùng lên, đất nước ta sáng ngời, cánh đồng Điện Biên cờ chiến thắng tung bừng trên trời” khiến “Cả thế giới đón mừng chiến dịch đại thắng lợi, góp sức xây dựng hòa bình”.

Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đảng và Nhà nước ta tổ chức ngày kỷ niệm như một sự biết ơn và trân trọng lịch sử. Và cứ đến ngày 7.5, lòng người Việt triệu người như một lại tự hào hãnh diện. Dù đi giữa phố phường rực rỡ cờ hoa, hay trên cánh đồng lúa nương khoai bao la bát ngát; dù biên thùy hay nơi đảo xa; núi cao, rừng sâu, hay đồng bằng, thôn bản; khí thế hùng hực của ngày Chiến thắng Điện Biên, những ca từ “giải phóng Điện Biên bộ đội ta tiến quân trở về” vẫn vang xa vọng mãi. Và dù hơn nửa thế kỷ qua, trải qua nhiều thăng trầm, khắc nghiệt của làn sóng âm nhạc thị trường, ca khúc Chiến thắng Điện Biên vẫn chiếm vị trí quan trọng trong trái tim người yêu nhạc, sống mãi trong lòng nhân dân cả nước. Dù thời gian 65 năm hay lâu hơn nữa, và mãi mãi muôn đời, Chiến thắng Điện Biên mãi vang vọng là bản hùng ca huyền thoại, bất tử.

*Các ảnh ở trong bài là của nghệ sĩ nhiếp ảnh Triệu Đại, được lấy từ cuốn sách “Chuyện những người làm nên lịch sử - Hồi ức Điện Biên Phủ 1954-2000*

#### **018. Lê Lan/ Di tích Huổi He// Thời nay.- Số 971.- Ngày 6/5/2019 - Tr.17**

Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của ông Quảng Văn Dương, bà Tông Thị Phương và hai thanh niên người bản Huổi He (xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên), gần trưa chúng tôi mới đến điểm đặt tấm bia “Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở hang Huổi He”, trên triền đồi chênh vênh.

#### **Nơi từng đặt sở chỉ huy**

Theo dòng lịch sử, tại nơi này 65 năm trước, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ đã lựa chọn đặt Sở Chỉ huy. Và đây là điểm thứ hai đặt Sở Chỉ huy chiến dịch. Trước đó Sở Chỉ huy đặt tại hang Thảm Púa, huyện Tuần Giáo trong 32 ngày (từ 17-12-1953 đến 17-1-1954).

Tại hang Huổi He, Sở Chỉ huy chỉ ở 13 ngày (từ 18 đến 30-1-1954) và sau cùng là Sở Chỉ huy đóng tại Mường Phăng 105 ngày (từ 31-1 đến 15-5-1954). Dù là điểm Sở Chỉ huy đóng trong thời gian ngắn nhất, nhưng tại căn cứ Huổi He, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhiều đêm liền mất ngủ để đưa ra quyết định “khó khăn nhất trong cuộc đời” là thay đổi phương châm tác chiến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”.

Rạng ngày 18-1-1954, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ được lệnh chuyển từ hang Thảm Púa đến địa điểm mới ở hang Huổi He gần bản Huổi He thuộc

huyện Điện Biên, để tiện chỉ huy thực hiện phương án “đánh nhanh, thắng nhanh” trong ba đêm, hai ngày như kế hoạch. Tại đây, Bộ Chỉ huy chiến dịch chỉ đạo bộ đội, dân công khẩn trương làm đường để kéo pháo và vận chuyển lương thực, đạn dược ra mặt trận. Trong thời gian này, bộ đội và thanh niên xung phong đã sửa xong đường từ Tuần Giáo vào Điện Biên dài 63 km và mở rộng thêm cho xe kéo pháo vào cách Điện Biên Phủ 15 km. Sau bảy đêm, pháo vẫn chưa tới vị trí quy định trong khi thời gian dự định nổ súng (ngày 20-1) đã cận kề cho nên Bộ Chỉ huy quyết định phải lùi lại năm ngày.

Sau nhiều ngày đêm chạt vật đánh đối bằng máu, nước mắt của bao người lính Điện Biên, những khẩu pháo nặng gần ba tấn mới đưa được vào gần trận địa đã chiến. Nhưng không may gần đến ngày nổ súng (17 giờ ngày 25-1-1954) thì một chiến sĩ của Đại đoàn 312 bị địch bắt. Địch khai thác và báo cho nhau ngày, giờ tiến công của bộ đội ta. Đó là tình huống diễn ra ngoài dự kiến, khiến Bộ Chỉ huy chiến dịch phải quyết định hoãn thời gian nổ súng 24 tiếng (tức lùi lại sang ngày 26-1) để Đảng ủy họp bàn lại chủ trương.

Cùng với kết quả thị sát của Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái trong ngày 23-1, thấy rằng pháo của ta nằm ở vị trí trống trải trong tầm ngắm của địch, nếu xảy ra chiến sự, việc chuyển đạn vào sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu bị không quân Pháp bắn phá sẽ không tránh khỏi tổn thất. Về phía địch, sau hai tháng chuẩn bị đã tăng lên 15 tiểu đoàn bố trí trong 49 cứ điểm rất kiên cố.

Nhiều đêm liền trăn trở vì suy nghĩ và nhớ lời Bác Hồ dặn trước lúc lên đường “chỉ được thắng, không được bại vì bại là hết vốn”, sáng ngày 26-1, Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định triệu tập Hội nghị Đảng ủy mặt trận ra nghị quyết thay đổi phương châm tác chiến. Trong cuộc họp, tất cả mọi người đều bất ngờ trước ý kiến thay đổi kế hoạch tác chiến, bởi hầu hết các đồng chí đều đồng tình với kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh”, nếu không đánh thì sau này khó mà giải quyết được. Khi ấy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hỏi: “Nếu đánh, có chắc thắng trăm phần trăm không?” thì không ai trả lời. Cuối cùng, để bảo đảm cho thắng lợi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định chuyển phương châm tiêu diệt địch từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Và đây là quyết định sáng suốt, khó khăn nhất trong cuộc đời cầm quân của ông.

### **Để trở thành điểm đến hấp dẫn**

65 năm sắp trôi qua nhưng với dân bản Huổi He, câu chuyện Đại tướng và Bộ Tham mưu chiến dịch về đóng tại hang Huổi He vẫn còn mới lắm. Những người như ông Dương, bà Phượng được nghe cha mẹ kể từ thuở mới lên năm, lên bảy tuổi, nên chuyện đã ngấm sâu trong ký ức. “Ngày trước, mỗi khi bản vui xuân thì đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ lại quây quần nghe người già kể chuyện Đại tướng ở Huổi He. Không ai biết Đại tướng và Bộ Tham mưu rời hang Huổi He đi Mường Phăng khi nào, nhưng dân bản Huổi He tự hào khi kể chuyện Đại tướng đã về đây!”, ông Dương nhớ lại.

Như để minh chứng cho câu chuyện của ông Dương, bà Tòng Thị Phượng, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nà Nhạn, nói thêm: Ngày còn bé đi làm ruộng trong đó, tôi cũng được nghe bố kể chuyện bộ đội Đại tướng. Sau khi giải phóng, người ta đã về

cát bốc hàng trăm hài cốt bộ đội nhưng vẫn không hết. Thỉnh thoảng lại có một gia đình tìm đến nhờ dân bản Huổi He dẫn đường tìm mộ lẻ để họ cát bốc đưa về xuôi. Trước Tết Nguyên đán vừa qua có một gia đình ở xa lắm cũng tìm về, mà ông Dương là người dẫn đường cho họ đấy.

Đứng bên tấm bia di tích “Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở hang Huổi He”, nghe tiếng nước dội về từ thác Huổi He như lời rì rào kể chuyện. 65 năm trước tại nơi này, những ngày không máy bay địch càn, Đại tướng đã ngồi đây để họp bàn kế hoạch chiến đấu. Và những khi núi rừng đi ngủ, ông vẫn một mình bóp trán nghĩ suy...

Trò chuyện với bà Vũ Thị Tuyết Nga, Phó Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, được biết: Với ý nghĩa lịch sử trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 23-12-2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2367/QĐ-TTg bổ sung 23 điểm di tích, trong đó có hang Huổi He vào Hồ sơ di tích Chiến trường lịch sử Điện Biên Phủ (đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2009). Hiện điểm di tích này đã được cắm mốc, quy hoạch, nhưng chưa được đầu tư tôn tạo, vì cách xa trung tâm thành phố Điện Biên Phủ và khu dân cư, lại chưa có đường vào.

Mới đây, trong Đề án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, đến năm 2030” do tỉnh Điện Biên xây dựng, có đề xuất việc tôn tạo, phục dựng di tích Huổi He.

**Với ý nghĩa đặc biệt của Huổi He - di tích lịch sử quan trọng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, thiết nghĩ, tỉnh Điện Biên cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn đánh giá đúng thực trạng, giá trị lịch sử của di tích. Trên cơ sở đó có phương án bảo vệ cảnh quan di tích và khu vực chung quanh cho hôm nay và cho cả mai sau. Để Huổi He là điểm đến hấp dẫn giúp các thế hệ hiểu rõ hơn về lịch sử, về chiến thắng lẫy lừng của dân tộc.**

**019. Nguyễn Hằng/ "Nút thắt" vụ án người phụ nữ độc thân bị sát hại ở Điện Biên// Gia đình và xã hội.- Số 58.- Ngày 14/5/2019 - Tr.13**

**Gần 100 cán bộ công an được huy động để tổ chức thu thập manh mối hiện trường, khoanh vùng nghi phạm. Khi vụ án xảy ra không có nhân chứng trong khi đó nạn nhân có mối quan hệ phức tạp...khiến công tác xác minh nghi phạm ban đầu gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng các công tác nghiệp vụ, chỉ sau 7 giờ, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm gây án.**

### **Vụ án nghiêm trọng**

Sáng 9/5, người dân ở bản Củ 1 (xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, Điện Biên) bàng hoàng phát hiện thi thể một phụ nữ trong tình trạng bán khỏa thân. Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong do bị đâm bằng dao. Cách hiện trường không xa, phát hiện một con dao quắm nhọn nghi là hung khí.

Ông Lường Văn Thật – Trưởng bản Củ 1 cho biết, nạn nhân là chị L.T.H (SN 1979). Trước đó, khoảng 4h30 sáng 9/5, hai người cháu của chị H nghe tiếng kêu cứu là bị cướp nên chạy đến thì thấy chị H nằm trên nền đất ngay cạnh nhà. Ngay khi phát hiện sự việc bà con trong bản đã thông báo tới chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

“Chị H đã có gia đình và 1 người con gái. Tuy nhiên, hiện người phụ nữ này đã ly hôn, con gái cũng đi lấy chồng nên sống đơn thân. Ở địa phương, chị H không có thù oán gì với ai. Vụ án mạng xảy ra khiến người dân bàng hoàng, lo sợ. Chúng tôi mong cơ quan công an sớm tìm ra hung thủ gây án để trừng trị trước pháp luật”, ông Thạt cho biết.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ án, cơ quan công an đã nhanh chóng tới hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc. Đại tá Nguyễn Quốc Toàn, Trưởng Công an huyện Tuần Giáo cho biết, qua điều tra, xác minh, được biết nạn nhân L.T.H đã ly hôn được 14 năm nay, sống độc thân. “Nạn nhân sống một mình, ngôi nhà nằm khá biệt lập. Khi vụ án xảy ra không có nhân chứng. Bản Cù là địa bàn phức tạp về ma túy, có nhiều đối tượng nghiện hút, nạn nhân có mối quan hệ phức tạp... Đây là những khó khăn cho công tác điều tra, khám phá vụ án”, Đại tá Nguyễn Quốc Toàn thông tin.

### **Khó khăn trong việc xác định nghi phạm**

Bên cạnh việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức khá nghiêm hiện trường, tử thi, Công an huyện Tuần Giáo khẩn trương khoanh vùng, xác minh, điều tra, tăng cường gần 100 cán bộ chiến sĩ truy lùng hung thủ.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi... Các trinh sát nhận thấy đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn. Trong nhà, cầu thang (là 1 tấm ván rộng 60cm, dài 1,5m) có vương vãi nhiều vết máu. Nạn nhân bị đâm nhiều nhát, hầu hết là vết thương nông...

Đây chính là “nút thắt” của vụ án. Các trinh sát nhận định đối tượng gây án là người quen của nạn nhân, gây án trong hoảng loạn (đâm chém điên cuồng). Rất có thể là đối tượng đột nhập ăn cắp tài sản bị nạn nhân phát hiện đã ra tay sát hại...

Từ nhận định này, Công an huyện Tuần Giáo triển khai đồng bộ công tác nghiệp vụ, từng bước khoanh vùng, dựng lên 3 đối tượng từ hơn 60 đối tượng nghi vật nghiện hút trên địa bàn xã Quài Nưa, sử dụng đồng bộ các nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Quàng Văn Quốc (SN 2001, hàng xóm mới nạn nhân) là đối tượng nghiện hút ma túy vắng mặt tại địa bàn. Bí mật kiểm tra nhà bà ngoại của Quốc, lực lượng công an phát hiện một chiếc áo dính máu chưa kịp giặt ở ngoài bờ giếng. Đến 12 giờ trưa ngày 9/5( sau 7 giờ gây án), Quàng Văn Quốc bị bắt giữ khi đang tìm cách lẩn trốn lên rừng.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi gây án của mình. Quốc khai, rạng sáng 9/5, biết chị H thường ở nhà một mình nên Quốc đột nhập vào nhà nhằm trộm cắp tài sản. Bị chị H phát hiện, hô hoán nên Quốc dùng dao đâm nạn nhân rồi bỏ chạy. Sau khi gây án, Quốc chạy về nhà bà ngoại cởi áo dính máu sau đó bỏ trốn lên rừng thì bị Công an huyện Tuần Giáo phát hiện, bắt giữ.

Chia sẻ thêm về nghi phạm, bà Bạc Thị Thúy – chủ tịch UBND xã Quài Nưa cho hay, Quàng Văn Quốc là con út trong gia đình 4 chị em. Ba người chị của Quốc lấy chồng và ở riêng. Là con trai út trong nhà nên Quốc được chiều chuộng và sớm hư hỏng. Quốc bỏ học từ vài năm nay và kiếm sống bằng cách đi làm thuê ở dưới Hà nội. Tuy nhiên, thay vì chăm chỉ làm ăn, Quốc sớm bập vào ma túy và nghiện nặng từ 2 năm nay.

Cơ quan công an đang tích cực hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa đối tượng Quốc ra xét xử trước pháp luật.

**020. Đức Sơn/ Khởi tố, bắt tạm giam mẹ của nữ sinh giao gà bị nhóm nghiện sát hại ở Điện Biên// Đại đoàn kết.- Số 146.- Ngày 26/5/2019 - Tr.2**

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền (SN 1975), trú tại Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đáng chú ý, bà Trần Thị Hiền chính là mẹ đẻ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1996, sinh viên Đại học Nông Lâm ĐH Thái Nguyên) bị nhóm đối tượng nghiện sát hại dịp Tết Nguyên đán Kỷ Dậu, gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua.

Theo đó, bà Trần Thị Hiền bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thông tin ban đầu cho biết, bà Hiền là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy ở Điện Biên. Bà Hiền có nhiều khai báo không trung thực, hành tung mờ ám nên lọt vào “tầm ngắm” của cơ quan điều tra.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2019, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Vì Văn Toán (trú tại bản Nà Ngum, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên)- đối tượng được xác định chủ mưu bắt cóc, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

**021. Hiếu Quỳnh/ Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên bị bắt do là mắt xích trong đường dây ma túy// Công an nhân dân.- Số 5051.- Ngày 26/5/2019 - Tr.8**

Chiều 25-5, trao đổi với PV Báo CAND, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh ship gà Cao Mỹ Duyên đêm 30 Tết, quá trình điều tra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã giao Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Điện Biên xác minh các tình tiết liên quan đến vụ án.

Quá trình điều tra, ngày 24-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 02; Quyết định khởi tố bị can số 69, ra lệnh bắt bị can để tạm giam số 11 đối với Trần Thị Hiền, sinh năm 1975, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và thi hành khám xét nhà đối tượng. Bà Hiền chính là mẹ nữ sinh ship gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại ở Điện Biên, một vụ án gây xôn xao dư luận trong dịp trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua.

Cũng theo Thiếu tướng Sùng A Hồng, bà Hiền là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy ở Điện Biên. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, khi nào có kết quả, Công an tỉnh Điện Biên sẽ thông tin cho báo chí. “Đây là một vụ án phức tạp nên cơ quan điều tra cần tiến hành một cách thận trọng, không để lọt tội phạm, không làm oan người ngay” - Thiếu tướng Sùng A Hồng nêu rõ.

**022. Minh Thịnh Phát triển vốn tiếng Việt cho học sinh dân tộc bằng song ngữ // Giáo dục và thời đại.- Số 115.- Ngày 14/5/2019 - Tr.5**

“Chúng tôi vui lắm vì gần đây các em rất hăng say học tập, có hứng thú khi đến trường, đến lớp!”, thầy giáo Đoàn Minh Cường, Phó Hiệu trưởng



**Trường Tiểu học (TH) Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) hồ hởi chia sẻ sau thời gian triển khai đề án phát triển vốn tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số bằng dạy, học tiếng Mông.**

### **Bất đồng ngôn ngữ**

Pú Nhi là xã vùng cao thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Điện Biên Đông. Ở đây, gần như 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Họ cần mẫn, chịu khó song vẫn giữ tập quán sản xuất cũ, quanh năm “vắt vẻo” trên các lưng đồi, sườn núi để làm ra bắp ngô, củ sắn sinh nhai. Pú Nhi vẫn có đến hơn 90% số hộ gia đình thuộc diện nghèo, bởi thế, việc quan tâm đến sự học của con em mình hầu như không có. Với các thầy cô giáo thì học sinh đến trường được đã quý, làm sao để giữ được các em ở trường theo học suốt cả một năm lại càng quý giá hơn.

Sở dĩ cũng bởi do địa hình chia cắt nên ngoài điểm trường trung tâm, Trường Tiểu học (TH) Pú Nhi phải thành lập thêm 4 điểm trường lẻ để thuận tiện cho các em theo học. Ở đây có 337 học sinh thì 100% là con em đồng bào Mông. Ít tiếp cận với thế giới bên ngoài, lúc ở nhà chỉ lên rừng kiếm củi, chăn trâu, làm nương theo bố mẹ, nên hầu hết các em đều thiếu tự tin trong giao tiếp, đặc biệt là vốn ngôn ngữ tiếng Việt còn hạn chế.

Vì vậy, trong suốt một quá trình khá dài, chất lượng học tập của các em học sinh ở đây vẫn chưa được như mong muốn bởi vốn tiếng Việt của nhiều em vẫn còn rất hạn chế. Nhiều lúc chỉ với một câu hỏi mà giáo viên phải nêu lên nhiều lần nhưng các em vẫn không hiểu, không trả lời được.

“Nhiều em sau khi lên lớp còn đọc chậm và phát âm sai, viết sai chính tả, nhiều học sinh thiếu tự tin trong giao tiếp và trong học tập. Các em không tự tin tương tác cùng các bạn để phấn đấu vượt khó trong học tập. Nguyên nhân chính của những hạn chế trên là do các em còn ít vốn tiếng Việt nên việc tiếp thu kiến thức thụ động và chóng quên”, thầy Đoàn Minh Cường tâm sự.

Cứ sau mỗi dịp hè thì các thầy cô giáo ở đây lại lo “ngay ngáy” vì nhiều em quên luôn cả việc đọc, viết và làm Toán. Một số em còn hầu như chưa biết và giao tiếp được bằng tiếng Việt. Đối với số học sinh qua mẫu giáo thì việc giao tiếp bằng tiếng Việt của các em còn nhiều khó khăn. Các em chỉ nghe và hiểu được những câu lệnh đơn giản như “Trật tự”, “Ra chơi”, “Vào lớp” hay “Ra về”...

Ở trường thì vậy, còn ở gia đình, việc tạo thói quen và bồi dưỡng tiếng Việt của các em hầu như không có bởi đồng bào Mông sống riêng lẻ theo hộ, nhóm hộ tận các rừng sâu. Hãn hữu lắm họ mới có cơ hội giao tiếp với người Kinh. Nhiều gia đình không nói được tiếng Việt hoặc ít sử dụng tiếng Việt nên việc sinh hoạt giao tiếp trong gia đình hầu như bằng tiếng mẹ đẻ. Vì vậy, khi trẻ ra lớp thường chưa nói và hiểu được tiếng Việt.

### **Hoá giải bất đồng bằng song ngữ**

Từ thực tế trên, từ năm học 2013 – 2014, nhà trường chính thức thực hiện đề án dạy tiếng dân tộc Mông cho các em học sinh khối lớp 3, 4, 5 tại điểm trường trung tâm. BGH nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao cho các tổ chuyên môn, Tổng phụ trách Đội có trách nhiệm tổ chức các sân chơi trí tuệ, các trò chơi dân gian trong các buổi học để các em học sinh có cơ hội giao tiếp với nhau, qua đó nâng cao

vốn ngôn ngữ tiếng Việt, đồng thời rèn cho các em tính bạo dạn và tự tin hơn trong giao tiếp bằng tiếng Việt.

Tập thể BGH đã cố gắng tìm nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục. Có thể kể đến, đó là việc đổi mới phương pháp dạy học, tăng thời lượng một số môn học cơ bản như: Toán, Tiếng Việt. Bên cạnh đó còn tăng cường phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng, tổ chức các hình thức học tập như học theo nhóm, đôi bạn cùng tiến, nhiều tiết học kéo dài.

Giáo viên trong trường cũng vận dụng nhiều giải pháp trong việc tăng cường tiếng Việt cho các em học sinh. Điển hình có thầy giáo Sùng A Nhan, người dân tộc Mông, trực tiếp là người dạy tiếng dân tộc. Do thấu hiểu tính cách, con người và quan niệm sống của đồng bào Mông nên thầy Nhan đã đề xuất với nhà trường tổ chức ngày càng nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tổ chức các sân chơi tiếng Việt và dạy học lồng ghép giữa tiếng Mông và tiếng Việt vào trong giao tiếp, dịch các đoạn hội thoại, thơ, văn từ tiếng Mông sang tiếng Việt.

“Trong quá trình giảng dạy các em, tôi còn tổ chức các trò chơi dân gian, biên dịch lời bài hát từ tiếng Việt ra tiếng Mông như các bài: Đi học xa, Em yêu trường em; cho các em hát bằng cả hai thứ tiếng. Sau nhiều lần như thế đã giúp cho các em hứng thú hơn, thích học bài, thích đến trường hơn. Các em đã tự tin hơn trong giao tiếp bằng tiếng Việt”, thầy giáo Sùng A Nhan nói.

“Việc thầy giáo Sùng A Nhan thực hiện dạy học môn tiếng dân tộc Mông và áp dụng đổi mới phương pháp dạy học vào quá trình giảng dạy đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, giảm thiểu số lượng học sinh bỏ học. Nhiều giáo viên đã thấy được hiệu quả của việc tăng cường tiếng Việt trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục nên đã hưởng ứng nhiệt tình và thực hiện giải pháp như trong quá trình dạy tiếng Việt cũng dịch các đoạn văn, đoạn thơ, giải nghĩa từ tiếng Việt sang tiếng Mông để học sinh hiểu rõ hơn”, thầy giáo Đoàn Minh Cường nói.

Thầy Cường cũng cho biết thêm, hiện nhiều gia đình đồng bào Mông cũng đã có ý thức sử dụng một phần tiếng Việt trong giao tiếp nên ngày càng nhiều em có được vốn tiếng Việt tốt khi vào lớp, chất lượng học tập cũng tăng lên qua mỗi năm; đặc biệt ở đây không còn hiện tượng học sinh nghỉ học và bỏ học giữa chừng.