

## **Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 8/2021**

### **001. TRẦN HÀO/ Điện Biên tích cực chuẩn bị cho diễn tập KVPT tỉnh// Quân Khu 2.- Số 1150 Kỳ 4 tháng 8-2021.- Ngày 26/8/2021 - Tr.1+2**

Ngày 19-8, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu do Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Điện Biên năm 2021.

Sau khi tiến hành kiểm tra thực địa khu căn cứ giả định; thao trường thực binh bắn chiến đấu; hệ thống văn kiện khung A và khung B trong diễn tập KVPT tỉnh, đoàn công tác đã tổ chức hội nghị thảo luận, thống nhất một số nội dung trong việc xây dựng các phương án, bổ sung chi tiết vào kịch bản, xác định các vị trí thực binh, công tác bảo đảm hậu cần, phương tiện kỹ thuật và lực lượng tham gia diễn tập, đảm bảo tổ chức thực binh sát với tình hình thực tế.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải biểu dương các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã chủ động, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập KVPT tỉnh; đồng thời, yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt các văn bản, chỉ thị của Trung ương, Bộ Quốc phòng liên quan đến diễn tập KVPT; tập huấn cho các lực lượng và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất sẵn sàng tổ chức diễn tập; đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 ...

### **002. Văn Linh/ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 ký kết quy chế phối hợp công tác// Quân khu 2.- Số 1148 kỳ 2 tháng 8-2021.- Ngày 12-8-2021 - Tr.2**

Ngày 6-8, tại huyện Nậm Pồ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 379 đã tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Điện Biên và Ban Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị đã thông qua dự thảo chương trình phối hợp giữa Đoàn KT-QP 379 với các đơn vị, đồng thời thảo luận và ký kết các chương trình phối hợp công tác.

Theo đó, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), bảo đảm quốc phòng - an ninh (QPAN), thời gian tới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Đoàn KT-QP 379 tăng cường phối hợp: Nắm chắc tình hình nhiệm vụ, dư luận quần chúng nhân dân, phản ánh kịp thời thông tin, đề xuất biện pháp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hai bên phối hợp thực hiện tốt công tác QPAN ở địa phương; làm tốt công tác giám sát các chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác dân tộc, tôn giáo... Phối hợp thực hiện các dự án đầu tư khu KT-QP theo quyết định cấp trên; tổ chức sản xuất, giúp địa phương phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Xây dựng thể trận lòng dân gắn với thể trận an ninh nhân dân vững chắc...

Đối với Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đoàn KT-QP 379, hai bên thống nhất: Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các Nghị quyết, Chỉ

thị của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác dân vận. Đẩy mạnh các Phong trào Thi đua yêu nước, chú trọng xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương; thực hiện tốt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”...

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn KT-QP 379 với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Ban Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên giai đoạn 2021-2025 là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội; qua đó tăng cường quan hệ phối hợp công tác, phát huy sức mạnh tổng hợp trong phát triển KT-XH, bảo đảm QPAN trong tình hình mới.

### **003. BIÊN CƯƠNG/ Điểm tựa vững chắc của dân bản// Quân đội nhân dân.- Số 21693.- Ngày 29/8/2021 - Tr.6**

Dẫu không tổ chức ném còn, thi múa khèn, vui chơi náo nhiệt như những năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với anh Giàng A Vàng ở bản Pá Kha, xã Nà Búng (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên), Tết Độc lập không vì thế mà bớt đi phần vui vẻ. Anh Vàng tâm sự: "Do ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay gia đình mình không tổ chức ăn Tết Độc lập to như mọi năm mà chỉ mổ con gà, ra suối bắt ít cá để vui Tết thôi”.

Còn nhớ tháng 10-2020, chúng tôi cùng cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 379 (Quân khu 2) về bản Pá Kha, xã Nà Búng tổ chức buổi bàn giao bò giống tặng 24 hộ dân nơi đây. Thời điểm đó, gia đình anh Giàng A Vàng là một trong những hộ thuộc diện khó khăn của xã. Nhận bò giống về, anh Vàng cứ rói rít cảm ơn cán bộ bởi giờ đây, anh mới có tài sản lớn như vậy. Trao đổi với chúng tôi, ông Giàng A Chu, Chủ tịch UBND xã Nà Búng cho biết: “Pá Kha là bản đặc biệt khó khăn. Cả bản có 150 hộ với gần 900 khẩu, trong đó, hộ nghèo vẫn chiếm tới 98%.

Sau khi được tặng bò giống, với lợi thế đồng cỏ tranh tốt, nguồn nước dồi dào, đến nay, đàn bò được các hộ chăm sóc tốt, bảo đảm khỏe mạnh, hứa hẹn sẽ sớm giúp dân bản vươn lên thoát nghèo”. Không chỉ cung cấp bò giống, Đoàn KT-QP 379 còn tập huấn chuyên giao kỹ thuật cho các hộ dân. Cách đây chưa lâu, chúng tôi có dịp về xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) chứng kiến buổi tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt do Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 7 (Đoàn KT-QP 379) phối hợp với huyện Mường Nhé thực hiện. Hơn 50 hộ dân, trong đó có 14 trưởng bản được hướng dẫn tận tình cách thức xây dựng chuồng trại, chọn giống trâu, bò, chăm sóc và nuôi dưỡng trâu, bò mẹ; tham quan, trao đổi, học tập cách thức chăn nuôi, trồng trọt tại mô hình kinh tế tiêu biểu ở bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu.

Đại tá Nguyễn Văn Huân, Chính ủy Đoàn KT-QP 379 cho biết: “Đoàn thực hiện nhiệm vụ tại 251 bản thuộc 28 xã của các huyện Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) và huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu). Cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong vùng còn nhiều khó khăn. Hầu hết các hộ dân thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất, trình độ dân trí không đồng đều. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo Khu KT-QP Mường Chà của Quân

khu 2 trong giai đoạn 2016-2020, Đoàn KT-QP 379 đã thành lập ban quản lý dự án, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, đoàn đã xây dựng 5 mô hình về phát triển chăn nuôi với 217 hộ tham gia. Nhờ các hộ đã được tập huấn kỹ thuật nên năng suất vật nuôi tăng từ 20% đến 30%, bảo đảm mục tiêu dự án đề ra, góp phần ổn định đời sống, xóa đói, giảm nghèo, hạn chế được tình trạng di cư tự do, chặt phá rừng, làm nương rẫy”.

**004. HOÀNG DƯƠNG/ Võ Nguyên Giáp Vị tướng huyền thoại sống mãi trong lòng nhân dân// Quân Khu 2.- Số 1150 Kỳ 4 tháng 8-2021.- Ngày 26/8/2021 - Tr.1+4**

**Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Người Anh Cả của LLVT nhân dân Việt Nam; Người chiến sĩ cách mạng kiên trung; Vị Đại tướng Tổng Tư lệnh đầu tiên của QĐND Việt Nam. Với 103 tuổi đời, hơn 70 năm tuổi Đảng, Đại tướng đã có nhiều công lao to lớn cùng những cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng của Đại tướng gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng và những mốc son lịch sử trọng đại của Đảng và dân tộc. Tên tuổi của Đại tướng luôn gắn liền với những thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Đại tướng được đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước kính trọng, yêu quý và suy tôn là “Vị tướng của nhân dân”.**

Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 - 8 -1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho yêu nước. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1925; được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1940; được phong quân hàm Đại tướng năm 1948, trở thành Đại tướng đầu tiên và cũng là Đại tướng trẻ nhất của QĐND Việt Nam khi mới 37 tuổi. Nhưng với sự học tập, phấn đấu không ngừng nghỉ, Đại tướng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta. 30 năm làm Tổng Tư lệnh, Bí thư QUTW, Đại tướng luôn tỏ rõ là nhà quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, được cán bộ, chiến sĩ Quân đội yêu mến, kính trọng, suy tôn là “Người Anh Cả” của QĐND Việt Nam.

Năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta tin tưởng trao toàn quyền chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trước khi ra trận Bác đã dặn dò: “Cho chú toàn quyền chỉ huy. Trận này chỉ được thắng không được thua vì thua là hết vốn”. Với trọng trách to lớn đó, Đại tướng đã lên kế hoạch, chỉ huy 4 sư đoàn bộ binh: 304, 308, 312, 316 và Đại đoàn Sơn pháo 351 tấn công cứ điểm Điện Biên Phủ. Để giành thắng lợi trong chiến dịch, Đại tướng đã sử dụng nghệ thuật lấy ít địch nhiều, lấy yếu chế mạnh, lấy thô sơ thắng hiện đại. Đại tướng đã quyết định chuyển từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Chính nhờ quyết định sáng suốt này mà trận chiến Điện Biên Phủ đã giành được toàn thắng, hạn chế sự hy sinh xương máu thấp nhất; đồng thời, đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa thực dân ở Đông Dương và đưa Võ Nguyên Giáp đi vào lịch sử thế giới như một danh nhân

quân sự Việt Nam, một người hùng của thế giới. Đại tướng Lê Trọng Tấn và nhiều cán bộ sau này đã nói: “Nếu không có quyết định chuyển phương châm ngày đó thì phần lớn chúng tôi sẽ không có mặt trong đánh Mỹ”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với tài thao lược kiệt xuất của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công lao đóng góp cho xây dựng QĐND Việt Nam hùng mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Từ Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân – đội quân chủ lực đầu tiên với 34 chiến sĩ và vài chục khẩu súng kíp, súng trường thô sơ, nhưng đã từng bước phát triển thành những trung đoàn, đại đoàn thiện chiến, kiên cường chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược. Trong đó, chiến thắng Điện Biên Phủ “lùng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là minh chứng sinh động về sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội ta dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ kính yêu và sự chỉ huy tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lần đầu tiên trên thế giới, quân đội của một nước thuộc địa nhỏ bé ở châu Á đã đánh bại quân đội của một cường quốc châu Âu. Cũng từ đó, với tài phán đoán, thao lược, nhìn thấu rõ tâm can kẻ thù, Đại tướng và Bác Hồ cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị đã khẩn trương xây dựng các lực lượng Quân chủng PK-KQ, Hải quân, Binh chủng Đặc công; mở các tuyến đường Trường Sơn xuyên Việt – đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển chi viện cho miền Nam đánh Mỹ; chỉ đạo nhiều chiến dịch lớn quan trọng chống lại các cuộc chiến tranh phá hoại bằng Không quân và Hải quân của Mỹ ở miền Bắc; đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, chấm dứt các cuộc chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ ở thế kỷ XX. Đó được coi là sự kiện “có một không hai” trong lịch sử quân sự thế giới.

Trọn cuộc đời gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn sáng ngời phẩm chất cao quý của người chiến sĩ kiên trung, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, suốt đời tận tụy hy sinh, một lòng, một dạ phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cộng sản. Dù trong lúc cách mạng gặp thuận lợi hay khó khăn, Đại tướng cũng luôn tin tưởng, thủy chung son sắt với Đảng và Nhân dân. Đặc biệt lúc sinh thời, Đại tướng luôn dành cho LLVT Quân khu 2 sự quan tâm sâu sắc trong những chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đó chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu có thêm động lực và niềm tin chiến thắng trong các chiến dịch: Việt Bắc (thu đông 1947); Biên giới (1950); Hòa Bình (1951); Tây Bắc (1952); Thượng Lào (1953)... và đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng (1954). Với cương vị là Tổng Tư lệnh Quân đội, Đại tướng luôn dành sự quan tâm, động viên kịp thời cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Tây Bắc; cùng Bộ Tổng Tư lệnh đưa ra những quyết sách kịp thời về tăng cường lực lượng, vũ khí trang bị cho LLVT Quân khu 2; tạo điều kiện để quân và dân trên địa bàn Tây Bắc làm lên những chiến công hiển hách trong đánh Pháp ở Điện Biên Phủ cũng như tham gia đánh Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào, góp phần xây đắp tình đoàn kết, hữu nghị thủy chung, son sắt đặc biệt giữa 2 dân tộc.

Hòa bình lập lại, trong những chuyến thăm chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn dành cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân

tộc trên địa bàn Tây Bắc nhiều tình cảm đặc biệt; đồng thời, sâu sát chỉ bảo cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn những vấn đề quan trọng về công tác quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Đối với LLVT Quân khu 2, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi là hình tượng của Người Anh Cả mẫu mực, một cán bộ cách mạng kiên trung, một vị tướng tài năng, một thiên tài quân sự, chính trị, một danh nhân văn hóa của thời đại..., là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân học tập, noi theo. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh nhật Đại tướng, bằng những tình cảm tri ân thiết thực, sâu nặng nghĩa tình, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu nguyện ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, khả năng SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trước mắt, tập trung cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân các dân tộc trên địa bàn thực hiện tốt các quy định, biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19; kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị và lây lan ra cộng đồng; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an toàn để các địa phương phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân; xứng đáng là người kế tục những thành quả vĩ đại của Đại tướng và các thế hệ cha anh đã dày công xây đắp, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vững bước trên con đường đi lên CNXH.

#### **005. Nhóm PV Tây Bắc/ Những “bức tường lửa” trong cuộc chiến chống COVID-19 ở Tây Bắc// Lao động.- Số 185+186+187.- Ngày 12/8/2021 - Tr.15**

Khi cả nước cùng đồng lòng tạo nên sức mạnh trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 thì mỗi địa phương, mỗi tỉnh, thành là một “cứ điểm” vừa độc lập lại vừa có tính phối hợp liên hoàn. Để thoát khỏi vòng vây COVID-19, bảo vệ “vùng xanh” và duy trì thành quả, mỗi tỉnh Tây Bắc lại có một giải pháp khác nhau nhằm tạo nên những “bức tường lửa” vừa linh hoạt và chắc chắn.

##### **Đi trước một bước, áp dụng triệt để CNTT**

Xác định đi trước một bước, không để bị động, bất ngờ, ngay từ rất sớm Điện Biên đã quyết định thành lập bệnh viện dã chiến, tập huấn cán bộ y tế và chủ động áp dụng triệt để công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác phòng, chống COVID-19.

Với 65 ngày không có ca mắc mới, hơn 80 ngày không phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng và 58/58 bệnh nhân được chữa khỏi, tỉnh Điện Biên hiện được coi là "vùng xanh" khá an toàn trong bản đồ phòng chống COVID-19 hiện nay.

Trong các cuộc họp Ban chỉ đạo (BCĐ) về phòng chống COVID-19, cả những cuộc họp khẩn trong đêm, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên - Nguyễn Văn Thắng - không ít lần nhắc đến cụm từ “phải đi trước một bước, không để bị động, bất ngờ”.

Ngay sau khi ghi nhận các ca dương tính với COVID-19 đầu tiên trong đợt bùng phát lần thứ 4, được sự hỗ trợ của Bộ Y tế và bệnh viện tuyến Trung ương, trong vòng chưa đầy 1 ngày đêm, tỉnh Điện Biên đã xây dựng xong Bệnh viện dã chiến với quy mô 250-300 giường bệnh.

Nhiều cán bộ, y, bác sĩ của Điện Biên cũng được các chuyên gia đầu ngành tập huấn, đào tạo để tiếp nhận và vận hành các thiết bị hiện đại; kiểm soát nhiễm khuẩn và phân luồng cách ly bệnh nhân. Hờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên trong đợt dịch bùng phát vào tháng 5 vừa qua, tỉnh Điện Biên đã hoàn toàn chủ động trong việc truy vết, phân luồng, cách ly và điều trị. Chính vì vậy nên đến hết tháng 7.2021 thì cả 58/58 bệnh nhân của đợt bùng phát thứ 4 đã được điều trị khỏi bệnh.

Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên đã chủ động ứng dụng triệt để công nghệ thông tin. Ngay khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, Điện Biên đã đề nghị các nhà mạng di động phối hợp cung cấp thông tin cập nhật đến từng thuê bao đồng thời nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ y tế.

Cùng với đó là thành lập các trang, kênh thông tin trên nền tảng mạng xã hội để cung cấp thông tin chính thống; Thành lập nhóm trên Zalo Ban Chỉ đạo để trao đổi, chỉ đạo kịp thời. Đặc biệt còn xây dựng phần mềm tiện ích (app) riêng giúp cho Ban chỉ đạo có thể theo dõi diễn biến dịch ở mọi lúc, mọi nơi...

#### **006. Phạm Quang - Đức Hạnh/ Chia sẻ với học sinh cách ly y tế tập trung// Quân khu 2.- Số 1148 kỳ 2 tháng 8-2021.- Ngày 12/8/2021 - Tr.8**

**Từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19, số lượng F1 ở tâm dịch xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên tăng lên khá nhanh. Hầu hết các ca nhiễm Covid-19 là giáo viên, nhân viên trường học do đó các trường hợp F1 chủ yếu là học sinh trên địa bàn xã. Cấp ủy, chính quyền huyện Nậm Pồ và lực lượng tuyến đầu chống dịch đã xây dựng các phương án cho khu cách ly, nhưng số lượng học sinh cách ly tập trung tăng nhanh, dẫn đến tình trạng thiếu thốn về cơ sở vật chất, đồ dùng cá nhân, lương thực thực phẩm...**

Theo chân đội ngũ y tế chăm sóc sức khỏe tại điểm cách ly y tế tập trung Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Chà Nưa, nhìn những vẻ mặt hồn nhiên, ngây thơ của các em học sinh, dường như vẫn chưa hiểu về dịch bệnh Covid-19 là gì. Mới bắt đầu những ngày nghỉ hè những tưởng sẽ ở nhà vui với tuổi thơ hồn nhiên, nhảy múa cùng những trò chơi dân gian truyền thống, nhưng giờ phải vào khu cách ly nên các em khá lạ lẫm. Trở thành đối tượng F1, được lực lượng quân sự, y tế đưa đến khu cách ly tập trung để kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Với 150 giường phục vụ cách ly trường hợp F1, tuy nhiên cơ sở vật chất còn thiếu thốn và nhiều khó khăn. Không chỉ thiếu vật dụng cá nhân, chăn màn, chiếu... mà các vật dụng y tế như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, quần áo bảo hộ phòng tránh dịch chưa phù hợp với lứa tuổi cũng là vấn đề cần sớm được giải quyết.

Trung tá Trần Xuân Thủy, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 chia sẻ: Chúng tôi đón các cháu vào cách ly tại đây cơ bản là học sinh tiểu học; có 119 cháu độ tuổi từ lớp 1 cho đến lớp 5. Nhiều cháu rất nhỏ, chưa tự ý thức được việc chăm lo cá nhân, phần nhiều do hoàn cảnh gia đình khó khăn, có cháu còn không nhớ nổi tên và các trang thiết bị của mình nên còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khẩu trang. Hiện nay, các cấp, ngành đã quan tâm hỗ trợ khẩu trang y tế cho các em; tuy nhiên khẩu trang của người lớn không phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học...

Cô Phạm Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Chà Nưa cho biết: Các cháu đều là học sinh ở các vùng khó khăn ra, không có một vật dụng cá nhân, gia đình không có điều kiện chu cấp, đồ dùng thiết yếu để phục vụ sinh hoạt còn thiếu thốn rất nhiều. Cho nên, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân ở các nơi...

Để nhanh chóng ổn định tư tưởng cho các cháu, lực lượng tuyến đầu chống dịch đã và đang nỗ lực chăm sóc tận tình chu đáo cho các cháu, từ theo dõi sức khỏe, phục vụ ăn uống, nhắc nhở đeo khẩu trang, giãn khoảng cách... chính sự quan tâm ấy đã tiếp thêm động lực để các em vượt qua hoàn cảnh, chấp hành nghiêm các quy định về phòng dịch và giữ gìn sức khỏe bản thân. Bác sĩ Hoàng Xuân Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trao đổi: Hàng ngày, chúng tôi có một lực lượng cán bộ y tế trong các cơ sở cách ly, tập trung thường xuyên theo dõi sức khỏe, nhiệt độ, các triệu chứng lâm sàng cho các cháu. Đối với những cháu có triệu chứng lâm sàng chúng tôi sẽ cách ly ra một khu riêng biệt và thực hiện thường xuyên việc lấy mẫu định kỳ, xét nghiệm Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã vào cuộc để dập dịch. Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, số trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tăng từng ngày kéo theo nhiều trường hợp F1, F2 là học sinh tuổi nhỏ phải cách ly, chưa biết chăm sóc bản thân đã gây ra không ít khó khăn trong việc chuẩn bị các khu cách ly cũng như theo dõi, chăm sóc sức khỏe người dân khu cách ly. Chia sẻ khó khăn với huyện Nậm Pồ, nhiều vật tư y tế, lương thực, thực phẩm và đồ dùng cá nhân do các cơ quan, đơn vị, tổ chức cùng các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh ủng hộ đã được gửi đến các điểm cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện. Trong đó, huyện Nậm Pồ đã đặc biệt ưu tiên, hỗ trợ các phần quà, vật dụng cho học sinh trong khu cách ly.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: Chúng tôi đã tiếp nhận được rất nhiều phần quà và trang thiết bị y tế, khăn trương thực hiện chia cho tất cả các điểm cách ly, đặc biệt là ưu tiên sửa đổi với các cháu mầm non, các cháu tiểu học và các cháu trường cấp 2 hiện đang cách ly tại các điểm và những đối tượng này sẽ được quan tâm hết sức có thể, chúng mong muốn với sự chung tay của cả cộng đồng sẽ sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

Sau khoảng thời gian đặc biệt và nhiều khó khăn, thử thách của các em học sinh nơi tâm dịch Si Pa Phìn cùng sự chia sẻ ấm áp từ cộng đồng, những phần quà hỗ trợ dù trị giá lớn hay nhỏ đều là nguồn động viên tiếp thêm sức mạnh tinh thần để mỗi người trong khu cách ly có thêm động lực, vững tin vượt qua đại dịch, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

**007. NG.HÀ/ Hàng trăm nghìn trẻ em ở Điện Biên cần sự hỗ trợ// Văn hóa.- Số 103.- Ngày 27/8/2021 - Tr.13**

Thời gian qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) tỉnh Điện Biên đã tích cực vận động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để chăm lo, hỗ trợ cho hàng nghìn trẻ em gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Quỹ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, Trung tâm II Hà Lan và Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho 1.030 trẻ em khuyết tật; phối hợp với Quỹ BTTE Việt Nam, Công ty Midalife Hà Nội khởi công xây dựng Điểm trường Tiểu học Háng Sua (huyện Điện Biên Đông) với tổng kinh phí 608 triệu đồng; hỗ trợ trao quà cho trẻ em bị cách ly và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với kinh phí 650 triệu đồng...

Bà Lê Xuân Hồng, Phó Giám đốc Quỹ BTTE tỉnh Điện Biên cho biết: “Hiện trên địa bàn tỉnh có trên 214.800 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần đến sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng xã hội rất lớn. Vì vậy, sự chung tay, chia sẻ, giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm là rất cần thiết để giúp các em có cuộc sống tốt đẹp hơn”.

### **008. Nhóm PV Văn phòng Tây Bắc/ Nghĩa tình Công đoàn vùng Tây Bắc// Lao động.- Số 178.- Ngày 04/8/2021 - Tr.5**

**Qua các đợt dịch diễn ra phức tạp, các cấp công đoàn khu vực Tây Bắc không chỉ hỗ trợ công nhân, người lao động trên địa bàn mà còn thể hiện sự đoàn kết, tương trợ với những công đoàn “vùng đỏ” khác.**

#### **Điểm tựa cho người lao động**

Dịch COVID-19 với những diễn biến hết sức phức tạp ảnh hưởng nặng nề đến người lao động trên cả nước, đặc biệt là người lao động tại những “vùng đỏ”.

Trong tình trạng khó khăn ấy, các cấp công đoàn khu vực Tây Bắc luôn đồng hành sát cánh, không để công nhân, người lao động đơn độc trong hành trình chống dịch, nỗ lực để “không một ai bị bỏ lại phía sau”.

Hàng loạt các hoạt động hỗ trợ công nhân, người lao động được Công đoàn cơ sở tổ chức, không chỉ giải quyết những khó khăn trong tình hình dịch bệnh mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho người lao động, giúp họ mạnh mẽ vừa lao động sản xuất, vừa quyết tâm chiến thắng bệnh dịch.

Ông Lê Thanh Hà – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên – cho hay: “Tính từ đầu năm 2021, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã kịp thời trao tặng 283 triệu đồng cho đội ngũ y bác sĩ, các lực lượng tuyến đầu chống dịch cùng các đoàn viên, lao động là F0, F1, F2 trên địa bàn toàn tỉnh”.

Không chỉ nỗ lực trong việc hỗ trợ công nhân, người lao động trên địa bàn, nhiều LĐLĐ khu vực Tây Bắc còn nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ về con người, tinh thần và vật chất tới những “vùng đỏ” trên cả nước.

Yên Bái là một trong những địa phương có thành tích phòng, chống dịch đáng tuyên dương. Trong hành trình phòng chống dịch đáng khen ngợi ấy, LĐLĐ tỉnh Yên Bái không chỉ nỗ lực quan tâm tới người lao động địa phương mà còn sẵn sàng chi viện sức người sức của đến những “vùng đỏ” khác.

Ông Nguyễn Chương Phát (Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái) cho biết: “Đợt dịch này, LĐLĐ tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ các công đoàn tỉnh khác trong công tác chống dịch, trong đó có công đoàn Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh”.



Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh Yên Bái còn ủng hộ 20 triệu vào Quỹ Vaccine của Tổng LĐLĐVN.

### **Lên đường hỗ trợ chống dịch**

Không nằm ngoài lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch bệnh COVID-19, LĐLĐ tỉnh Hòa Bình cũng hết mình trong công tác hỗ trợ công nhân, người lao động trong và ngoài tỉnh.

Đơn vị đã có nhiều hỗ trợ về hàng hóa, nhân sự cho các địa phương như TP.Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang. Đặc biệt, có 26 y bác sỹ tỉnh Hòa Bình đã xung phong vào “vùng đỏ” TP.Hồ Chí Minh, cùng lực lượng tại chỗ chống dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến những đóng góp của Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang. Ông Nông Minh Hiền – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang – cho biết: “Ngay từ đợt dịch thứ 4 bùng phát, đặc biệt là tại các tỉnh thành phía Nam, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang cùng cụm LĐLĐ các tỉnh miền núi phía Bắc đã tham gia đóng góp tiền mặt để mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, thuốc phục vụ công tác chống dịch”.

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang cũng phối hợp cùng các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh vận động, tăng cường 35 y bác sỹ, kỹ thuật viên vào TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ địa phương trong công tác xét nghiệm, điều trị các bệnh nhân COVID-19.

Đồng hành cùng cả nước trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã có nhiều hoạt động vận động công đoàn cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các cấp công đoàn.

“LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 80 triệu đồng cho các tỉnh bạn trong công tác phòng chống COVID-19. Ngoài ra, LĐLĐ Lào Cai còn hỗ trợ 53 đoàn viên công đoàn tới tỉnh Bình Dương, hỗ trợ 32 cán bộ y bác sỹ tới tỉnh Bắc Giang để tăng cường phòng chống dịch”.

Như vậy, trong các đợt dịch bùng phát, tổ chức Công đoàn các địa phương khu vực Tây Bắc không chỉ nỗ lực chăm lo cho công nhân, NLĐ địa bàn mình mà còn đóng góp một phần không nhỏ trong công tác phòng chống dịch tại nhiều địa phương trên cả nước. Những giúp đỡ quý giá đó từ “vùng xanh” là sự cổ vũ, động viên mạnh mẽ để cùng “vùng đỏ” chống dịch...

### **009. TRÚC LINH/ Hoạt động Hội NCT tỉnh Điện Biên// Người cao tuổi.- Số 163.- Ngày 17/8/2021- Tr.2**

**Huyện Mường Ảng:** Thực hiện chương trình NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động, những năm qua, NCT các cơ sở trong huyện đã vận động con cháu, gia đình hiến được 17.268m<sup>2</sup> đất, đóng góp 3.900 ngày công và gần 100 triệu đồng xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi. Tiêu biểu có NCT các xã Ảng Nưa, Ảng Tở, Búng Lao, Xuân Lao, Mường Lạn, Mường Đăng, Ngòi Cáy, thị trấn Mường Ảng; (trong đó NCT xã Búng Lao hiến 13.849m<sup>2</sup>, NCT thị trấn Mường Ảng hiến 2.278m<sup>2</sup>), năm 2020 NCT thị trấn

Mường Ảng đã hiến 2.278m<sup>2</sup> đất làm đường công trình chào mừng Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XXIII. Ngoài ra NCT ở các xã, thị trấn đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường bằng các việc làm thiết thực và hiệu quả như: Phối hợp với các tổ chức đoàn thể (tổ dân phố, chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên...) cơ sở tham gia dọn vệ sinh tuyến phố, đường nội thị, ngõ xóm trong tổ và thôn bản; Trồng hoa ven đường vào các bản, ngõ góp phần làm xanh, sạch, đẹp cảnh quang môi trường. NCT tích cực hưởng ứng phong trào “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), gương mẫu thực hiện và vận động con cháu, gia đình tham gia giữ gìn đường phố sạch, đẹp, an toàn. Tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ 10ha rừng, trồng trên 1.000 cây xanh các loại ở đường phố, nơi công cộng và gia đình.

**Huyện Điện Biên:** Chi hội NCT Đội 4B (xã Thanh Xương) có 38 hội viên NCT, trong đó 25 hội viên người dân tộc Thái; 3 hội viên tham gia công tác Đảng, 2 hội viên tham gia các đoàn thể. Thực hiện chương trình “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường”, với tinh thần nhà nước và Nhân dân cùng làm, địa phương tập trung xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng và đường giao thông nông thôn. Chi hội NCT tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới các hội viên phát huy vai trò NCT gương mẫu tham gia, động viên con cháu, cộng đồng chung tay thực hiện.

Chi hội NCT phối hợp tuyên truyền hội viên góp công, góp của làm 700m đường nông thôn và xây dựng ngôi nhà sàn 3 gian bằng bê tông để sinh hoạt cộng đồng trên nền đất thoáng mát. Trong đó: NCT ủng hộ xây dựng nhà văn hóa trị giá 72 triệu đồng, hiến 720m<sup>2</sup> đất làm đường, trực tiếp tham gia 76 công lao động. NCT gương mẫu và giáo dục con cháu làm tốt công tác bảo vệ môi trường xây dựng môi trường sống trong lành bảo đảm đường làng ngõ xóm phong quang; trồng được 60 cây phân tán trong đó trồng xung quanh nhà văn hóa 30 cây hoa ban và cây sấu, bảo đảm môi trường “xanh, sạch, đẹp”, không thả rông gia súc gia cầm, chuồng trại đặt xa nhà ở, 100% các gia đình có nhà vệ sinh tự hoại, không vứt rác bừa bãi, không đổ chất thải ra công rãnh sông hồ, làm tốt công tác dịch bệnh.

**Huyện Mường Nhé:** NCT xã Xín Thầu phối hợp với Đồn Biên phòng A Pa Chải tuyên truyền, hướng dẫn gia đình và người dân phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội. Tại xã đã thành lập CLB văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao NCT, thường xuyên tổ chức giao lưu với các dân tộc anh em vào những dịp Lễ hội hoa ban hằng năm với người dân thị trấn Khúc Thủy (Trung Quốc).

Hội NCT xã, phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng A Pa Chải thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đến nay, trong xã đã có 4/7 bản văn hóa, 152 hộ đạt gia đình văn hóa và 2 nhà trường (Tiểu học và Mầm non) đã đạt chuẩn quốc gia; trong xã không có người nghiện hút, không có tệ nạn xã hội, không có tuyên truyền đạo trái phép và không có dân di cư tự do vào địa bàn. Bên cạnh đó, Hội còn tích cực vận động Nhân dân thực hiện Chương trình 120/CT-CP, Quyết định 570/QĐ-CP của Chính phủ về chia tách, thành lập 1 bản mới theo Đề án 79/CP và hiến đất, góp công xây dựng nông thôn mới.

**010. Quang Hằng/ BHHH tỉnh Điện Biên: Đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia bằng niềm tin với BHYT// Lao động.- Số 197.- Ngày 26/8/2021 - Tr.4**

**Năm học mới 2021-2022 chuẩn bị bắt đầu, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu 100% học sinh sinh viên (HSSV) tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh Điện Biên cho rằng, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực của cơ quan BHXH rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, nhất là ngành GD-ĐT.**

**Tỉ lệ HSSV tham gia BHYT đã đạt trên 99,26%**

Ông Trần Minh Tuấn - Giám đốc BHXH tỉnh Điện Biên - cho biết, thời gian qua, công tác triển khai thực hiện BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh đã có nhiều kết quả tích cực. Số HSSV tham gia BHYT hằng năm đều đạt tỉ lệ cao. Năm học 2020-2021, toàn tỉnh có tổng số 321 trường với 139.367 HSSV. Tỉ lệ HSSV tham gia BHYT đạt trên 99,26%.

Để có được kết quả trên, BHXH tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp như trước năm học mới, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành và trường học tích cực tổ chức thực hiện tốt chính sách BHYT HSSV; đồng thời, phối hợp với Sở GDĐT tỉnh hướng dẫn các trường và HSSV tham gia BHYT, đưa nội dung này là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm đối với các trường; tăng cường truyền thông, giáo dục cho HSSV và cha mẹ học sinh trong việc tham gia BHYT; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân tại các cơ sở giáo dục thực hiện tốt BHYT HSSV...

Đặc biệt, từ năm 2016, BHXH tỉnh đã tham mưu đề HĐND và UBND tỉnh hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nông - lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình và HSSV trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 1.1.2017 đến ngày 31.12.2020, HSSV trên địa bàn tỉnh Điện Biên khi tham gia BHYT, ngoài phần hỗ trợ từ NSNN (30%), sẽ được ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 20% nên chỉ còn phải tự đóng 50% mức phí tham gia BHYT.

“Vừa qua, khi chính sách hỗ trợ hết hiệu lực, BHXH tỉnh cũng đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định tiếp tục hỗ trợ mức đóng BHYT HSSV trên địa bàn”- ông Tuấn cho biết thêm.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác phát triển đối tượng này không phải lúc nào cũng thuận lợi và ổn định.

Ông Trần Minh Tuấn cho hay, điểm mấu chốt đầu tiên và khó khăn nhất có lẽ là vấn đề tài chính. Bởi vì, thu nhập chính của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp theo mùa vụ còn thấp, dẫn đến việc tham gia BHYT cho HSSV còn gặp khó khăn nhất là đối với HSSV người dân tộc thiểu số (DTTS) không thuộc trong diện được NSNN mua thẻ BHYT.

“Nhiều em học sinh được bố mẹ đồng ý tham gia BHYT nhưng có khi mùa này nương rẫy thất thu lại dè dặt không cho tham gia tiếp...”- ông Tuấn nói.

**Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền Luật BHYT**

Năm học 2021-2022 được dự báo là một năm học hết sức khó khăn khi tại Điện Biên sẽ có 42.512 người dân (40.716 người DTTS và 1.796 người Kinh) không

còn được NSNN hỗ trợ mức đóng BHYT theo Quyết định 861.QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025. Trong số đó, ước có 12.731 em học sinh sẽ phải tham gia BHYT HSSV năm học 2021-2022 trong điều kiện hoàn cảnh kinh tế gia đình hết sức khó khăn.

Để đạt được mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học mới, ông Trần Minh Tuấn - Giám đốc BHXH tỉnh Điện Biên - đưa ra các nhóm giải pháp chính. Trong đó, ngay từ đầu năm học mới, BHXH tỉnh sẽ chủ động phối hợp các Sở GDĐT, Y tế, Tài chính tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHYT HSSV trên địa bàn, xác định HSSV là đối tượng bắt buộc phải tham gia BHYT.

Tiếp đến, tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền Luật BHYT nhất là về BHYT HSSV với các hình thức thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là phối hợp với nhà trường và từng giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền trực tiếp đến từng lớp ngay từ đầu năm học để phụ huynh và học sinh nâng cao hiểu biết về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHYT.

Đồng thời, phối hợp với các cơ sở KCB làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cũng như đảm bảo quyền lợi cho HSSV tham gia BHYT, tránh phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực làm ảnh hưởng đến lòng tin của HSSV và các bậc phụ huynh vào chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước.

“Cùng với đó, chúng tôi sẽ đẩy mạnh CCHC, tăng cường cài đặt VssID- BHXH số cho phụ huynh, HSSV và cán bộ nhà trường; đồng thời tích cực vận động các cấp, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ thẻ BHYT cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, để các em được chăm sóc sức khỏe toàn diện”- ông Trần Minh Tuấn nhấn mạnh.

#### **011. HÀ LINH/ Điện Biên: Huy động 5 xe chuyên dụng dập tắt đám cháy trong đêm// Giáo dục và thời đại.- Số 202.- Ngày 24/8/2021 - Tr.14**

Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vừa phải huy động 5 xe chuyên dụng và 45 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập tắt một vụ cháy lớn xảy ra giữa đêm ở khu dân cư.

Vào khoảng hơn 2 giờ, ngày 23/8, một vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng tạp hóa Luật Đĩnh, do ông Phạm Văn Luật, số 669, tổ 4, phường Tân Thanh (TP. Điện Biên Phủ) làm chủ.

Ngay khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an Điện Biên) đã huy động 5 xe chuyên dụng và 45 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Trung tá Nguyễn Văn Thương, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cho biết: Ngôi nhà bị cháy có quy mô xây dựng 3 tầng, vừa kinh doanh tạp hóa kết hợp với nhà ở của người dân. Khu vực cháy lại ở gian bán hàng tại tầng 1.

Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, đơn vị đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ đồng thời tổ chức hướng dẫn thoát nạn, bảo vệ tài sản và triển khai

phương án không chế ngọn lửa, không để bùng phát lên tầng trên của ngôi nhà và các gia đình liền kề.

Sau gần 1 giờ nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ hỏa hoạn khiến toàn bộ tài sản (gồm các nhu yếu phẩm trong cửa hàng tạp hóa) bị thiêu rụi. Rất may, không ghi nhận thiệt hại về người.

Nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định do sự cố thiết bị điện.

#### **012. Tân Minh/ Tổ chức được 115 cuộc giám sát// Đại đoàn kết.- Số 213.- Ngày 01/8/2021.- Tr.4**

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, trong 6 tháng đầu năm, các Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tỉnh đã tổ chức 115 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý 28 vụ việc.

Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề nổi cộm, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như: Làm đường liên thôn, liên bản; cấp phát cây, con giống hỗ trợ hộ nghèo; thi công các công trình xây dựng nông thôn mới; chi trả chế độ chính sách của Nhà nước đối với các đối tượng chính sách...

Ngoài ra, MTTQ các cấp đã tiếp 685 lượt công dân và nhận 114 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Nội dung đơn thư chủ yếu là tranh chấp đất đai; giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; chế độ chính sách... hiện đã phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý 98 đơn thư, 16 đơn thư đang được xử lý, giải quyết.

#### **013. Hà Linh/ Khởi thông dự án trọng điểm ở Điện Biên: Phải bảo đảm quyền lợi cho dân// Giáo dục và Thời đại.- Số 205.- Ngày 27/8/2021 - Tr.11**

Để “khởi thông” vướng mắc tại những dự án trọng điểm, ông Hà Quang Trung - Bí thư Thành ủy TP Điện Biên Phủ không ít lần yêu cầu cán bộ, đảng viên: “Làm hết việc chứ không hết giờ”.

#### **Dân tránh mặt “nô bộc” vẫn phải niềm nở**

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án trọng điểm. Đặc biệt là Dự án Xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên. Nhưng những dự án này chậm tiến độ do “tắc” vấn đề giải phóng mặt bằng. Một số hộ chưa đồng ý đo đạc, kiểm đếm, hoặc đã kiểm đếm nhưng chưa nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng. Để “khởi thông”, Thành ủy Điện Biên Phủ đã thành lập nhiều tổ “Tuyên truyền, vận động, giải thích chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC)”. Bà Chủ Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm tổ trưởng tổ 1. Những ngày qua, tổ của bà gần như thường trực ở cơ sở, không phân biệt giờ hành chính hay ngày nghỉ.

Bà Thủy cho biết, mục tiêu đặt ra là sự hài lòng của dân. Trong thời gian ngắn nhất phải hoàn thiện việc giám sát đo đạc, kiểm đếm, đền bù, nhận đất, hỗ trợ di dời, làm nhà ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. “Dân có thể họ không đón tiếp nhưng mình không được tránh mặt, thái độ với dân”, bà Thủy nói.

Gia đình ông Nguyễn Tiên Nhan, tổ 16, phường Him Lam (TP Điện Biên Phủ) có 2.000m<sup>2</sup> đất nằm trong Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung và diện tích đất, nhà ở nằm trong diện giải tỏa để thực hiện Dự án Đường 60m.

Ông Nhan cho biết, cũng như nhiều gia đình khác, ban đầu ông chưa đồng thuận do không hiểu rõ các chủ trương, chính sách đền bù. Tuy nhiên đến nay, gia đình ông hoàn toàn đồng thuận.

“Chúng tôi được tỉnh, thành phố tuyên truyền nhiều, giải thích nhiều lần bằng cả công văn và trực tiếp, nên đã hiểu rõ chủ trương cũng như các chính sách triển khai liên quan của dự án là đúng. Gia đình tôi chấp hành bàn giao 2.000m<sup>2</sup> trong Hạ tầng kỹ thuật khung cách đây 4 năm. Đến giờ thì đã di chuyển đồ đạc được 80% đến nơi ở khác, nhường lại mặt bằng cho dự án”, ông Nhan cho biết.

### **Đối thoại, tìm tiếng nói chung**

Để tháo gỡ tồn tại, giảm thiểu khiếu kiện, ông Hà Quang Trung nhiều lần yêu cầu cán bộ: “Đền từng ngõ, gõ từng nhà”, “làm hết việc chứ không hết giờ”.

Tổ dân phố 1, phường Thanh Trường có 210 hộ thuộc diện di dời, giải tỏa thực hiện Dự án Xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên. Ngay từ khi bắt đầu triển khai, tổ dân phố đã cử 5 người (bao gồm tổ trưởng, bí thư chi bộ, ban công tác mặt trận và xã viên) tham gia cùng cơ quan chuyên môn, chia thành 2 tổ đi đo đạc, kiểm đếm tài sản từng nhà.

“Mỗi tổ làm trong 1 tháng mới xong, đo đạc, kiểm đếm kỹ càng, chính xác, trung thực, người dân đều đồng thuận cao. Song, sau khi có đơn giá đền bù và giá đất TĐC, người dân lại có kiến nghị, đề xuất liên quan đến giá chênh lệch nơi đi, nơi đến” – bà Phạm Thị Thoa, Tổ trưởng tổ dân phố 1, cho biết.

Để “gỡ” vướng mắc này, mới đây, Trung tâm Quản lý đất đai thành phố đã tổ chức họp dân, lắng nghe kiến nghị. Trên cơ sở đó, giải đáp vướng mắc, đề xuất liên quan từ các căn cứ, quy định luật pháp nên cơ bản người dân đều đã có nhìn nhận đúng đắn hơn.

Bà Nguyễn Thị Oanh, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Trường, cho biết: “Việc kịp thời đối thoại, tìm tiếng nói chung với người dân hết sức quan trọng. Nhờ chủ động làm tốt giải pháp này, mà đến nay, chúng tôi đã hoàn thành kiểm đếm 1.305 hộ (đạt 100%)”.

Cũng theo bà Oanh, hiện phường đang tiếp tục triển khai giải pháp này để tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai các bước tiếp theo, như: Tính toán phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng... một cách minh bạch.

Là đơn vị tham gia thi công cả 2 dự án trọng điểm là Đường 60m và Hạ tầng kỹ thuật khung, ông Đường Vinh Hiên, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 6, cho hay: “Lâu nay cái khó khăn, vướng nhất là công tác GPMB. Thời gian vừa qua, thành phố đã rất quyết liệt phối hợp cùng công ty để giải quyết, tháo gỡ từng bước những tồn tại này. Đến nay, công tác GPMB đã cơ bản đảm bảo để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ được giao”.

Đến nay, Dự án Đầu tư Xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên đã thực hiện kê khai, kiểm đếm xong đối với 100% diện tích đất cần thu hồi. Trên 98% số hộ dân nằm trong vùng 2 dự án Đường 60m và Hạ tầng kỹ thuật khung đã nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. “Cắm nang” dân vận đã và đang là giải pháp đặc lực để thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu tiến độ dự án đã đề ra.

#### **014. HÀ LINH/ Điện Biên: Vì sao gói vay 7.500 tỷ đồng chưa đến tay doanh nghiệp// Giáo dục và thời đại.- Số 202.- Ngày 24/8/2021 - Tr.11**

Lãi suất 0%, thời hạn 12 tháng, không phải thực hiện bảo đảm... là những ưu đãi của gói vay 7.500 tỷ đồng trả lương ngừng việc, mới được triển khai theo Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp Điện Biên vẫn chưa thể tiếp cận gói ưu đãi này.

#### **Cú “đánh bồi” đối với doanh nghiệp**

Hiện nay, Điện Biên có gần 1.300 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Trong đó, đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy mô nhỏ lẻ; tiềm lực tài chính hạn hẹp. Bởi vậy, khi đại dịch Covid-19 ập tới đã đẩy hàng loạt doanh nghiệp vào tình cảnh phải hoạt động cầm chừng, thậm chí ngưng trệ.

Đợt dịch bùng phát lần này như cú “đánh bồi”, khiến nhiều doanh nghiệp lao đao, do sức ép đến từ sự sụt giảm doanh thu kéo dài. Trong khi họ vẫn phải trả nhiều chi phí phát sinh, nợ ngân hàng, gánh nặng trả lương nhân viên...

Công ty Cổ phần Du lịch Xuân Long Điện Biên thời gian qua phải nghỉ hoạt động nhiều ngày liên tiếp vì không có khách. Theo lãnh đạo công ty, từ lâu doanh thu của đơn vị đã bị “âm”. Mỗi chuyến đi, đơn vị thường bù lỗ trên 4 triệu đồng, để chi từ xăng, dầu, phí 2 đầu bến, phí cầu đường, đến lương cho lái xe, phụ xe...

“Công ty hiện có 35 đầu xe chạy tuyến cố định liên tỉnh. Thời gian gần đây, lượng khách giảm đến 2/3, thậm chí có chuyến xe chỉ có 4 - 5 khách. Xe nằm bến, lái xe không có việc làm nhưng chúng tôi vẫn phải duy trì trả lương cho nhân viên, rồi lãi vay ngân hàng, nên khó khăn chồng chất” - ông Nguyễn Đức Long, Giám đốc Công ty cho hay.

Dù có thâm niên trong kinh doanh dịch vụ song Khu du lịch sinh thái Him Lam (Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 Điện Biên) cũng gặp khó trong việc tiếp tục đảm bảo quyền lợi, thu nhập cho người lao động.

Ông Bùi Anh Tiến, Giám đốc điều hành khu du lịch cho biết: Trước dịch, công ty duy trì việc làm ổn định cho 38 cán bộ, nhân viên, người lao động, với thu nhập bình quân 4,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Kể từ khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, hoạt động kinh doanh dịch vụ thường xuyên bị đình trệ, nên nhiều vị trí việc làm phải bố trí luân phiên.

#### **Không “mặn mà” vay vốn?**

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ được doanh nghiệp kỳ vọng sẽ là giải pháp “hà hơi tiếp sức” để vượt sóng gió đại dịch.

Một trong những hỗ trợ dành nhiều sự quan tâm đó là gói vay 7.500 tỷ đồng trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trần Ngọc Nam, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Điện Biên cho biết: “Thông tin về gói vay này đã được ngân hàng triển khai đến các đơn vị, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ niêm yết công khai tại các điểm giao dịch, 129/129 trụ sở xã, phường, thị trấn đến gửi văn bản thông báo, hướng dẫn tới Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, đúng đối tượng, đủ điều kiện như hướng dẫn liên hệ trực tiếp với các điểm giao dịch của ngân hàng sẽ được hướng dẫn cụ thể. Họ sẽ được giải quyết nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi nhất. Mức cho vay tối đa 3 tháng/lao động, theo mức lương tối thiểu vùng (TP Điện Biên Phủ: 3,43 triệu đồng/lao động/tháng; các huyện, thị xã: 3,07 triệu đồng/lao động/tháng)”.

Tuy nhiên, cũng theo thông tin từ ông Nam, rất ít doanh nghiệp tới tìm hiểu thông tin hồ sơ, thủ tục vay vốn theo gói này. Đến nay đơn vị chưa giải ngân được cho bất cứ doanh nghiệp nào trên địa bàn.

Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, việc chưa có doanh nghiệp nào làm hồ sơ vay vốn không phải vì không có nhu cầu, hay không muốn tiếp cận. Nguyên nhân chính là do “rào cản” tâm lý từ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục, hồ sơ vay vốn trong quá trình tiếp cận gói vay trước (theo Nghị quyết số 42/NQ-CP).

Ông Bùi Anh Tiến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Điện Biên cho rằng: “Những vướng mắc trong thủ tục là nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp ngại tiếp cận.

Đơn cử như Khu du lịch sinh thái Him Lam là công ty con trực thuộc Công ty số 6, hoạt động rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu chỉ có khu du lịch vay trả lương cho nhân viên, thì việc bóc tách riêng từng lĩnh vực để đảm bảo các yêu cầu về giấy tờ, thủ tục đặt ra là rất khó”.

### **Tiếp sức bằng cơ chế**

Thực tế, trước khi triển khai gói 7.500 tỷ đồng, trong năm 2020, Ngân hàng Chính sách Chi nhánh tỉnh Điện Biên đã 2 lần giải ngân, tổng số tiền gần 90 triệu đồng cho Công ty TNHH Leading, theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, cùng với mục đích là trả lương ngừng việc cho người lao động.

Tuy nhiên, theo bà Bùi Thu Huyền, Chủ tịch Công ty, số tiền vay chỉ giải quyết được khó khăn trước mắt, trả lương cho người lao động tại thời điểm đó. Dịch tiếp tục kéo dài, hoạt động công ty vẫn đình trệ, nợ mới lại phát sinh trong khi nợ cũ thì chưa trả được, nên không thể vay thêm.

Khẳng định bất cứ sự hỗ trợ nào cũng đều đáng quý và cần cho doanh nghiệp giữa thời điểm khó khăn này, song ông Bùi Anh Tiến cho rằng: Thiết thực nhất đối với nhiều doanh nghiệp địa phương hiện nay lại chưa hẳn là vốn, mà là các gói cứu trợ về cơ chế của Chính phủ, của tỉnh.



“Vay rồi thì vẫn phải trả. Mà đã dừng hoạt động, thì lấy gì để trả? Vì thế, nợ mới lại chồng nợ cũ, còn doanh nghiệp thì khó chồng khó. Đó cũng là lý do nhiều doanh nghiệp trong hiệp hội không muốn vay vốn. Thiết thực hơn với họ lúc này, chính là việc giãn, giảm các khoản chi phí và những chính sách mà địa phương có thể quyết được” - ông Tiến nói.

#### **015. MINH HỮU/ Sắp có đường bay thương mại Hà Nội - Điện Biên// Pháp luật Việt Nam.- Số 233.- Ngày 21/8/2021 - Tr.12**

Theo ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, lúc 12h30 ngày 19/8 vừa qua, chuyến bay thử nghiệm mang số hiệu QH018, khai thác bằng máy bay phản lực Embraer 190 của Bamboo Airways đã hạ cánh thành công tại sân bay Điện Biên, hoàn tất chặng bay thẳng Hà Nội – Điện Biên. Sự kiện này đánh dấu lần đầu sân bay Điện Biên đón thành công một dòng máy bay thuộc nhóm phản lực, trọng tải lớn, có tốc độ tiếp cận cao, ứng dụng phương thức bay hiện đại.

Theo hãng hàng không Bamboo Airways, đây là bước ngoặt lớn đặt tiền đề để đơn vị này có thể đưa vào khai thác thương mại đường bay thẳng kết nối Hà Nội - Điện Biên ngay từ tháng 9 tới.

Cục Hàng không Việt Nam đã chính thức ban hành văn bản quy định phương thức bay chính thức áp dụng cho tàu bay Embraer của Bamboo Airways tại sân bay Điện Biên. Cục này cho rằng, việc bay thẳng đến Điện Biên được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế, du lịch của địa phương, trở thành động lực phát triển quan trọng của tỉnh, tạo cực tăng trưởng và tác động lan tỏa đến các địa phương xung quanh.

#### **016. M.SƠN/ Khoanh vùng bảo vệ 45 di tích của Chiến trường Điện Biên Phủ// Đại đoàn kết.- Số 233.- Ngày 21/8/2021 - Tr.9**

Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ban hành Nghị quyết số nhằm rà soát, đánh giá lại hiện trạng các điểm di tích; xác định rõ ranh giới phạm vi đất di tích cần được khoanh vùng, bảo vệ; thực hiện cắm mốc bảo vệ di tích đồng thời phục vụ lập hồ sơ pháp lý liên quan đến các điểm di tích.

Trong giai đoạn 2023 - 2026, Điện Biên dành hơn 130 tỷ đồng để thực hiện dự án Khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Số kinh phí trên được dùng để thực hiện các phần việc: Trích đo chính lý trong hệ tọa độ quốc gia VN2000 cho 45/45 điểm di tích; Đo đạc, định vị, cắm mốc bảo vệ có gắn hệ tọa độ VN2000 cho 45/45 theo điểm di tích; Đền bù, giải phóng mặt bằng cho 26/45 điểm di tích; Lập hồ sơ thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 43/45 điểm di tích; Dò phá bom mìn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh cho 6 điểm di tích chưa thực hiện trùng tu, tôn tạo; Hoàn thiện hồ sơ khoa học cho 22 điểm di tích được xếp hạng đặc cách chưa có đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

**017. TRẦN SIÊU/ KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYỄN GIÁP - Mừng Phăng (Điện Biên): Nơi ghi dấu quyết định khó khăn nhất của vị tổng chỉ huy// Giáo dục và thời đại.- Số 198.- Ngày 19/8/2021 - Tr.20+21**

**Dù Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi xa, nhưng đất và người Mừng Phăng luôn tự hào vì đã cùng với vị tổng chỉ huy trải qua những tháng ngày gian khổ, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm Châu.**

Trải qua 67 năm, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn được gìn giữ, bảo tồn vẹn nguyên, là biểu tượng của đỉnh cao trí tuệ quân sự và khí phách anh hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam.

**“Tướng quân tại ngoại”**

Điện Biên Phủ là một thung lũng rộng lớn ở phía Tây vùng núi Tây Bắc, có lòng chảo Mừng Thanh dài gần 18km, nằm gần biên giới Việt - Lào. Đây là vị trí chiến lược cơ động ở giữa miền Bắc Việt Nam, Thượng Lào và miền Tây Nam Trung Quốc, có thể trở thành một căn cứ lực lượng và không quân rất lợi hại trong âm mưu xâm lược vùng Đông Nam châu Á của thực dân Pháp.

Thực hiện mưu đồ đối với Điện Biên Phủ, Pháp đã huy động một lực lượng lớn quân viễn chinh. Cùng với đó là hàng loạt vũ khí tối tân cùng 2 sân bay hiện đại. Tập đoàn cứ điểm được bố trí thành 3 phân khu Bắc - Trung - Nam liên hoàn, hệ thống công sự và hàng rào dây thép gai kiên cố.

Thực hiện quyết tâm tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ, bộ phận tham mưu đã đề nghị phương án “Đánh nhanh, thắng nhanh”. Đây là chiến lược nhằm tranh thủ khi địch vừa tăng cường lực lượng, đứng chân chưa vững, ta tập trung quân lực tiến công tiêu diệt toàn bộ quân địch trong 3 đêm 2 ngày.

Đại tướng Vi Quốc Thanh – Trưởng phái đoàn quân sự Trung Quốc khuyên ta: Nếu không đánh sớm, nay mai địch tăng cường thêm quân và củng cố công sự thì cuối cùng không còn điều kiện công kích quân địch nữa.

Để chuẩn bị và bảo đảm cho thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, ta đã huy động hàng chục vạn dân công, thanh niên xung phong. Lực lượng này ngày đêm vượt đèo cao, núi dốc vận chuyển lương thực, vũ khí mở đường đến các trận địa. Hàng chục khẩu pháo các loại và hàng vạn bộ đội đã bí mật vào vị trí tập kết, sẵn sàng chờ lệnh khai hỏa vào 17 giờ ngày 25/1/1954.

Cuối tháng 12/1953, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Trung ương Đảng và Bác Hồ tin tưởng giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Trước khi lên đường ra mặt trận, Đại tướng đã đến chào Bác Hồ.

Bác Hồ hỏi Đại tướng: “Chú đi xa như vậy, chỉ đạo các chiến trường, có gì trở ngại không?”. Đại tướng trả lời: “Các đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị đều đã có mặt trên đó. Sẽ tổ chức cơ quan tiền phương của Bộ tư lệnh để chỉ đạo chiến trường toàn quốc, kể cả bộ đội tình nguyện ở Lào và Campuchia. Anh Nguyễn Chí Thanh và anh Văn Tiến Dũng ở lại khu căn cứ, phụ trách mặt trận đồng bằng Bắc bộ. Chỉ trở ngại là ở xa có vấn đề quan trọng và cấp thiết, khó xin ý kiến của Bác và Bộ chính trị”.

Nghe vậy, Bác Hồ nói với Đại tướng “Tổng tư lệnh ra mặt trận, tướng quân tại ngoại. Trao cho chú toàn quyền. Có vấn đề gì khó khăn bàn thống nhất trong Đảng ủy, thống nhất với cố vấn thì cứ quyết định, rồi báo cáo sau”. Chia tay Đại tướng, Bác Hồ căn dặn: “Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”.

### **Quyết định khó khăn nhất**

Mọi công việc chuẩn bị cho trận đánh theo phương án “đánh nhanh, thắng nhanh” đã hoàn tất. Nhưng trước ngày nổ súng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận thấy địch không ngừng củng cố công sự, không còn ở thế phòng ngự như ban đầu.

Suy xét kỹ lưỡng tình hình, Đại tướng cho rằng có 3 khó khăn lớn. Thứ nhất: Bộ đội chủ lực của ta đến nay chỉ tiêu diệt cao nhất là tiểu đoàn địch tăng cường có công sự vững chắc, nhưng cũng có những trận không thành công, bộ đội thương vong nhiều.

Hai là: Trận này tuy ta không có máy bay, xe tăng, nhưng đánh hiệp đồng binh chủng bộ binh - pháo binh với quy mô lớn đầu tiên mà lại chưa qua diễn tập.

Ba là: Bộ đội ta từ trước tới nay chỉ quen tác chiến ban đêm, chủ lực của ta chưa có kinh nghiệm tấn công ban ngày trên địa bàn bằng phẳng với kẻ địch có ưu thế về máy bay, pháo binh, xe tăng, trận đánh lại diễn ra trên bình diện với chiều dài khoảng 18km và rộng từ 6 -7km. Mặc dù mấy vạn quân đã dàn trận, đạn đã lên nòng, sẵn sàng dội lửa vào kẻ thù vào giờ ấn định, nhưng Đại tướng quyết định dừng lại cho lui quân về vị trí tập kết, kéo pháo ra để chuẩn bị trận địa đánh theo phương án mới.

Trao đổi với Đại tướng Vi Quốc Thanh - Trưởng phái đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc về quyết định của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: Ý định của tôi là hoãn cuộc tấn công ngay buổi chiều nay, thu quân về vị trí tập kết, chuẩn bị lại theo phương châm “đánh chắc, tiến chắc”.

Với cách đánh này, quân ta sẽ đánh dần từng bước, tiêu diệt từng bộ phận quân địch theo lối “bóc vỏ”, dồn địch vào tình thế ngày càng bị động, khôn quần để tiêu diệt chúng.

Quyết định của Đại tướng được Bác Hồ và Bộ Chính trị nhất trí và tiếp tục động viên hậu phương đem toàn lực chi viện cho tiền tuyến. Thay đổi phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” là một quyết định mang tính lịch sử. Điều đó đã chứng minh tài năng của một vị tướng quân sự đầy bản lĩnh, kinh nghiệm cũng như bản chất nhân văn. Ngày 13/3/1954, quân ta nổ súng mở đợt tiến công thứ nhất vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Sau 5 ngày chiến đấu, ta đã tiêu diệt nhanh gọn hai cứ điểm kiên cố bậc nhất của địch (Him Lam và Độc Lập). Sau đó làm tan rã thêm một tiểu đoàn và tiêu diệt cứ điểm Bản Kéo, ta diệt và bắt sống 2.000 tên địch, bắn rơi 12 máy bay, mở thông cửa vào trung tâm tập đoàn cứ điểm, uy hiếp sân bay Mường Thanh.

Ngày 30/3/1954, ta mở đợt tiến công thứ hai đánh đồng loạt các ngọn đồi phía đông của phân khu trung tâm. Ta tiêu diệt 2,500 tên địch, chiếm lĩnh phần lớn các điểm cao quan trọng ở phía đông, củng cố từ trên đánh xuống, tạo thêm điều kiện

chia cắt, bao vây, không chế địch, chuyển sang tổng công kích tiêu diệt địch. Ngày 1/5, ta mở đợt tiến công thứ ba lần lượt đánh chiếm những cứ điểm còn lại ở phía Đông và phía Tây, bẻ gãy những cuộc phản kích của địch.

Ngày 7/5/1954, bộ đội ta phát cao cờ chiến thắng, tiến thẳng vào sở chỉ huy địch. Tướng De Castries và toàn bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm bị bắt sống. Sau này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói rằng: Đó là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của tôi. Tướng Vương Thừa Vũ nhận xét về quyết định này: “Nếu theo cách đánh cũ, thì cuộc kháng chiến chống Pháp có thể bị kéo dài thêm tới 10 năm”. Ven nguyên Mường Phăng Chiến dịch Điện Biên Phủ được xem là cuộc tiến công hiệp đồng binh chủng quy mô lớn nhất của quân đội ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là một chiến công vĩ đại trong lịch sử chống ngoại xâm, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Nằm trên địa bàn xã Mường Phăng (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ là địa điểm thứ 3 và là địa điểm cuối cùng đặt cơ quan đầu não của quân đội ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại nơi này, bằng tài thao lược quân sự của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đưa ra những quyết sách đúng đắn dẫn đến chiến thắng Điện Biên Phủ. Trải qua 67 năm, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn được gìn giữ, bảo tồn vẹn nguyên, là biểu tượng của trí tuệ quân sự và khí phách anh hùng của dân tộc Việt Nam.

Năm tháng qua đi, vùng căn cứ địa cách mạng Mường Phăng cũng đã khoác lên mình “màu áo” mới, đời sống kinh tế của đồng bào các dân tộc ở các bản làng vùng cao nơi đây đã đổi thay. Người Mường Phăng nói rằng, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ được xây dựng dọc theo con suối nhỏ dưới chân núi Pú Đồn. Tất cả ẩn dưới tán rừng đại ngàn, được bố trí thành một hệ thống liên hoàn, bao bọc trước sau, có hầm hào, lán trại thuận tiện, phù hợp với tốc độ làm việc khẩn trương, vừa đảm bảo bí mật, an toàn tuyệt đối. Xét về phương diện địa lý, Sở Chỉ huy Chiến dịch cách Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của địch ở thung lũng Mường Thanh gần 20km theo đường chim bay và gần 40km đường đi bộ. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Bộ Chỉ huy Chiến dịch của quân đội ta đã đóng chân tại đây 105 ngày, từ ngày 31/1/1954 đến ngày 15/5/1954.

Trước đó, địa điểm thứ nhất của Sở Chỉ huy đặt tại hang Thẩm Púa (xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) trong thời gian 32 ngày, từ ngày 17/12/1953 đến 17/1/1954. Địa điểm thứ 2 đặt tại bản Huổi He (xã Nà Tấu, nay thuộc thành phố Điện Biên Phủ) trong thời gian 13 ngày, từ ngày 18/1/1954 đến 30/1/1954.

Theo anh Lò Văn Ánh, nhân viên Tổ quản lý bảo vệ di tích, lán làm việc của các Cơ quan trong Sở Chỉ huy là những lán nhỏ giấu mình dưới tán cây rừng nguyên sinh. Dưới nền của các lán là những căn hầm nhỏ, trên nắp hầm lát những cây gỗ tròn chắc chắn để đề phòng máy bay hoặc pháo của địch bắn tới. Nằm sâu trong Sở Chỉ huy là lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lán có diện tích 18m<sup>2</sup> được làm bằng vật liệu khai thác tại chỗ. Bên ngoài liếp nửa của lán được che thêm những tấm cỏ gianh để tránh gió lùa và giấu bớt ánh sáng về đêm.

Từ lán của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thông sang lán của Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái là đường hầm xuyên núi dài 69m. Hầm cao 1,7m và rộng từ 1 -3m,

giữa hầm có một phòng họp. Hầm xuyên núi là công trình lớn nhất ở Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ do Trung đội Công binh thực hiện và hoàn thành trong 28 ngày đêm liên tục. 67 năm trôi qua, di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ được gìn giữ, bảo vệ nguyên vẹn và trở thành Di tích cấp quốc gia đặc biệt, mà mỗi người dân Việt Nam cũng đều muốn đến để tham quan, tìm hiểu về lịch sử cũng như trận chiến thần thánh của dân tộc.

**Nhà nghiên cứu lịch sử quân sự Peter MacDonald viết: "Điều làm Điện Biên Phủ nổi tiếng chính là ở cách đánh, ở tiến trình phát triển cuộc chiến cũng như kết cục và những hệ quả mà nó dẫn đến. Tất cả những điều đó đã khiến Điện Biên Phủ trở thành trận đánh quyết định của mọi thời đại và đưa tên tuổi Võ Nguyên Giáp vào sử sách".**

**018. HÀ THUẬN/ Nhớ lời Đại tướng năm xưa...// Giáo dục và thời đại.- Số 203.- Ngày 25/8/2021 - Tr.10**

**Hơn 67 năm sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, hình ảnh và chiến công của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng những chiến sĩ Điện Biên - những người đã làm nên kỳ tích hào hùng của dân tộc thời ấy vẫn luôn khắc sâu trong trái tim của mỗi người con Điện Biên.**

#### **Dưới cánh rừng già**

Men theo con suối nhỏ róc rách uốn lượn quanh chân núi Pú Đồn, chúng tôi bắt gặp cánh rừng già với hàng cây cổ thụ cao vút, lâu nay được nhân dân gọi bằng tên gọi thân thuộc - "rừng Đại tướng". Lọt thỏm trong khu rừng, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện ra trước mắt chúng tôi với hệ thống gồm các hầm hào, lán trại liên hoàn, được làm bằng những vật liệu đơn sơ như: Tre, luồng, lá móc, lá cọ. Tất cả được bố trí khép kín, bảo đảm bí mật, an toàn, phù hợp với điều kiện tác chiến và làm việc khẩn trương. Đi qua trạm gác tiền tiêu và lán làm việc của cơ quan thông tin, cơ quan chính trị, chúng tôi đứng trước lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là một căn lán nhỏ được làm bằng tre, nứa. Bên ngoài liếp nứa được che thêm những tấm cỏ gianh để tránh gió lùa và giấu bớt ánh sáng về ban đêm. Gian phòng ngoài là nơi làm việc và nghỉ ngơi của Đại tướng. Trên vách có treo hai tấm bản đồ hình thái chiến trường Đông Dương (Đông Xuân 1953 - 1954) và một bản đồ theo dõi vận chuyển hậu cần của ta. Trên chiếc bàn tre luôn mở rộng tấm bản đồ tình hình chiến sự giữa ta và địch. Bên cạnh là chiếc máy điện thoại quay tay...

Trong hồi ký "Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử", Đại tướng Võ Nguyên Giáp tâm sự: "Mỗi lần đi chiến dịch về, tôi lại trở về ngôi nhà quen thuộc, nó cũng giống như phần lớn những ngôi nhà của các cơ quan ở Việt Bắc trong kháng chiến, chỉ khác là ở mặt trận nó được thu nhỏ tới mức tối thiểu đúng hơn là một cái lán... Ngôi nhà nằm bên sườn núi Mường Phăng, có những cây dẻ cao vút. Mường Phăng tiếng Thái có nghĩa là "bản lạnh". Khí hậu nơi núi cao quanh năm có sương, mây mát mẻ, trong lành. Những cây lan rừng nở hoa không rực rỡ nhưng có mùi hương đặc biệt, khi thì thoang thoảng đến bất chợt, khi thì nồng nàn...".

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam. Tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến

thắng Điện Biên Phủ cho thấy sự chỉ đạo chiến lược đúng đắn, sáng tạo, kiên quyết và tài giỏi của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam với tổng chỉ huy là Đại tướng Võ Nguyên Giáp – một nhà quân sự lỗi lạc trong thế kỷ XX.

Trong chiến thắng “Lùng lẩy năm châu, chấn động địa cầu” ấy, khu rừng già Mường Phăng đóng một vị trí quan trọng: Bảo đảm được tính bí mật và sự an toàn tuyệt đối cho Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ trong 105 ngày (31/1 – 15/5/1954).

Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ hôm nay vẫn luôn được bao bọc bởi cánh rừng Mường Phăng xanh ngát như 67 năm về trước, ngôi lán ở và làm việc đơn sơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong khu rừng được giữ nguyên vẹn qua từng năm tháng.

### **Người con của bản làng**

Đối với đồng bào các dân tộc nơi căn cứ địa cách mạng xã Mường Phăng (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn được coi là người thân trong gia đình.

Những hình ảnh về Đại tướng, những lời căn dặn của ông trong chuyến thăm lại Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ lần cuối vào năm 2004 vẫn luôn khắc sâu trong trái tim của mỗi người dân nơi đây.

Bên hiên ngôi nhà sàn cuối bản Bua, xã Mường Phăng, mỗi ngày ông Lò Văn Biên, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mường Phăng đều dành thời gian bên chiếc đài quay băng màu đỏ. Ông Biên luôn coi đó là kỷ vật quý giá của gia đình. Nó là món quà mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng bố ông, cụ Lò Văn Bổng. Cụ Bổng là người tham gia bảo vệ an ninh vòng ngoài kiêm liên lạc cho Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Chiếc đài ông Bổng được Đại tướng gửi tặng trong chuyến thăm cuối cùng vào năm 2004.

Nhớ lại những giây phút của chuyến thăm ấy, ông Lò Văn Biên xúc động: “Năm 2004, nhân dân cả xã Mường Phăng đến chờ từ lúc sáng sớm để nhìn thấy bác Giáp. Bác nói chuyện với nhân dân, căn dặn nhân dân Mường Phăng phải cố gắng đoàn kết, cố gắng làm ăn phát triển kinh tế.

Bác tặng cho bố tôi chiếc đài, ông sướng lắm, để cạnh người suốt ngày. Mỗi tối, trước khi đi ngủ đều mang theo để nghe. Bây giờ ông mất rồi, gia đình tôi vẫn giữ làm kỷ vật mà bác Giáp để lại”.

Biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên thăm Mường Phăng, hàng nghìn người dân trong xã và các xã lân cận cũng đến chờ từ sáng sớm tại cánh đồng Phiêng Ta Lét để đón người Anh hùng của dân tộc.

Ông Lường Văn Nánh, người dân bản Phăng 1, xã Mường Phăng kể lại: Đối với cán bộ và nhân dân các dân tộc xã Mường Phăng, giây phút đó luôn in đậm trong ký ức của nhiều thế hệ đồng bào nơi đây. Đại tướng căn dặn bà con cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hăng say lao động, giữ gìn thật tốt khu di tích cho các thế hệ mai sau. Những lời nhắn nhủ đó vẫn luôn được nhắc đi nhắc lại trong các cuộc họp thôn bản, trong những lời truyền dạy cho con cháu về sau.

“Lúc bấy giờ, dân Mường Phăng ai cũng khóc, kể cả bác Giáp cũng xúc động. Thấy đồng bào, bác vui lắm, tay bắt mặt mừng với mỗi người dân Mường Phăng chúng tôi. Bác bảo: “Người dân cố gắng bảo vệ khu di tích để cho tương lai sau này. Không được phá rừng, để rừng xanh nhà mới sạch”, bác căn dặn bà con như thế”, ông Lường Văn Nánh nói.

Tại ngôi nhà của anh Lò Văn Ánh (bản Phăng 2, xã Mường Phăng), bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cụ Lò Thị Đồi chụp cùng Đại tướng trong lần cuối Đại tướng lên thăm luôn được treo tại vị trí trang trọng nhất trong nhà. Anh Ánh, cháu cụ Đồi, cho biết, ngày Đại tướng mất, cụ Đồi chỉ ôm bức ảnh rồi khóc nức nở. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cụ Đồi dặn dò con cháu trong gia đình phải nỗ lực hết mình xây dựng quê hương. Làm sao để Mường Phăng phát triển. Cụ còn dặn dò con cháu phải bảo vệ nguyên vẹn khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch như những gì mà Đại tướng kỳ vọng.

“Thế hệ con cháu chúng tôi cứ đến dịp sinh nhật của bác thì nhà nhà lại đưa con cháu đến bàn thờ để thắp hương. Mọi nhà đều dạy bảo con cháu phải nhớ đến công ơn của người. Là người quản lý bảo vệ trong Khu di tích Mường Phăng, tôi cũng luôn cố gắng giữ gìn khu di tích sạch, đẹp, để thế hệ con cháu sau này còn đến tham quan và tưởng nhớ đến bác”, anh Ánh chia sẻ.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Phăng luôn luôn nhớ đến lời căn dặn của Đại tướng. Bác dặn phải giữ cho được cánh rừng này. Bác còn mong muốn bà con cần cù lao động, phát triển kinh tế để có cuộc sống ấm no. Bác cũng mong muốn trẻ nhỏ được học hành đến nơi đến chốn. Nhớ những lời căn dặn đó, các dân tộc trên địa bàn cũng luôn nỗ lực phát huy truyền thống cách mạng để cùng nhau xóa đói, giảm được nghèo, xây dựng quê hương”, ông Lò Văn Hợp, Chủ tịch UBND xã Mường Phăng nói.

## **019. HÀ THUẬN/ Truyền bá chữ Thái cổ: Khởi nguồn văn hóa Mường Then// Giáo dục và thời đại.- Số 198.- Ngày 19/8/2021 - Tr.34+35**

**Trong kho tàng văn hóa của dân tộc Thái, chữ Thái cổ là di sản tinh thần, kết tinh trí tuệ của tổ tiên, được lưu giữ trong các sách ghi chép về văn học, lịch sử. Việc nỗ lực bảo tồn, truyền bá chữ Thái cổ góp phần khởi nguồn văn hóa của xứ “Mường trời”.**

### **Ngược dòng văn hóa Mường Then**

Nói đến Điện Biên, người ta biết đó là nơi diễn ra chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vang dội, “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Nhưng ít ai ngờ, Điện Biên có tên gốc là Mường Then (Mường Thanh), là vùng kinh tế văn hoá Thái Tây Bắc. Đặc biệt, Mường Thanh còn là vựa lúa lớn nhất vùng được truyền tụng trong dân gian với câu: “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc”.

Truyền thuyết của người Thái kể rằng, ngày xưa ngày xưa, Mường Thanh gắn liền với một người khổng lồ có sức khỏe phi thường tên là Ai Lạc Cặc. Đây là người có công khai sơn phá thạch làm nên núi đồi, ruộng đồng, sông suối ở vùng Tây Bắc. Là người khổng lồ nên công việc cũng khổng lồ, luống cày của ông đã làm nên sông Đà, sông Hồng, còn các mô đất từ luống cày chưa kịp bừa thì làm nên các dãy núi

bao quanh thung lũng. Sau khi bừa xong cánh đồng Mường Thanh để làm ruộng gieo mạ, Ai Lạc Cặc lại chuyển sang khai phá cánh đồng Mường Lò, Mường Tấc.

Bỏ qua những yếu tố huyền hoặc của truyền thuyết, điều mà chúng ta dễ dàng nhận thấy là cánh đồng Mường Thanh giống lúa nào gieo xuống cũng trở nên dẻo, thơm... Có được điều đó là do thổ nhưỡng, khí hậu và nguồn nước tắm mát cho cánh đồng được lấy từ dòng Nậm Rôm, dòng sông gắn với biểu tượng của Khun Bó Dóm, một thủ lĩnh lừng danh của xứ Mường Trời thời khai thiên lập địa.

Trên mảnh đất Điện Biên, đồng bào Thái chiếm gần 38% trong tổng số hơn 55 vạn dân của tỉnh. Từ xa xưa, họ đã dựng bản, lập mường và trải qua bao thăng trầm để xây dựng, gìn giữ cho dân tộc mình một nền văn hóa phong phú, độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong kho tàng văn học dân gian phong phú với nhiều nét tinh hoa ấy, đồng bào Thái đã sáng tạo nên một kho tàng thần thoại, truyền thuyết truyền kể về những địa danh linh thiêng, kì bí. Đó là hệ thống các truyền thuyết về thuở khai thiên lập địa, sinh ra loài người hay các hình thức diễn xướng dân gian đặc sắc với những bài then cổ, âm nhạc, dân ca truyền thống...

Trải qua quá trình chất lọc của thời gian, chữ Thái cổ chính là di sản tinh thần, kết tinh trí tuệ của tổ tiên để lại, lưu giữ trong các sách cổ ghi chép về văn học, lịch sử, phong tục, tập quán, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc tại vùng đất này.

Khác với chữ Thái Việt Nam chuẩn hiện nay được mã hóa có thể sử dụng trên máy vi tính, thuận lợi cho công tác in ấn, xuất bản và giảng dạy, chữ Thái cổ lại có các nét chữ hoàn toàn riêng và chỉ có thể chép bằng tay.

Trước dòng chảy của thời gian, những cuốn sách viết chữ Thái cổ dù vẫn còn được lưu giữ và bảo quản, nhưng đang dần bị mai một và có nguy cơ bị lãng quên.

### **Người giữ hồn chữ Thái cổ**

Chúng tôi tìm về xã Noong Luông, huyện Điện Biên, nơi sinh sống của bà Lương Thị Đại, người đã dành hơn nửa cuộc đời để sưu tầm chữ Thái cổ và những nét đặc sắc trong văn hóa của cộng đồng dân tộc Thái. Với những cống hiến trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc, bà Đại là nghệ nhân đầu tiên của tỉnh Điện Biên được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể.

Năm 1963, bà Đại công tác ở Phòng sưu tầm văn hóa của Ty Văn hóa Lai Châu cũ (nay là Điện Biên). Từ đó đến nay, bà giữ được hàng nghìn sản phẩm văn hóa dân gian độc đáo của người Thái. Bà có gần 10 đầu sách viết về phong tục tập quán và tác phẩm văn học cổ dân tộc Thái. Có thể kể đến như: "Tang lễ người Thái" (nghiên cứu, dịch thuật); "Tạo Sông Ca, nàng Si Cáy" (truyện thơ cổ, song ngữ Thái – Việt), "Lời ca trong lễ hội xên bản, xên mường của người Thái" (nghiên cứu)..

Hơn thế kỷ qua, hễ nghe ở bản làng nào có những bản chữ Thái cổ, có người còn biết những nghi lễ của tổ tiên xa xưa, bà Đại tìm đến. Hành trang mang theo chỉ là giấy, bút, máy ghi âm, máy ảnh. Tư liệu mà bà thu thập là các lễ hội cổ truyền, tác phẩm văn học cổ, các bản chữ cổ, những phong tục, tập quán sinh sống của người Thái đã và đang dần bị lãng quên.



Cẩn thận lật giở từng trang sách chữ Thái cổ, bà Đại chia sẻ: “Đây là cuốn thơ ca dân gian “Xống trụ xôn xao” (tiền dặn người yêu), một trong 10 cuốn sách tôi mới nhận về từ Bảo tàng tỉnh Điện Biên để dịch sang chữ Quốc ngữ. Đã nhiều tháng nay, tôi mới chỉ dịch được 7 cuốn, bởi chữ Thái cổ rất khó để hiểu. Một chữ phải đọc thành ba tiếng, liền với chữ thứ hai và ghép thành cả câu có nghĩa thì mới hiểu được. Một chữ có thể có nhiều nghĩa nên rất khó nhớ, khiến người ta phải xem đi xem lại nhiều lần”.

Cho chúng tôi xem một phần của bộ sưu tầm, bà Đại nâng niu từng quyển sách như “báu vật”. Đây là những cuốn sách cổ được viết trên giấy dó, có tuổi đời hàng trăm năm. Những cuốn sách ấy đã phân nào nhàu nhĩ, sờn mòn, bạc màu theo năm tháng.

“Chữ Thái cổ là chìa khóa để mở những vốn quý văn hóa của dân tộc. Nhờ người Thái có chữ nên chúng tôi gìn giữ được nhiều tư liệu quý của cha ông. Nếu mình không thu thập, gìn giữ cho con cháu mai sau thì sẽ mất hết”, bà Đại bộc bạch. Nhìn cách bà Đại nâng niu từng trang sách, tỉ mỉ ghi chép từng câu, từng từ phần nào giúp chúng tôi hiểu được niềm đam mê và sự nặng lòng của bà với chữ Thái Cổ. Bà Chu Thùy Liên, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Điện Biên cho biết: “Chúng tôi đang làm hồ sơ đề nghị công nhận Nghệ nhân nhân dân cho bà Lương Thị Đại Với tâm huyết và nỗ lực trong bảo tồn chữ Thái cổ”.

### **Và lớp học chữ Thái**

Tài liệu lưu giữ bằng chữ Thái cổ đã hiếm, những người đọc thông, viết thạo chữ Thái cổ cũng không nhiều, bởi vậy, chữ Thái cổ ngày càng đứng trước nguy cơ mai một.

Bà Lương Thị Đại cho biết: “Những người biết đọc, biết viết chữ Thái Việt Nam chuẩn hiện nay lại không thể đọc được những cuốn sách chữ Thái Cổ. Bởi chữ Thái cổ có các nét chữ cũng như cách đọc riêng và chỉ có thể chép bằng tay. Các tài liệu được ghi chép bằng chữ Thái cổ chủ yếu do một số nhà nghiên cứu văn hóa dân gian sưu tầm hoặc các thầy mo nắm giữ. Bên cạnh đó, một số gia đình cũng đang lưu giữ tài liệu chữ Thái cổ, song những tài liệu này không còn nhiều”. Tâm huyết, trăn trở níu giữ chữ viết Thái cổ để truyền lại cho thế hệ sau, vài năm nay, bà Đại cùng các thành viên của Hội Văn học Dân gian Việt Nam xây dựng ý tưởng, đề xuất Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam hỗ trợ kinh phí mở các lớp dạy. Trong 2 năm (2018, 2019) 2 lớp dạy chữ Thái cổ được mở trên địa bàn TP Điện Biên Phủ và xã Noong Luông (huyện Điện Biên) với khoảng 60 học viên tham gia. Những người theo học đều có chung tình yêu với chữ Thái cổ, cội nguồn dân tộc và khát khao được gìn giữ, tiếp nối giá trị truyền thống đó.

Là một trong những người tham gia giảng dạy cả 2 lớp học đặc biệt trên, ông Lò Văn Cư, xã Noong Luông (huyện Điện Biên) chia sẻ: “Người Thái có tiếng nói và chữ viết riêng. Nhưng hiện nay, hầu hết thế hệ trẻ không biết đọc, biết viết loại chữ này. Bởi vậy, mong muốn của tôi là truyền dạy cho bạn trẻ chữ viết truyền thống của dân tộc mình. Từ đó, họ có thể tìm hiểu về văn hóa của người Thái qua những câu ca dao, tục ngữ, bài hát..”.

Qua các lớp học giúp bổ sung, nhân rộng số lượng người am hiểu về chữ Thái cổ, hướng tới duy trì, kế thừa và phát huy giá trị của chữ Thái cổ cho thế hệ sau. Song có một thực tế là những học viên sau khi tham gia lớp học, có thể biết đọc, viết chữ, nhưng để có thể giảng dạy lại là một quá trình. Họ cần học hỏi, hiểu biết sâu rộng hơn rất nhiều. Nếu không có nhiệt huyết, đam mê sẽ rất khó thực hiện. Học viên cao tuổi nhất tại lớp học chữ Thái cổ - ông Lò Văn Vương (73 tuổi), ở bản Thanh Chính, xã Noong Luông, cho biết: “Dù mắt không còn tinh, tai không còn thính, nhưng được học chính chữ viết, tiếng nói cội nguồn của dân tộc mình, là niềm hạnh phúc vô cùng to lớn. Đi học, tôi giờ cũng đã biết đọc, viết chữ Thái cổ, để về còn dạy bảo cho con cháu mình, để cho anh em những người nào muốn học sẽ truyền đạt”.

**Những năm qua, tại Điện Biên có nhiều chương trình, kế hoạch về gìn giữ, bảo tồn văn hóa các dân tộc, trong đó có bảo tồn văn hóa dân tộc Thái, đặc biệt là tiếng nói và chữ viết. Việc tổ chức lớp học chữ Thái cổ nhằm mục đích bảo tồn, gìn giữ, phát huy tiếng nói, chữ viết của một dân tộc bản địa ở vùng đất Mường Then.**

## **020. Gia Ngọc/ Hang Mường Tỉnh// Căn cứ cách mạng chứa đựng giá trị lịch sử to lớn// Quân khu 2.- Số 1149 kỳ 3 tháng 8-2021.- Ngày 19/8/2021 - Tr.8**

Nằm dưới chân dãy núi đá vôi hùng vĩ, ẩn mình dưới đại ngàn ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, Di tích Lịch sử cấp quốc gia hang Mường Tỉnh (bản Chông, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) là nơi gắn với quá trình hình thành, phát triển Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Điện Biên (cũ), Ban Cán sự tỉnh Lai Châu (cũ) và phong trào cách mạng trên địa bàn.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tại huyện Điện Biên Đông, Đội Du kích xã Sa Dung đã phối hợp với Bộ đội Quyết Tiến bẻ gãy ba cuộc hành quân càn quét của giặc Pháp. Lực lượng du kích xã Sa Dung đã trở thành đội du kích nổi bật nhất trong các đội du kích được thành lập ở Điện Biên.

Năm 1950, tại hang Mường Tỉnh đã diễn ra những sự kiện lịch sử quan trọng: Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Điện Biên (cũ) được thành lập (tháng 7/1950); Ban Cán sự Đảng tỉnh Lai Châu chuyển cơ quan về đóng tại hang Mường Tỉnh (tháng 9/1950) trong sự chở che, bảo vệ an toàn tuyệt đối của đồng bào địa phương.

Trong thời kỳ này, hang Mường Tỉnh là nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng, nơi cất giấu tài liệu, vũ khí, lương thực, đảm bảo việc cung cấp vũ khí cho bộ đội, du kích trong các cuộc chống càn, chiến tranh du kích cũng như tổng công kích giải phóng Điện Biên lần thứ nhất năm 1953.

Tháng 11/1950, tại căn cứ hang Mường Tỉnh, Trung đội bộ đội địa phương được thành lập. Cũng tại đây, vào tháng 2/1952, Huyện đội Điện Biên được thành lập với nòng cốt là Đội du kích xã Sa Dung, sát cánh với bộ đội chủ lực, chiến đấu kiên cường, góp phần tạo nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.”

Sau 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (năm 1954), hang Mường Tỉnh (được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di tích cấp quốc gia ngày 14/4/2011) vẫn giữ nguyên trạng ban đầu bởi sự kiên tạo, bồi đắp qua hàng triệu năm.

Hang Mườing Tinh có 3 ngắn chính, khi đi qua cửa hang hẹp là xuống ngắn thứ nhất với diện tích khoảng 600m<sup>2</sup>, cao tầm 20m. Tuy vòm hang không có nhiều tạo hình phong phú nhưng không gian khá rộng, nền đất bằng, khí hậu mát dịu, thi thoảng những giọt nước trong hang rơi xuống tạo nên âm thanh ấn tượng.

Ngắn thứ hai có không gian hẹp với diện tích khoảng hơn 20m<sup>2</sup> được nối với ngắn thứ nhất bằng một đường hầm xuyên đá tự nhiên. Tại đây, trên các bức tường là các hốc đá to nhỏ khác nhau. Ngoài các phiến đá to, khá bằng phẳng, du khách dễ bắt gặp tảng đá, nhũ đá có hình thù những con vật. Ngắn thứ 2 còn có một đường nhỏ xuyên lên đỉnh núi. Đẹp nhất là ngắn thứ ba rộng khoảng 30m<sup>2</sup> với sự xuất hiện nhiều thạch nhũ có màu sắc óng ánh và những rèm phủ bằng đá có hình dáng bắt mắt, tạo sự liên tưởng đối với người tham quan.

Khi đến với hang Mườing Tinh, du khách đều có thể hòa mình vào không gian văn hóa, nhịp sống sinh hoạt của cộng đồng Mông ở các bản Chống, Mườing Tinh A...

Đến hang Mườing Tinh vào buổi sáng sớm, du khách sẽ bắt gặp cảnh tượng những dải mây trắng mờ ảo, bông bèo trôi trên lưng chừng núi, bảng lảng trên nương lúa, nương ngô. Dưới tán rừng của đại ngàn trước cửa hang, du khách sẽ được nghe tiếng chim hót, bắt gặp những loài hoa đặc trưng...

Hang Mườing Tinh là di tích lịch sử cách mạng, có ý nghĩa to lớn, trở thành chứng tích lịch sử đánh dấu tình đoàn kết, gắn bó của cộng đồng các dân tộc Tây Bắc trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Những năm qua, người dân địa phương luôn có ý thức bảo vệ, gìn giữ hang, tổ chức hoạt động ngoại khóa tại hang để giáo dục cho học sinh lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, truyền thống của cha ông.

## **021. Văn Thành Chương/ Kỳ thú Tết mùa mưa của người Hà Nhì ở cực Tây Tổ quốc// Lao động.- Số 185+ 186+187.- Ngày 12/8/2021 - Tr.15**

Tết Mùa mưa (Dé Khù Chà) là 1 trong 3 sự kiện văn hóa tâm linh lớn nhất của cộng đồng dân tộc Hà Nhì ở cực Tây Tổ quốc. Bên cạnh Tết cổ truyền (Hò Sự Chà) và Lễ cúng bản (Gạ Ma Thú) thì Tết Mùa mưa cũng được duy trì và gìn giữ khá nguyên vẹn với nhiều nghi thức độc đáo mang yếu tố tâm linh.

### **Giữ bản sắc văn hóa trong xu thế phát triển và hội nhập**

Là một trong 19 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cộng đồng dân tộc người Hà Nhì sống tập chung chủ yếu tại 4 xã vùng biên giới của huyện Mườing Nhé gồm: Sín Thầu, Sen Thượng, Chung Chải và Leng Su Sìn. Tổ tiên của dân tộc Hà Nhì vốn có cuộc sống du canh, du cư. Trải qua tiến trình lịch sử, tìm đất khai hoang, người Hà Nhì đã định cư, tạo lập bản làng ở đây. Những năm qua, cộng đồng Hà Nhì đã khẳng định được vị thế của mình trước hoàn cảnh, môi trường khắc nghiệt của tự nhiên để vươn lên phát triển kinh tế, bảo vệ biên cương. Bên cạnh đó là những dấu ấn rõ nét trong việc duy trì và phát huy những tri thức văn hóa dân gian độc đáo.

Trở lại cực Tây lần này, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng về sự đổi thay của một vùng đất vốn xa xôi và khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên. Xuất phát từ TP.Điện Biên Phủ, chúng tôi di chuyển đến xã Sín Thầu chỉ mất hơn 5 tiếng đồng hồ. Cũng là

quãng đường gần 300km ấy nhưng cách đây hơn chục năm phải đi hết cả một ngày đường. Giờ đây, con đường quanh co, gập ghềnh ngày nào đã được rải nhựa phẳng phiu với 2 làn xe chạy. Những khúc cua, dốc nguy hiểm cũng đã và đang tiếp tục được mở rộng để sẵn sàng đáp ứng cho các loại xe siêu trường, siêu trọng lưu thông khi lối mở A Pa Chải sẽ trở thành cửa khẩu Quốc tế trong lộ trình phát triển.

Những bản làng lúp xúp của cộng đồng người Hà Nhì ngày nào với cuộc sống “tự cấp tự túc” là chủ yếu thì giờ đây, tại các bản A PA Chải, Tả Kố Khừ và Tá Miếu của xã Sín Thầu đã bắt đầu có những nhà nghỉ cộng đồng, homestay được đầu tư để phục vụ du lịch. Nhiều ngôi nhà gỗ với vẻ ngoài đơn sơ nhưng bên trong đã được trang bị máy điều hòa nhiệt độ và nhiều tiện nghi hiện đại để phục vụ du khách có nhu cầu nghỉ lại. Đó là những tín hiệu của sự đón đầu trong xu thế phát triển và hội nhập quốc tế trong tương lai không xa.

### **Độc đáo Tết Mùa mưa (Đế Khù Chà)**

Trong các nghi lễ mang yếu tố văn hóa truyền thống của người Hà Nhì thì Tết Mùa mưa là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt về mặt tâm linh. Tết Mùa mưa theo cách gọi của dân tộc Hà Nhì là Đế Khù Chà được tổ chức vào tháng 6 âm lịch hằng năm. Đây là dịp để người Hà Nhì cầu mong tổ tiên, thần linh phù hộ cho con cháu được khỏe mạnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và bản làng đoàn kết.

Trong câu chuyện trên mâm rượu ngày Tết của gia đình Hà Nhì, chúng tôi được ông Pờ Dàn Xinh – Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực Nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng – kể cho nghe nhiều câu chuyện thú vị về những nét văn hóa truyền thống mang ý nghĩa tâm linh vô cùng độc đáo. Theo nghệ nhân Pờ Dàn Xinh: “Trong các nghi lễ của ngày Tết mùa mưa thì tục gọi hồn quan trọng nhất”.

Tết Mùa mưa được người Hà Nhì tổ chức bắt đầu vào ngày Hợi hoặc ngày Tý trong tháng 6 âm lịch hằng năm khi mùa mưa bắt đầu. Trước ngày Tết chính, mỗi gia đình đều phải thực hiện một nghi lễ quan trọng là “gọi hồn” con cháu trong nhà về ăn tết. Theo quan niệm của người Hà Nhì, khi mùa mưa đến, những cơn mưa triền miên mang theo sấm sét làm cho con cháu, đặc biệt là trẻ nhỏ bị giật mình, một phần hồn vía bị bay mất nên phải làm lễ “gọi hồn” về trước khi đón Tết.

Theo đó, nghi lễ cúng “gọi hồn” phải được thực hiện ngoài sân, vườn hoặc những nơi gần sông suối. Người thực hiện nghi lễ này phải là chủ nhà hoặc 1 người hiểu biết về tín ngưỡng, tâm linh trong cộng đồng. Chủ lễ sẽ đọc tên lần lượt các con, cháu trong gia đình và nhờ thần linh gọi phần hồn, vía của họ quay trở lại. Mâm lễ cúng “gọi hồn” gồm có 1 bát gạo, 1 bát nước chè, 1 bát rượu và 1 bát nước trắng có thả 1 đồng bạc trắng. Trên mâm lễ còn được đặt quần áo hoặc đồ dùng cá nhân của toàn bộ các thành viên trong gia đình. Bên cạnh mâm lễ vật dâng cúng, mỗi gia đình cũng phải chọn những con gà to khỏe nhất để dâng lên thần núi, thần sông...

Sau khi gọi hồn, những con gà sẽ được đem làm thịt, luộc chín và cúng ở bàn thờ tổ tiên để báo cáo “phần hồn” của con cháu đã được gọi về đông đủ. Không giống như những dân tộc khác, bàn thờ của người Hà Nhì thường được đặt ở ngay trên đầu giường gia chủ. Đó là một chiếc giỏ được đan bằng tre. Người già ở đây cho biết, bàn

thờ được làm đơn giản như vậy vì tổ tiên của người Hà Nhì vốn sống du canh, du cư vì vậy khi di chuyển chỗ ở thì chỉ việc nhắc bàn thờ ra và mang theo.

Sáng ngày diễn ra Tết chính, chủ nhà đi lấy 1 cành cây trên rừng về buộc trước cửa nhà. Đây là một loại cây rừng, thân thẳng và luôn xanh tốt đã được người Hà Nhì chọn làm cây cúng. Ở gốc cành cây, chủ nhà cũng buộc thêm các loại lương thực mà gia đình trồng được để “dâng lên các vị quan tuần”. Theo truyền thuyết của người Hà Nhì, khi quan tuần đi qua sẽ kiểm tra chất lượng lương thực để biết tình hình làm ăn của chủ nhà. Sau đó quan tuần sẽ lấy đi một phần.

Sau mọi nghi lễ, chủ nhà sẽ mời các vị khách và toàn thể con cháu trong gia đình ngồi vào mâm cơm và chúc cho nhau sức khỏe và những điều tốt đẹp.

## **022. Ngọc Phúc/ Cần tìm hướng đi mới cho tủ sách pháp luật// Pháp luật Việt Nam.- Số 239.- Ngày 27/8/2021 - Tr.5**

**Với sự phát triển mạnh mẽ của internet và các phương tiện truyền thông, các tủ sách pháp luật truyền thống đang dần lạc hậu, cần tìm hướng đi mới.**

Thăm tủ sách pháp luật (TSPL) của nhiều xã, phường, thị trấn của tỉnh Điện Biên, nhất là tại các xã miền núi biên giới, không khó để bắt gặp những bộ sách pháp luật bị bụi, mạng nhện bám đầy trên bề mặt vì đã rất lâu không có người sử dụng.

Ông Lò Văn Thiết, cán bộ hộ tịch - tư pháp xã Ảng Cang (huyện Mường Ảng) cho biết, nhiều năm nay, người dân chỉ quan tâm tìm hiểu pháp luật khi có vấn đề phát sinh liên quan đến họ. Dẫu vậy, trong số nhiều cách tiếp cận, họ lại không chọn đến TSPL. Nguyên nhân của tình trạng này là do người dân ngại đến cơ quan nhà nước mượn sách hoặc ngồi lại đọc vì không có thời gian. Hơn nữa, trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng truyền tải nhiều chính sách, quy định pháp luật, mọi người có thể xem, nghe rất dễ dàng.

Không chỉ là người dân, hiện nay hầu như cán bộ, công chức nào cũng đã có điện thoại thông minh, đến trụ sở làm việc thì có máy tính kết nối internet nên khi cần tìm hiểu thông tin hay tra cứu nội dung liên quan đến pháp luật họ đều dùng mạng internet để cập nhật. Không nhiều người tìm sách để đọc, tìm hiểu các điều luật, bộ luật, các quy định pháp luật qua tủ sách.

Theo sở Tư pháp tỉnh Điện Biên, những năm gần đây, số lượt người đến khai thác, sử dụng TSPL chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ. Không những thế, cơ sở vật chất, địa điểm phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng TSPL chưa đảm bảo, thuận tiện; sách, tài liệu pháp luật thiếu đa dạng, chưa thu hút được cán bộ, công chức và nhân dân tham gia tìm hiểu, nên dẫn đến chưa đáp ứng nhu cầu khai thác.

Số liệu từ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên cho thấy, trong số 942 TSPL (596 tủ sách thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, hệ thống ngành dọc; 220 tủ tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện và 126 tủ cấp xã) và ngoài các TSPL tại các đơn vị lực lượng vũ trang, trường học thì các TSPL khác cơ bản chưa phát huy hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực.

Ông Lê Anh Hưng - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên cho biết: Qua khảo sát của Sở Tư pháp đợt trung tuần tháng 6 vừa

qua, đa số các tủ sách chỉ có cán bộ, công chức tại địa phương tham khảo, tra cứu, tìm hiểu, ít khi có người dân tới TSPL đọc sách.

Không chỉ với Điện Biên, tại Phú Thọ, hiện toàn tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn có TSPL. Hàng năm, các TSPL của các địa phương đều được cấp kinh phí bổ sung đầu sách mới phục vụ nhu cầu tìm đọc, tra cứu văn bản pháp luật của cán bộ cơ sở và nhân dân. Năm 2017, tỉnh đã cấp trên 900 triệu đồng cho 100% khu dân cư để trang bị đầu sách cho TSPL. Số sách được cấp ở mỗi tủ sách trung bình 400 đầu sách với nhiều loại văn bản, tài liệu.

Thế nhưng việc sử dụng TSPL tại địa phương này cũng còn nhiều hạn chế. Việc TSPL hầu hết được đặt ở trụ sở UBND cấp xã, nhà văn hóa khu dân cư và chỉ mở cửa vào giờ hành chính đã khiến việc tiếp cận TSPL của nhân dân không được thường xuyên.

Đối với các xã ở miền núi, vùng sâu của tỉnh Phú Thọ, việc bổ sung tư liệu thông tin, sách báo pháp luật cho TSPL gặp nhiều khó khăn. Một số nơi, khi tài liệu pháp luật được bổ sung đến nơi đã trở nên lạc hậu do cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế.

Không chỉ tại Phú Thọ, Điện Biên, tại nhiều địa phương trên cả nước, TSPL đang bộc lộ rất nhiều hạn chế. Chính vì vậy, việc đổi mới, nâng cao hiệu quả, quản lý và khai thác TSPL là đòi hỏi thực tiễn vô cùng cần thiết, để qua đó có thể nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tìm hiểu, tiếp cận pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân.

Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2019 về xây dựng, quản lý, khai thác TSPL, trong đó, nổi bật là quy định về xây dựng TSPL điện tử quốc gia. Thế nhưng, sau hơn 2 năm kể từ khi Quyết định trên được ban hành, việc đổi mới trong quản lý và khai thác TSPL tại nhiều địa phương vẫn chưa đạt được hiệu quả.

Thiết nghĩ, các địa phương cần quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa việc quản lý, khai thác và tìm ra hướng đi mới cho TSPL, để TSPL thực sự trở thành một kênh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để mọi người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

### **023. Thu Trang/ Bắt quả tang 2 đối tượng mua bán trái phép 30.000 viên ma túy tổng hợp// Công an nhân dân.- Số 5855, Ngày 08/8/2021 - Tr.8**

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Điện Biên, Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Mùong Nhà bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Hồi 10h20 ngày 7-8, tại khu vực bản Hát Tao, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, tổ công tác phối hợp phát hiện 2 đối tượng đang di chuyển có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành dừng xe để kiểm tra thì các đối tượng liền quay đầu xe

tăng ga bỏ chạy hòng thoát thân nhưng lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế, bắt giữ đối tượng bảo đảm an toàn. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 30.000 viên MTTH.

Hai đối tượng là Lâu A Là, SN 1989 và Lâu A Sênh, SN 1991, cùng trú tại bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đây là 2 anh em ruột. Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận đã lên khu vực biên giới Việt - Lào lấy ma túy từ một đối tượng chưa rõ danh tính, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.

#### **024. Hương Giang - Trường Long/ Công an tỉnh Điện Biên phá chuyên án bắt 2 đối tượng, thu 98 bánh heroin// Công an nhân dân.- số 5861.- ngày 14/8/2021 - Tr.1**

Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ số lượng ma túy đặc biệt lớn.

Vào hồi 1h30' ngày 13- 8, tại bản Nậm Khăn, xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Công an huyện Nậm Pồ, Mường Chà, thị xã Mường Lay, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng CSGT Công an tỉnh, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Mường Mươn, đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, phá thành công chuyên án bắt quả tang Vàng A Súa, SN 1988, trú tại bản Phi Lĩnh 2, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 98 bánh heroin (khối lượng 34,3 kg), 1 xe ô tô bán tải Hilux, 2 xe máy, 2 điện thoại di động cùng một số tài liệu khác có liên quan. Đấu tranh mở rộng chuyên án, vào sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Sùng A Hòa, SN 1988, trú tại bản Làng Dung, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với tiền công 300 triệu đồng từ một người không rõ danh tính vào Điện Biên và đang vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

#### **025. Thu Trang/ Triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy nơi cực Tây Tổ quốc// Công an nhân dân.- Số 5864.- Ngày 17/8/2021 - Tr.5+8**

717 vụ, 804 đối tượng, 93,98kg heroin, 45,13kg ma túy tổng hợp, 5,15kg thuốc phiện, 66 xe máy, 59 điện thoại di động và các vật chứng khác. Đó là những con số thống kê, là số lượng ma túy và tang vật mà lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã thu được chỉ trong 7 tháng đầu năm 2021. Những con số biết nói ấy đủ để thấy mức độ nguy hiểm mà những kẻ đang gieo rắc cái chết trắng thực hiện. Và để đấu tranh, chặt đứt các đường dây, ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy, Công an tỉnh Điện Biên đã và đang triển khai nhiều đợt cao điểm; quyết tâm chặn đứng hiểm họa mà ma túy đang len lỏi tại các bản làng nơi mảnh đất địa đầu cực Tây Tổ quốc, góp phần gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Với hai tuyến biên giới dài, địa hình núi cao vực thẳm, nhiều đường tiểu ngạch, lại gần “rôn” ma túy Tam Giác Vàng - những yếu tố đó vô tình trở thành điều kiện thuận lợi để bọn tội phạm buôn bán ma túy hoạt động. Hết đường dây này bị bóc gỡ, đường dây khác lại trôi lên; cứ thế, cái “vòng luân hồi chết chóc” ấy mỗi ngày một siết chặt vào những đồng bào đời đời sống sau vách núi. Do trình độ dân trí, nhận thức pháp luật của người dân trên địa bàn còn hạn chế nên dễ bị lợi dụng, tiếp tay cho tội phạm ma túy.

Tình hình tội phạm trên địa bàn diễn biến phức tạp với nhiều chiêu thức và thủ đoạn, đòi hỏi lực lượng chức năng phải nỗ lực không ngừng để phòng, chống và kiềm chế. Thủ đoạn hoạt động, vận chuyển, cất giấu ma túy ngày càng tinh vi và xảo quyệt. Trong khi đó, lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy còn mỏng; phương tiện, trang thiết bị còn nhiều hạn chế gây không ít khó khăn trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy. Mặc dù còn phải đối mặt với nhiều thách thức, song với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng, quyết liệt tấn công với loại tội phạm nguy hiểm này, Công an tỉnh Điện Biên đã liên tục triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy với nhiều biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, tập trung đánh sâu, đánh mạnh, phá nhiều điểm, tụ điểm, chuyên án ma túy lớn.

Cuộc chiến chống ma túy tại một địa bàn trọng điểm như Điện Biên đang ngày càng trở nên cam go quyết liệt. Để khám phá những chuyên án lớn, tóm gọn bọn tội phạm ma túy ngay từ biên giới, các chiến sỹ đã phải vượt núi, băng đèo, dầm mưa, dãi nắng, không quản ngày đêm bám địa bàn, bám tuyến đường. Biên giới bao la núi rừng hoang vu hiểm trở, bọn tội phạm xảo quyệt mưu mô đòi hỏi họ phải mưu trí dũng cảm buộc những tên tội phạm sừng sỏ, cứng đầu nhận tội. Và tại Km17 QL 279 Điện Biên - Tây Trang, nơi đó, nắm mồ của Trung úy Phạm Văn Cường, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên cùng 2 quần chúng đã dũng cảm hy sinh trong màn đêm dày đặc nơi núi rừng biên giới trong cuộc chiến với tội phạm ma túy cách đây 20 năm như minh chứng tội ác của bọn buôn ma túy.

Ám ảnh về ma túy và cuộc đấu tranh với “cái chết trắng” là nhiệm vụ lâu dài và liên tục, chính vì thế trong cuộc chiến trên mặt trận “hoa anh túc” được lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy xác định là trận chiến lâu dài, chông gai, quyết liệt. Những đường dây bị bóc gỡ, các ổ nhóm bị triệt xóa thời gian qua chính là minh chứng rõ nét nhất trong cuộc chiến này.

4h sáng ngày 22/6, tại khu vực bản Chua Ta C, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, các lực lượng phối hợp do Công an Điện Biên chủ trì đã phá thành công chuyên án 621D, bắt quả tang đối tượng Lầu A Di (SN 1984) HKTT bản Xa Dung A, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu 78 bánh heroin và nhiều vật chứng có liên quan.

Tại "rôn lữ ma túy" huyện Điện Biên thì vào 6h ngày 13-7, ở khu vực bản Na Khoang, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, tổ công tác phối hợp do Công an huyện Điện Biên chủ trì đã bắt quả tang hai đối tượng Vừ A Dưa (SN 1970) và Hạ A Nu (SN 1991) cùng trú tại bản Pha Thanh, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy. Tang vật thu 60 bánh heroin, 2 xe máy cùng nhiều vật chứng có liên quan. Hay gần đây nhất, vào rạng



sáng 13/8, tại bản Nậm Khăn, xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ, lực lượng chức năng bắt quả tang Vàng A Súa, SN 1988, trú tại bản Phi Lĩnh 2, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 98 bánh heroin (khối lượng 34,3kg), 01 xe ô tô bán tải Hilux, 2 xe máy, 2 điện thoại di động cùng một số tài liệu khác có liên quan. Đấu tranh mở rộng chuyên án, vào sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Sùng A Hòa, SN 1988, trú tại bản Làng Dung, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với tiền công 300 triệu đồng từ một người không rõ danh tính vào Điện Biên và đang vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đáng lo ngại tỷ lệ tội phạm ma túy mà lực lượng chức năng đấu tranh bắt giữ đang có dấu hiệu trẻ hóa và ngày càng tăng cao. Các đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân để rủ rê, lôi kéo, tập trung vào phụ nữ và trẻ vị thành niên, người chưa đủ 18 tuổi để vận chuyển ma túy cho chúng. Đây là những đối tượng dễ dụ, dễ kích động, thích có tiền tiêu xài, hoặc thiếu hiểu biết về pháp luật.

Điển hình, vào hồi 19h ngày 31-7, tại khu vực bản Vánh 1 (xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), Công an huyện Tuần Giáo chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã bắt quả tang Sùng A Hử (sinh ngày 21-9-2003) trú tại bản Chua Thò, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 gói có chứa 2kg ma túy đá, 1 xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan. Khi bị bắt giữ thì Sùng A Hử mới chỉ được 17 tuổi 10 tháng 10 ngày.

Đối mặt với những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, manh động, sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả thì giữa sự sống và cái chết chỉ là gang tấc. Đối mặt với những đối tượng tuổi đời còn chưa đến đôi mươi lại khiến lực lượng chức năng càng day dứt về tương lai của cả một thế hệ. Nhắc đến những chiến sỹ trên “chiến trường hoa anh túc”, chúng ta thấy được những “dấu chân thầm lặng”, đằng sau đó có mất mát, có hy sinh... Gác lại những điều ấy, mỗi người chiến sỹ trên mặt trận này đã, đang và sẽ cố gắng không ngừng để trở thành lá chắn thép nơi tuyến lửa Điện Biên, đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

## **026. Thu Trang/ Bắt 1 đối tượng, thu 19 bánh heroin// Công an nhân dân.- Số 5870.- Ngày 23/8/2021 - Tr.5**

Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vừa triệt phá chuyên án ma túy, bắt 1 đối tượng, thu 19 bánh heroin. Hồi 21h30 ngày 21-8, tại khu vực bản Vàng Lếch, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Công an huyện Nậm Pồ chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Đội Kiểm soát ma túy Cục Hải quan tỉnh Điện Biên phá thành công chuyên án, bắt quả tang Vàng A Páo (SN 1991), trú tại bản Nộc Cốc, xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; tang vật thu giữ 19 bánh heroin. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận vận chuyển thuê cho 1 đối tượng người Lào không rõ danh tính từ biên giới về để tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

**27. PV/ Triệt phá hàng loạt vụ buôn bán, vận chuyển, sử dụng ma túy// Công an nhân dân.- Số 5871.- Ngày 24/8/2021 - Tr.8**

Vào lúc 10h20 ngày 23-8, tại khu vực bản Ca Hâu, xã Na U', huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, tổ công tác do Công an huyện Điện Biên chủ trì đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang 1 đối tượng nữ có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng là Vừ Thị Súa (SN 1981), trú tại bản Ca Hâu, xã Na U', huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Tang vật thu giữ nửa bánh hero-ine (trọng lượng 175g) và 1.000 viên MTTH.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực biên giới Việt Lào đang mang về sử dụng và bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Hiện, cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng chuyên án để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

**028. Quang Minh/ Hải quan Điện Biên nhận giấy khen về thành tích bắt giữ ma túy// Pháp luật Việt Nam.- Số 223.- Ngày 11/8/2021 - Tr.12**

**Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cận vừa ký quyết định tặng Giấy khen cho tập thể và 4 cá nhân thuộc Cục Hải quan Điện Biên về thành tích phối hợp bắt giữ 7 vụ ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.**

Tập thể và các cá nhân được tặng Giấy khen là Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy và 4 cá nhân thuộc Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy.

**Bắt đối tượng vận chuyển 78 bánh heroin**

Điển hình là ngày 22/6, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Điện Biên, phối hợp cùng với Công an Điện Biên, Công an huyện Điện Biên Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản Chùa Ta C, xã Phi Nhử, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, phát hiện một đối tượng nam giới điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 27B1 – 78619 có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép các chất ma túy. Tại đây, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, đối tượng khai tên là Lầu A Di, sinh năm 1984 trú tại bản Xa Dung A, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Tiến hành kiểm tra người và phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chiếc bao tải do Lầu A Di buộc phía sau xe máy có chứa 78 bánh chất bột màu trắng dạng nén có kích thước 2,5x10x15cm (nghi là heroin). Qua đấu tranh, Lầu A Di khai nhận, toàn bộ 78 bánh chất bột màu trắng trên là heroin đang mang đi tiêu thụ thì bị tổ công tác phát hiện bắt quả tang. Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lầu A Di, đồng thời thu giữ và niêm phong vật chứng theo quy định. Hiện toàn bộ hồ sơ, đối tượng, tang vật thu giữ được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 4/6, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy phối hợp với lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại khu vực Tiều khu 26/3, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La phát hiện một số đối tượng đang tụ tập nghi vấn có hoạt động phạm tội về ma túy. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ một

đối tượng và thu giữ trong túi quần của đối tượng 10 túi nilon, trong đó có 2 túi nilon màu hồng và 8 túi nilon màu xanh. Trong các túi nilon trên chứa các viên nén màu hồng hình trụ tròn, bề mặt mỗi viên đều có ký hiệu WY. Đối tượng thừa nhận 10 túi nilon trên là ma túy tổng hợp đang mang đi tiêu thụ thì bị tổ công tác phát hiện; tổng số viên ma túy tổng hợp là khoảng 2.000 viên.

### **Phối hợp bắt giữ lượng lớn ma túy tổng hợp**

Tiếp đó, ngay trong tháng 7/2021, Lực lượng kiểm soát ma túy Cục Hải quan Điện Biên liên tiếp phối hợp bắt giữ 3 vụ, 4 đối tượng vận chuyển 6 bánh heroin, 7.200 viên ma túy tổng hợp trên địa bàn 2 tỉnh Điện Biên, Sơn La. Cụ thể, ngày 22/7, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Điện Biên phối hợp với Phòng PC04, Công an Sơn La đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản Bản Púng A, xã Púng Tra, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La phát hiện hai đối tượng nữ đang trao đổi mua bán ma túy bên cạnh một xe ô tô.

Khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng bỏ chạy, tổ công tác đã truy đuổi không chế được một đối tượng tên là Lý Thị Liêng, sinh năm 1981. Tiếp tục kiểm tra túi màu đen trên người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trong túi có chứa một bánh hình hộp chữ nhật, có chứa chất bột màu trắng và 2 túi nilon màu xanh có chứa các viên nén màu hồng.

Qua đấu tranh, đối tượng Liêng khai nhận, số hàng trên là heroin (khoảng 350 gam) và hồng phiến (khoảng 400 viên) đang trao đổi mua bán thì bị tổ công tác phát hiện bắt giữ. Hồi 11 giờ cùng ngày 22/7, tại khu vực bản Sa Lông, xã Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy phối hợp với Phòng PC04, Công an Điện Biên, Công an huyện Mường Chà đang làm nhiệm vụ phát hiện 3 đối tượng ngồi bên Quốc lộ 12 có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Khi tổ công tác tiếp cận tiến hành kiểm tra, các đối tượng bỏ chạy.

Tại đây, tổ công tác kịp thời không chế bắt giữ 2 đối tượng là Lý A Đáp (SN 1992) và Vừ A Mua (SN 1984). Kiểm tra tại chỗ các đối tượng này, lực lượng chức năng thu giữ 34 túi nilon có chứa các viên dạng nén màu hồng (khoảng 6.800 viên) và một cục chất bột nén màu trắng (khoảng 375 gam). Qua đấu tranh, các đối tượng Đáp và Mua khai nhận là ma túy tổng hợp (hồng phiến) và heroin đang mang đi tiêu thụ thì bị tổ công tác phát hiện bắt quả tang.

Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực Bản Co Hón, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy tiếp tục phối hợp với Phòng PC04, Công an Điện Biên, Công an Xã Búng Lao, Công an xã Xuân Lao phát hiện, kiểm tra đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn buôn bán ma túy. Tại đây, đối tượng khai là Hồ A Dền, sinh năm 1997 có mang theo túi chứa 4 bánh chất bột màu trắng được bọc bên ngoài bằng lớp nilon chống ẩm. Qua đấu tranh, Hồ A Dền khai nhận 4 bánh chất bột màu trắng trên là heroin đang trên đường mang đi bán thì bị tổ công tác phát hiện bắt quả tang.

**029. HÀ LINH/ Điện Biên: Biểu dương lực lượng công an phá chuyên án, thu giữ 98 bánh heroin// Giáo dục và thời đại.- Số 199.- Ngày 20/8/2021 - Tr.14**

Vừa qua, Công an Điện Biên chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án 121V, bắt giữ 2 đối tượng, thu 98 bánh heroin. Thành công bước đầu của chuyên án là món quà thiết thực chào mừng 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2021).

Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Chuyên án 121V là một chuyên án ma túy đặc biệt phức tạp, được Công an tỉnh Điện Biên tiến hành xác lập và đấu tranh trong hơn 1 năm ròng. Từ đó xác định, đây là đường dây ma túy hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt. Các nhóm đối tượng sống giáp biên giới Việt – Lào, có quan hệ huyết thống với nhau, hoạt động khép kín, tính chất manh động rất cao.

Trong quá trình vận chuyển ma túy vào Việt Nam, trước mỗi chuyến hàng luôn có một đối tượng sang liên hệ với các nhóm đối tượng ở Lào, Myanmar. Sau khi liên hệ được sẽ điều khiển toàn bộ khâu vận chuyển từ Myanmar qua Lào rồi vào biên giới Việt Nam. Các khâu vận chuyển cũng chia thành nhiều công đoạn khác nhau.

Với quyết tâm triệt phá đường dây ma túy này, qua quá trình xác lập chuyên án và lên các phương án kỹ lưỡng đánh bắt, vào hồi 1h30' ngày 13/8, tại bản Nậm Khăn, xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên đã chủ trì đã phá thành công chuyên án ma túy 121V.

Đối tượng bị bắt giữ là Vàng A Súa (Sn 1988), trú tại bản Phi Lĩnh 2, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Súa bị bắt khi đang vận chuyển 98 bánh heroin (khối lượng 34,3 kg). Ngoài ra, tang vật thu giữ còn có 1 xe ô tô bán tải Hilux, 2 xe máy, 2 điện thoại di động, cùng một số tài liệu khác có liên quan. Ngay khi bắt Súa, trong sáng cùng ngày, các lực lượng chức năng tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Sùng A Hòa (Sn 1988), trú tại bản Làng Dung, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà cũng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy nằm trong chuyên án...

Với những thành tích xuất sắc bước đầu, ngày 19/8, tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2021), ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã biểu dương, động viên chuyên án, cùng toàn bộ các lực lượng.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Điện Biên đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phá thành công chuyên án 121V.

### **030. Trường Long/ Bắt giữ đối tượng truy nã// Công an nhân dân.- Số 5873.- Ngày 26/8/2021 - Tr.5**

Hồi 17h30' ngày 24-8, tại bản Na Lại, xã Luân Giới, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, Công an huyện Điện Biên Đông đã bắt giữ 1 đối tượng truy nã nguy hiểm Lò Văn Thương (SN 1973), bản Dạ, xã Bó Sinh, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Theo hồ sơ của cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Mã, ngày 9-6, Lò Văn Thương bị Công an huyện Sông Mã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy để điều tra. Tuy nhiên, lợi dụng được cho tại ngoại để điều trị bệnh, đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 19-7, cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Mã đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lò Văn Thương.

Sau khi trốn khỏi nơi cư trú, đối tượng đã di chuyển, ẩn nấp tại nhiều nơi, Công an huyện Điện Biên Đông đã phát hiện bắt giữ Lò Văn Thương khi đến địa bàn bản Na Lại, xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông. Hiện, Công an huyện Điện Biên Đông đang hoàn thiện hồ sơ chuyển đối tượng cho Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

### **031. PV/ Điện Biên: Cường chế thu hồi đất dù không có hành vi cản trở// Giáo dục và thời đại.- Số 200.- Ngày 21/8/2021 - Tr.14**

Dù không có tài sản trên diện tích bị thu hồi, mặt bằng cũng được doanh nghiệp sử dụng, thi công đã lâu, song Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ vẫn ban hành “lệnh” cưỡng chế thu hồi. Chuyện “hy hữu” này diễn ra tại Dự án đường từ cầu A1 đến cầu C4 thuộc “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - TP Điện Biên Phủ”.

#### **Họ đến để cưỡng chế cái gì ở đây?**

Ngày 8/6, Báo GD&TĐ đăng tải bài viết “Điện Biên: Đường thi công gần xong mới có quyết định... thu hồi đất”. Nội dung phản ánh Dự án đường từ cầu A1 đến cầu C4 thuộc “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – TP Điện Biên Phủ” triển khai gần xong thì gia đình bà Lò Thị Kim Thu và ông Lò Văn Minh (là hộ bị mất đất ở bản Him Lam 1, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) mới nhận được quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Cho rằng, quyết định trái luật, người đại diện theo ủy quyền cho gia đình (ông Minh, bà Thu) là ông Trần Ngọc Tuyên đã yêu cầu xem xét trách nhiệm những người có liên quan.

Ngày 17/5, ông Lê Tiến Dũng - Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ ban hành Quyết định 1032, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi diện tích 122,7m<sup>2</sup> đất đối với ông Lò Văn Minh, bà Lò Thị Kim Thu. Diện tích trên thuộc thửa 56, tờ bản đồ số 2 do Công ty Cổ phần Việt Thành thực hiện ngày 10/7/2017. Nó được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt ngày 18/7/2017. Thửa đất nằm tại bản Hoong En, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ. Mục đích là để thực hiện dự án: “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - TP Điện Biên Phủ” giai đoạn II (2017 - 2020). Diện tích này thu hồi để thực hiện hạng mục “Đường từ cầu A1 xuống cầu C4 (địa phận phường Nam Thanh).

Quyết định nêu rõ: Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất là 1 ngày, vào ngày 11/6/2021... Kinh phí phục vụ thực hiện cưỡng chế: Được lấy từ nguồn kinh phí thực hiện dự án Hạng mục: Đường từ cầu A1 xuống cầu C4”.

Ngày 8/6, Báo GD&TĐ đăng tải bài viết “Điện Biên: Đường thi công gần xong mới có quyết định... thu hồi đất” cũng là thời điểm UBND TP Điện Biên Phủ tiếp tục ban hành Quyết định 1249 điều chỉnh thời gian cưỡng chế thu hồi đất tại Quyết định 1032. Quyết định này điều chỉnh thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất sang ngày 3/8. Lý do điều chỉnh: Dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong khi việc cưỡng chế phải huy động số người đông nên chưa thể triển khai.

Trong khi đó, trên thực tế, thửa đất dự định tổ chức cưỡng chế, thu hồi lại là mảnh đất trống. Diện tích này đã được doanh nghiệp thi công các hạng mục của dự án.

“Họ đến để cưỡng chế cái gì ở đây? Thực tế, gia đình bà Thu, ông Minh đã không còn sử dụng thửa đất này, doanh nghiệp đã tự có mặt bằng là rất lâu rồi. Trên đất thì cũng không còn tài sản gì của gia đình bà Thu, ông Minh, mà đó là mặt bằng công trình. Phía gia đình cũng không có hành vi cản trở, ngăn cấm, chống đối gì. Vậy, có nhất thiết phải ban hành quyết định cưỡng chế, thu hồi rồi niêm yết công khai hay không?”, ông Tuyên chia sẻ.

### **Chủ tịch thành phố bị kiện ra tòa**

Gia đình bà Thu, ông Minh cho rằng việc Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ ban hành 2 quyết định cưỡng chế thu hồi đất đã xâm hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Việc thành phố niêm yết các quyết định cưỡng chế tại nơi cư trú còn làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự và tư cách của cán bộ, Đảng viên.

Nhận thấy, cách giải quyết của chính quyền là không thỏa đáng, ngày 22/7 gia đình bà Thu đã có đơn khởi kiện lên Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên. UBND TP Điện Biên Phủ là cơ quan bị khởi kiện. Người đại diện cho bên bị kiện là ông Lê Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thành phố.

Trong đơn kiện, bà Thu yêu cầu UBND TP Điện Biên Phủ hủy 2 quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất đã ban hành trước đó để lấy lại uy tín, danh dự cho phía gia đình. Hiện, vụ kiện hi hữu này đã, đang được thụ lý để đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, ngày 16/4, gia đình bà Thu bất ngờ nhận được thông báo số 47 của Trung tâm Quản lý đất đai (TTQLĐĐ) thành phố yêu cầu bàn giao mặt bằng. Nội dung nêu rõ: Để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư dự án tiến hành thi công xây dựng công trình theo tiến độ, kế hoạch của UBND tỉnh và nhà tài trợ, TTQLĐĐ đề nghị hộ gia đình “khẩn trương tiến hành tháo dỡ tài sản, vật kiến trúc; cây cối, hoa màu trên đất bị thu hồi để bàn giao mặt bằng cho đơn vị trong vòng 5 ngày, kể từ ngày nhận thông báo”.

Bà Thu cho rằng, cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ nói trên đã thiếu trách nhiệm, không đi kiểm tra thực tế, không sát sao với nhiệm vụ nên đã không biết hiện trạng khu đất. Từ lâu (sau khi ký biên bản kiểm đếm tài sản trên đất) đất đã không còn tài sản, cây cối. Từ tháng 6/2020, phần nền đường nằm trên thửa đất thu hồi về cơ bản đã được đơn vị thi công tự ý thực hiện san ủi. Tuy vậy, gia đình bà Thu không hề có bất cứ hành động cản trở nào. Bởi, họ nhận thức là công trình phúc lợi công cộng nên đã tự nguyện cho thu hồi đất làm đường. Thời điểm đó, vợ chồng bà Thu cũng chưa hề được ký vào biên bản đo đạc, bàn giao hiện trạng phần đất bị thu hồi để làm đường.

Việc gia đình bà Thu chưa nhận số tiền hơn 8,6 triệu đồng bồi thường cho 122,7 m<sup>2</sup> đất bị thu hồi bởi một số lí do. Trong đó, một phần là do gia đình cho rằng giá bồi thường chưa phù hợp. Gia đình đã có ý kiến trực tiếp vào biểu khái toán phương án bồi thường. Tuy nhiên, từ đó đến nay bên phía gia đình vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào bằng văn bản từ phía cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, gia đình cũng khẳng định đến 22/7 vẫn chưa được cơ quan chức năng cho ký biên bản đo đạc diện tích thu hồi để làm dự án. Đồng thời, họ vẫn chưa nhận được Quyết định về việc thu hồi đất.

**032. THÚY QUỲNH và KỶ LAN/ Chuẩn bị cơ sở vật chất, sách giáo khoa cho năm học mới// Nhân Dân.- Số 24036.- Ngày 16/8/2021 - Tr.7+8**

Nơi trường lớp kiên cố nhưng cũng có nơi phòng học còn mượn, tạm; có những học sinh với hành trang là sách giáo khoa (SGK) thơm mùi giấy mới, nhưng cũng có em không có điều kiện mua đủ SGK khi đến trường. Đó là những vấn đề mà ngành giáo dục cùng các địa phương đang nỗ lực khắc phục, nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào năm học mới 2021 - 2022.

**Mục tiêu mọi học sinh đều có SGK**

Năm học 2021 - 2022, dự báo tỉnh Điện Biên có nhiều khó khăn hơn các năm học trước, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa. Do vậy, ngay khi kết thúc năm học 2020 - 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Điện Biên đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo mua SGK bổ sung cho các cơ sở giáo dục; hướng dẫn phát động phong trào quyên góp, tặng lại SGK cũ. Ông Ngô Xuân Chiến, Trưởng Phòng GD và ĐT huyện biên giới Nậm Pồ cho biết: Năm học 2021 - 2022, trên địa bàn có 1.714 học sinh lớp 2 và hơn 1.400 học sinh lớp 6 phải mua SGK theo chương trình giáo dục phổ thông mới, nhưng gần 70% số đó là con em hộ nghèo không có khả năng tự mua. Với quyết tâm tất cả học sinh đều có SGK, huyện đã trích từ nguồn ngân sách khoảng hai tỷ đồng hỗ trợ SGK cho học sinh. Ngoài ra, các trường cũng tuyên truyền, vận động và nhận được sự đồng thuận của tất cả phụ huynh, học sinh để lại SGK lớp 1 đã qua sử dụng nhưng còn tốt, cho học sinh năm học mới mượn. Cùng cách làm như huyện Nậm Pồ, Phòng GD và ĐT huyện Mường Nhé đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS triển khai chương trình "quyên góp sách cũ" để có thêm đầu sách hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn...

Không chỉ học sinh vùng khó khăn mà những học sinh có điều kiện thuận lợi, việc tiếp nhận SGK cũng không dễ dàng do tác động của dịch Covid-19. PGS, TS Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục) cho biết, lường trước tình thế khó khăn, NXB Giáo dục đã chủ động triển khai in sớm SGK các lớp theo chương trình hiện hành và bắt đầu phát hành từ tháng 3; SGK các lớp theo chương trình giáo dục phổ thông mới phát hành từ tháng 6. Tính đến giữa tháng 8, NXB Giáo dục đã phát hành khoảng 110 triệu bản SGK về các địa phương. Tuy nhiên, do nhiều tỉnh, thành phố đang áp dụng giãn cách xã hội cho nên việc vận chuyển sách tới tận tay học sinh gặp rất nhiều khó khăn. NXB Giáo dục đang nỗ lực phối hợp các đơn vị sớm khắc phục thực trạng này. "Chia sẻ với học sinh khó khăn, NXB Giáo dục cũng triển khai chương trình "Cùng tiếp bước em đến trường", trao tặng 50 nghìn bộ SGK cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đến tháng 8 đã trao tặng được gần 19 nghìn bộ cho học sinh ở 26 tỉnh, thành phố và đang tiếp tục triển khai ở các địa phương còn lại" - PGS, TS Nguyễn Văn Tùng cho biết thêm.

Ngoài ra, Bộ GD và ĐT cũng có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh trong tình hình dịch Covid-19. Bộ GD và ĐT đề nghị các đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về kê khai giá, niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục,

SGK trên địa bàn. Thực hiện hỗ trợ SGK cho học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành và quan tâm, có chính sách đặc thù hỗ trợ SGK cho các học sinh thuộc hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo để bảo đảm tất cả học sinh có đủ SGK.

### **Thêm những trường lớp kiên cố**

Cùng với SGK, cơ sở vật chất trường lớp học kiên cố, khang trang cũng là điều kiện thuận lợi trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhiều công việc bị chậm lại nhưng 900 học sinh THCS trên địa bàn xã sẽ rất vui mừng đón năm học 2021 - 2022 tại ngôi trường xây mới vừa hoàn thành. Trường THCS Hồng Hà được xây dựng trên diện tích 15.000 m<sup>2</sup> có đầy đủ 36 phòng học, phòng chức năng và nhà thi đấu, bể bơi... với tổng mức đầu tư 98 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Với nhiều trường học được xây mới, sửa chữa, theo Sở GD và ĐT Hà Nội, tính đến ngày 15/7, toàn thành phố có 573/754 trường tiểu học (76%), 507/642 trường THCS (79%), 90/227 trường THPT (39,6%) đạt trường chuẩn quốc gia là điều kiện thuận lợi cho năm học mới 2021 - 2022.

Tuy nhiên, không phải địa phương nào cơ sở vật chất trường lớp học cũng thuận lợi. Tại một số huyện vùng cao, biên giới tỉnh Điện Biên vẫn còn 1.981 phòng học bán kiên cố, 484 phòng học mượn, tạm và thiếu nhiều phòng học chức năng, thực hành, thí nghiệm. Để khắc phục khó khăn, Điện Biên đã chủ động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị trường học. Ông Phạm Thiết Chùy, Phó Trưởng Phòng GD và ĐT huyện Mường Nhé cho biết, nhiều trường học trên địa bàn đã được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp từ nguồn ngân sách kết hợp nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân và nhân dân. Đáng chú ý tại các xã: Nậm Kè, Quảng Lâm, Chung Chải, Mường Toong... từ cuối tháng 7, ban giám hiệu các trường, giáo viên, phụ huynh, đoàn viên, thanh niên xã đã góp nguyên vật liệu, công sức tu sửa phòng học tạm, mượn bảo đảm an toàn. Tại huyện Nậm Pồ, ngoài nguồn ngân sách còn kêu gọi xã hội hóa xây mới, sửa chữa tám phòng học, năm phòng công vụ... trị giá 1,6 tỷ đồng.

Hiện nhiều địa phương trên cả nước cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa trường lớp học, bảo đảm đủ cơ sở vật chất trước khi khai giảng năm học mới. Tại tỉnh Sơn La, ngay từ khi kết thúc năm học 2020 - 2021, Sở GD và ĐT đã yêu cầu phòng GD và ĐT các huyện, thành phố rà soát, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp. Ngoài các công trình mới, ngành chỉ đạo các trường quan tâm đến cảnh quan sư phạm, môi trường học tập như quét vôi, trang trí lại khuôn viên trường, tạo cảnh quan thoáng mát, sạch đẹp để đón học sinh vào năm học mới. Năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh có 352 phòng học được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bổ sung từ nguồn vốn ngân sách và nguồn xã hội hóa. Cơ sở vật chất trường lớp học của Sơn La trong năm học mới cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông, trong đó, cấp tiểu học đáp ứng đủ một phòng/lớp học; dạy học hai buổi/ngày. Còn tại tỉnh Bắc Giang, những cơ sở giáo dục được trưng dụng làm khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 đã được bàn giao lại cho các trường sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị; tổ chức khử khuẩn bảo đảm tổ chức các hoạt động giáo dục an toàn trong năm học mới. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ,



thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy học trong điều kiện dịch bệnh như: tỉnh Bình Dương xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến trong hai tháng đầu năm học; tỉnh Cà Mau xây dựng kịch bản ba tình huống cho năm học mới gồm: không có dịch bệnh, có dịch và dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn...

Theo Bộ GD và ĐT, thời gian qua các địa phương đã tích cực sắp xếp lại mạng lưới, quy mô trường, lớp phù hợp để tạo thuận lợi cho người dân, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh; chú trọng duy trì, mở rộng số lượng lớp học và bổ sung phòng học kiên cố, bán kiên cố và giảm số phòng học tạm, mượn; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện hiệu quả chương trình, SGK giáo dục phổ thông theo quy định, trong đó tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình.

**033. Hà Linh/ “Mùa” thầy đi tìm trò// Giáo dục và Thời đại Chủ nhật.- Số 34.- Ngày 22/8/2021 - Tr.10+11+12+13**

**Nếu như ở các thành phố lớn, phụ huynh phải “chạy đua” để nộp hồ sơ, tìm trường, chọn lớp cho con mình thì với nhiều địa bàn miền núi, đây là nhiệm vụ “bất thành văn” của giáo viên. Tháng 8 cao điểm mùa mưa cũng là lúc giáo viên miền núi bước vào mùa “tìm” trò.**

#### **Tạm biệt gia đình... lên ngàn**

“Đầu tháng 8, giáo viên trả phép để bắt đầu công việc của năm học mới. Người địa phương còn đỡ, chứ giáo viên dưới xuôi lên đây công tác nghỉ hè về quê chẳng được mấy, rồi lại vội vàng ngược ngàn” - thầy Hà Văn Ngoan, giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Mí (huyện Mường Chà, Điện Biên) mở đầu câu chuyện với chúng tôi như thế.

Chia sẻ của thầy Ngoan cũng là thực tế chung của hầu hết giáo viên tại các địa phương miền núi hiện nay. Theo ông Phạm Thiết Chùy - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé, theo lịch hàng năm, ngày 1/8 giáo viên các trường trả phép để bắt đầu nhận nhiệm vụ năm học mới.

“Giáo viên sẽ mất khoảng 1 tuần để tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị... Thời gian còn lại tập trung tu sửa, dọn dẹp trường lớp và đi chiêu sinh cho năm học mới”, ông Chùy cho hay.

Khác với các vùng thuận lợi, ở miền núi, muốn có học sinh để dạy, các thầy cô buộc phải đi chiêu sinh. Tức là trực tiếp đến từng gia đình rà soát, tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con em ra lớp. Việc này phải được triển khai sớm mới có thể bảo đảm sĩ số học sinh ra lớp khi vào đầu năm học.

Học sinh miền núi, thường lên nương, đi rừng với bố mẹ cả ngày hoặc dài ngày, nhiều khi các thầy cô đến không gặp, phải chờ, phải đi tìm. Có chuyến, đi 1 điểm bán thôi mà giáo viên mất tới 1 tuần. Có trường hợp đến vài lần mới gặp.

“Nếu mình không đi vận động, nhiều em không ra lớp. Thậm chí vận động rồi, đến gần ngày khai giảng giáo viên phải lên tận nhà đón các em mới xuống trường”, thầy Cà Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Huổi Mí cho biết.

**“Những đoạn này thường chỉ đủ 2 xe máy lách nhau. Nhưng cứ mưa là lại sạt xuống 1 ít, đường chỉ còn vừa 1 bánh xe. Phía trên thì vách đá, dưới lại là vực sâu. Chỉ cần tâm lý không vững, hoặc đi không cẩn thận trật bánh chút thôi là xe rơi xuống vực. Không biết bao nhiêu xe, bao nhiêu đồ và cả người rơi xuống rồi” - thầy Cà Văn Sơn cho hay.**

### **Hành trang “độc”, lạ**

Một ngày đầu tháng 8, khi con gà trống vừa cất tiếng gáy, căn nhà gỗ dựng tạm cạnh trường của vợ chồng thầy Hà Văn Ngoan đã sáng đèn. Cô Lê Thị Diễm (vợ thầy Ngoan) lục đục sắp xếp tư trang cho cuộc hành trình quen thuộc. Một ba lô con cóc dùng chung cho cả 2 vợ chồng để đựng tài liệu, nước uống, mì tôm...

Từ ánh sáng lập lờ của chiếc đèn pin gắn trên đầu, thầy Ngoan cẩn thận kiểm tra lại xăng xe, hệ thống phanh, máy móc... Thầy cũng không quên mở cốp xe để cất bộ xích mới mua, 1 chiếc kim, 1 cuộn dây thừng, bộ đồ nghề vá săm... Gửi gắm 2 con gái cho hàng xóm, vợ chồng thầy lên đường đi tìm những đừa “con nuôi”.

“Nhìn những thứ đồ chuẩn bị, chẳng ai nghĩ chúng em là giáo viên. Nhưng đây đều là dụng cụ thực sự cần thiết, hỗ trợ thầy cô vượt qua những khó khăn, trở ngại trong suốt hành trình đi đến các điểm bản để vận động học sinh ra lớp, đặc biệt là mùa mưa này”, thầy Ngoan nói.

Còn đối với cô giáo Lò Thị Loan và đồng nghiệp khác tại xã Sá Tổng (huyện Mường Chà), ngoài những thứ trên, áo phao là vật dụng không thể thiếu trong ba lô hành trang đi chiêm sinh. Sở dĩ phải vậy, vì trong hành trình hơn 40km từ trung tâm huyện lên điểm bản Háng Mò Lừ, có đến gần nửa đường phải di chuyển bằng xuồng, bè ngược sông Đà.

“Không có bến bãi, giáo viên phải chờ người dân có xuồng, bè đánh bắt cá hoặc chở nông sản chạy qua để đi nhờ. Mỗi thầy cô đều chủ động chuẩn bị sẵn áo phao để tự bảo vệ mình. Mùa mưa hay có bão, lũ, rất dễ lật xuồng”, cô Loan lý giải.

### **Đốc “nuốt” xe**

Cung đường gần 30km từ trung tâm xã Huổi Mí, ngược lên 5 điểm bản: Pa Xoan 1, 2; Huổi Ít A, B và Pa Ít có hàng chục con dốc, với 1 bên vách đá, còn bên kia là vực thẳm. Những “điểm đen” vốn không tên, giờ được người ta gọi chung là “đốc nuốt xe”. Bởi, hàng năm chẳng ai đếm được có bao nhiêu chiếc xe cứ qua những điểm này lại bị hỏng hóc, rơi xuống vực.

Còn riêng với thầy Ngoan, trong hơn 10 năm công tác tại Huổi Mí không nhớ nổi bao nhiêu lần chứng kiến đồng nghiệp và trực tiếp bị rơi xe xuống vực. Chuyện xe hỏng hóc, phải thay săm, lốp, xích... được thầy Ngoan ví như “com bữa”.

Thầy Ngoan tâm sự: “Em nhớ lần gần nhất đi chiêm sinh, lúc đi thì trời nắng đẹp, về lại gặp mưa. Đường trơn, qua 1 điểm dốc xe bị trật bánh, trượt xuống. Để bảo toàn tính mạng, không còn cách nào khác, em đành nhảy ra, đứng nhìn xe và đồ rơi xuống vực”.

May mắn, cả xe và đồ trôi xuống khoảng hơn chục mét thì mắc vào 1 thân cây lớn. Thầy Ngoan được các giáo viên khác đi cùng đoàn hỗ trợ, dùng dây thừng ròng xuống kéo xe lên. Nhưng đồ thì rơi mất, và xe cũng hư hỏng nặng.

Mỗi lần gặp nạn như thế, các thầy cô ở đây lại tích thêm kinh nghiệm. Và chiếc ba lô hành trang cũng ngày một dày thêm bởi những vật dụng tương chừng rất lạ lẫm...

### **“Nín thở” qua sông mùa bão**

Đối với thầy cô giáo ở các trường tiểu học, mầm non đóng chân trên địa bàn xã Sá Tổng (huyện Mường Chà), sau hành trình vượt hàng chục ki-lô-mét đường bộ mùa mưa, họ lại đối mặt với 20km đường sông để lên với điểm bản Háng Mò Lừ.

Bản có hơn 50 hộ, với 100% đồng bào Mông sinh sống. Tại đây có 2 lớp mầm non (khoảng gần 70 trẻ) và 2 lớp tiểu học (gần 50 học sinh). Từ trung tâm huyện Mường Chà, để đến điểm dân cư này chỉ có con đường độc đạo ngược lên thị xã Mường Lay, xuôi dòng sông Đà khoảng 2 giờ, rồi lại vượt 2 giờ đi bộ ngược núi.

Mùa chiêm sinh, cũng là mùa bão. Hơn 2 giờ ngồi trên chiếc thuyền chòng chành chở cả người lẫn xe vốn đã đủ lo lắng; lại thêm mỗi lần có sóng đánh, hoặc gió lớn tạt, các thầy cô phải nín thở.

Cô Loan tâm sự: “Mùa chiêm sinh năm nào chúng em đi cũng gặp trường hợp như vậy. Hễ mưa bão hoặc chỉ cần có xuống lớn chạy qua, sóng đánh cũng khiến thuyền chòng chành, chao đảo. Đã có trường hợp bị lật thuyền, cũng may có dân giúp đưa vào bờ, nhưng đồ thì ướt hết. Vì thế, bọn em ai cũng mang theo 1 chiếc áo phao để phòng thân”.

Là giáo viên từng "cắm" tại điểm bản Háng Mò Lừ, thầy Quảng Văn Thu hiểu hơn ai hết thử thách này. "Tôi từng bị lật xuống vài lần rồi, nhưng vì biết bơi nên tự vượt qua được. Chỉ thương các cô giáo mầm non, nhiều khi hoảng sợ thật sự. Vì thế, lần nào đi chiêm sinh chúng tôi cũng hẹn nhau đi tập trung thành nhóm 3 - 5 người và xác định phải cả tuần. Chuyến nào cũng chuẩn bị đầy đủ gạo, cá khô... để lên đó nấu. Nhưng nhiều lần xui, lật xuống, gạo hay đồ ăn cũng chẳng còn" - thầy Thu bộc bạch.

### **Chỉ cần có học sinh**

Do đặc thù miền núi, nên đa phần dân cư sinh sống rải rác và chia thành các nhóm nhỏ. Nhiều điểm cách xa trung tâm xã tới vài chục ki-lô-mét, giao thông là đường đất, đá, đi lại hết sức khó khăn.

Mùa chiêm sinh, cũng là mùa mưa ở Tây Bắc. Những cơn áp thấp gói nhau kéo mưa, lũ về. Mưa rừng xối xả ngày đêm, khiến những con đường vốn chẳng mấy thuận lợi, trở thành nỗi khiếp sợ của nhiều giáo viên.

**Vì học sinh mà những bước chân băng rừng, ngược núi, vượt sông của giáo viên miền núi vẫn bền bỉ trải khắp các bản làng vùng cao. Mỗi lúa học trò miền núi trưởng thành là món quà giá trị, “biến” giọt mồ hôi, nước mắt và những hy sinh của các thầy cô giáo trở nên vô cùng ý nghĩa!**

Thế nhưng, đi mãi thành quen. Đối diện với những thử thách ấy, giờ đây không còn thấy khuôn mặt nhăn nhó, mà thay vào đó là nụ cười rạng rỡ của những con người đầy nhiệt huyết “Hơn 10 năm công tác tại miền núi, tôi và đồng nghiệp vẫn phải đi trên những con đường như thế. Cho đến giờ, đi lên bản hầu hết vẫn là đường đất do dân tự khai phá. Cứ mưa xuống là trơn trượt, đường xói mòn thành rãnh sâu,

hoặc chỉ còn tro lại đá học. Đi chẳng được, dừng lại cũng không xong, nhiều lần chỉ muốn vứt xe, nhưng chưa lần nào nghĩ sẽ bỏ cuộc” - thầy Thu tâm sự.

Cũng như thầy Thu, thầy Ngoan, cô Loan... đều có thâm niên hơn 10 năm công tác tại những điểm bản hội tụ đủ khó khăn đặc thù của miền núi. Mỗi mùa mưa tới, họ lại khăn gói hành trang quen thuộc lên đường đi tìm học trò.

“Có nhất thiết phải thế không?”, “Điều gì mới là động lực thực sự?”... là thắc mắc thường thấy của không ít người mỗi lần chứng kiến hình ảnh về họ. Câu trả lời nằm trong trái tim của mỗi người, nhưng điều mỗi thầy cô luôn chắc chắn, đó là “chỉ cần có học sinh, họ sẵn sàng lên đường”.

“Mỗi ngày khai giảng, nhìn các em có mặt đông đủ, trong bộ trang phục đẹp nhất, rạng rỡ dưới sân trường cũng đủ khiến chúng tôi hạnh phúc rồi. Ở miền núi này đâu chẳng vậy!” - thầy Sơn nói.

**034. Phương Thảo/ Cô Huyền của học trò Mùn Chung: “Tôi phải khoẻ để có ích”// Giáo dục và Thời đại.- Số 187.- Ngày 06/8/2021 - Tr.8**

**Cô giáo trẻ Tòng Thị Huyền bị ung thư. Ngày lên bàn phẫu thuật, cô nghĩ đến đứa con thơ đang thềm sữa mẹ, đám trò nghèo hồn nhiên ngóng đợi...**

### **Hiện thực hóa ước mơ**

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Điện Biên anh hùng, từ khi còn nhỏ, cô Tòng Thị Huyền (SN 1990) đã có ước mơ trở thành giáo viên. Lớn lên được nghe các câu chuyện xúc động về nhà giáo, ước mơ ấy lại thêm cháy bỏng. Khi đã hoàn thành chương trình THPT, cô đăng kí theo học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Sau 3 năm hoàn thành chương trình học, cô đã may mắn được nhận quyết định lên công tác tại Trường Tiểu học Mùn Chung (xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Trường cách nhà gần 30km, song chỉ mỗi cuối tuần cô mới có thể về thăm nhà được một lần. Vất vả là thế nhưng cô giáo trẻ vẫn nỗ lực dạy tốt, hết lòng vì học sinh, được phụ huynh và đồng nghiệp tin tưởng, yêu mến.

Năm 2014, tốt nghiệp Trường Đại học Tây Bắc, cô Huyền được chuyển về công tác gần nhà hơn, tại Trường Tiểu học Quài Cang (xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo).

Với niềm đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô tích cực tham gia mọi hoạt động của trường. Cùng những kiến thức sẵn có và kinh nghiệm từ thực tiễn công tác, cô không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Ở mỗi đợt thi các cấp, cô luôn được đánh giá cao về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

Suốt những năm tháng đứng trên bục giảng, cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học và có nhiều thành tích xuất sắc. Năm học nào cô cũng có sáng kiến kinh nghiệm trong nâng cao chất lượng dạy học, được các cấp công nhận. Gần đây nhất, năm học 2019 - 2020, cô Huyền đạt giải Nhì tại kỳ thi giáo viên giỏi cấp huyện, đồng thời được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Nhắc đến cô Tòng Thị Huyền ở Trường Tiểu học Quài Cang là ai cũng biết bởi cô luôn tâm huyết với nghề. Không chỉ có vậy, cô còn là giáo viên viết chữ đẹp có tiếng ở huyện. Hơn thế, cô còn được mọi người khâm phục bởi sự lạc quan và nghị lực vượt khó phi thường.

“Dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chưa bao giờ cô Huyền làm ảnh hưởng đến công việc. Mỗi đợt điều trị xong đều rất mệt, khối u ở tuyến giáp cũng khiến việc giảng dạy gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, cô ấy vẫn luôn cố gắng truyền thụ kiến thức cho học trò một cách tốt nhất. Năm nào cô Huyền cũng đều là giáo viên dạy giỏi. Không những thế, các hoạt động ngoại khóa của nhà trường cô đều tích cực tham gia. Thật sự tôi và những đồng nghiệp vô cùng trân trọng và khâm phục”, cô Phạm Thị Xuyên - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

### **Gắng gượng “uơm” những “mầm xanh”...**

Tưởng rằng hạnh phúc đã mỉm cười khi về gần với gia đình hơn để bù đắp những tháng ngày gian nan, vất vả, xa vắng, nào ngờ đó cũng là lúc cô nhận được tin “sét đánh”. Năm 2016, trong một lần đi khám bệnh, cô phát hiện bản thân bị ung thư tuyến giáp. Cầm phiếu kết quả y tế trên tay, tất cả tương lai phía trước với cô gần như vụn vỡ. Nghĩ về đứa con thơ chưa đầy 2 tuổi còn non dại cần bàn tay ấm áp nâng niu, bao bọc mỗi ngày, cô lại gắng gượng tự nhủ bản thân phải cố gắng vượt qua.

“Khi đó tôi mới lập gia đình, con nhỏ mới được 20 tháng, nên cảm thấy sốc và thất vọng vô cùng. Kinh tế chưa có, bố mẹ hai bên cũng vất vả, nghĩ thương gia đình và thương chính mình nên càng cảm thấy sợ hãi và bế tắc thực sự”, cô Huyền bộc bạch.

Từ khi mắc bệnh, gia đình cô Huyền phải lo toan kinh phí để chạy chữa khắp nơi. Mỗi lần bước chân vào cánh cổng bệnh viện sẽ phải tiêu tốn hàng chục triệu đồng. Trong khi kinh tế gia đình đôi bên nội, ngoại đều eo hẹp, không thể trông chờ. Những lúc “bí”, gia đình đã phải thế chấp tài sản với ngân hàng để có tiền chạy chữa, thuốc men, “nuôi” hy vọng một ngày tươi sáng sẽ đến.

Cô Huyền tâm sự: “Chồng tôi công tác xa nhà. Đứa con thì còn nhỏ dại nên lương tháng của hai vợ chồng phải chặt bóp, dè dặt lắm mới có thể tạm ổn để lo cho chi phí sinh hoạt trong gia đình. Nói gì đến chuyện tích lũy. Lúc ấy để có tiền chữa bệnh vợ chồng tôi phải đi vay lãi ngân hàng. Vì thế, kinh tế gia đình càng thêm kiệt quệ”.

Bước chân lên bàn phẫu thuật, cô nghĩ đến đứa con thơ đang thềm mùi sữa mẹ, nghĩ về đám trò nghèo với những nụ cười hồn nhiên đang ngóng đợi, về tổ ấm... rồi dặn lòng phải vượt qua. Huyền quyết không thể buông xuôi mà phải chiến đấu với căn bệnh quái ác để sớm trở về với bụi giảng.

Sau thời khắc sinh tử mong manh, cô Huyền dường như đã trở thành một con người mới, với nghị lực mạnh mẽ lạ thường.

“Biết là sẽ rất khó khăn để vượt qua, song lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng sẽ phải làm tất cả để khỏe mạnh và trở thành người có ích. Mình còn trẻ, còn khỏe như vậy, phải chăm chỉ hơn, truyền đạt kiến thức nhiều hơn cho các em chứ. Với thiên chức của

người mẹ, mình phải làm tròn trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho con. Còn là người vợ thì phải chăm sóc cho chồng, con, phụng dưỡng bố mẹ lúc về già chứ! Ai lại trở thành gánh nặng cho gia đình bao giờ (?). Những suy nghĩ đó đã giúp tôi có thêm cảm hứng và động lực để đi tiếp”, cô Huyền nghẹn ngào.

Cứ thế, ngày qua ngày cô lên lớp giảng dạy và về nhà sống những ngày tháng hạnh phúc bên người thân. Sức khỏe của cô cũng dần hồi phục mau chóng.

Vừa tự “cứu” lấy bản thân, những tưởng mọi điều tốt đẹp sẽ đến, nào ngờ cô lại đón nhận thêm tin dữ - mẹ đẻ của cô cũng mới bị phát hiện đã ung thư. Cô thấy nghèn nghẹn trong cổ, nước mắt tự dưng cứ trào mãi ra, đau đớn đến tận lòng. Biết vậy, cô cũng chỉ biết động viên mẹ, động viên gia đình, người thân cố gắng chạy chữa để mẹ sớm vượt qua những cơn đau.

Hàng ngày, cô vẫn miệt mài với từng trang giáo án, đến trường đầy đủ để tiếp tục nối dài ước mơ “ươm” những “mầm xanh” cho thế hệ trẻ nơi vùng cao xa xôi này. Với cô, nhìn thấy đám trẻ nhỏ tiến bộ mỗi ngày chính là niềm vui, hạnh phúc mà bản thân mãi muốn cứ kéo dài mãi...

### **035. PHƯƠNG THẢO/ Cô Huệ ươm mầm xanh nơi “rón” ma túy Na U// Giáo dục và thời đại.- Số 202.- Ngày 24/8/2021 - Tr. 8**

“Từ nhỏ, một mình mẹ cáng đáng, lo toan cho tôi ăn học thành người. Nếu không nỗ lực học tập, kiếm được việc làm có thu nhập rồi thoát nghèo thì làm sao có tiền nuôi mẹ lúc về già?”. Đó là câu chuyện của một cô giáo đang công tác tại “rón” ma túy Na U (Điện Biên).

#### **Mong làm cô giáo mầm non**

Cô Ngô Thị Huệ (SN 1990) sinh ra trong một gia đình nghèo tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Cô không được may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa bởi người bố đã bỏ nhà ra đi từ khi cô mới hơn 1 tuổi. Bao gánh nặng, nhọc nhằn của gia đình một tay mẹ cô lo toan cả.

Cũng bởi gia đình nghèo khó nên cô Huệ càng thấm thía hơn sự cần thiết của việc học để thoát nghèo. Cô hiểu được rằng chỉ có học vấn mới thay đổi được bản thân, thay đổi cuộc sống.

“Từ nhỏ, một mình mẹ cáng đáng, lo toan cho tôi ăn học thành người. Tôi luôn tự nhủ: “Nếu không nỗ lực học tập, kiếm được việc làm có thu nhập rồi thoát nghèo thì làm sao có tiền nuôi mẹ lúc về già?”. Vì thế, với tôi chẳng có cách nào khác ngoài việc phải chăm chỉ học tập, chịu khó làm việc để có tiền nuôi mẹ” - cô Huệ tâm sự.

Từ suy nghĩ đó cộng với tình yêu con trẻ, cô Huệ đã quyết định lựa chọn ngành Giáo dục Mầm non. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên năm 2012, cô giáo trẻ Ngô Thị Huệ được phân về dạy học ở xã Mường Phăng (TP Điện Biên Phủ).

Trường chỉ cách nhà gần 30 cây số nhưng đường khó đi. Để đến được trường bình thường cũng phải mất hơn 1 giờ đồng hồ đi xe máy. Chưa kể mỗi khi mưa xuống thì nhiều đoạn bỗng biến thành “con sông” với đầy bùn đất sền sệt và đặc quánh, không thể đi được. Cô Huệ phải ở lại điểm trường lẻ, chỉ cuối tuần mới về. Bé

Thảo Nhi - đứa con gái nhỏ đang ở nhà với bà ngoại tôi nào cũng í ới gọi đòi mẹ về. Lần nào cũng thế, dứt mỗi câu chuyện giữa hai mẹ con, Thảo Nhi lại mếu mếu, khóc khóc rồi hỏi đi hỏi lại một câu quen thuộc: “Bao giờ mẹ về với con?”.

“Nhớ nhà lắm chứ, mẹ tôi tuổi đã cao, mắt kém lại thường xuyên bị bệnh. Con gái tôi thì còn nhỏ, chỉ có 2 bà cháu ở nhà. Những lúc ốm đau mình không ở gần nên rất lo lắng. Có lần cháu bị sốt mất 2 ngày liền không đỡ. Nghe tin con mà buồn và sốt ruột, dạy học xong thì chiều tôi lấy xe phi vội về nhà xem tình hình thế nào. Hôm đó trời mưa, đường lại trơn trượt nên tôi bị ngã. Hôm sau con đỡ rồi thì mẹ lại nằm bệt một chỗ vì vết thương hôm trước. Tôi lại phải nhờ đồng nghiệp từ trung tâm lên dạy thay”, cô Huệ nhớ lại.

Mấy năm nay, anh Nguyễn Văn Dương, chồng cô Huệ đi làm công nhân ở Bắc Giang, công việc không ổn định, thu nhập thất thường. Từ lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, anh Dương bị cách ly không về Điện Biên được. Chồng thất nghiệp, cô Huệ phải san sẻ suất lương ít ỏi, gửi cho chồng để trang trải chi phí sinh hoạt và thuê nhà trọ. Số còn lại thì để mẹ con, bà cháu tần tặn chi tiêu.

Cuộc sống khó khăn, công việc dạy học ở bản cũng chẳng dễ dàng hơn, thế nhưng khi nói về nghề của mình, cô Huệ vẫn mỉm cười nói rằng: “Mình thực sự cảm thấy hạnh phúc vì con đường mình chọn”.

### **Chuyện thường ở trường miền núi**

Gần 10 năm đi dạy, cô Huệ đều gắn bó với những ngôi trường ở vùng xa. Năm 2019, cô được chuyển về công tác tại Trường Mầm non Na U, xã Na U, huyện Điện Biên. Đây là ngôi trường xa xôi và khó khăn bậc nhất của huyện Điện Biên.

7 điểm lẻ của ngôi trường này rải rác quanh khu vực biên giới, giáp với nước bạn Lào. Cô Huệ được giao phụ trách điểm trường Púng Bửa. Đây lại là điểm trường khó khăn và xa xôi nhất toàn xã. Từ trung tâm đến Púng Bửa chỉ khoảng hơn chục cây số, thế mà cũng chẳng thể về trung tâm hàng ngày bởi đường rừng hiểm trở, khó đi.

Lớp học ở Púng Bửa nằm chót vót trên một quả đồi, biệt lập với khu dân cư. Ở đây thiếu thốn đủ bề, nhất là nơi ăn, chốn ngủ. Đồ dùng, đồ chơi của học sinh cũng rất sơ sài. Ngay cạnh lớp học là “nhà công vụ” của cô Huệ. Căn lều được dựng lên bởi những tấm gỗ cũ đã mục mà cô tận dụng lại. Xung quanh khung gỗ ọp ẹp ấy được bao bọc bởi các paner quảng cáo mà cô xin về để che mưa, chắn gió.

“Hồi mới về nhận công tác tại Púng Bửa, mình cũng nghĩ bản thân 7 năm đi dạy phải ngủ lại trường học rồi thì có gì mà khó đâu! Nhưng trường ở đây nằm trên cao hơn, xung quanh chẳng có mấy nhà dân. Ở đây lại còn chưa có điện lưới quốc gia. Hôm lên nhận công tác, mọi người lại hay dặn rằng Na U từng là điểm nóng về ma túy nên phải hết sức cẩn thận. Thành ra tôi cũng thấy lo lắng. Những ngày đầu ở lại, cả đêm chẳng chợp mắt được lúc nào” - cô Huệ bộc bạch.

Bếp ăn của nhà trường được đặt ở điểm trung tâm. Các lớp ở bản gần thì giáo viên chủ động về trường lấy cơm cho học sinh hàng ngày. Riêng chỉ có Púng Bửa, cô Huệ phải tự xoay xở. Lúc nông nhàn, cô nhờ phụ huynh thay phiên lên hỗ trợ đun nấu cho đám trẻ. Vất vả nhất là mỗi mùa làm nương, chẳng ai hỗ trợ thì cô Huệ phải đảm đương.

Lúc dạy học, khi thì nhặt rau, đun bếp... một tay cô phải lo hết. Cứ thế cô và hơn 20 trẻ nhỏ ngày càng gần gũi, thân thiện hơn. Biết là vất vả, song cũng chẳng thấm vào đâu so với những lần vượt núi, băng rừng đi vận động học sinh đến lớp.

Nhớ lại quãng thời gian lên bản vận động trẻ đến trường, cô Huệ kể: “Để vận động được trẻ em người Mông ra khỏi bản đến lớp học là cả một quá trình lâu dài, cần có sự bền bỉ, kiên trì. Một ngày tuyên truyền không được thì hai ngày. Hai ngày không được thì ở lại cả tuần trời. Nhiều hộ ở đây không muốn cho con đi học vì họ nghĩ: “Tuổi mầm non thì cần gì đến trường. Cho ở nhà ăn ngủ chơi với nhau là được”. Nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi vì vận động học sinh đi học được 1 kì, sau đợt nghỉ Tết, giáo viên lại đi vận động từ đầu”.

Cũng vì vậy, giáo viên “cắm bản” như cô Huệ luôn mong muốn mang hết tình cảm, trách nhiệm của mình truyền thụ cho học sinh. Tất cả cũng chỉ với hy vọng giúp các em có được cuộc sống tốt đẹp hơn, tương lai tươi sáng hơn. “Chỉ có tri thức mới thay đổi cuộc sống nơi đây. Vì thế, chúng tôi luôn trấn trở rằng: “Làm sao cho các em ngày một đến trường đông hơn, không để tụt sĩ số của lớp”. Vui nhất là mỗi khi đến lớp thấy học sinh đông đủ, khỏe mạnh”, cô Huệ bộc bạch.

**Na U, nơi cô Huệ công tác, là xã nghèo vùng biên giới giáp Lào, người dân ở đây 100% là dân tộc Mông, đa số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Nơi đây từng được coi là điểm nóng về ma túy. Những bản án tử hình, tù chung thân cướp đi nhiều lao động chính trong các gia đình. Kinh tế khó khăn, cuộc sống của không ít đứa trẻ nơi đây rơi vào vòng quẩn quanh vô vọng: Đói nghèo - thất học.**

**036. Phương Thảo/ Ngược “đường mờ” tới Na Tông// Giáo dục và Thời đại.- Số 205.- Ngày 27/8/2021, Tr.8**

Đường vào Na Tông trơn trượt như bôi mỡ. Ở đây, cơ sở vật chất thiếu thốn đủ thứ. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, thầy cô quyết tâm: Lớp luôn phải đủ học sinh.

### **Võ sĩ “đấu vật” bất đắc dĩ**

Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh giáo viên mệt mỏi, nằm “vạ vật” trên cung đường trơn trượt. Đó là những thầy cô trong hành trình lên bản được cộng đồng mạng chia sẻ.

Một trong những câu chuyện ấy được cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên Trường Mầm non số 2 Na Tông (xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) chụp và đăng tải trên trang Facebook cá nhân ngày 16/8. Trong ảnh là cảnh một số đồng nghiệp chân đeo ủng nhựa, người lấm lem bùn đất mệt mỏi ven đường. Họ đang trong hành trình “chinh phục” những đèo dốc chên vênh, trơn trượt để đến điểm trường Gia Phú A (Trường Mầm non số 2 Na Tông) kiểm tra tình hình cơ sở vật chất, chuẩn bị cho năm học mới.

“Bình thường thì đầu giờ chiều ngày Chủ nhật, tôi và 3 cô giáo nữa sẽ mang theo đồ đạc, thức ăn lên những điểm trường lẻ được giao phụ trách. Nhưng hôm đấy, để đến được trường, chúng tôi phải đi 6 tiếng đồng hồ. Hôm đó trời mưa nên đường trơn, lầy, toàn bùn đất. Nhiều đoạn dốc cao. Có những đoạn thì hẹp do đất đá sạt lở khiến mọi người chật vật để đi qua”, cô Hồng kể lại.



“Nhiều đoạn không thể đi tiếp vì ách tắc, đá san lấp mặt đường. Chúng tôi phải dừng xe, cùng nhau đẩy đá xuống vực để mở đường. Vừa đói, vừa mệt nên vài cô nằm vật ra đường, thở không ra hơi. Biết là khó khăn, nhưng không lên kiểm tra cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới thì không được” - cô Hồng kể tiếp.

Năm học này, cô Hồng được giao phụ trách điểm trường Gia Phú A. Đây là điểm bản khó khăn, xa xôi nhất ở xã biên giới này. Nhà cô Hồng cách trường hơn 70km, trong đó có tới hơn nửa là đường rừng. Từ điểm trường chính, muốn đến bản Gia Phú A, cô Hồng phải đi thêm gần 20 cây số nữa. Đó là quãng đường giáo viên phải “đánh vật” suốt nửa ngày mới có thể vượt qua. Ở đâu có sạt trượt, chỗ nào đường trơn hay chỗ nào có ổ voi, ổ gà, các cô quen từng vết. Thế mà vẫn cứ ngã như thường. Bởi thế, chuyện rách chân, tím mặt xảy ra như cơm bữa.

“Ngoài đồ đặc cá nhân, mỗi giáo viên phải chở thêm thực phẩm nấu ăn bán trú của học sinh trong cả tuần. Đường đi đã khó lại chở nhiều đồ nên xe hay bị trượt bánh. Chúng tôi phải quán xích sát vào bánh cho đỡ trơn thì xe lại chạy chậm và nặng như máy xúc. Phần lớn đoạn đường là bọn mình phải đẩy xe, đoạn nào không đẩy nổi nữa thì lại ngồi chờ dân bản đi qua, nhờ họ đi xe lên hộ. Minh thì vác bao đồ đi bộ phía sau”, cô Hồng nói thêm.

### **Mọi thứ có thể thiếu nhưng học sinh phải đủ**

Trường Mầm non số 2 Na Tông nằm trong một thung lũng, bao quanh là núi. Trường có một điểm trung tâm và các điểm bản lẻ gồm: Sơn Tổng, Huổi Chanh, Gia Phú A và Gia Phú B.

Nhớ lại ngày đầu lên nhận công tác, cô Nguyễn Thị Huyền Thương - Hiệu trưởng nhà trường vẫn không thể tin nổi bản thân lại có thể vượt qua. Cô Thương bộc bạch: “Hôm đó mình bị ngã, cả người cả xe rơi xuống vực, phải nhờ dân bản dùng dây thừng kéo lên. Đến được trường, nhìn lớp học trống huếch, xiêu vẹo, mái chõ lảnh chõ thủng. Người thì đau lại thấy cái gì cũng không có như ngoài thành phố. Nói thật, lúc ấy mình chỉ biết khóc và muốn khoác ba lô đi về”.

Vậy mà đã 8 năm trôi qua, cô Thương gắn bó với mảnh đất này. Tuy có nhiều đổi mới, song đây vẫn là ngôi trường khó khăn nhất huyện. Đường đi gian nan thì chớ, cơ sở vật chất dạy học khó khăn không kém. Trường chính đã thiếu thốn, các điểm lẻ còn khó bội phần. Năm ngoài điểm trường Gia Phú A mới được xây dựng kiên cố. Giáo viên ở đây cũng mới có được một phòng bán trú. Bên trong, họ tận dụng những mảnh gỗ ghép lại làm giường thay vì phải ở căn phòng gỗ ghép, chần bạt trước kia.

“Ở đây chỉ có thể sử dụng điện năng lượng mặt trời để phục vụ phần nào công tác giảng dạy và học tập. Nếu trời nắng to thì đủ điện thắp sáng vài tiếng buổi tối, còn đến mùa mưa thì chịu. Bọn mình ai cũng phải sắm chiếc đèn tích điện để bật lúc đi tắm và ăn cơm tối. Dù vậy, cũng dùng tiết kiệm sao cho được hết tuần, cuối tuần về nhà sạc rồi lại mang lên”, cô Thương kể.

Bản Sơn Tổng vẫn chưa có điện lưới quốc gia, sóng điện thoại thì chập chờn chỗ có chỗ không. Giáo viên phải về nhà in bài học rồi mang lên dạy cho cả tuần.

Mỗi lúc nhớ chồng, thương con, muốn gọi điện về nói chuyện mấy câu song điều đó hầu như là quá xa xỉ.

“Ban ngày có học sinh quây quần còn đỡ, chứ đến tối là cũng sợ lắm. Bọn tôi toàn bắt nhau kể đủ thứ chuyện cho đêm qua mau. Muốn gọi về nhà thì phải đi ra tận công hoặc trèo cây mới gọi được vì ở một vài vị trí nhất định mới có sóng. Lắm hôm 4 cô đứng 4 góc sân, mỗi cô giờ 1 máy lên hứng sóng để gọi điện. Mạng cũng không ổn định nên cứ được vài giây thì đứng hình, lại cầm điện thoại lắc lắc mong sóng nó về” - cô Hồng cười.

Xã Na Tông phần lớn là đồng bào Mông sinh sống. Các hộ rải rác ở các sườn núi cao nên mỗi điểm trường chỉ có khoảng 30 học sinh. Các cô lên bản vận động suốt nhưng ngày nào lớp học cũng thiếu vắng học trò. Hôm thì vài em, hôm thì có đến nửa lớp nghỉ học.

Phụ huynh ở bản cho rằng, học cho biết chữ thì đến lớp 1 cho đi vài năm là được. Nên với họ, con cái đến trường mầm non không còn quan trọng nữa. Vì thế, giáo viên ở đây ngày nào cũng thay nhau đến nhà gọi cửa, rồi chở học sinh lên trường. Có hôm, đón được em này thì em kia lại nghỉ.

Nhiều khi các cô thuyết phục không được, phụ huynh họ còn đuổi đi vì chẳng muốn tiếp. Lúc đó, tất cả ngậm ngùi, đành phải quay về, mấy hôm sau lại đến. Hết mùa ngô lại đến mùa lúa, mùa măng... bà con quanh năm lam lũ những mong có đủ cái ăn. Họ chẳng quan tâm đến học hành, nên hành trình đưa đón học trò của các cô giáo “cắm bản” cứ dài mãi ra.

“Học sinh ở đây không phải chúng không muốn tới lớp, mà vì gia cảnh quá nghèo khổ, bé tí đã phải làm nương, lấy củi, trông em phụ bố mẹ. Bởi thế, chúng tôi xác định sẽ phải kiên trì vận động. Với mỗi giáo viên như chúng tôi, mỗi ngày lên lớp, thấy học trò đông đủ thì đó là niềm vui, niềm hạnh phúc nhất rồi”, cô Hồng tâm sự.

Sau nhiều năm miệt mài tuyên truyền, thuyết phục đưa con em đến lớp, giáo viên cùng dành hết tâm sức cho việc nuôi dạy, giờ đây, dân bản đã coi cô giáo như người nhà. Cô mến trò, trò quý cô. Mấy năm gần đây, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đến trường đều đạt trên 90%. Con số trên được các cô coi như thành quả và động lực để tiếp tục bước đi.

**037. Hà Linh/ Lớp ngoại ngữ giữa bản Phiêng Lơi// Giáo dục và Thời đại.- Số 192.- Ngày 12/8/2021 - Tr.7**

**Hello new day! - câu chào hỏi đã trở thành quen thuộc, đều đặn vang lên vào mỗi sáng cuối tuần trong ngôi nhà sàn nằm giữa bản văn hóa Thái Phiêng Lơi, thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên). Sự háo hức hiện rõ trên gương mặt những đứa trẻ miền núi, trước mỗi giờ học ngôn ngữ mới đầy thú vị...**

**Hello new day!**

7 giờ sáng thứ 7, ngôi nhà sàn nằm giữa bản văn hóa Thái Phiêng Lơi lại nhộn nhịp tiếng trẻ con, sau thời gian dài im ắng vì chống dịch. Vừa thấy bóng dáng cô

giáo Nguyễn Thị Hà chạy xe máy từ phía xa, bọn trẻ đã đồng thanh hô lớn: “Hello new day!”. Kéo vội chiếc khẩu trang, cô Hà rạng rỡ đáp: “Hello, happy new day!”.

Đã thành thông lệ gần 1 tháng nay, nơi đây trở thành điểm hẹn của cô Hà và bọn trẻ. Sau những bờ ngõ ban đầu, câu chào hỏi của cô – trò giờ đã trở lên thân thuộc hơn.

8 giờ, lớp học bắt đầu. Các cô giáo và anh chị đoàn viên, thanh niên tình nguyện cũng đến đông đủ. Giờ cuốn tập viết với những từ vựng tiếng Anh mới đầy nắn nót, Quàng Như Quỳnh (10 tuổi) khoe: “Tuần trước học số đếm, về nhà em luyện viết thêm đó ạ. Giờ thì em viết và đọc thành thạo rồi”.

Ngôi nhà sàn rộng chừng 100m<sup>2</sup> là nhà văn hóa của bản, nay được bố trí thành lớp học cho hơn 30 đứa trẻ, độ tuổi từ 6 – 12. Bàn ghế, máy chiếu và trang thiết bị dạy học được trường học cho mượn lại.

“Để bọn trẻ dễ làm quen với từ vựng, chúng tôi tự thiết kế và sử dụng hình ảnh trực quan. Những hình thù số đếm, con vật, hoa quả... ngộ nghĩnh, thú vị, khiến bọn trẻ hứng thú và chăm chú với bài giảng hơn” – cô Hà cho biết.

Cô Hà là giáo viên dạy tiếng Anh, đồng thời là Phó Bí thư đoàn Trường THPT Phan Đình Giót. Khi nhận được thông tin của thành đoàn Điện Biên Phủ về việc mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí dịp hè cho học sinh khó khăn, cô đã không ngần ngại đăng kí.

Cùng với cô Hà, lớp học này có 2 giáo viên và 3 học sinh giỏi ngoại ngữ của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tình nguyện tham gia giảng dạy. Lịch lên lớp được phân công phù hợp vào 2 ngày nghỉ mỗi tuần. Song trên thực tế, gần như buổi học nào các tình nguyện viên cũng có mặt đông đủ.

“Chúng tôi không dạy theo giáo án trên trường lớp, mà nghiên cứu các tài liệu lên chương trình riêng. Từng tình nguyện viên sẽ theo sát một nhóm, hướng dẫn các em làm quen với tiếng nói và cầm tay nắn nót từng chữ viết” – cô Hà cho hay.

### **Phá vỡ khoảng cách**

Phiêng Lơi là bản văn hóa Thái của thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên). Bản có 68 hộ, chủ yếu làm nông nghiệp. Vài năm gần đây, nhiều gia đình bắt đầu chuyển sang kết hợp làm dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, theo Trưởng bản Lương Văn Muôn, mọi thứ còn hết sức sơ khai.

Bọn trẻ trong bản không có nhiều cơ hội ra ngoài tiếp cận với cuộc sống hiện đại nên còn nhút nhát. Với một số trẻ nhỏ tuổi, thậm chí tiếng Việt cũng chưa rành rọt. Chính vì thế, các tình nguyện viên không chỉ dạy tiếng Anh, mà còn củng cố thêm vốn tiếng Việt và rèn luyện nền nếp, cách giao tiếp, ứng xử hàng ngày cho các em.

“Ngày đầu mở lớp, tôi hỏi gì các em cũng im lặng, hoặc trả lời lí nhí. Từ buổi thứ 2 tôi đến trước giờ học cả tiếng, trò chuyện, làm quen. Cô – trò thân thiết hơn, không còn khoảng cách nữa nên việc dạy và học cũng dần đơn giản” – cô Hà bộc bạch.

Để tạo hứng thú cho bọn trẻ, giữa mỗi giờ học, tình nguyện viên tổ chức trò chơi sáng tạo. Cũng như nhiều bạn trong lớp, cậu bé Quàng Tuấn Anh (10 tuổi)

không còn đáng vẻ nhút nhát của buổi đầu, mà tự tin cuốn vào các trò chơi đầy hứng khởi.

“Em thích nhất trò đuổi bắt. Trong quá trình chơi cô sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh. Bọn em phải nghe, hiểu để làm theo nên bạn nào cũng chăm chú. Bạn nào làm sai bị phạt tham gia các trò vui khác cho cả lớp xem. Chơi vừa vui, mà bọn em lại nhớ bài lâu hơn” – Tuấn Anh nói.

Mỗi giờ học diễn ra trong khoảng 2 giờ, nhưng luôn tràn ngập niềm vui, sự nhộn nhịp bởi tiếng đọc và những cánh tay xin phát biểu. Trên những khuôn mặt ngây ngô của bọn trẻ, luôn là sự hứng khởi, thích thú mỗi lần cô giáo giới thiệu từ vựng mới.

### **Bố mẹ yên tâm gửi con**

Những buổi đầu cho con theo học, nhiều phụ huynh lén đến lớp nhìn trộm qua cửa sổ. Dù chẳng hiểu thứ ngôn ngữ các con đang đọc, nhưng thấy con tự tin, vui vẻ, họ dần yên tâm hơn.

“Con tôi ở nhà hay khóc nhè và nhút nhát lắm, nên mới đầu đi học cũng lo. Hai buổi đầu, tôi phải bỏ dở việc đồng áng, tranh thủ đến xem con thế nào. Thấy con vui, tiến bộ từng ngày; về nhà bi bô tiếng Anh suốt, tôi chẳng hiểu gì nhưng thấy vui và yên tâm” – chị Tòng Thị Thanh tâm sự.

Bé Lò Thị Yên Nhi – con gái chị Thanh năm nay 6 tuổi và sắp bước vào lớp 1. Lớp học là môi trường đầu tiên được tiếp cận với ngôn ngữ mới, nhưng bé không hề thua kém các anh chị lớn tuổi. Theo dõi từng cử chỉ, chú ý đọc các từ vựng cô hướng dẫn, giờ Nhi không chỉ nói, mà còn viết được nhiều từ mới.

“Con thích đến lớp học lắm. Chỉ mong đến cuối tuần để gặp cô. Đến lớp bọn con được học, được chơi nhiều trò chơi mới” – Nhi nói.

Trưởng bản Lương Văn Muôn cũng có con trai theo học lớp học tình nguyện này. Anh Muôn bảo: “Ở đây, hầu hết các gia đình còn khó khăn, chẳng có nhà nào nghĩ đến việc cho con đi học thêm, chứ nói gì đến học tiếng Anh. Vì thế, lớp học miễn phí về tận bản thể này đáng quý lắm. Đặc biệt, đây là bản văn hóa, thường xuyên có khách du lịch nước ngoài”.

Cũng theo chia sẻ của anh Muôn, xưa nay hè về trẻ con trong bản chủ yếu tự chơi với nhau, nên đối mặt với nhiều nguy cơ tai nạn thương tích. Từ khi có lớp tiếng Anh, bọn trẻ vừa có sân chơi bổ ích, lại được học tập, rèn luyện nên các gia đình đều ủng hộ, phấn khởi cho con đi học.

*Giờ đây, đến Phiêng Lơi, bên cạnh tiếng bản địa của đồng bào dân tộc Thái, khách nước ngoài sẽ cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện hơn khi bắt gặp những đứa trẻ với câu chào Hello. Bọn trẻ không chỉ khiến bản làng rộn ràng hơn, mà còn cho thấy một hình ảnh rất mới về bản văn hóa cộng đồng miền núi trên con đường hội nhập.*

**038. Phương Thảo/ Cậu bé mồ côi và ước mơ giúp mẹ thoát nghèo// Giáo dục và thời đại.- Số 186.- Ngày 05/8/2021 - Tr.7**

**Mồ côi cha từ nhỏ, Mào Văn Thống sớm quyết tâm học tốt để thỏa ước mơ của mẹ là được thấy con bước chân vào “cánh cửa” đại học. Mục tiêu duy nhất mà em đặt ra đó là vào Học viện An ninh nhân dân để hưởng chính sách ưu đãi, bớt gánh nặng cho mẹ vì nhà quá nghèo...!**

### **Khát vọng vươn lên từ phận nghèo**

Câu chuyện về cậu trò nghèo người dân tộc Thái – Mào Văn Thống (lớp 12C6, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) tỉnh Điện Biên) khiến nhiều người không khỏi rơi lệ.

Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng Thống vẫn luôn cố gắng vươn lên, đạt kết quả cao trong học tập. Em là con út trong gia đình có 3 người con ở xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo. Cũng bởi nhà nghèo nên hai anh chị lớn của Thống ngay khi lập gia đình, ra ở riêng cũng vất vả không kém. Quanh năm họ bươn chải với ruộng lúa, nương ngô nên cũng chẳng có điều kiện để hỗ trợ nhiều cho mẹ già và em trai ăn học. Mẹ Thống đã ngoài 60 tuổi, song vẫn phải “lăn lộn” với ruộng vườn, cố lo đủ tiền nuôi em ăn học.

Gia đình thuộc hộ nghèo, thu nhập có những ngày không đủ lo bữa ăn, nhưng mẹ Thống vẫn luôn đặt hy vọng vào cậu con trai út. Bà Lò Thị Khất tâm sự: “Cả nhà dồn hết cả vào cho Thống, chỉ mong con được đi học. Đi học là có cơ hội mà thoát nghèo”.

Năm Mào Văn Thống học lớp 8, bố đột ngột qua đời. Cũng từ đó, gánh nặng của cả gia đình đổ dồn hết lên đôi vai gầy của mẹ. Thương mẹ tảo tần, đã có lúc Thống tính đến việc nghỉ học ở nhà, đi làm thuê có tiền phụng dưỡng mẹ. Song nghĩ đến nỗi vất vả của mẹ suốt bao năm, em dặn mình phải nỗ lực hơn.

Lên cấp 3, Thống chọn thi vào trường PTDTNT tỉnh. Trường học cách nhà hơn 100 cây số nhưng em tự hứa với lòng mình phải cố gắng thi vào đó để được học bổng, Nhà nước hỗ trợ ăn, học, mẹ sẽ bớt áp lực về kinh tế.

### **Khát khao trở thành chiến sĩ công an**

Suy đi, tính lại, nếu có thi đỗ vào các trường đại học khác mà không có chính sách hỗ trợ thì ước mơ của em cũng đành dang dở, bỏ nhà nghèo, chẳng có tiền nhập học và mẹ cũng chẳng đủ lực để nuôi ăn học. Bởi thế, mục tiêu duy nhất của em là đỗ vào Học viện An ninh nhân dân để hưởng các chế độ, chính sách mà nhiều ngôi trường khác không có được.

Để thực hiện ước mơ này, nhiều năm qua, Thống đã không ngừng nỗ lực học tập. Sự cố gắng của em cũng được đền đáp xứng đáng. Những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vừa qua, Mào Văn Thống đạt 27 điểm ở khối C01 và 26,65 điểm ở khối C03. Điểm thi ở các môn: Toán 8,4; Ngữ Văn 8,75; Lịch sử 9,5 và Địa lý 8,75. Số điểm này tuy chưa chắc chắn dành “tấm vé” đi tiếp, song cũng đưa em đến gần hơn với ước mơ mà bản thân hằng ấp ủ.

Cô Nguyễn Thị Phương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C6 Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên chia sẻ: “Thống là học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi. Có lẽ cũng bởi hoàn cảnh khá đặc biệt nên đôi lúc, em hay trầm tư như thế

đang lo lắng điều gì đó. Tuy nhiên, em vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập. Đặc biệt, em rất giàu tình cảm, yêu thương gia đình, có trách nhiệm với gia đình, thầy cô, bạn bè”.

Nói về bí quyết đạt điểm cao, Thống cho biết, em thường chú ý lắng nghe rồi tích lũy kiến thức từ những bài giảng của thầy cô. Thời gian còn lại, em tự học bằng cách lên mạng tìm kiếm các dạng đề để tự học, tự luyện. Với những bài mà bản thân không thể giải được thì nhờ thầy, cô hướng dẫn.

Cầm bằng điểm thi tốt nghiệp trong tay, song Mào Văn Thống vẫn như đứng giữa ngã ba đường bởi em chỉ có duy nhất một sự lựa chọn. “Ước mơ là vậy, nhưng em vẫn lo mình không thực hiện được. Bởi nếu không đỗ vào ngôi trường như mong muốn thì con đường của em trở nên xa vời. Nhà em không có tiền nhập học, cũng chẳng có tiền để trang trải, chi phí học tập trong những năm tiếp theo nếu không vào ngôi trường được Nhà nước bao cấp”, Mào Văn Thống ngậm ngùi.

“Không còn bố, em chỉ có mẹ là điểm tựa duy nhất. Mỗi khi nghe mẹ kể về ước mơ được nhìn thấy em đứng ở giảng đường đại học, cầm tấm bằng cử nhân, em lại tự nhủ nhất định phải học thật giỏi. Sự hy sinh và kỳ vọng của mẹ chính là động lực để em nuôi dưỡng khát vọng của mình” – Mào Văn Thống bộc bạch.

### **039. Phương Thảo/ “Thủ lĩnh” phố núi và niềm đam mê công nghệ thông tin// Giáo dục và Thời đại Chủ nhật.- Số 34.- Ngày 22/8/2021 - Tr.20+21**

**Với 28,35 điểm, Nguyễn Quý Ngọc trở thành thủ khoa khối A của tỉnh Điện Biên. Em nằm trong top 100 thí sinh tham gia khối thi này có điểm số cao nhất toàn quốc năm 2021.**

#### **Chinh phục ước mơ**

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Nguyễn Quý Ngọc (học sinh lớp 12C1, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) đạt điểm khối A cao nhất tỉnh Điện Biên với lần lượt các môn: Toán 9,6; Hóa học 9,75 và Vật lý 9. Với số điểm này Ngọc đăng ký xét tuyển vào ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đây là điều kiện thuận lợi giúp em theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư Công nghệ thông tin.

Ngọc chia sẻ: “Em đam mê các con số và công nghệ từ nhỏ nên quyết tâm học thật tốt để đạt được ước mơ ấy. Em muốn được tiếp cận với lĩnh vực công nghệ đang ngày càng phát triển nhanh và mạnh hơn này. Trong tương lai, em hy vọng có thể trở thành một chuyên viên làm ở các công ty lớn trong và ngoài nước”.

Là con út trong gia đình có bố và mẹ đều là giáo viên nên Ngọc được rèn giũa tính tự giác trong việc học. Công việc bận bịu, nhiều lúc bố mẹ Ngọc dành thời gian cho học sinh hơn là con mình. Song họ vẫn luôn tận dụng tối đa thời gian có được để chăm sóc, động viên và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn cũng như những khó khăn trong học tập của Ngọc.

Ông Nguyễn Văn Chấn, bố của Ngọc chia sẻ: “Bố mẹ làm giáo viên nên cũng muốn con theo truyền thống gia đình. Khi nghe cháu nói về nguyện vọng của mình, gia đình có chút băn khoăn. Song cuối cùng cũng ủng hộ quyết định chọn ngành học

của con. Chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện để con được học tập, ôn thi một cách thuận lợi nhất”.

Suốt 12 năm liền Nguyễn Quý Ngọc đều là học sinh giỏi và đạt nhiều thành tích “đáng nể” trong học tập. Trong đó, phải kể đến giải Nhất môn Toán cấp tỉnh năm học 2019 - 2020 khi em còn đang học lớp 11.

### **Học, chơi rõ ràng...**

Thầy Ngô Thanh Dũng - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12C1 cho biết: “Qua thời gian tiếp xúc, tôi thấy Ngọc rất chăm chỉ, có tư chất thông minh và độc lập trong học tập. Em luôn chủ động nhờ thầy, cô phân tích, hướng dẫn khi chưa hiểu rõ nội dung bài học. Em có cách sắp xếp thời gian biểu rất khoa học và hợp lý”.

Theo chia sẻ của Ngọc, trước kỳ thi khoảng 2 tháng, ngày nào em cũng dành một khoảng thời gian cố định để làm đề và ôn lại kiến thức. Trước ngày thi ít hôm, em không “lao” vào học như trước vì sợ bị rối kiến thức. Thời gian này, em chỉ hệ thống lại kiến thức đã học qua những sơ đồ tư duy; hệ thống các nhánh kiến thức cụ thể.

Em Vũ Anh Thơ, học sinh lớp 12C1 chia sẻ về cậu bạn thân của mình: “Trong suốt quá trình ôn thi đại học, Ngọc rất chăm chỉ và có tính tự giác cao. Ngọc không đi học thêm nhiều mà chủ yếu tự học, phân bổ thời gian vừa học vừa giải trí hợp lý. Khi biết điểm số Ngọc đã đạt được, em không bất ngờ vì số điểm đó phản ánh chính xác năng lực học tập của bạn”.

Khi được hỏi về “bí quyết” đạt điểm cao, Ngọc chia sẻ: Việc học là cả quá trình chứ bản thân không có bí quyết gì quá đặc biệt.

“Em sắp xếp thời gian biểu của mình một cách hợp lý, xen kẽ giữa giờ học và giải lao nhưng phải tuân thủ nguyên tắc không chơi trong lúc học. Đề có kết quả tốt, trước hết phải nắm vững bài giảng, kiến thức mà thầy, cô truyền đạt. Sau đó mới tính đến việc làm thêm bài tập nâng cao hay luyện những đề khó. Ngoài ra, việc tự tìm tòi, tra cứu tài liệu trên mạng Internet cũng rất quan trọng để bổ trợ kiến thức cho mình”, Nguyễn Quý Ngọc chia sẻ.

Theo Ngọc, khi làm bài thi quan trọng nhất là thật bình tĩnh, đọc kỹ đề để nhận định chính xác yêu cầu của bài, nêu hiệu sai thì đương nhiên hướng giải cũng sẽ sai và mất điểm. Trong khi nhiều bạn lựa chọn các câu hỏi dễ để làm trước, câu khó làm sau, Ngọc lại có cách làm riêng.

“Em sẽ làm theo thứ tự câu hỏi trong đề, hạn chế thấp nhất số câu phải bỏ qua. Em làm vậy vì thi trắc nghiệm khi tô kết quả vào phiếu đáp án, nếu bỏ qua quá nhiều câu sẽ dễ bị sót. Điều cần nhất là sau khi hoàn thành phải dành thời gian soát lại thật kỹ tất cả câu để tránh bị mất điểm”, Ngọc cho biết.

Không chỉ có thành tích học tập tốt, Nguyễn Quý Ngọc còn là lớp phó lao động gương mẫu. Mọi việc mà giáo viên chủ nhiệm giao phó đều được Ngọc sắp xếp và hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả. Các hoạt động đoàn thể của lớp, trường, Ngọc tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm. Bên cạnh đó, Ngọc được nhiều bạn bè và thầy cô trong trường quý mến vì sự hoà đồng, thân thiện, luôn giúp đỡ các bạn học tập hiệu quả. Đồng thời Ngọc cũng tham gia vào nhiều câu lạc bộ của nhà trường và đi đầu trong hoạt động ngoại khóa.

**“Em không “học ngày cà đêm” mà quan trọng nhất là biết mình thích gì và luôn xác định mục tiêu rõ ràng. Ngoài việc học, em cũng thích chơi game và bóng rổ. Vì thế, em luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường cũng như câu lạc bộ mà em sinh hoạt”, Nguyễn Quý Ngọc cho biết.**