

Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 1/2019

001. ĐÀO DUY TUẤN/ Chuẩn bị chu đáo để huấn luyện giỏi// Quân đội nhân dân số 20763.- Ngày 21/1/2019 - Tr.3

Đến Trung đoàn 82 (Quân khu 2) một ngày đầu năm 2019, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước cảnh quan môi trường, từ đường đi, hàng cây cho đến thảm cỏ, tất cả đều hàng lối chỉnh tề, phẳng phiu. Cùng với đó là những pa nô, khẩu hiệu, non bộ, vườn hoa, cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng. Từ thao trường cho đến nhà ở, đi đến đâu cũng thấy bộ đội miệt mài làm việc, người đào hầm hào, công sự, người quét sơn, làm bia, biên bản...

Trước nhà ở của Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Thiếu úy Trần Quốc Tuấn, Trung đội trưởng Trung đội 5 cùng các chiến sĩ đang miệt mài sửa chữa, làm mới bia bảng, mô hình đồ dùng huấn luyện. Thiếu úy Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Sau một năm huấn luyện, diễn tập, nhiều cơ sở vật chất như bia bảng, mô hình, mồi quay bị trầy xước nên chúng tôi phải sửa chữa, khắc phục, cái nào hỏng thì phải thay. Ngoài ra còn bổ sung thêm một số bia bảng theo các bài huấn luyện mới hoặc kế hoạch diễn tập".

Theo Trung tá Nguyễn Đức Cường, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn đã tích cực chuẩn bị chu đáo về nơi ăn chỗ ở để đón chiến sĩ mới 3 tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu. Bên cạnh đó, đơn vị còn làm công tác chuẩn bị thao trường huấn luyện chiến thuật, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật bắn súng, thể lực. Đến nay, Tiểu đoàn 5 đã chuẩn bị xong toàn bộ cơ sở vật chất và giáo án huấn luyện chiến sĩ mới. Ngoài ra, đơn vị đang hoàn thiện 15 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tham gia hội thi cấp trung đoàn. "Chỉ tiêu, yêu cầu công tác huấn luyện, diễn tập rất cao, do vậy, công tác chuẩn bị huấn luyện giữ vai trò rất quan trọng, quyết định đến chất lượng kết quả huấn luyện. Do đó, chúng tôi thường xuyên đôn đốc, kiểm tra từ những việc nhỏ, cụ thể và luôn nhắc nhở đội ngũ cán bộ chủ trì từ tiểu đội trưởng trở lên phải nêu gương trong công tác chuẩn bị huấn luyện", Trung tá Nguyễn Đức Cường cho biết.

Là đơn vị độc lập, đứng chân trên địa bàn Tây Bắc, xa sự quản lý của lãnh đạo, chỉ huy cấp trên; điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, song cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn chủ động, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho công tác huấn luyện, quan tâm kiến toàn tổ chức biên chế, điều động tăng cường bảo đảm cho cán bộ huấn luyện được theo phân cấp.

Đến nay, đơn vị đã tổ chức hai lớp tập huấn và cử 8 đồng chí tham gia tập huấn do Quân khu 2 tổ chức. Toàn đơn vị đã hoàn thiện 2 thao trường huấn luyện kỹ thuật bắn súng, 25 thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, 52 thao trường chiến thuật, 2 sân huấn luyện điều lệnh đội ngũ, 4 bãi huấn luyện thể lực, 3 bể bơi, hơn 4.000 bia bảng, vật chất các loại. Bên cạnh đó, đơn vị cũng trang bị 90% máy trình chiếu cho các đơn vị trực thuộc phục vụ công tác giáo dục chính trị; toàn trung đoàn có 60 đăng ký sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã và đang hoàn chỉnh.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Đông, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 82 cho biết: "Trong công tác huấn luyện, thực hiện "3 khâu đột phá" mà

ng nghị quyết cấp ủy Đảng các cấp đề ra, toàn trung đoàn đã chuẩn bị tốt từ con người đến cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, sẵn sàng bước vào năm huấn luyện mới với quyết tâm cao nhất”.

002. MINH THỊNH - HẢI AN/ Đồng bào Khơ Mú chào đón xuân sang// Tuần tin tức.- Số 3.- Ngày 17/1//2019 - Tr.14

KHI CÁC LẠNH ĐẦU MÙA CỦA THUNG LŨNG LÒNG CHẢO MUỜNG THEN- MUỜNG TRỜI ĐÃ KHÔNG CÒN SE SÁT, ÁNH NẮNG ẤM ÁP CỦA MẶT TRỜI VỪA NHÚ LÊN TỪ ĐÂY NÚI PÚ NGOA ĐÃ KỊP SƯỜI ẤM CHO BẢN LÀNG PÚ TỬU XÃ THANH XƯƠNG, HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN CŨNG LÀ LÚC DỄ DÀNG CẢM NHẬN ĐƯỢC BÀU KHÔNG KHÍ TẾT ĐANG ĐẾN THẬT GẦN VỚI BÀ CON DÂN TỘC KHƠ MÚ NƠI ĐÂY.

Ngôi nhà ngói đỏ khang trang nằm phía cuối con dốc nhỏ là của bác Bí thư chi bộ bản Pú Tửu Lò Văn Inh. Hôm nay, bác Lò Văn Inh có việc đi họp ở xã từ lúc tinh mơ, mọi việc gia đình nhờ đến tay vợ là bác gái Lò Thị Chuông. Tiếp chúng tôi bên bếp lửa trong căn nhà sàn bằng gỗ truyền thống, ngoài bác Chuông còn có bác Quàng Thị Nhẹ là hàng xóm thân quen, bác Chuông và bác Nhẹ đang tằm tràu cho nhau, bàn câu chuyện về chuẩn bị đón Tết đang đến gần. Khi hỏi về tình hình chuẩn bị Tết nguyên đán thì bác Chuông cười tươi: “Đến Tết thì thịt lợn, thịt gà ăn Tết cùng người thân, con cháu, hàng xóm thôi!”. Còn bác Nhẹ cũng cho biết, gia đình bác sẽ tìm vài gia đình nữa để mua chung một con lợn mang về thịt ăn Tết.

Bác Nhẹ cho biết thêm, hơn 20 năm trước, cộng đồng người Khơ Mú ở đây cứ cặm cùi lao động quanh năm, chẳng biết Tết là gì. Sau này, khi tiếp xúc với người Thái, người Kinh, trong những dịp Tết cổ truyền được người Kinh, người Thái mời về ăn Tết nên cái Tết cổ truyền cũng hình thành trong cuộc sống của đồng bào Khơ-mú từ đó. Giờ đây cuộc sống của người Khơ-mú đã khá hơn, dịp Tết đến xuân về nhà nào cũng tự tổ chức Tết. Tết là dịp để anh em họ hàng, người thân trong bản thăm hỏi, chúc mừng nhau sức khỏe, những điều tốt đẹp trong cuộc sống, lao động, cầu mong mùa màng bội thu, bản làng đoàn kết, hòa thuận.

Trong câu chuyện với bác Chuông, bác Nhẹ chúng tôi được biết, thường cứ đến khoảng ngày 25 hoặc ngày 27 tháng Chạp thì bà con Khơ-Mú ở Pú Tửu mới í ới rủ nhau cùng ra thành phố đến các chợ mua sắm để chuẩn bị đón Tết. Đến nay, nhà nào cũng có xe máy, đường từ bản Pú Tửu ra quốc lộ 279, ngược về thành phố Điện Biên Phủ đã được bê tông hóa sạch sẽ, khang trang, thuận lợi giao thông đi lại nên việc bà con Khơ-mú rời bản xuống phố, đi chợ mua sắm cũng dễ dàng hơn. Việc sửa sang nhà cửa được các gia đình chủ động thực hiện trước đó nhiều ngày. Công việc làm thịt lợn, thịt gà, gói và luộc bánh chưng thường làm vào ngày 29 tháng Chạp. Cuộc sống dù có khó khăn, vất vả nhưng nhà nào cũng cố gắng có thịt lợn trong mâm cỗ ngày tết và tiếp đãi khách đến chơi. Gia đình nào có điều kiện thì thịt riêng một con lợn, nếu không thì hai nhà, ba nhà, cùng chung nhau mổ thịt một con lợn.

Trong những ngày Tết, người dân bản Pú Tửu đến từng nhà, uống chén rượu đầu xuân để chúc cho nhau sức khỏe, chúc cho mùa màng tốt tươi, mưa thuận gió hoà, thóc lúa đầy nhà, lợn gà đầy sân; ai cũng có một cuộc sống no đủ, hạnh phúc,

bản làng an yên, đoàn kết. Dịp Tết còn là thời gian để người dân trong bản gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tham gia vào các điệu múa, câu hát cùng với những trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, múa sạp, ném còn... để mọi người gần gũi hơn, đoàn kết chung sức xây dựng và phát triển bản làng.

Đi sâu vào trung tâm bản Pú Tửu, chúng tôi dễ dàng bắt gặp cảnh các bà, các chị đang ngồi bên bên hiên, ngay cạnh cầu thang của nhà sàn truyền thống cùng thêu thùa, may vá trang phục. Chị Quàng Thị Liên, người dân trong bản cho biết: Ngày Tết, bà con trong bản đều có ý thức mặc trang phục truyền thống của mình, trang phục của người phụ nữ Khơ-mú cũng giống người Thái ở đặc điểm chân váy hẹp, ôm gọn thân nhưng khác ở đặc điểm trang trí những hàng tiền bạc hoặc miếng tròn vỏ ốc dọc trước ngực. Phụ nữ Khơ-mú cũng đội khăn piêu trên đầu để tăng thêm phần nữ tính.

Ông Ngô Minh Cường, Chủ tịch UBND xã Thanh Xương, huyện Điện Biên cho biết: 100% các hộ gia đình trong bản Pú Tửu đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Đến nay, người dân trong bản đã có tivi, xe máy. Trong bản có hai bể nước sạch được Nhà nước đầu tư xây dựng cung cấp cho người dân sử dụng. Bản cũng đã có trường Mầm non xây dựng khang trang, đảm bảo tất cả con em của cộng đồng dân tộc Khơ-mú đến tuổi đều được đi học, theo đuổi cái chữ. Trong năm 2014, bản Pú Tửu đã được đầu tư xây dựng một nhà văn hóa nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ từ các chương trình từ thiện nên đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đến nay, Pú Tửu được công nhận là bản văn hóa. Cũng theo ông Ngô Minh Cường, năm nào chính quyền địa phương cũng xây dựng “Quỹ vì người nghèo” để trao tặng cho các gia đình nghèo ở Pú Tửu giúp bà con đón Tết no đủ, ấm áp hơn.

Từ chỗ biệt lập với thế giới bên ngoài, ngày nay người Khơ Mú ở Pú Tửu đã hòa nhập với truyền thống văn hóa của các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Có một điều trở thành nét đẹp của người dân Pú Tửu, trong những ngày Tết hầu hết mọi người trong bản đều cùng nâng ly uống rượu, chúc nhau sức khỏe, làm ăn phát đạt, gia đình yên ấm, hạnh phúc. Sau mỗi dịp Tết, mọi người trong bản lại càng đoàn kết hơn, tình cảm bản làng càng chan hòa, bền chặt.

003. LÊ LAN/ “có cán bộ ở cùng, dân bản yên tâm hơn”// Thời nay.- Số 942.- Ngày 24/01/2019 - Tr.16

Nói về tình hình an ninh - trật tự ở xã Pú Nhi (huyện Điện Biên Đông, Điện Biên), Hạng A Chóng, Trưởng bản Pú Nhi A khẳng định, từ khi có tổ công tác liên ngành cắm tại bản, dân bản yên tâm hơn. Pú Nhi giờ hầu như đã sạch các điểm buôn bán ma túy; tình trạng trộm cắp vặt không còn...

Chật vật tìm nơi ở...

Sau gần hai giờ đồng hồ “đánh vật” trên con đường dốc ngược, chúng tôi đến được điểm trường mới xây thuộc Trường mầm non Pú Nhi, ở trung tâm cụm sáu bản xã Pú Nhi. Đón chúng tôi bằng cái bắt tay thật chặt, người đàn ông trung niên thung thảng nói: “Là hôm nay chứ ngày mai hay ngày kia đoàn mới lên thì không chắc chúng tôi còn ở nơi này”.

Câu chuyện giữa nhóm phóng viên chúng tôi với Thượng tá Lê Thành Minh, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Điện Biên), Tổ trưởng Tổ công tác cắm tại cụm bản Pú Nhi cùng cán bộ, chiến sĩ thành viên tổ công tác bắt đầu như thế và cũng tự nhiên như thế. Trong căn phòng hơn 20 m² tôi đếm có tám tấm phản ghép trái chiều, đoán chừng là chỗ nghỉ của ít nhất tám người; ở giữa là hai tấm ván ghép có bộ ấm chén, vài cái cốc; xoong, nồi, bát đĩa, máy tính, máy in để chung một góc. Trên tường có bảng ghi lịch công tác, phân công công việc của cán bộ, chiến sĩ.

Nhấp một ngụm trà rồi Thượng tá Minh mới tiếp tục câu chuyện “vì sao ngày mai hay ngày kia không chắc các anh còn ở đây” bởi mới hôm qua, anh nhận thông tin phải lo nơi ở mới cho tổ công tác huyện yêu cầu tổ công tác chuyển đi. Nếu phải chuyển nữa thì đây là lần chuyển thứ ba trong chín tháng tăng cường về xã. Nhưng lần này thì khác những lần trước, bởi do nhà trường mở rộng thêm lớp học, nên dù có đảo lộn sinh hoạt cả tổ công tác ai cũng thấy vui.

Trước đó, khi bắt đầu triển khai hoạt động trên địa bàn cụm bản Pú Nhi (từ 1-4-2018), đích thân Thượng tá Minh đã gặp gỡ sáu gia đình có thể cho thuê hoặc mượn nhà. Nhưng cả sáu đều lặng thinh.

Mấy ngày sau, liên lạc với chủ một ngôi nhà bỏ không ở trung tâm bản Pú Nhi D, anh Minh thuê được nhà với giá hai triệu đồng mỗi tháng. Chuyển đến ở được hai ngày, thì lại bị đòi nhà đề nghị chuyển đi nơi khác ngay. Chuyển đi rồi lại chuyển đi, riêng việc lo chỗ ăn nghỉ cho cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác là cả vấn đề mà người “thủ lĩnh” từng bốn lần tăng cường cơ sở như anh Minh chưa gặp bao giờ.

Thấy các anh trong tổ công tác cứ vài ngày nơi này lại vài ngày nơi kia, cô Cao Thị Thê, Hiệu trưởng Trường mầm non Pú Nhi mới đề nghị các anh về ở tạm phòng học trên khu trường đang xây, tuy ngổn ngang đất đá nhưng được cái là ổn định hơn...

Mãi sau này khi ở cùng, làm việc cùng bà con dân bản, Thượng tá Minh và cán bộ, chiến sĩ mới vỡ ra cái “nguyên do” không chỗ nào ở lâu được là do người nghiện ma túy, đối tượng buôn bán ma túy ở sáu bản dùng sức ép đến các người dân để yêu cầu tổ công tác dời đi. Sự thật là như thế!

... Đốc lòng vì bình yên cho dân

Triển khai Kế hoạch 750 ngày 30-3-2018 của UBND tỉnh về mở cuộc vận động củng cố địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại huyện Điện Biên Đông, Tổ trưởng Lê Thành Minh căn cứ nội dung văn bản của tỉnh để xây dựng kế hoạch cụ thể của tổ, phân công nhiệm vụ đến từng thành viên.

Theo đó, cùng với rà soát địa bàn, nắm tình hình nhân khẩu, hộ khẩu, các vấn đề an ninh - trật tự, hoạt động tôn giáo trái phép trên địa bàn, Tổ trưởng Minh đã tự mình hệ thống các quy định pháp luật về buôn bán ma túy, phòng, chống mua bán người, di cư tự do và các nội dung cơ bản về xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền nâng cao ý thức lao động, sản xuất, bảo vệ rừng.

Sau đó, cán bộ trong tổ dịch song ngữ tiếng Việt, tiếng Mông để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả. Tổ công tác đã thực hiện 10 buổi họp dân tại sáu bản, với sự tham gia của hơn 300 gia đình. Trong các buổi họp dân, tổ phát phiếu để nhân dân tổ

giác đối tượng bán lẻ ma túy, nghiện ma túy, nghiện ma túy hay trộm cắp tài sản. Đồng tình với cách làm của Tổ công tác, 319 hộ dân ở sáu bản: Pú Nhi A, Pú Nhi B, Pú Nhi C, Pú Nhi D, Pu Cai, Háng Giống đã tự nguyện ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự; nhân dân tố giác thêm sáu điểm bán lẻ ma túy, 14 người nghiện ma túy có biểu hiện trộm cắp và hai trường hợp tàng trữ vũ khí tự chế. Với sự giúp đỡ tích cực của nhân dân, Tổ công tác đã hoàn thiện rà soát, lập danh sách 55 người nghiện ma túy; 15 đối tượng tù tập trung cải tạo tha về; lập hồ sơ, gọi hỏi, răn đe 35 đối tượng bán lẻ ma túy, nghiện hút ma túy.

Còn với bốn gia đình có người trốn truy nã, tổ đã gặp gỡ, động viên và gửi thư kêu gọi đầu thú; 48 gia đình có người thân đang chấp hành án phạt tù tại các trại cải tạo thì các thành viên tổ thay nhau đến thăm hỏi, động viên, nắm nguyện vọng tâm tư. Mỗi ngày đều gặp gỡ, trò chuyện; việc tang ma, cưới hỏi của nhân dân các bản đều có sự chia sẻ, động viên từ tổ công tác nên bây giờ, nhân dân coi thành viên tổ công tác như người trong bản chứ không lánh tránh, kỳ thị như trước nữa.

Điểm lại những việc đã làm, Tổ trưởng Lê Thành Minh thoáng chút suy tư. Anh bảo, mừng là đã thống kê, hệ thống đầy đủ số liệu về dân cư, địa bàn, tình hình vi phạm pháp luật và cũng mừng vì đã gỡ được rào cản xa lánh phía nhân dân. Cũng khi về cơ sở, Thượng tá Minh và đồng đội đã hiểu thêm nỗi niềm những người dân nghèo khó. Trừ một số đối tượng cầm đầu các đường dây ma túy cộm cán, như: Sùng A Minh, Hạng Cánh Dơ... còn hầu hết người Mông ở Pú Nhi đáng thương nhiều hơn đáng trách. Họ vì nhận thức hạn chế, vì nhẹ dạ mà bị lôi kéo nghiện ngập rồi sa chân vào đường dây của kẻ buôn bán ma túy.

“Góc” riêng người cảm bản

Thấu hiểu, cảm thương với cuộc sống người dân, mỗi thành viên trong tổ công tác cũng thấu cả những “góc” riêng của mỗi đồng đội mình. Chia nhau gói mì chai nước, dìu nhau về bản lúc trời chiều, người nào cũng sẵn lòng làm đỡ việc cho bạn nhưng việc riêng lại không thể lo thay. Như chiến sĩ Vàng A Dính đá, công tác cách nhà có mấy chục km mà vợ trở dạ sinh con cũng không thể về. Thương Dính lắm nhưng cũng gần một tuần sau Tổ trưởng Lê Thành Minh mới sắp xếp để Dính tranh thủ về thăm vợ gặp con được một đêm. Sớm hôm sau, Dính lại tức tốc về tổ công tác để kịp buổi họp dân trên bản Háng Giống đã hẹn trước vào lúc bảy giờ.

Trên đường cùng chúng tôi đến bản Pu Cai, Dính kể thêm “góc” riêng từng anh em trong đội. Anh Thành có mẹ ốm mấy tháng không về được; anh Mua con ốm nằm viện cũng không biết vì người nhà giấu, mãi khi đọc báo cáo quý của công đoàn cơ quan thì anh Mua mới biết con mình ốm phải nằm viện; chú Minh tổ trưởng cũng vậy, lên được ba tháng thì tụt sáu kilogam, cái quần khi chú đem lên giờ mặc như cái... váy. Nhìn tội lắm! Dính kể chuyện và cười vô tư, còn tôi nghe cay cay nơi khóe mắt suốt chiều.

Cứ mấy chiến sĩ đưa đoàn chúng tôi trở về UBND xã Pú Nhi, Thượng tá Lê Thành Minh còn dặn anh em: “Đi từ từ, đường núi quanh co hiểm trở, an toàn là trên hết”, rồi anh đến bắt tay tạm biệt từng người. Chúng tôi rời bản Pú Nhi A khi ánh chiều chạng vạng. Trên kia, những ngọn núi đang tím dần dưới bầu trời chiều đông. Nhìn dáng tất tả lo toan của viên sĩ quan từng cùng đồng đội bóc gỡ hàng trăm

chuyên án ma túy và các loại tội phạm hình sự khác, tôi chợt nhớ lời Trưởng bản Pú Nhi A - Hạng A Chổng, đã nhắc mấy lần khi nói về bình yên ở Pú Nhi hôm nay. Lời lẽ mộc mạc mà chân thật, Hạng A Chổng bảo rằng: Chú Minh làm cho dân bản hiền, quý cán bộ. Có cán bộ và chú Minh ở cùng, dân bản yên tâm hơn!

Vì ma túy nên nhiều năm qua ở Pú Nhi hoang vắng, tiêu điều. Cả sáu bản có 319 nóc nhà vậy mà đếm sơ cũng trên trăm người liên quan đến ma túy; nhiều nhà ngay trung tâm bản Pú Nhi A bỏ hoang vì... gia chủ lĩnh án tử hình, người thân biệt tích tha hương. Nhiều gia đình chồng nghiện lại rủ vợ nghiện để có người kiếm cái cùng hút; con cái nheo nhóc, đói khổ. Có gia đình chồng trốn truy nã còn vợ thì đi đâu không ai biết, con của họ sống nhờ bát cơm, củ mài nhân ái của hàng xóm tốt bụng.

004. MINH THỊNH - HOÀNG GIANG/ Nậm Pồ (Điện Biên): Đoàn Phật tử TPHCM trao 500 suất quà cho đồng bào nghèo// Giáo dục và thời đại.- Số 21.- Ngày 23/1/2019 - Tr.6

Ngày 23/1, Đoàn từ thiện của Giáo hội Phật giáo TPHCM do Thượng tọa Thích Thanh Phong, UV thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Từ thiện Phật giáo TPHCM làm trưởng đoàn cùng đoàn từ thiện của bà Mai Thị Hạnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, trao 500 suất quà Tết cho đồng bào nghèo huyện Nậm Pồ (Điện Biên).

Chia sẻ với những khó khăn của đồng bào nghèo huyện Nậm Pồ, đoàn từ thiện của Giáo hội Phật giáo TPHCM đã nhiều lần đến thăm, động viên, trao các suất quà ý nghĩa, thiết thực cho đồng bào vào các dịp lễ Tết hàng năm. Đợt này, Đoàn đã trao 500 suất quà cho hộ nghèo của 2 xã Nà Khoa và Nậm Tin, mỗi suất quà bao gồm: Gạo, mì tôm, nước mắm, bột ngọt và 500 nghìn tiền mặt. Những suất quà Tết ý nghĩa này sẽ giúp cho các hộ nghèo của huyện Nậm Pồ được đón Tết cổ truyền đủ đầy, ấm cúng hơn.

Cũng trong dịp này, Đoàn đã trao 300 triệu đồng tiền mặt để xây dựng cầu treo qua suối giúp cho việc đi lại của thầy trò cụm trường thuộc xã Nậm Nhừ đi lại thuận tiện và an toàn hơn trong mùa mưa lũ.

005. XUÂN TỬ - TUẤN ANH/ Hội thi đua thuyền đua đôi én trên lòng hồ thủy điện sông Đà// Công an nhân dân.- Số 4907.- Ngày 2/1/2019 - Tr.6

Sáng 1-1-2019, tại Bến cảng Cơ Khí (thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên), UBND thị xã Mường Lay tổ chức khai mạc Lễ hội đua thuyền đua đôi én lần thứ V và Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thị xã Mường Lay..

Lễ hội đua thuyền năm nay có sự tham gia của 9 đội đua gồm 6 đội thuộc các đơn vị, địa phương trong thị xã Mường Lay và 3 đội khách mời là huyện Mường Chà (Điện Biên), huyện Nậm Nhùn (Lai Châu), huyện Quỳnh Nhai (Sơn La). Các đội tham gia thi đua thuyền đua đôi én với đường đua dài 1.000m trên lòng hồ thủy điện sông Đà.

Ông Vũ Ngọc Vương, Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay cho biết: Đây là lần thứ 5 thị xã Mường Lay tổ chức Lễ hội đua thuyền đua đôi én sau khi lễ hội được phục dựng vào năm 2015. Từ đó đến nay, cứ vào ngày đầu tiên của năm mới, thị xã

Mường Lay lại tung bừng mở hội đua thuyền đuôi én. Lễ hội đua thuyền đuôi én năm nay nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Lễ hội nhằm bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn thị xã Mường Lay; đồng thời là dịp để giao lưu, học hỏi, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, cùng chung tay giữ gìn, bảo tồn môn đua thuyền đuôi én truyền thống của địa phương.

006. VŨ DUY/ Lễ hội Hoa anh đào Pá Khoang 2019// Văn hóa.- Số 6.- Ngày 14/1/2019 - Tr.6

Vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức lễ hội Hoa Anh Đào Pá Khoang – Điện Biên năm 2019.

Với chủ đề “Trải nghiệm Pá Khoang ngắm Hoa Anh Đào”, diễn ra từ ngày 11 - 13/1 gồm các hoạt động như: Biểu diễn các chương trình văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản đặc sắc; trình diễn lễ hội dân gian, cộng đồng và các trò chơi dân gian dân tộc; phiên chợ nông sản; không gian ẩm thực sắc màu Tây Bắc; thưởng trà Nhật Bản; tiệc rượu Sa Kê - Mông Pê...

Đây là lần thứ 2 lễ hội Hoa Anh Đào Pá Khoang được tổ chức, hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp, ý nghĩa và giá trị của hoa anh đào - biểu tượng của đất nước Nhật Bản, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình di sản văn hóa dân tộc của tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dịp để tỉnh quảng bá và phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch, những nét đẹp của mảnh đất, con người Điện Biên; tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam.

007. MAI LŨ/ Xuân về trên đỉnh sáng vùng cao// Nhân Dân.- Số 23117.- Ngày 26/01/2019 - Tr.1+2

Cứ đến tháng Chạp, dọc đường lên Sín Thầu, khi hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ là tín hiệu đầu tiên về Tết truyền thống của người Hà Nhì. Trong năm, ngoài ba ngày lễ, Tết chính của dân tộc, đồng bào cũng tung bừng đón Tết Nguyên đán với bộ đội biên phòng và bà con các anh em sinh sống trên địa bàn.

Xuân này khác xưa

Sín Thầu là xã biên giới nằm phía tây bắc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; có ngã ba biên giới A Pa Chải giáp Việt Nam - Lào - Trung Quốc, nơi một tiếng gà cất lên cả ba nước cùng nghe. Xã Sín Thầu có bảy bản, đồng bào dân tộc Hà Nhì chiếm hơn 90% dân số với 232 hộ, 1.424 nhân khẩu. Một năm, đồng bào nơi đây có ba ngày lễ, Tết là lễ cúng bản vào tháng ba, Tết mùa mưa khoảng tháng năm, tháng sáu và Tết người Hà Nhì vào ngày Thìn đầu tiên của tháng Chạp. Thời điểm này, dù Tết của người Hà Nhì đã qua nhưng không khí xuân trên mảnh đất biên cương ấy dường như còn kéo dài đến tận bây giờ bằng không khí lao động sản xuất, sinh hoạt văn hóa cộng đồng sôi nổi trước Tết Nguyên đán. Chị Pờ Mỳ Lễ, Bí thư xã Sín Thầu cho biết, trong những ngày Tết của người Hà Nhì, vai trò của người phụ nữ rất quan trọng. Từ trước Tết, phụ nữ Hà Nhì vừa cắt may, thêu thùa bộ áo dài truyền thống,

vừa nuôi gia súc, gia cầm để chuẩn bị nguồn thực phẩm dồi dào ăn Tết. Năm mới, trước khi mở lợn làm cỗ, phụ nữ trong mỗi nhà sẽ làm bánh trôi dâng cúng tổ tiên, cầu mong niềm vui, sức khỏe cho năm mới. Ngày thứ hai, họ giã bánh dày, vừa dâng cúng vừa đãi khách. Khách đến chơi ngày Tết, lúc ra về luôn được tặng gói thịt, gói bánh mang về. Trong quan niệm của đồng bào nơi đây, phụ nữ rất nhiều trọng trách. Nhà có đàn bà con gái, nhìn đồng củi to, xếp đặt gọn gàng là biết ngay tính nết phụ nữ hay lam hay làm. Tết đến, họ lo cỗ bàn, đón khách, có khi chờ khách gần ăn xong mới ngồi vào mâm.

Sín Thầu bây giờ đã khác xưa nhiều, không còn những căn nhà tranh tre dột nát; hệ thống điện, đường, trường, trạm được xây dựng đạt chuẩn quốc gia; nhiều hộ có nhà cửa khang trang, tiện nghi hiện đại: Các mô hình kinh tế trang trại, du lịch sinh thái đang được triển khai thí điểm tại địa phương. Riêng kinh tế trang trại, toàn xã có hơn 10.000 con gia súc, với 12 hộ điển hình, trong đó hộ trung bình nuôi vài chục con trâu, bò, hộ nhiều nhất, nuôi tới hơn 300 con. Phong trào văn hóa văn nghệ luôn được đẩy mạnh; bản nào cũng có đội văn nghệ, thể dục thể thao...; trong các hội thi cấp huyện, Sín Thầu nhiều lần giành giải nhất. Nhiều năm trở lại đây, cấp ủy chính quyền xã phối hợp Ban chỉ huy Đồn Biên phòng A Pa Chải thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; các quy chế về khu vực biên giới; thực hiện thâm canh tăng vụ, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Với việc toàn bộ hộ dân ký kết với bộ đội biên phòng thực hiện tự quản, bảo vệ đường biên, cột mốc, ngăn chặn xâm canh, xâm cư, buôn lậu, phá rừng, đã đưa Sín Thầu trở thành điểm sáng vùng cao. Rừng Sín Thầu luôn đạt được tỷ lệ che phủ khoảng 70%, trong đó nhiều cây lấy gỗ và dược liệu quý được bảo tồn.

Bức tranh toàn cảnh tươi sáng ngày hôm nay không khỏi gợi nhớ về Sín Thầu trước đây từng là xã đặc biệt khó khăn bậc nhất cả nước với hơn 1.300 hộ trong đó có tới gần 80% hộ nghèo, đến tận năm 2007 mới có đường ô-tô tuyến xã. Hiện nay, Sín Thầu là xã có tỷ lệ hộ nghèo 30%, thấp nhất toàn huyện, đồng thời đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của Mường Nhé với gần 19 tiêu chí đã hoàn thành.

Chú trọng bảo tồn văn hóa dân tộc

Góp phần làm nên diện mạo đổi khác của Sín Thầu hôm nay, phải kể đến những điển hình tiêu biểu vừa tích cực xây dựng kinh tế, vừa tâm huyết bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Hà Nhì. Câu chuyện về nghệ nhân Pờ Dân Xinh giỏi làm kinh tế lại am tường văn hóa được nhiều người biết đến. Ông sinh ra trong một gia đình truyền thống, cha từng tham gia cách mạng và là một trong những người đứng ra thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở xã biên giới này. Pờ Dân Xinh cũng là người đầu tiên của Sín Thầu được lên tỉnh học hết cấp III. Trong suốt gần 20 năm làm chủ tịch UBND, rồi Bí thư Đảng ủy xã, ông chung tay, định hướng bà con lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa bỏ tệ nạn và không ngừng học tập. Từ năm 2015 đến nay, dù đã nghỉ hưu, ông vẫn luôn say mê với việc bảo tồn văn hóa dân tộc mình, thử nghiệm xây dựng mô hình du lịch sinh thái, homestay, lên kế hoạch phục dựng nhà trình tường độc đáo của đồng bào Hà Nhì. Trò chuyện với chúng tôi, ông Pờ Dân Xinh say sưa nói về mô hình trang trại mà gia đình mình xây dựng từ năm 1996. Thời điểm ấy, ông đào ao, thả cá bị bà con chê cười vì "đồng bào ăn cá suối, không ăn cá ao"; gọi

máy cầu, xe lu vào khu đất nhà mình để làm đường cũng bị coi là việc làm viển vông, thừa thãi. Qua nhiều năm tháng vất vả, bây giờ, ông trở thành tấm gương sáng cho bà con noi theo. Dòng họ của ông có hơn 30 người trình độ đại học và trên đại học. Ngoài xây dựng kinh tế gia đình, ông Pờ Dàn Xinh thường xuyên quan tâm, khích lệ bà con vận dụng các chính sách ưu tiên của Nhà nước, từ việc nhận giống cây trồng vật nuôi, tham gia tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức để cùng phát triển. Gia đình ông cũng là một trong những hộ tích cực hiến đất xây trường học, xây các công trình xã hội với tổng diện tích hơn 5 ha. Nghệ nhân Pờ Dàn Xinh cho biết, ông áp ủ làm khu du lịch sinh thái, không chỉ phục vụ nhu cầu ăn nghỉ của khách mà trong đó còn có bảo tàng tư liệu Hà Nhì; nhà trình tường; các nghề thủ công truyền thống như đan lát, thêu thùa. Thành viên các đội văn nghệ biểu diễn điệu hát múa truyền thống, biết thổi những điệu sáo, kèn môi theo mùa, từ lúc cầu mưa tới khi lúa trở bông rồi chín vàng trên khắp nương rẫy. Ngoài ông, địa phương còn có bà Su Lò De là một trong số ít người Hà Nhì còn thuộc các điệu hát, múa cổ. Bà kể, xưa kia, cứ dịp Tết, khi không bận cỗ bàn, lễ lạt thì người Hà Nhì sẽ hát múa cùng nhau, xong xuôi cả bản cùng làm mâm cơm cúng, cầu may mắn trong năm. Nhiều lần bà được đi biểu diễn ở các hội thi trong nước, giao lưu với nước bạn, và bây giờ vẫn truyền dạy cho các cháu học sinh. Kỷ niệm bà nhớ nhất là cách đây đến vài chục năm, khi còn trẻ, bà tham gia văn nghệ dưới huyện. Ngày ấy, đường chưa thông, đi đường mòn hết năm ngày, cứ đi một đoạn lại thấy nai hoẵng chạy ra, hát xong lại đi bộ về. "Vẫn biết đường xa, chân mỏi, nhưng hát múa rồi cái bụng rất vui", bà bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm một thời. Điều bà Su Lò De băn khoăn nhất lâu nay là việc mình không biết chữ và rất cần những người ghi chép, dịch lời vài chục điệu hát cổ có nguy cơ thất truyền.

Ngày 27-7-2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1270/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020; tỉnh Điện Biên cũng đã có những đề án cụ thể nhằm bảo tồn phát triển văn hóa gắn với kinh tế xã hội. Trong đó, xã Sín Thầu là địa phương được ưu tiên hỗ trợ đầu tư bảo tồn một số bản văn hóa truyền thống nhằm giữ gìn văn hóa, phát triển kinh tế, du lịch. Với khát vọng, nỗ lực thay đổi, Sín Thầu đã và đang đóng góp những giá trị tích cực trong bài toán phát triển toàn diện, trở thành một điểm sáng vùng cao.

008. TUẤN ANH - HẢI AN/ Âm áp ngày hội bánh chưng xanh cho người nghèo vùng biên giới// Gia đình & xã hội.- Số 12.- Ngày 26/01/2019 - Tr.16

Khoảng 4.000 chiếc bánh chưng sẽ được tặng cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, người có thành tích trong tham gia bảo vệ biên giới tại 29 xã khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên.

Hoạt động này nằm trong chương trình “Ngày hội bánh chưng xanh cho người nghèo nơi biên giới” nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp thực hiện. 17 đồn biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (thuộc Bộ đội Biên phòng Điện Biên) tổ chức gói và nấu bánh chưng. Tùy vào điều kiện, các đồn biên phòng sẽ tổ chức gói, luộc và trao tặng bánh chưng từ ngày 26/1 đến ngày 1/2.

Ngày 25/1, Đồn Biên phòng Pa Thơm (xã Pa Thơm, huyện Điện Biên) tổ chức gói, nấu bánh chưng để tặng cùng nhiều suất quà cho đồng bào thuộc diện hộ nghèo, khó khăn khu vực biên giới các xã Pa Thơm, Thanh Chăn (huyện Điện Biên).

Trước đó, đơn vị đã phối hợp cùng người dân địa phương ở các bản Pa Xa Lào, Pa Xa Xá... tổ chức phát quang bụi rậm, cây cỏ hai bên đường dọc suối Nậm Núa, quét dọn bản làng, sửa sang nhà cho người dân.

Tết Kỷ Hợi 2019, các đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ mời các gia đình chính sách, gia đình nghèo, người có uy tín, người có thành tích trong tham gia bảo vệ biên giới đến đồn ăn Tết, chung vui cùng cán bộ, chiến sỹ.

Ngoài ra, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cũng phối hợp với tổ chức Đoàn ở địa phương, đơn vị kết nghĩa, lực lượng đóng trên địa bàn... tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội văn hóa, trò chơi dân gian theo phong tục, tập quán các dân tộc; tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, các cháu học sinh trên địa bàn.

009. LÊ HOÀNG/ Tôm đối tượng vác 10kg thuốc phiện ở rừng Mường Nhé// Nguồn báo Công An nhân dân.- Số 4933.- Ngày 28/01/2019 - Tr.5

Khoảng 7h20 ngày 27-1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Hải quan tỉnh và Công an huyện Mường Nhé đã bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép 10kg thuốc phiện.

Vào thời điểm trên, khi tổ công tác làm nhiệm vụ tại một cánh rừng thuộc bản Nậm Pồ 4, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé thì phát hiện một đối tượng vác theo một bao tải đang men theo đường mòn về hướng trung tâm bản Nậm Pồ 4, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé phát hiện đối tượng Lầu A Đàng (SN 1992), TRÚ TẠI BẢN Vang Hồ, xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên vác theo một bao tải men theo đường mòn về hụwownhs trung tâm bản Nậm Pồ 4, xã Mường Nhé. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính thì bất ngờ đối tượng vứt bỏ bao tải và chạy vào rừng nhưng đã nhanh chóng bị khống chế. Kiểm tra chiếc bao tải, lực lượng chức năng đã thu giữ 18 cục nhựa thuốc phiện với tổng trọng lượng khoảng 10kg.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Lầu A Đàng (27 tuổi) trú tại xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã mua số thuốc phiện trên tại khu vực biên giới, đang trên đường mang về tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công An tỉnh Điện Biên tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

010. VŨ THO/ Đông ấm vùng biên// Thanh niên.- Số 26.- Ngày 26/01/2019 - Tr.10

Trong cái giá rét của mùa đông vùng cao Tây Bắc, nhiều hoàn cảnh éo le của bà con các dân tộc ít người đã được chia sẻ qua chương trình Tình nguyện mùa đông.

Làm nương nên có cái gì ăn cái đó thôi...

Sáng 19.1, trời Điện Biên đổ mưa trong cái lạnh tê tái, nhưng tại Trung tâm hội nghị văn hóa H.Mường Nhé, rất đông bà con các dân tộc đã đến đợi từ rất sớm để tham dự chương trình. Những chiếc chăn bông, áo ấm, đồ dùng học tập... của đoàn đã được trao cho những hoàn cảnh khó khăn.

Bên hiên của trung tâm, anh Lò A Sáu (42 tuổi) cho biết đứa con mà anh đang dứt ăn mới chỉ hơn 2 tuổi, nhưng mẹ cháu đã mất hơn 1 năm. “Đẻ ra được 8 tháng thì mẹ nó mất vì bệnh tim. Mẹ nó có 36 tuổi thôi. Mình cũng đưa lên tỉnh Điện Biên 1 tuần để chữa bệnh. Bác sĩ bảo phải đưa đi chữa ở Hà Nội, nhưng nhà mình không có điều kiện, rồi về nhà 1 tuần thì mẹ nó mất...”, anh Sáu kể.

Anh Sáu cũng cho biết anh còn nuôi 2 đứa con nữa (1 đứa 10 tuổi, 1 đứa 7 tuổi). Đứa con 10 tuổi là của em gái anh cho anh nuôi để đi lấy chồng khác. Hiện anh Sáu một mình nuôi 3 đứa con, nhưng chỉ làm nương rẫy nên không đủ cơm ăn. “Khi mẹ nó mất, đứa con út khát sữa, nhưng không có tiền mua, nên cũng phải cho ăn cơm từ sớm. Mình chả có gì đâu, đi làm nương, không đủ cho con ăn đâu, có cái gì ăn cái đó thôi”, anh Sáu nói.

Cũng là một trường hợp khó khăn, được chương trình hỗ trợ, chị Vũ Thị Chi (24 tuổi, xã Mường Nhé) cho biết chị đã có 4 đứa con, đứa nhỏ nhất hơn 1 tuổi. “Hai vợ chồng không có con trai ngay, nên cứ phải đẻ mãi. Chồng cứ hỏi, bố mẹ chồng cứ hỏi, nên phải đẻ thôi”, chị Chi lý giải nguyên nhân đẻ nhiều con, rồi kể tiếp: “Nuôi 4 đứa con vất vả lắm, lúc có thì ăn, không có thì thôi. Hai vợ chồng đều làm nương nên không có tiền đâu, làm được cái gì ăn cái đó thôi. Giờ thì không đẻ nữa”...

Được chương trình hỗ trợ 1 triệu đồng và tặng chăn ấm, chị Chi và anh Sáu đều xúc động cho biết đã có một cái tết ấm cho con vì không lo thiếu gạo.

Mong có nhiều chương trình như thế

Tại Trung tâm y tế H.Mường Nhé, đoàn công tác cũng đã khám chữa bệnh miễn phí cho bà con dân tộc. Anh Phạm Văn Hòa, cán bộ Trung tâm y tế H.Mường Nhé, cho biết: “Mặc dù trời mưa nhưng nghe có chương trình tình nguyện khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, người dân vẫn đến rất đông. Cả các cụ già, em nhỏ ở xa cũng đến từ sớm. Bà con rất phấn khởi vì chương trình tạo điều kiện cho nhiều người dân trên địa bàn được khám chữa bệnh miễn phí”.

Anh Hòa chia sẻ thêm, ở địa phương còn gặp nhiều khó khăn, do đường sá xa xôi, người dân còn nghèo, dân trí thấp, thuốc điều trị thiếu thốn. Đặc biệt là bác sĩ còn thiếu, nhất là các bác sĩ chuyên khoa thì hầu như không có. Vì vậy, anh Hòa mong muốn sẽ có nhiều chương trình như thế này được mang đến giúp đỡ địa phương.

Là bác sĩ quân y thuộc đoàn tình nguyện của Học viện Kỹ thuật quân sự tham gia chương trình, anh Nguyễn Văn Bình cho biết bà con rất phấn khởi khi thấy có bác sĩ về khám chữa bệnh cho mình: “Nhiều bệnh nhân nếu không chữa kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng, như bệnh dạ dày, nếu không chữa sớm thì sẽ gây thủng dạ dày; bệnh xương khớp nếu để lâu ngày cũng khó chữa và mất khả năng đi lại”.

Anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, cho biết: “Mong muốn thanh niên trên địa bàn hãy tích cực tham gia hoạt động tình nguyện ở địa phương, đề giải quyết các vấn đề mới phát sinh, vấn đề khó khăn trên địa bàn, góp phần thực hiện thành công phong trào Tội yêu Tổ quốc tội do T.Ư Hội LHTN VN phát động”.

Tổng giá trị quà tặng gần 1 tỉ đồng

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra các hoạt động: khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng học bổng, tặng đồ dùng và sân chơi cho học sinh trường tiểu học, tặng 360 bình lọc nước công nghệ cho 3 điểm trường thuộc các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông. Chương trình cũng tặng quà cho 10 già làng, trưởng bản (mỗi suất gồm 1 triệu đồng và 1 chăn ấm)... Tổng giá trị quà tặng của chương trình gần 1 tỉ đồng.

011. QUỲNH NGUYỄN/ Hình thành kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non// Nhân dân.- Số 23106.- Ngày 15/1/2019 - Tr.5

Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội (PTTCKNXH) trong những năm đầu đời có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ. Vì vậy, các trường mầm non đã lập kế hoạch, lựa chọn hoạt động, phương pháp giáo dục phù hợp nhằm nâng cao chất lượng và hình thành cho trẻ các kỹ năng cơ bản cần thiết.

Trong chương trình giáo dục mầm non, PTTCKNXH là một trong năm lĩnh vực hình thành và phát triển nhân cách; tạo cơ hội để trẻ vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào giải quyết tình huống của đời sống hằng ngày.

Nhận thức rõ tầm quan trọng, trong những năm qua, Trường mầm non Thanh Lâm, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ chú trọng xây dựng kế hoạch, nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở tất cả các độ tuổi. Các hoạt động mà giáo viên xây dựng tạo hứng thú cho trẻ, giúp trẻ trải nghiệm, có cơ hội bộc lộ hết cảm xúc. Qua hoạt động "xưởng thực hành cuộc sống", trẻ được tham gia các hoạt động như gấp quần áo, buộc dây giày, tắt mở ổ điện trên bảng điện mô hình, khám phá sức hút của nam châm... Với hình thức khám phá, trải nghiệm, bắt chước, thực hành và sáng tạo, trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, sáng tạo hơn, có kỹ năng tự phục vụ bản thân để thích nghi, hòa nhập xã hội.

Trong khi đó, cô giáo Nguyễn Thị Lê Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non chất lượng cao Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: Trường xây dựng nhiều hoạt động để tạo hứng thú cho trẻ, thí dụ góc văn học được bổ sung nhiều sách truyện giúp trẻ nhận biết và thể hiện cảm xúc về sự vật, hiện tượng chung quanh; góc thiên nhiên với rất nhiều đồ dùng để trẻ có thể tự làm những công việc như lau lá, tưới nước, chăm sóc cây, nhặt lá vàng, lá úa... Đáng chú ý, trường chú trọng phương pháp làm mẫu nêu gương bởi hầu hết trẻ đều học cách nhận biết, bộc lộ tình cảm và kỹ năng xã hội qua quan sát, bắt chước người lớn chung quanh; sử dụng phương pháp trò chơi phân vai để trẻ có nhiều cơ hội thể hiện, tích lũy kỹ năng, học cách giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống hằng ngày.

Theo các chuyên gia giáo dục, PTTCKNXH cho trẻ là một trong những nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi giáo viên phải có kiến thức, độ tinh nhạy và tâm lý. Thực tế cho thấy nhiều giáo viên lựa chọn những nội dung tích hợp giáo dục PTTCKNXH chưa phù hợp với trẻ, những nội dung chưa gắn với đặc điểm, kinh nghiệm của trẻ dẫn đến tình trạng gò bó, ô mồm và nặng nề; các nội dung thiên về cung cấp kiến thức, thiếu hoạt động trải nghiệm. Đại diện Sở GD và ĐT tỉnh Điện Biên cho biết: Một số trường thiếu giáo viên, nhiều điểm trường lẻ thường chỉ có một giáo viên/ lớp, do đó, giáo viên ít có cơ hội giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm và ít tài liệu tham khảo trong chuyên môn cho nên còn thiếu tính linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện giáo dục PTTCKNXH. Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD và ĐT tỉnh Lào Cai Nguyễn Thị Thơm cho rằng: Một trong những rào cản của giáo dục PTTCKNXH tại trường mầm non là năng lực, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động của giáo viên còn hạn chế, nhất là việc tổ chức hoạt động này đối với các nhóm, lớp ghép. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở vùng cao còn gặp nhiều khó khăn, tại Lào Cai còn 48,3% số phòng học chưa được kiên cố hóa. Đồ dùng, đồ chơi chưa phong phú, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục PTTCKNXH.

Một số địa phương đề xuất Bộ GD và ĐT có kế hoạch rà soát, bổ sung, điều chỉnh các nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục PTTCKNXH cho trẻ mầm non để phù hợp tiêu chuẩn quốc tế và tình hình thực tiễn giáo dục mầm non của Việt Nam. Ngành giáo dục cần đưa nội dung giáo dục PTTCKNXH cho trẻ mầm non vào chương trình đào tạo giáo viên mầm non ở tất cả các trường đại học, cao đẳng; nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ cho giáo viên tự làm thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.

Theo Vụ trưởng Giáo dục mầm non (Bộ GD và ĐT) Nguyễn Bá Minh, thời gian tới, Bộ GD và ĐT tiếp tục đẩy mạnh bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong việc giáo dục PTTCKNXH cho trẻ mầm non nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Bên cạnh đó, Bộ đưa vào giảng dạy đào tạo trong các trường sư phạm nội dung PTTCKNXH sao cho phù hợp với cảnh văn hóa - kinh tế - xã hội của Việt Nam. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá thực trạng triển khai các chính sách, dịch vụ và chương trình phát triển trẻ thơ tại Việt Nam, đề xuất xây dựng, cải thiện chính sách phù hợp thực tiễn cho giai đoạn tiếp theo. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, cần đẩy mạnh công tác giáo dục PTTCKNXH cho trẻ.

012. THỊNH NGUYỄN/ Trường mầm non vùng khó nỗ lực đạt chuẩn quốc gia// Báo Giáo dục và Thời đại.- Số 8.- Ngày 9/1/2019 - Tr.6

Trường Mầm non Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ (Điện Biên) được thành lập từ năm 2009. Trong 9 năm xây dựng và phát triển là cả một quá trình phấn đấu đầy gian nan, không ngừng nghỉ của tập thể nhà trường cùng với sự quan tâm vào cuộc của chính quyền địa phương và Phòng GD&ĐT huyện.

Khi mới thành lập, trường có 7 điểm bản lẻ; 23 cán bộ quản lý, giáo viên; có 11 nhóm, lớp với 183 trẻ. Học sinh nhà trường chủ yếu là người dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú; phần lớn thuộc hộ nghèo và cận nghèo; lớp học khi mới thành lập chủ yếu là phòng tạm; thiếu nhiều thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.

Năm học 2018 - 2019, trường quyết tâm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đến thăm trường thời điểm này, ai cũng dễ dàng nhận ra một ngôi trường khang trang, sạch đẹp với môi trường giáo dục thân thiện. Điều đó được khẳng định từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, cảnh quan môi trường; số lớp và số học sinh tăng mạnh từ điểm trường chính tới các điểm trường lẻ. Tính đến thời điểm này toàn trường có 28 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Giáo viên dạy giỏi các cấp chiếm 60%. Có 17 lớp với 250 trẻ; trong đó, mẫu giáo 13 lớp với 179 trẻ; nhà trẻ 4 lớp với 71 trẻ; có 7 phòng học kiên cố; 3 phòng học bán kiên cố; 100% trẻ được học 2 buổi trên ngày, được theo dõi bằng biểu đồ phát triển và được ăn bán trú.

Nhà trường đã xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên 5 tiêu chuẩn: Tổ chức và quản lý; đội ngũ giáo viên và nhân viên; chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị; thực hiện xã hội hóa giáo dục. Với mỗi tiêu chuẩn, nhà trường đã xây dựng kế hoạch rõ ràng, cụ thể và phân công hợp lý để mỗi tiêu chuẩn đều được thực hiện đảm bảo lộ trình đã đề ra.

Tuy nhiên, đối với các trường mầm non thuộc vùng khó khăn như Trường Mầm non Nậm Khăn thì những tiêu chí về cơ sở vật chất bao giờ cũng nan giải nhất bởi lẽ địa bàn rộng, nhiều điểm bản xa trung tâm, đường đi lại đến các điểm bản chủ yếu là đường dân sinh, đường nhỏ, nhiều dốc cao và trơn trượt nhất là vào những ngày trời mưa như điểm Huổi Noong, Huổi Vang, Nậm Pang... Chính vì thế, việc vận chuyển nguyên vật liệu, đồ dùng, đồ chơi vô cùng vất vả.

Từ những khó khăn trên, trong suốt quá trình phấn đấu, xây dựng nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu với các cấp có thẩm quyền trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, cấp kinh phí mua sắm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi; tổ chức kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, góp công, góp của xây dựng ngôi trường. Một điều không thể không kể đến, đó là tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên trong việc cải tạo cảnh quan môi trường từ điểm trường chính tới các điểm trường lẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Trinh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Khăn tâm sự: “Từ sự vào cuộc của Phòng GD&ĐT huyện trong việc chỉ đạo xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường nhà trường cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, mỗi giáo viên đều cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình để góp sức xây dựng mới có ngôi trường như ngày hôm nay”.

Năm học 2018 - 2019, huyện Nậm Pồ phấn đấu có thêm 5 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có Trường Mầm non Nậm Khăn, nâng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện lên 25 trường.

Ông Nguyễn Xuân Thuận, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ cho biết: “Ngành GD-ĐT huyện Nậm Pồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các trường trong lộ trình đăng ký xây dựng trường chuẩn quốc gia để làm sao các trường đều được công nhận theo đúng lộ trình xây dựng”.

013. THỊNH NGUYỄN - MINH KHẢI/ Ngụy cơ mắt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non tại Điện Biên: Hệ lụy thiếu giáo viên// Giáo dục và thời đại.- Số 20.- Ngày 23/1/2019 - Tr.6

Nghị định Số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục (PCGD), xoá mù chữ (XMC) có quy định: “Xã được công nhận đạt chuẩn PCGD mầm non (MN) cho trẻ em 5 tuổi phải đảm bảo tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp đạt ít nhất 95%.

Còn đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%”. Một số địa phương ở huyện Mường Nhé của tỉnh Điện Biên đang đứng trước nguy cơ mất chuẩn phổ cập với điều kiện này. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc thiếu giáo viên.

Xuất hiện bản “trắng” GDMN

Bà Trần Tố Uyên, Trưởng phòng GDMN (Sở GD&ĐT Điện Biên) bày tỏ băn khoăn trước nguy cơ một số xã ở tỉnh Điện Biên đang gặp phải. Đó là tình trạng bản “trắng” về GDMN như ở huyện biên giới nghèo Mường Nhé. Theo bà Trần Tố Uyên, Điện Biên đã hoàn thành chương trình phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi từ năm 2012. Năm học 2018 - 2019 là năm đầu tỉnh Điện Biên mất chuẩn.

“Ngành GD-ĐT Điện Biên đã rất nỗ lực, hàng năm đều duy trì tỷ lệ HS ra lớp cao, nên đảm bảo các tiêu chuẩn của Nghị định số 20. Chẳng hạn đối với huyện biên giới, nghèo nhất như Nậm Pồ, tỷ lệ trẻ MN ra lớp vẫn đạt đến 99,8%. Ở các huyện: Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên Đông... việc huy động trẻ ra lớp đạt tỷ lệ rất cao. Duy có huyện Mường Nhé lại không đạt tiêu chuẩn theo quy định, dẫn đến mất chuẩn”, bà Trần Tố Uyên nói.

Đáng lo ngại nhất ở Mường Nhé là xã Pá Mỳ. Có thời điểm tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp của xã chỉ đạt 53,8%; trong khi quy định tại Nghị định 20 nêu rõ, đối với những xã đặc biệt khó khăn, việc huy động trẻ ra lớp phải đạt 90%.

Trưởng phòng GDMN của Sở GD&ĐT Điện Biên lý giải: “Ở đây, chúng ta phải phân biệt trắng về GDMN không phải là bản ấy bắt buộc phải có lớp MN. Các bản gần nhau chỉ cần một điểm trường thôi. Trắng ở đây là thiếu giáo viên để mở lớp. Có khi năm trước có điểm trường, có lớp học nhưng năm nay lại không đủ giáo viên. Hiện nay, Mường Nhé còn 7 bản “trắng” GDMN, nhưng qua kiểm tra thì có 3 bản, trẻ đã được bố trí học tại điểm khác, còn 4 bản “trắng” thực sự, không có giáo viên, không có trẻ ra lớp”.

Thiếu thôn về CSVN cũng là một nguyên nhân mà bà Tố Uyên nêu lên. Hiện tại điều kiện bảo đảm đồ chơi cho các cháu ở nhiều trường chỉ ở mức tối thiểu. Có đơn vị sau khi thực hiện phổ cập xong mà đồ dùng, đồ chơi vẫn còn thiếu. Thống kê cho thấy, cấp mầm non toàn tỉnh có 278 lớp thiếu đồ dùng, đồ chơi...

Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt thấp

Năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh Điện Biên huy động trẻ từ 3 - 36 tháng ra lớp đạt 35,8%, cao hơn trung bình cả nước khoảng 7%; tuy nhiên lại thấp hơn 3,2% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Một số địa phương như Mường Nhé và Tủa Chùa, tỷ lệ huy động trẻ từ 3 - 36 tháng ra lớp đạt thấp. Đầu năm học này, Tủa Chùa được giao chỉ tiêu 35,6%, song cho đến hết kỳ I mới chỉ huy động được 11,6%; Mường Nhé được giao 30,9% song mới chỉ đạt 18,5%. Nguyên nhân chính cũng là do thiếu giáo viên.

“Có một số đơn vị mặc dù đã được giao biên chế, nhưng khâu tuyển dụng rất chậm. Hiện nay mới có hai đơn vị là Mường Ảng và Nậm Pồ tuyển được 74 người, còn các đơn vị khác mới đang triển khai. Chúng tôi còn thiếu trong định mức được giao là 1.036 giáo viên”, bà Tô Uyên cho biết thêm.

Để giải quyết những tồn tại như hiện nay, Trưởng phòng GDMN cho rằng, trước mắt cần đẩy nhanh tiến độ tuyển dụng biên chế giáo viên đối với bậc học mầm non, đồng thời sớm hoàn thiện trong việc bổ nhiệm những vị trí quản lý còn thiếu ở các trường. Đối với những địa phương có tỷ lệ huy động trẻ ra lớp thấp, cần bố trí các lớp ghép ở các điểm trường để “cố gắng duy trì và giữ vững PCGDMN và đặc biệt là thực hiện tốt đề án phát triển mầm non giai đoạn 2018 - 2025 mà tỉnh đã xây dựng”.

014. LÊ LAN/ “Cú huých” nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao Tủa Chùa // Nhân dân.- Số 23099.- Ngày 8/1/2019 - Tr.5

Học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 96% tổng số học sinh toàn huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên), song nhiều năm liền chất lượng dạy và học của huyện luôn đứng top đầu các huyện vùng cao.

“Nguyên nhân thành công chính là tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh DTTS ngay từ những ngày đầu các em đến trường” - thầy Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) huyện Tủa Chùa cho biết.

Sau nhiều năm gán bó với sự nghiệp trồng người ở huyện vùng cao Tủa Chùa, thầy Nguyễn Hồng Sơn nhận thấy, nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học ở Tủa Chùa nói riêng, các huyện vùng cao trong tỉnh nói chung, chủ yếu do vốn tiếng Việt của học sinh hạn chế. Học sinh mầm non hầu hết chưa biết tiếng Việt cho nên khi vào lớp 1 rất khó nắm bắt bài giảng; học sinh các khối lớp 2 đến lớp 5 tuy đã có khả năng giao tiếp, học tập bằng tiếng Việt song vốn từ của các em chưa được phong phú dẫn đến kỹ năng dùng từ, đặt câu làm các bài tập làm văn còn nhiều sai sót. Nhiều em học đến lớp 7 vẫn nói ngược câu, hoặc dùng cả tiếng dân tộc xen lẫn tiếng Việt khi đọc bài. Chính vì thế, các em càng học lên cao lực học càng sa sút; chất lượng giáo dục chung toàn huyện Tủa Chùa từ năm 2015 trở về trước thường thua kém huyện bạn.

Khắc phục thực trạng đó, từ năm 2016 khi triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Điện Biên về tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, Phòng GD và ĐT huyện Tủa Chùa đã xây dựng lộ trình với giải pháp cụ thể, phù hợp điều kiện thực tiễn, trình độ nhận thức của học sinh. Theo đó, thời lượng dạy môn tiếng Việt dành cho học sinh lớp 1 tăng từ 350 tiết lên 504 tiết; tất cả 31 trường mầm non, tiểu học trong toàn huyện ưu tiên bố trí giáo viên có kinh nghiệm, cùng là người DTTS làm chủ nhiệm lớp để giúp các em làm quen với cách thức học tập mới. Bên cạnh hoạt động giảng dạy chính khóa, các trường tiểu học tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học, như: truyền thông đi học chuyên cần, giao lưu tiếng Việt, xây dựng các “góc hoạt động tiếng Việt”, ngày hội đọc sách, hoạt động văn hóa, thể thao để học sinh có nhiều cơ hội giao tiếp bằng tiếng Việt. Dạy tiếng Việt, tạo “cú huých” nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao Tủa Chùa.

Trao đổi về kinh nghiệm dạy tiếng Việt cho học sinh DTTS, cô Nguyễn Thị Thanh Nhân, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú tiểu học Mường Báng 1 cho biết: Đề học sinh lớp 1 không ngỡ với bài giảng, Ban giám hiệu họp bàn, cử giáo viên có kinh nghiệm, biết tiếng đồng bào địa phương làm chủ nhiệm. Ngoài các buổi học chính khóa, giáo viên chủ nhiệm dành thời gian dạy thêm tiếng Việt cho các em; hướng dẫn các em tham gia các trò chơi tập thể, đóng kịch bằng tiếng Việt...

Tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, giáo viên chủ nhiệm còn đến từng gia đình trò chuyện, động viên cha mẹ học sinh tăng cường sử dụng tiếng Việt ở gia đình để các em có môi trường vận dụng, trau dồi vốn tiếng Việt. Vì vậy, việc dạy tiếng Việt cho học sinh DTTS của trường đạt kết quả tích cực, năm học 2017-2018 có 525 học sinh thuộc các khối lớp 1, 2 và 3 đọc thông viết thạo tiếng Việt; nhiều em còn được giải đọc diễn cảm, thuyết trình tốt.

Cũng là đơn vị thực hiện hiệu quả công tác dạy tiếng Việt cho học sinh DTTS ở huyện Tủa Chùa, nhưng nhiều năm qua, Trường PTDT bán trú Tiểu học Sính Phình 1 lại có cách làm khác. Ngoài các giải pháp chung, trường còn dành thời gian bồi dưỡng tiếng Việt cho hàng trăm lượt phụ huynh học sinh người DTTS trên địa bàn. Thầy Nguyễn Bình Minh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Sau một thời gian tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh, chúng tôi nhận thấy trên lớp các em tiếp thu nhanh, vận dụng bài học tốt nhưng chỉ sau hai ngày nghỉ ở nhà thì từ mới học với các em lại như... hoàn toàn mới. Hỏi chuyện mới vỡ lẽ, bố mẹ các em không biết tiếng Việt cho nên khi về nhà các em lại "để tiếng Việt... ở trường"!

Hiểu được thực trạng đó, nhà trường đã cử giáo viên dành thời gian dạy tiếng Việt cho những người có con học lớp 1 vào hai ngày nghỉ cuối tuần. Và cách ấy đã đem lại hiệu quả rõ rệt, bởi sau mỗi buổi học trở về nhà, bố mẹ lại thực hành giao tiếp bằng tiếng Việt với con em của họ. Ông Giàng A Sinh, thôn Sính Phình 2, xã Sính Phình là người tham gia học tiếng Việt do Trường PTDT bán trú tiểu học Sính Phình 1 tổ chức, hồ hởi: "Lưỡi cứng, tay cũng cứng, tôi đọc khó, viết khó lắm. Về nhà cầm sách ngược, tôi bị con cười... Giờ thì tôi biết đọc, biết viết, bố con tôi đã có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt đấy!"

Nhờ giải pháp sáng tạo, sự chỉ đạo quyết liệt, hai năm qua, công tác dạy tiếng Việt cho học sinh DTTS ở huyện Tủa Chùa đạt kết quả tích cực. Tủa Chùa trở thành huyện tiêu biểu của tỉnh Điện Biên thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng DTTS, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”, được báo cáo điển hình toàn ngành. Tổng kết năm học 2017-2018, hơn 90% học sinh khối lớp 1 của huyện có kỹ năng nắm chắc hệ thống cấu trúc ngữ âm, phát âm chuẩn, kỹ năng nghe viết bảo đảm, nắm được quy định chính tả theo chuẩn. Đối với nhóm học sinh khối lớp 2 đến lớp 5 được rèn luyện nhiều hơn về kỹ năng nghe, nói, kỹ năng đánh giá, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, nhất là vốn từ được mở rộng.

Theo thầy Nguyễn Hồng Sơn, trong thời gian tới, giải pháp cơ bản của huyện sẽ là ưu tiên bồi dưỡng, cấp chứng chỉ tiếng DTTS cho đội ngũ giáo viên; tăng cường bồi dưỡng tiếng Việt cho cha mẹ học sinh và thường xuyên tổ chức giao lưu tiếng Việt trong các trường học, để học sinh có nhiều cơ hội giao tiếp, thực hành tiếng Việt hơn nữa trong mọi hoạt động...