

## **Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 3/2018**

### **001. TẠ QUANG ĐÀM/ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên coi trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị// Trích nguồn Báo Quân khu 2.- Số 982, kỳ 4.- Năm 2018 - Tr.3**

Những năm qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ CHQS tỉnh Điện Biên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Quá trình thực hiện coi trọng đổi mới chương trình, nội dung giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất, bám sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và phù hợp với trình độ, khả năng nhận thức của từng đối tượng. Chính vì vậy, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng quân sự tỉnh không ngừng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có được kết quả đó là do lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ chính trị theo phương châm: “Cơ quan bồi dưỡng cho đơn vị, cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới”, “yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó”. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc bồi dưỡng thường xuyên tại đơn vị theo phân cấp; coi trọng bồi dưỡng tại chỗ, bồi dưỡng qua hội thi, hội thao, bình giảng; tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt, khả năng sư phạm, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục chính trị. Đến nay, có 70% cán bộ ở cơ sở biết thiết kế bài giảng Powerpoint; kết hợp chặt chẽ phương pháp giảng dạy truyền thống với sử dụng phương tiện công nghệ thông tin, giữa truyền thụ kiến thức với trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giữa tổ chức giáo dục tập trung với tự học; đồng thời, vận dụng linh hoạt, đa dạng hình thức giáo dục theo hướng mở, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, sát với tâm lý, trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ.

Mặt khác, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên duy trì nghiêm chế độ thông báo chính trị, thời sự; đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; Ngày Chính trị, văn hóa tinh thần ở cơ sở. Kịp thời cập nhật tình hình thế giới, khu vực, trong nước các nội dung thiết thực liên quan tới nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời định hướng nhận thức cụ thể đối với mọi đối tượng. Hàng tháng, trong ngày sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần, Bộ CHQS tỉnh phân công các Đảng ủy viên, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan trong Bộ CHQS tỉnh xuống Ban CHQS các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc nắm tình hình. Qua đó, giúp các cấp chỉ huy nắm bắt được tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ và những vấn đề nổi cộm, từ đó có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đảm bảo phát huy dân chủ, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh còn coi trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên. Thường xuyên chỉ đạo cơ quan quân sự huyện, thành phố biên soạn giáo án, bài giảng sát với tình hình thực tế từng

địa phương; tổ chức triển khai học tập phù hợp với từng đối tượng, trong đó chú trọng đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được Bộ CHQS tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát khu vực 23, Điều tra hình sự khu vực 4 của Quân khu và cơ quan Tư pháp tỉnh, huyện, thành phố, bảo đảm nội dung cơ bản, có ý nghĩa thiết thực đối với việc xây dựng ý thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ trong Bộ CHQS tỉnh.

Với những kết quả trên, công tác giáo dục chính trị đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, củng cố bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ luôn chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định đơn vị; nội bộ đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

### **002. TRẦN HÀO/ Công bố quyết định tổ chức lại Lữ đoàn 82 thành Trung đoàn 82// Quân khu 2.- Số 984.- Ngày 15/3/2018 - Tr.1+2**

Chiều 7-3, Trung đoàn 82 tổ chức Lễ công bố quyết định tổ chức lại Lữ đoàn 82 thành Trung đoàn 82. Tới dự, chỉ đạo có Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Thủ trưởng bốn cơ quan Quân khu cùng đông đủ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích của Trung đoàn 82 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng các mặt công tác, duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng; bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị; nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn phải tiếp thu, kế thừa và phát huy tốt truyền thống của đơn vị 2 lần Anh hùng LLVT nhân dân, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân khu.

### **003. ĐÀO DUY TUẤN/ Các anh về đường rộng, bản vui// Báo Quân khu 2.- Số 985, kỳ 3.- Tháng 3/2018 - Tr.6**

Trong giai đoạn đặm vừa qua, các chiến sĩ Trung đoàn 82 hành quân với cự ly 70 cây số đến xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên để “bốn cùng” với người dân, giúp bà con nơi đây phát quang, mở rộng đường liên thôn, liên bản, tu sửa nhà văn hóa, trường học, giúp đỡ một số gia đình chính sách, hướng dẫn bà con phòng chống rét cho người và gia súc, gia cầm... Đồng thời nhờ vậy nhiều chiến sĩ đã tranh thủ học thêm được tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Mông, Lào, Khơ Mú.

Mặc dù hôm ấy là ngày thứ bảy, nhưng trên tuyến đường từ bản Tin Tốc đến bản Co Đứa đã vang lên những tiếng cuộc, xêng bỏ vào nền đất nghe rõ chan chát, cùng tiếng cười vui rôm rả của bà con hai bản và bộ đội, như xua tan đi cái rét căm căm giữa vùng núi cao đặc biệt khó khăn Mường Lói. Từ thanh niên đến phụ nữ, cụ

chiến binh đều tích cực tham gia lao động. Mỗi người một dụng cụ, từ xà beng, cuốc, xẻng đều được huy động tối đa để làm việc. Theo Chủ tịch UBND xã Mường Lói - Lò Văn Siêng, cán bộ chỉ huy Trung đoàn đã vượt gần trăm cây số đèo dốc để cùng với địa phương khảo sát, xây dựng kế hoạch, phân công chi tiết đến từng chiến sĩ. Nhờ có bộ đội về mà đường quang rộng mở. Bà con Mường Lói sẽ còn nhớ mãi tình cảm mà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 dành cho địa phương.

Bà Lò Thị Sần, nhà ở bản Tin Tốc bộc bạch: Bộ đội về đây mới có 5 ngày mà làm được bao nhiêu việc. Con đường này trước đây chỉ đi bộ được thôi, cây cối um tùm, đất đá lỏng chỏng. Nay được phát quang mở rộng xe máy có thể đi lại dễ dàng. Bà con dân bản cảm ơn bộ đội “tám hai” nhiều lắm, khi các anh về đường rộng, bản thật là vui.

Theo Thượng tá Cao Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 82, quá trình thực hiện công tác dân vận tại xã Mường Lói của Trung đoàn đã được cấp trên phê duyệt, đơn vị đã phối hợp với bộ đội Biên phòng, đoàn thanh niên địa phương tiến hành phát quang mở rộng con đường liên bản dài gần 10 cây số. Trong thời gian 25 ngày, 70 cán bộ, chiến sĩ đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng với đồng bào. Giúp địa phương 1.700 ngày công lao động như làm đường giao thông, tu sửa trường học, nhà văn hóa thôn, trung tâm xã; tuyên truyền vận động bà con nơi đây xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống mới, củng cố hệ thống chính trị. Xã Mường Lói có 9 bản, 442 hộ, 2.267 nhân khẩu, gồm có 3 dân tộc cùng chung sống là dân tộc Mông, Lào, Khơ Mú; tiếp giáp với nước CHDCND Lào và tỉnh Sơn La. Toàn xã hiện có 341 hộ đói trong mùa giáp hạt, 229 hộ nghèo, 112 hộ cận nghèo, 25 hộ chính sách. Trước những khó khăn đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã dành một phần kinh phí thăm hỏi, tặng quà cho 25 gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã, mỗi suất quà trị giá 400 nghìn đồng. Mỗi túi quà là một tấm lòng, chứa chan tình cảm của những chiến sĩ để bà con phần nào vui đi những khó khăn làm ấm lòng bà con dân bản.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Cao Xuân Thành khẳng định: Đợt dân vận mùa khô năm nay đơn vị đã chọn xã Mường Lói để giúp đỡ, vì đây là địa bàn biên giới, đa phần bà con là dân tộc ít người, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Khi đơn vị mới chỉ xây dựng kế hoạch, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã tình nguyện được đi giúp bà con. Về Mường Lói mới thấy bà con nơi đây rất yêu quý bộ đội, coi cán bộ, chiến sĩ như những người thân đi xa lâu ngày trở về vậy. Hôm chia tay bà con rất bịn rịn và lưu luyến không rời. Hình ảnh đó như thôi thúc chúng tôi phải công tác tốt hơn nữa để xứng đáng với lòng tin yêu của bà con.

#### **004. VŨ HẢI/ LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Tăng cường tuyên truyền về hoạt động công đoàn// Người lao động.- Số 55.- Ngày 12/3/2018 - Tr.4**

LĐLĐ tỉnh Điện Biên và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Điện Biên đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của tổ chức CĐ; thông tin các hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và cơ quan quản lý Nhà nước đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ tỉnh.

Đặc biệt tuyên truyền về các lợi ích mà tổ chức CĐ mang lại cho đoàn viên, CNLĐ như giảm giá khi sử dụng các dịch vụ mua sắm, các sản phẩm của doanh nghiệp; đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ tỉnh trong thời kỳ mới; giám sát và phản biện của tổ chức CĐ.

Đồng thời phát hiện và phản ánh các hành vi của chủ sử dụng lao động xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động về các vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, việc làm; tuyên truyền, phản ánh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Tăng thời lượng, sản xuất các tin, phóng sự, chương trình tuyên truyền, chuyên mục “Lao động và CĐ”.

#### **005. LÊ THỊ THÚY LAN/ Đột phá trong sản xuất nông nghiệp ở huyện vùng cao Nậm Pồ// Nhân dân.- Số 22788.- Ngày 1/3/2018 - Tr.2**

**Được thành lập trên cơ sở những xã đặc biệt khó khăn của hai huyện khó khăn nhất tỉnh Điện Biên, nên huyện vùng cao biên giới Nậm Pồ nằm trong danh sách 65 huyện nghèo nhất nước. Đến nay, sau gần 5 năm tìm hướng “đột phá” trong khai hoang, phục hóa, mở rộng diện tích đất nông nghiệp, huyện nghèo đang từng bước thay da đổi thịt.**

#### **Khai hoang, phục hóa đất cần**

Mấy năm trước, chúng tôi có dịp vào Nậm Pồ, khi ấy huyện mới thành lập còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao vì hầu như người dân chỉ dựa vào sản xuất trên nương, năng suất bấp bênh. Vậy nhưng lần trở lại này đã khác. Con đường từ quốc lộ 4H dẫn vào trung tâm huyện giờ uốn lượn giữa những ruộng lúa, nương ngô chứ không “lẻ loi” giữa sỏi đá khô cằn như trước nữa. Những triền đồi thuộc địa bàn các xã: Si Pa Phìn, Phìn Hồ, Chà Nưa, Nậm Tin... giờ đã thấy nhiều thửa ruộng bậc thang. Đó là “thành quả” rõ ràng nhất từ chính sách hỗ trợ khai hoang phục hóa theo tinh thần Nghị quyết 30a của Chính phủ cùng với bao mồ hôi công sức của người dân.

Tại bản Nương, xã Nà Búng (địa bàn gần biên giới Việt - Lào), ông Giàng A Ly (dân tộc Mông) phấn khởi cho biết: "Trước đây chỗ này là bãi hoang um tùm cỏ dại đến gia súc còn ngại đi qua. Vậy nhưng sau mấy lần họp bản, được cán bộ khuyến nông huyện về tận nơi hướng dẫn cách cải tạo đất hoang thành ruộng bậc thang, tận mắt thấy những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh ở Mù Cang Chải, tôi đã thuyết phục vợ con đầu tư tiền, công sức làm ruộng. Những chỗ đất mềm, dễ cải tạo thì gia đình tự làm; những chỗ khó, nhiều đá thì phải thuê máy về xúc đá, đào đất. Ròng rã hơn ba tháng liền, mất gần năm triệu tiền thuê máy và công sức của bốn người trong gia đình, chúng tôi làm được một héc-ta ruộng bậc thang, trong đó 8.000 m<sup>2</sup> cây được hai vụ, còn 2.000 m<sup>2</sup> cây một vụ. Vụ mùa năm 2017, gia đình tôi còn dư lúa, bán cho tư thương để thêm tiền sắm sửa vật dụng gia đình". Ông Ly nhẩm tính thêm: “Vụ này sản lượng lúa không cao hơn thì cũng bằng năm ngoái, tôi tính sẽ có tiền mua thêm tủ lạnh cho gia đình thằng con cả. Vì mấy đứa cháu ao ước có tủ làm kem lâu lắm rồi!”.

Cũng được tuyên truyền, vận động và được hướng dẫn kiểu “cầm tay chỉ việc” như gia đình ông Ly, hai năm qua, toàn xã Nà Búng có mấy chục gia đình thoát nghèo nhờ tích cực khai hoang ruộng bậc thang để trồng lúa nước. Thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2015-2017, toàn xã đã khai hoang, phục hóa được 20 ha ruộng bậc thang; hầu như toàn bộ các bản đều có diện tích ruộng khai hoang mới. Vụ đông xuân năm 2016-2017 là vụ đầu tiên người dân xã Nà Búng xuống ruộng gieo mạ cấy lúa, với tổng diện tích hơn ba héc-ta. Đó là “việc chưa ai thấy” ở vùng cao xa xôi khuất nẻo này. Với những con người vốn chỉ quen với chọc lỗ tra hạt và quanh năm chỉ biết gieo mạ một lần, thì cái ngày đầu xuống ruộng làm lúa vụ đông xuân là “kỷ niệm” nhớ mãi.

Nhắc về ngày xuống giống lúa đông xuân đầu năm 2017, bà Giàng Thị May, người Mông bản Nậm Tắt, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Bà May bảo: “Hơn bảy mươi tuổi rồi tôi mới đi cấy vụ đông đây. Ngay cả khi cấy rồi trở về nhà tôi cũng không tin là cấy lúa sẽ cho hạt, vậy mà khi thu hoạch lúa cứ chất đầy góc nhà. Vui! Vui quá!”.

### **Thay đổi thói quen canh tác**

Ông Lèng Văn Liêng, 58 tuổi, dân tộc Thái, bản Mới 1, xã Chà Cang say sưa nói về thành quả lao động của gia đình. Ông Liêng bảo, có năm mơ cũng không khi nào nghĩ sẽ có nhà cửa, ruộng vườn như bây giờ. “Tất cả là nhờ có ruộng nước thay lúa nương đấy”! - ông Liêng khoe với chúng tôi. Trong câu chuyện, ông Liêng nhiều lần nhắc đến việc cán bộ Trạm Khuyến nông huyện đến từng nhà vận động, hướng dẫn người dân cách khai hoang đất nương thành ruộng bậc thang; cải tạo ruộng một vụ để cấy thành hai vụ như bây giờ.

Không chỉ Chà Cang mà nhiều xã khác trong huyện, phong trào khai hoang, phục hóa ruộng bậc thang được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Tại các xã như: Nậm Tin, Si Pa Phìn, Na Cô Sa và Nà Khoa, chính sách hỗ trợ khai hoang, phục hóa mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như vụ đông xuân năm 2016-2017, nhờ khai hoang ruộng bậc thang mà ba xã: Nà Búng, Nậm Tin và Na Cô Sa lần đầu hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất huyện giao. Đối với diện tích phục hóa, người dân đã chuyển đổi từ cây ngô, sắn sang trồng chuối tây ở xã Nậm Tin; đậu tương, lạc ở xã Nà Búng, Nà Hỳ. Cũng nhờ chính sách hỗ trợ khai hoang, phục hóa ruộng bậc thang mà diện tích rừng được khoanh nuôi, chăm sóc bảo vệ trên toàn huyện đạt 60 nghìn héc-ta (tăng gần 10 nghìn héc ta so với năm 2013), tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 40%; người dân bỏ làm nương và tích cực khoanh nuôi tái sinh rừng.

Chung quanh câu hỏi “Bằng những giải pháp nào mà Nậm Pồ lại chuyển đổi được nhận thức nhân dân nhanh như thế?”, ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch UBND huyện chia sẻ: Đa số đồng bào nhận ra rằng mình di cư đến đây đã vài chục năm, thói quen phá rừng làm nương không những không hết nghèo mà càng nghèo hơn, môi trường sống khó khăn hơn; vì vậy cần phải thay đổi tập quán sản xuất, không coi phá rừng như một cách mưu sinh được. Nắm được “bước chuyển tâm lý” của nhiều người dân, UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tổ chức giao rừng gắn với phát triển kinh tế dưới tán rừng; tuyên truyền để nhân dân nhận thức được rằng rừng là tài sản sinh lợi, từ đó người dân tự nguyện khoanh nuôi tái sinh, tự giác bảo vệ rừng.

Ông Mùa A Giàng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Si Pa Phìn cho biết: Trước đây, người dân Si Pa Phìn chỉ biết làm nương, đến mùa vụ đi vận động bà con làm ruộng nước rất khó khăn. Mấy năm gần đây, xã phát động phong trào khai hoang ruộng nước bậc thang, tất cả các bản đều có diện tích ruộng khai hoang mới. Vụ đông xuân 2016-2017, xã Si Pa Phìn hoàn thành vượt kế hoạch huyện giao. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, chính quyền xã thực hiện nghiêm việc đo đạc, kiểm đếm, chi trả tiền hỗ trợ đầy đủ, kịp thời. UBND xã ưu tiên khảo sát các điểm có vị trí thuận lợi, đề nghị UBND huyện đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nhỏ phục vụ sản xuất lúa nước. Từ năm 2016 đến nay, mức hỗ trợ khai hoang tăng lên thành 15 triệu đồng/héc-ta, phục hóa 10 triệu đồng/héc-ta, cũng góp phần đáng kể thu hút người dân chủ động khai hoang.

Nhờ tăng cường khai hoang, phục hóa đất sản xuất, đến nay diện tích ruộng nước ở Nậm Pồ chiếm gần 2.000 ha, tăng 60% so với ngày mới thành lập huyện. Sản lượng lương thực tăng bình quân 1.000 tấn/năm, đàn gia súc tăng bình quân gần 4.000 con trâu, bò/năm. Đó cũng chính là những con số ấn tượng trong bước “đột phá” sản xuất nông nghiệp ở huyện vùng cao biên giới Nậm Pồ.

**006. LÊ LAN/ Vì sao du lịch điện Biên chưa thể "cát cánh"?// Nhân dân.- Số 22802.- Ngày 15/3/2018 - Tr.1&8**

**Với hệ thống quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia là chiến trường Điện Biên Phủ, Điện Biên có ưu thế vượt trội về loại hình du lịch lịch sử mà nhiều tỉnh, thành phố khác không có. Nhưng trên thực tế, du lịch lịch sử của Điện Biên lại đang rất khó khăn, chưa thể đóng góp nhiều cho địa phương...**

Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của di tích chiến trường Điện Biên Phủ, tám năm sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, ngày 28-4-1962, Bộ Văn hóa đã có Quyết định số 313/VH-VP công nhận quần thể di tích lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong 62 di tích ở các địa phương được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Đến năm 2009, Khu di tích Chiến trường Điện Biên Phủ được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là một trong 10 di tích xếp hạng "Di tích quốc gia đặc biệt". Theo đó, các địa danh, chứng tích ghi nhận các sự kiện lịch sử liên quan đến Chiến thắng Điện Biên Phủ từ cuối năm 1953 đến ngày 7-5-1954 trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh Điện Biên nhận được sự quan tâm đặc biệt. Các dự án bảo tồn, tôn tạo các điểm di tích được Chính phủ, các bộ, ngành và Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên khẩn trương xây dựng, triển khai. Tuy nhiên, do khó khăn nhiều mặt cho nên đến nay hầu hết các dự án bảo tồn, tôn tạo di tích ở Điện Biên vẫn dở dang, ngổn ngang.

Diễn hình phải kể đến dự án tôn tạo cứ điểm Him Lam. Dự án gồm năm gói thầu, với tổng vốn đầu tư ban đầu là 48,374 tỷ đồng, được khởi công tháng 12-2006 và đã hai lần gia hạn, điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 82,604 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Một số hạng mục đã thi công xong thì hư hỏng, xuống cấp.

Đưa chúng tôi đi thăm di tích cứ điểm đồi Him Lam, nữ cán bộ Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ Phạm Thị Thảo không giấu nổi nỗi ưu tư. Chỉ cho chúng

tôi những mảng vỡ trên tấm bia "Di tích cứ điểm đồi Him Lam", chị Thảo cho biết: "Dầm mình phơi nắng phơi mưa lại không có tường bao hàng rào bảo vệ cho nên di tích đang xuống cấp nhiều". Cũng trong khuôn viên di tích, nhà bán vé cửa đóng, then cài nằm im im.

Nhờ có sự hướng dẫn của hướng dẫn viên Phạm Thị Thảo, chúng tôi mới đi được một vòng từ điểm hai sang điểm một, giữa chi chít những hầm hào, công sự. Thấp nèn nhang trước tấm bia ghi nơi Anh hùng Phan Đình Giót hy sinh sau khi dũng cảm lấy thân mình lấp lỗ châu mai, tôi lại băng khuâng khi nghĩ về trận đánh mở màn ác liệt vào trung tâm đề kháng Him Lam, diễn ra vào 17 giờ ngày 13-3-1954. Và hôm nay, trên nền chiến trường xưa, tôi được nghe bao điều về khó khăn trong công tác trùng tu, tôn tạo và cả những khó khăn về nhiệm vụ trông coi, bảo vệ, giữ gìn. Về nguyên tắc, dự án chưa hoàn thành thì chưa thể bàn giao cho đơn vị khai thác, bảo vệ, nhưng vì Ban quản lý Dự án chuyên ngành giải thể cho nên Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ phải tạm nhận bàn giao. Công tác đền bù cho người dân sau khi giải phóng mặt bằng chưa được thực hiện dứt điểm, dẫn đến ngay trong khu di tích nhiều hộ dân vẫn trồng rau, nuôi gà... "Nhiều cựu chiến binh về thăm chiến trường xưa rất buồn và bức xúc, vì họ không hình dung nổi địa điểm ngày xưa đồng đội họ đã ngã xuống. Chúng tôi cảm thấy mình cũng có lỗi mà không biết phải làm thế nào" - chị Phạm Thị Thảo chia sẻ.

Sau nhiều ngày tìm hiểu thực tế tiến độ thực hiện các dự án bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi nhận thấy hầu hết các dự án triển khai từ năm 2003 đến nay đều chung cảnh dở dang, vì thiếu vốn. Đáng chú ý, ngay trung tâm TP Điện Biên Phủ là Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, dù nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhiều cấp, ngành, được phê duyệt dự án từ năm 2011 với tổng mức đầu tư hơn 211 tỷ đồng, song đến nay việc xây dựng vẫn chưa hoàn thành, bởi vậy hiện vật của bảo tàng phải đem để nhờ trong khuôn viên di tích đồi A1. Nhiều gói thầu thuộc dự án mới đang trong giai đoạn lập đề cương, thiết kế bản vẽ thi công.

Không giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không kinh phí để bảo tồn tôn tạo, nhiều di tích trong quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ được rất ít người biết đến. Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên Đoàn Văn Chì, vì ít vốn cho nên Sở phải hết sức cân nhắc, lựa chọn đầu tư. Theo đó, trong những năm qua, chỉ những di tích quan trọng, gần trung tâm mới được lựa chọn đầu tư. Những di tích xa trung tâm thì hầu như vẫn để không, chưa được quy hoạch, khoanh vùng. Trong tổng số 45 điểm di tích thành phần thuộc khu di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ, mới có đồi A1, Sở Chỉ huy chiến dịch ở Mường Phăng, hầm Đờ-cát, đường kéo pháo, trận địa pháo, công viên Chiến thắng Mường Phăng được bảo tồn, tôn tạo một phần. Các di tích xa trung tâm, như: Sở Chỉ huy Thảm Púa, Sở Chỉ huy Huôi He, Sở Chỉ huy của các trung đoàn, đại đoàn, bệnh viện tiền phương... chưa được khoanh vùng cấm mốc. Thậm chí, những di tích như Trạm hậu cần ở Tuần Giáo giờ chỉ có tấm tranh ghép đá và phải đặt nhờ trong khuôn viên Công an huyện... Bên cạnh đó, di tích còn phải chịu tác động của thiên nhiên, thời tiết trong thời gian dài, và đang mất dần các yếu tố gốc.

Cùng với đó là tình trạng người dân sống chung quanh không có ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan, khiến công tác bảo tồn, tôn tạo di tích thêm phần khó khăn. Thí dụ cây cầu lịch sử Mường Thanh, bắc qua sông Nậm Rốm nằm trong phân khu trung tâm của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, mà chiều ngày 7-5-1954 đại đội trưởng Tạ Quốc Luật cùng các chiến sĩ trong tổ xung kích vượt qua tiền tuyến vào sở chỉ huy địch bắt sống tướng Đờ-cát cùng toàn bộ Ban tham mưu của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Thay vì được bảo tồn, giữ gìn thì ngày nay, cây cầu hằng ngày vẫn gồng mình gánh người, xe. Hai bên cầu, người dân họp chợ, dựng quán, buôn bán tràn lan trên nền đất di tích trong khi chính quyền cơ sở thu tiền vé chợ để "tặng ngân sách" cho phường.

Theo Phó Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ Vũ Thị Tuyết Nga, nhiệm vụ giữ gìn, tôn tạo di tích lịch sử Điện Biên Phủ là quan trọng, song hiện nay, bảo tồn, tôn tạo chưa lột tả hết tính khốc liệt của hình thái chiến trường ngày ấy và cũng vì thế cho nên chưa thể hiện hết tài thao lược chỉ huy cũng như lòng quả cảm của quân ta trong cuộc đối đầu quân sự lớn nhất ở Đông Dương.

Hơn 60 năm qua, thung lũng Mường Thanh từ chỗ là một thị trấn nông trường (cấp xã), nâng cấp lên thành thị trấn huyện lỵ rồi thị xã tỉnh lỵ và hiện nay là TP Điện Biên Phủ. Cùng với đó, các công trình xây dựng, nhà cao tầng bê thế mọc lên ngày càng nhiều chen nhau trong không gian kiến trúc tự phát của một đô thị miền núi đã không tránh khỏi việc xâm hại đất di tích. Để bảo tồn, tôn tạo di tích, rất cần sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền, các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên. Và việc cần làm ngay là khẩn trương hoàn thiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các điểm di tích, là cơ sở cho khoanh vùng, tôn tạo sau này. Muốn vậy, UBND tỉnh Điện Biên cần chỉ đạo các ngành bàn bạc tìm cách giải quyết thay vì đùn đẩy trách nhiệm. Để di tích phát huy giá trị, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh, cần dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác trùng tu, tôn tạo di tích. Điều đó, sẽ càng có ý nghĩa hơn khi dịp kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đang đến rất gần...

#### **007. VĂN MINH/ Đoàn Nghệ thuật NCT 19/5: Biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ tỉnh Điện Biên// Người cao tuổi.- Số 44.- Ngày 16/3/2018 - Tr.1&2**

Tối ngày 13/3, tại TP Điện Biên, Đoàn Nghệ thuật NCT 19/5 biểu diễn Chương trình đặc sắc chào mừng kỉ niệm 64 năm ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ (13/3/1954 - 13/3/2018). Đoàn gồm 30 cán bộ, diễn viên là các nghệ sĩ (có 4 nghệ sĩ ưu tú) cao tuổi đã nghỉ hưu ở Hà Nội do Nghệ sĩ múa Đỗ Khắc Thiện, Ủy viên Ban chấp hành TW Hội NCT Việt Nam, làm Trưởng đoàn.

Tới dự có đại diện Tỉnh ủy; UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban đại diện Hội NCT tỉnh, các sở, ban, ngành cùng đông đảo Nhân dân các dân tộc và cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn.

Với hàng chục tiết mục ca, múa, nhạc sục sôi khí thế cách mạng và đậm bản sắc văn hóa các vùng miền, vừa mang tính chất truyền thống vừa đương đại, đêm diễn đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm sâu đậm của cán bộ, Nhân dân địa phương.

Ông Lù Văn Vin, Trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết, tuy diễn ra vào tối ngày thường, lại đúng vào dịp tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho khai mạc Lễ hội Hoa Ban vào ngày 17/3 tới, nhưng buổi diễn đã thu hút được đông đảo người xem, không chỉ là NCT mà cả lớp trẻ. Hoạt động của Đoàn đã tạo thêm khí thế, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ của NCT của tỉnh.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, ông Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin và Du lịch tỉnh, trao tặng Giấy khen cho Đoàn và đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, diễn viên. Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, nhất là dịp kỉ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2019), Đoàn và tỉnh sẽ có những phối hợp hoạt động nghệ thuật dài hơi và cụ thể hơn.

Được biết, Đoàn Nghệ thuật NCT 19/5 đã nhiều lần đến với đồng bào, chiến sĩ Điện Biên. Lần gần đây nhất là trong dịp kỉ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2014. Nghệ sĩ Trưởng đoàn Đỗ Khắc Thiện chia sẻ: “Điện Biên là mảnh đất gắn với chiến công lịch sử của đất nước. Tình cảm của cán bộ, Nhân dân địa phương dành cho Đoàn rất quý báu, nên chúng tôi xác định dù có đến phục vụ đồng bào nơi đây bao nhiêu lần cũng chưa đủ”.

#### **008. PHƯƠNG LINH/ Huyện Nậm Pồ - đẩy mạnh TDTT quần chúng// Thể Thao.- Số 21.- Ngày 13/3/2018 - Tr.6**

**Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng luôn được huyện Nậm Pồ chú trọng quan tâm, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được đông đảo người dân tham gia hưởng ứng... Hiện các phong trào TDTT ở Nậm Pồ đã và đang phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu; đa dạng, phong phú về loại hình, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển thể lực cho người dân.**

Ông Mai Thế Mạnh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, huyện Nậm Pồ, cho biết: Đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng, khuyến khích toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại không những góp phần tăng cường sức khỏe cho nhân dân mà còn tạo tinh thần đoàn kết, sự phấn khởi thi đua lao động sản xuất, góp phần cùng Đảng bộ chính quyền thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, đưa Nậm Pồ ngày một phát triển toàn diện. Với phương châm lấy địa bàn dân cư làm trung tâm, lực lượng thanh, thiếu niên, học sinh làm nòng cốt nhằm động viên khuyến khích các đối tượng khác cùng tham gia; bên cạnh những môn thể thao hiện đại, như: Bóng đá, cầu lông, bóng chuyền... mỗi người dân tùy theo sở thích, lứa tuổi, điều kiện kinh tế, thời gian đã chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để rèn luyện. Hiện toàn huyện có gần 20 sân thể thao, 1 nhà thi đấu đa năng, sân bóng chuyền và bóng đá ở 15/15 xã... Ngoài ra, các trường học đều có sân bóng chuyền, sân cầu lông và các sân thể thao khác; các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian được chú trọng khai thác song song với các môn thể thao hiện đại.

Năm 2017, huyện tổ chức 4 giải thi đấu cấp huyện, gồm: Giải cầu lông “Mừng Đảng, mừng xuân”; giải bóng đá thanh niên; giải cầu lông cán bộ, công nhân, viên chức, lao động huyện lần thứ IV... Đặc biệt, tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện Nậm Pồ

lần thứ I năm 2017 với 23 đoàn vận động viên (15 đoàn xã, 8 đoàn khối cơ quan, đơn vị) tham gia thi đấu ở 10 môn với 59 nội dung, gồm: Điền kinh, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, bắn nỏ, cờ kheo... Cùng với đó, huyện thành lập các đoàn vận động viên tham gia các giải đấu do tỉnh, một số sở, ban, ngành tổ chức và đạt nhiều thành tích.

Huyện Nậm Pồ cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động học sinh, thanh thiếu niên tích cực rèn luyện TDTT, nâng cao trí lực, thể chất để học tập tốt hơn... Hiện 100% các trường giảng dạy thể thao trong chương trình, thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thu hút đông đảo học sinh tham gia tập luyện. Đặc biệt ở các xã vùng cao các hoạt động TDTT truyền thống, như: Đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co... gắn với ngày lễ hội truyền thống của địa phương được tổ chức thường xuyên, liên tục, tạo phong trào thể thao quần chúng sôi nổi trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

Có mặt tại Nhà Thi đấu đa năng huyện Nậm Pồ sau giờ làm việc, chúng tôi bắt gặp không khí sôi nổi, hăng say luyện tập, rèn luyện thân thể của cán bộ, công chức, viên chức nơi đây. Do điều kiện cơ sở vật chất dành cho các môn thể thao còn thiếu nên nhiều người đã chọn cho mình những bài tập phù hợp, như: Đi bộ, đá bóng, bóng bàn... Anh Lò Văn Long, cán bộ Phòng Dân tộc huyện Nậm Pồ, chia sẻ: “Ngày nào cũng vậy, sau giờ làm việc mình cùng với mọi người trong tập thể lại ra sân chơi TDTT. Tham gia tập luyện TDTT mình thấy sức khỏe được cải thiện rõ rệt và tinh thần làm việc hăng say, tận lực hơn”.

Có thể thấy rằng, từ những nỗ lực của các cấp, ngành huyện Nậm Pồ, tạo nhiều sân chơi TDTT bổ ích, lành mạnh cho cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và nhân dân trên địa bàn đã và đang mang lại những hiệu ứng tích cực... Từ đó, khuyến khích các thôn, bản, nhà trường thành lập thêm nhiều câu lạc bộ TDTT để mọi người có điều kiện giao lưu, tạo khí thế thi đua sôi nổi; giúp người dân phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

#### **009. T.TRUNG/ Điện Biên: Bắt đối tượng mua bán trái phép 2 bánh heroin// Đại đoàn kết.- Số 62.- Ngày 3/3/2018 - Tr.10**

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa phá thành công chuyên án 218D, bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật là 2 bánh heroin.

Theo đó vào khoảng 9h15p ngày 2/3, tổ công tác Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Điện Biên thực hiện nhiệm vụ tại thị trấn Mường Ảng (huyện Mường Ảng) đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Ly A Dia, sinh năm 1992 có hộ khẩu thường trú tại bản Pú Nen, xã Púng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đang điều khiển xe máy về hướng trung tâm TP Điện Biên Phủ có nhiều biểu hiện bất minh.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, bất ngờ đối tượng Ly A Dia lao xe vào tổ công tác nhằm tẩu thoát, song đã nhanh chóng bị các trinh sát khống chế. Kiểm tra chiếc túi đối tượng đeo trên người, lực lượng Công an đã phát

hiện, thu 2 bánh heroin (trọng lượng khoảng 700 gram) cùng một số tang vật có liên quan. Tại cơ quan Công an, bước đầu Ly A Dia khai nhận đang vận chuyển số ma túy trên đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện chuyên án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục đấu tranh mở rộng./.

**010. L.HUỆ/ Điện Biên: Bắt 3 người Lào mang 60 bánh heroin cùng vũ khí quân dụng// Pháp luật Việt Nam.- Số 74.- Ngày 15/3/2018 - Tr.10**

Tang vật thu giữ 60 bánh heroin, 40.000 viên ma túy tổng hợp; đáng chú ý lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng K59, 7 viên đạn...

Ngày 13/3, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh Điện Biên) chủ trì phối hợp với Đội 1, Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh BĐBP) và lực lượng An ninh tỉnh Phong Sa Ly (Lào) đã phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép ma túy; thu giữ tang vật gồm 60 bánh heroin, 40.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.

Cụ thể, vào lúc 10h15 ngày 13/3, tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Mường Khoa, tỉnh Phong Sa Ly (Lào), lực lượng phá án bắt 3 đối tượng gồm: Giàng A Tú (SN 1985); Bun Hoong (SN 1965) và So Viêng Say (SN 1969, quốc tịch Lào) đang mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 60 bánh heroin, 40.000 viên ma túy tổng hợp; đáng chú ý lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng K59, 7 viên đạn, 2 ô tô, 1 máy ghi âm, 8 điện thoại di động và một số tang vật khác có liên quan.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2018, qua thời gian theo dõi, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án và cử trình sát sang Lào để tiếp tục xác minh. Đến ngày 12/3 nắm được thông tin đối tượng Giàng A Tú và Bun Hoong vận chuyển hàng với số lượng lớn về Mường Khoa (Lào) tập kết và tiến hành giao dịch, các lực lượng chức năng đã quyết định phá án.

Hiện các đối tượng phạm tội cùng tang vật đã được bàn giao cho lực lượng An ninh tỉnh Phong Sa Ly (Lào) xử lý.

**011. THẢO VY/ Trình sát kể chuyện săn “sói trắng” nơi núi rừng Tây Bắc// Công an nhân dân.- Số 4622.- Ngày 23/3/2018 - Tr.3**

**Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cán bộ, chiến sĩ công tác tại Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) vận dụng sáng tạo trong công tác trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.**

Tiêu biểu như Đại úy Trần Việt Tiệp, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Điện Biên Đông. Anh cùng đồng đội thể hiện bản lĩnh cương quyết, khôn khéo trong đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy.

Chúng tôi liên hệ với Đại úy Trần Việt Tiệp khi hay tin anh là 1 trong 20 gương mặt thanh niên Công an tiêu biểu năm 2017, được Bộ Công an tổ chức tuyên dương. Lúc này, anh đang cùng đồng đội leo qua các ngọn núi ghập ghềnh nơi vùng cao Điện Biên, tới các chòm bản làm công tác tuyên truyền không tái trồng cây thuốc phiện.

Anh bảo: “Nhận thức bà con vùng cao còn nhiều hạn chế, đơn vị thường xuyên xuống địa bàn để nắm bắt tâm tư, thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với bà con. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân không tái trồng cây thuốc phiện...”.

Huyện Điện Biên Đông được biết đến với hệ thống đường tiểu ngạch và đường mòn chằng chịt, tội phạm thường lợi dụng để vận chuyển ma túy tiêu thụ với số lượng lớn...

Xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên một sớm trung tuần tháng 6-2016 bỗng nhiên mưa rào, sương mù giăng dày đặc. Các đối tượng Mùa A Thống (31 tuổi) và Vàng A Nánh (44 tuổi) cùng trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La sau nhiều giờ dịch chuyển liên tục các địa điểm, thay đổi phương thức hoạt động nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra đã hẹn gặp nhau tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Quài Tở để tiến hành giao dịch.

Với bản tính hung hãn, Mùa A Thống lúc nào cũng giữ khư khư “hàng nóng” bên mình khiến tổ công tác của Đại úy Trần Việt Tiệp và đồng đội phải thay đổi phương án tiếp cận, làm sao tóm gọn các đối tượng nhưng tuyệt đối bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh.

Sau nhiều giờ mật phục, dõi theo các đối tượng, khi chúng vừa vào nhà nghỉ để tiến hành giao dịch, tổ công tác do anh trực tiếp tham gia đã nhanh chóng ập vào. Chỉ trong tích tắc, các đối tượng đã bị quật ngã, Vàng A Nênh và Mùa A Thống đã bị tra tay vào còng.

Tại hiện trường, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ 10 bánh heroin, một khẩu súng K59 trong người đối tượng Thống (trong đó có một viên đạn đã lên nòng) cùng nhiều tang vật liên quan... Đây là một trong những chiến công điển hình của Đại úy Trần Việt Tiệp cùng đồng đội đã lập nên.

Gần 20 năm công tác trên mặt trận cam go phòng chống tội phạm ma túy, Đại úy Trần Việt Tiệp không nhớ bao lần anh trực tiếp giáp mặt với các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hung hãn, nguy hiểm nơi đại ngàn núi rừng Tây Bắc.

Anh chia sẻ: “Tội phạm ma túy luôn rất tinh vi và liều lĩnh. Do mức án tử luôn thường trực chờ đợi ở phía trước nên các đối tượng cầm đầu rất manh động, mang theo “hàng nóng” và liều lĩnh chống trả khi bị truy đuổi...”.

Có những chuyên án, các anh phải ăn ngủ ngay trong rừng cả tuần trời để “đón” các đối tượng. Điển hình như chuyên án cuối tháng 7-2016 tại khu vực bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, có một nhóm đối tượng nghi vẫn hoạt động về ma túy tại địa bàn Si Pa Phìn thường xuyên liên lạc với một số đối tượng quốc tịch Lào để trao đổi, mua bán trái phép ma túy.

Qua công tác nghiệp vụ, anh và đồng đội xác định các đối tượng vận chuyển ma túy vào địa bàn bản Tân Phong rất mạnh động, mỗi lần di chuyển, chúng thường mang theo vũ khí nóng bên mình. Ngày đưa các đối tượng ra quy án, anh còn nhớ rất rõ.

Thời điểm đó đang mưa to, trong màn đêm đen như mực, đang lúc anh và đồng đội bụng réo cồn cào vì đói cùng ướt nhẹp vì mưa thì phát hiện các đối tượng đeo ba lô mang hàng chục bánh ma túy, trên tay chúng lăm lăm súng di chuyển bằng đường tiểu ngạch vào nước ta.

Khi thấy tổ đội của anh vây ráp, các đối tượng liều lĩnh chống trả quyết liệt. Bằng sự mưu trí, dũng cảm, anh cùng đồng đội đã khéo léo siết chặt vòng vây, khống chế, bắt gọn đối tượng Lò Văn Địa (28 tuổi, trú tại huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, nước Lào), thu giữ 21 bánh heroin...

Chỉ tính riêng thời gian từ đầu năm 2016 trở lại đây, anh đã trực tiếp cùng các đồng đội phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh với các ổ nhóm, đối tượng trên địa bàn trọng điểm, bóc gỡ nhiều đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, thụ lý điều tra làm rõ hàng chục vụ án, bắt hàng trăm đối tượng, xác lập và phá thành công gần 20 chuyên án ma túy lớn... ngoài số lượng lớn ma túy bị thu giữ còn có nhiều giấy tờ có liên quan.

Năm 2017, Đại úy Trần Việt Tiệp vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; Thủ tướng tặng Bằng khen năm 2010; Bộ trưởng Bộ Công an tặng nhiều Bằng khen năm 2013, 2015. Bên cạnh hai danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở liên tiếp năm 2016, 2017, anh còn nhận được rất nhiều Bằng khen, Giấy khen từ các cấp, các ngành, lãnh đạo tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên...

## **012. NGUYỄN MINH - TÙNG DUY/ Lên non cao chữa bệnh cho dân nghèo** **Trích nguồn Báo Tiền Phong, số 78, ngày 19/3/2018 - Tr.7**

**Rời Thủ đô, tình nguyện lên Mường Nhé (Điện Biên) công tác, hành trình của bác sĩ trẻ Nguyễn Văn Hiếu như một câu chuyện cổ tích ấm áp yêu thương giữa đời thường về tình người và y đức. Anh vừa được bình chọn là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017.**

### **Thương bệnh nhi như con ruột**

Quãng đường từ huyện Mường Lay tới Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé - nơi bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu đang cứu chữa bệnh cho các em nhỏ và người dân, hơn 100km đi mất gần 7 tiếng đồng hồ. Đường hẹp và rất xấu. Những đoạn sạt lở nghiêm trọng từ đợt lũ quét mấy tháng trước vẫn còn ngổn ngang bung bét trên con đường đã xuống cấp. Chúng tôi tới thị trấn Mường Nhé lúc tối mịt. Thị trấn nhỏ chưa có khách sạn. Nhà chị chủ quán cơm bình dân Nguyệt Đồng Quán mở thêm mấy phòng nghỉ kinh doanh. Hỏi chuyện về bác sĩ Hiếu, chị cười tươi nói: “Bác sĩ Hiếu từ Hà Nội lên chứ gì. Bác sĩ khám nhi. Người tốt đấy. Quý trẻ con lắm. Còn

mua quần áo mới cho các cháu đến khám chữa bệnh...”. Ở đây ai cũng biết bác sĩ Hiếu. Ngày nào anh cũng xách làn đi chợ mua đồ về tự nấu ăn. Có ai biếu con cá, con gà bác sĩ đều trả lại, vì ăn chay.

Gặp bác sĩ Hiếu ngay tại phòng điều trị bệnh nhi, anh bảo chúng tôi phải đợi sau khi khám xong cho các bệnh nhân mới có thể trò chuyện. Có nhiều bệnh nhân đang chờ tới lượt khám, chúng tôi có cơ hội được quan sát anh làm việc.

“Cháu thế nào rồi? Đã chịu bú chưa?” - bác sĩ Hiếu ân cần hỏi thăm cặp vợ chồng trẻ ở bản Na Cô Sa 1 (xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ) có con 30 tháng tuổi bị bệnh tiêu chảy. Dỗ dành các cháu nhỏ và dùng ống nghe để kiểm tra đánh giá tim, phổi xong, anh quay sang dặn dò kỹ lưỡng nữ y tá trẻ cách thức chăm sóc các bệnh nhi.

Sang phòng thứ 2, anh bước vội tới giường bệnh góc trong cùng, nơi bé gái 18 tháng tuổi Giàng Thị Du Lâm mới được bố mẹ đưa vào trung tâm lúc 2 giờ sáng. Bị tiêu chảy, mất nước, cộng với sưng đẹn vì bố chở bằng xe máy từ bản Chuyên Gia 1 (xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé) đã khiến bé hạ nhiệt độ rất nguy hiểm. Ngay lúc mới nhập viện, bác sĩ Hiếu đã ủ ấm cho cháu bé bằng máy sưởi và theo dõi sát sao. Thăm khám cho bé Lâm xong, bác sĩ Hiếu quay sang chúng tôi tươi cười nói: “Cháu đỡ dần rồi anh ạ. Đêm qua ai cũng lo cho cháu...”. Cứ thế, hàng chục bệnh nhân đang điều trị nội trú hôm đó đều được bác sĩ Hiếu trực tiếp thăm khám tận tình. Anh luôn đỗ dành các bệnh nhi và động viên người thân các cháu.

### **“Nơi nào dân sống được thì tôi sống được”**

Có tiền sử hút thuốc nhiều năm, cụ Lù Văn Xám (88 tuổi, người dân tộc Kháng, ở xã Mường Toong, huyện Mường Nhé) sống chung với căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, suy tim nhiều năm nay. Thường xuyên phải vào trung tâm trong tình trạng khó thở, tức ngực, cụ Xám luôn được bác sĩ Hiếu và các đồng nghiệp chăm sóc tận tình. Chị Lù Thị Tiên, con gái cụ Xám tâm sự: “Bác sĩ Hiếu tốt lắm, không câu với bệnh nhân bao giờ. Mỗi khi ông cụ bị đau, dù đang ngủ thì bác sĩ cũng thức dậy kiểm tra sức khỏe cho bố tôi. Mỗi lần ông cụ được về nhà, bác sĩ lại dặn là phải ăn nhiều rau, thịt chứ không được ăn cá vì sẽ gây ho”.

Sau khi đi theo bác sĩ Hiếu “điểm danh” tại tất cả các giường bệnh, chúng tôi được trò chuyện với anh trên chiếc ghế băng ở hành lang cạnh khoa Nội - Nhi, giữa cái mùi hăng hắc thuốc men, bông gạc y tế. Anh tốt nghiệp bác sĩ đa khoa Đại học Y Hà Nội năm 2014, sau đó trúng tuyển vào Bệnh viện Thanh Nhàn. Khi biết thông tin về dự án bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn (Dự án 585 của Bộ Y tế), Hiếu xung phong ngay. “Tôi tình nguyện đi bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam. Nơi nào dân sống được thì tôi cũng có thể sống được”, Hiếu khẳng định trong lá đơn tình nguyện.

Sau hai năm đào tạo chuyên khoa 1 chuyên ngành nhi khoa, tháng 8/2017, Hiếu đặt chân lên Mường Nhé - huyện nghèo nhất của tỉnh Điện Biên, nhận công tác. Ba tháng một lần, anh phải đi nhiều chặng xe, vượt quãng đường 800 cây số về thăm vợ và hai con nhỏ mới 21 tháng và 4 tháng tuổi. Khó khăn, thiếu thốn tình cảm vợ chồng, nhưng bác sĩ Hiếu không lúc nào quên sứ mệnh y đức mà anh đã nhận lãnh

với đồng bào biên giới. Tranh thủ những lúc khám bệnh, anh lại tập nói tiếng dân tộc từ chính các bệnh nhân và người nhà họ. Kiên trì nhiều tháng, anh đã có vốn từ tiếng Mông (người Mông chiếm tỷ lệ hơn 65% dân số ở Mường Nhé) đủ giúp mình có thể giao tiếp thông thường. Các bệnh nhân càng thêm quý trọng anh bởi một người dưới xuôi lên không chỉ chữa bệnh mà còn biết nói tiếng của họ.

Bác sĩ Hiếu phụ trách khoa Nội- Nhi, nhưng do trung tâm đang thiếu bác sĩ, anh còn đảm nhiệm vai trò của một bác sĩ đa khoa. Hiện anh còn đang làm chủ nhiệm đề tài “Mô hình bệnh tật tại khoa Nội - Nhi, Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé”. “Phần thưởng lớn nhất đối với tôi là các cháu mau khỏi bệnh, khỏe mạnh khi ra viện. Đêm trước hôm lên đường đi Mường Nhé, hai vợ chồng tôi tâm sự mãi, bảo nhau là chuyến đi này dù dài, dù khó khăn cũng gắng đến đích. Đi để tình nguyện đóng góp cho nơi đang cần mình. Cứu người còn hơn xây tháp cơ mà”, bác sĩ Hiếu chia sẻ.

Lúc chia tay chúng tôi, bác sĩ Hiếu bộc bạch về một dự định đặc biệt: đưa cả gia đình lên gắn bó lâu dài với mảnh đất Tây Bắc có đại ngàn trùng sơn gió mát. Nơi đây dù còn nghèo khó, nhưng anh đã cảm nhận được tình người chân thật cùng sự thanh thản kỳ lạ trong tâm hồn...

Bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu từng bị viêm cột sống dính khớp. Sau một thời gian điều trị, tuy bệnh đã ổn định nhưng vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Vợ anh là cô giáo tiểu học ở Hà Nội phải dùng hormon thay thế cả đời do suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp và mắc thêm lao hạch. Cả hai bị bệnh tật nhưng vợ chồng anh sống rất lạc quan, cùng nhau hướng tới những việc thiện nguyện. Dịp tết vừa qua, vợ chồng anh đã kêu gọi quyên góp được 25 bao quần áo dành tặng học sinh trên Mường Nhé.